



ARKADAŐLARDAN  
GELEN  
YORUMLAR



# İÇİNDEKİLER

ARKADAŞLARDAN GELEN YORUMLAR.....	3
SON	

## ARKADAŞLARDAN GELEN YORUMLAR

“Ey Nebi! Sana ve sana tabi olan müminlere Allah yeter.” (Enfal-64) Yüce Allah’ın sonsuz gücünden sonra iman eden muvahhidlerin uyanış ve desteği bize cesaret ve güven veriyor. Bu konuda diğer bir âyet meali şöyledir.

“Eğer (müşrikler) sana hile (tuzak) kurmak isterlerse şunu bil ki, Allah sana kafidir. O seni yardımıyla ve mü’minlerle destekleyendir.”

(Enfal- 62)

Yani bu yorumları paylaşmamın sebebi bir vefa borcunu yerine getirmek ve yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun ki, vahiy ehl-i muvahhidlerin şuur ve ilimde olumlu bir seviyeye ve önemli bir güce kavuştuklarını göstermek içindir. Yüce Allah’tan dileğim.

Sadece kendisine teslim olan mü’minlerle beraber beni bağışlamasını, beni salih kullar arasına katmasını, günahlarımı bağışlamasını, ayıplarımı örtmesini, cehennem azabından koruyup cennete koymasındır. Dünya ve âhirette bundan daha önemli bir şey yoktur. Yüce Allah, bizi her türlü gurur ve kibirden, riya ve kendini beğenmişlikten korusun.

## Yorumlar

Hocam! Çok enteresan tespitler bunlar. Her makalenizle zihinlerimiz dalgalanıyor. Teşekkür ederim. Daha önce de arz ettiğim gibi bunların acilen kitaplaştırılmasını bekliyoruz. Yüreğinize sağlık. , (Hüseyin Gölgeli) Mustafa Öztürk'le ilgili yazdığım makaleye gelen bir yorum. “Bir çok platformda Mustafa Öztürk için, “Cübbeli gillerin tişörtlü versiyonu” dedim . Çünkü bu iki grup için din Kur’an değildi. Din, hadis, siyer, tefsir, fıkıh , tasavvuf...” gibi, İslamın tamamlanmasından 150, 200, 250 yıl sonra masa başında yazılmış kitaplardır...”

Cübbeli “Allah Resülü şöyle dedi...” “Sahabe bunu yaptı...” “Filan alim şöyle söyledi...” Diyerek “din bu işte” diyorsa ...” “Sadece Kur’an” diyene, “kafir, sapkın diyebiliyorsa ...” Tişörtlü Mustafa Öztürk de tıpkısının aynısını söyler..

Bir videosunda “Din sadece Kur’an’dır, diyenler tinercidir” diyebilmiştir...” “Kurtubi dedi ki: Allah Resülü bir kadından hoşlandıysa kocasının o kadını boşaması vaciptir, dedi üstadım ...”

Eee Kurtubi dediğin adam milyarlarca Müslümanım diyen adamdan biri ...” Alim miş. Ne yapalım âlimse...” Her alimin her dediğinin faturasını İslam’a /Kur’ana kesmek ...” İftiranın dik alasıdır...” Neyse ...” Mustafa Öztürk’le fikir ve bilgi düzeyinde hesaplaşmak lazım ...” Ama “Vurun zındıka...” Diye susturunca...” Sövüp sayınca...” O da ajitasyon yapar kahraman olmak için. “Beni linç ediyorlar, beni vuracaklar, şöyle saldırı altındayım, yeter ulan, istifa ediyorum lan, dekan kır kalemi, kes cezamı...” şovunu yapar...”

Oysa bu memlekette. Geleneğe ...” Yerleşik dini kalıplara...” Kurumsal ilahiyata karşı nice yiğitler on yıllardır yazılı sözlü konuşurlar. Tehdit edilirler...” Sövlürler...” Dövlürler...” Ama onlar aldırılmaz devam ederler...” Şov yapmazlar ...” Hüseyin Atay...” Mehmet Sait Hatipoğlu...” Ercüment Özkan...” Mustafa İslamoğlu...” Mehmet Okuyan...” Hakkı Yılmaz ...” Fereç Hüdür...” vs...” daha bir çok adam

(Hatalarıyla sevaplarıyla...” doğrularıyla yanlışlarıyla...” yeni ve orijinal şeyler söylüyorlar...” geleneğe uymayan ...) Ama hiç biri artistlik yapmıyor...” Beni eleştiriyorlar...” Beni linç ediyorlar...” Yeter lan. Ben pes ediyorum . Dememişlerdir.. Öztürk’e de bu ucuz kahramanlık payesi vermemek için, iddialarını tek tek akılla delille cevaplamak ve kaynaklarının uyduruk din kaynakları olduğunu bir bir ispatlamak lazım. Ali Aydın hocam bunu yapmış. Kendine şükranlarımı sunuyorum. Daha da çoğaltmak lazım bu delil ispat temelli makaleleri. Sövmeler, saymalar...” kes lan li kabadayılıklar...” Öztürk’ün etkileme gücünü ikiye katlamaktan başka bir işe yaramaz.”

(Mehmet Topallar)

“Ahmet Hüsrev Çügen! Bu veli dediğin adamlar Amerikan filimlerindeki Süpermen, Spaydırmen, Betmen gibi kafdağı karakterleridir. Belli zaten “Said’in (Nursi’nin) kulu” olduğun... “Bediussemâvâti vel ard”ın kulu olsaydın “Eşyanın tabiatı”nda (sünnetullah da, adetullahta bir değişiklik) olmadığını bilirdin. Ama “Bediüz-zaman”ın kulu olduğun için uçan kaçan, denizde yürüyen, cevizi bulan adamlardan geçilmez hikâyeleriniz...” Yangında evi yakmayan Âyetü-l Kübra’larınız...” Her tür kazadan beladan koruyan lerinizle dolu put galerileriniz. Önderleriniz el Iclî (ünlü tasavvufçu), geylani, zart zurt ...” masallarınızla mutluysanız hayırlı yolculuklar...” Ama sakın bu masallara “Allah adına tescilli bir din” olan İslam filan demeye kalkmayın. Dört tenekeyi boyayıp mercedes etiketiyle pazarda satmaya kalkmak...” Nasıl kalpazanlığa girerse nasıl ticaret yasına aykırıysa, nasıl tüketici kazıklamak anlamına geliyorsa.

Mitolojiyi (Nurs’lu Said’in palavralarını) bir kaç İslami kavram boyasıyla boyayıp pazarda ahaliye İslam diye kakalamak da öylesine suçtur. Ve sahtekarlıktır.

(Mehmet Topallar)

Kardeşim çok etkilendim ve hüznüldim!

Önce emeğinize, bilginize, katkınıza ve bizim gibi arayışta olan,

sorgulayan ve aklını kullanarak yolu bulmak isteyenlere yaptığınız katkı çok büyük!

Tabi ki Kur'an merkezli ve günümüzdeki yanlışlara örnek vererek. Kardeşim! Allah razı olsun, sağ olun.

Sizden isteğim bu aydınlatıcı yazıları hiç bir etki, korku, çekingenlik duymadan ve kime dokunursa dokunsun, sadece Kur'an ve Allah düzeni merkezli olarak yazarak, insanları bilinçlendirmeye devam etmenizdir!

Kardeşim inanın bugünüm çok daha güzel olacak, ferah ve mutlu olacak; çünkü en azından bu kadar doğruları bir arada gördüm ve öğrendim sayenizde! İnsanlara ve bilhassa aydınlara ve bilhassa sorgulayan solculara Kur'an'ın ulaşması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü sorgulayan biri diyaneti görünce niye Müslümanlığı seçsin, yada ilgi duysun ki? Sevgiler...

(Hüseyin Bostan)

Kur'an'ı mehcür bırakmamak için gayret gösterenleri, din gününün sahibi Allah'tan sıddıklar olarak haşretmesi için dua ederim. Kıymetli hocam, şahsım için 2020 nin en büyük kazancı sizi sosyal medyadan tanımam oldu. Emeğinize sağlık, eğmeden bükmeden devam ettiğiniz sürece gönüldaşınız. İnşallah, selam ve dua ile

(Hasan Ayhan Karakuş)

"Kur'an'da bir çok ayette Rabbimiz bizlere, "Sakın ihtilaf çıkartıp tefrikaya düşüp dinlerini fırka- fırka, hizib- hizib bölüp parçalanlar gibi olmayın." buyuruyor. Ve bu "bölünme ve parçalanmanın sebebini de beyan ediyor"

"Kendilerine apaçık âyetler, kitap ve Resul gelip, ihtilaflar giderildikten, din tamamlandıktan sonra ancak aralarındaki "Bağy" den başkası değildir." buyuruyor..! Ben "bağy" kavramı nedir?

Araştırdım ve şu sonuca vardım. "Bağy, siyasi emellerine dini alet edip, din üzerinden insanları kandırıp, kendine, kavmine, soyuna iktidar, servet, güç, saltanat devşirme hırsı ve ihtirası için

Allah’a baş kaldıran, azgın, saldırgan, hased ve kibirle düşmanlık eden her kavmiyetçi (ırkçı) kimseler” olarak anladım!

Ve Kur’an’da daha önce Allah’ın kitap ve Resul gönderdiği kavimlerin Yahudileşerek veya Hristiyanlaşarak (mezhebleşip) dinlerini parça parça ettiğini gördüm. Allah’ın bunu biz Müslümanlara kesinlikle yasak ettiğini gördüm.

Olayları Kur’an’da geçen kıssalardan ve tarihten ibret alarak yine Kur’an ile akledip düşününce şu sonuca vardım.

“Mekke ve Medine’de Allah ve Resul’üne (vahye) karşı 23 sene iktidarı, hakimiyet gücünü ve zenginlik kaynaklarını (Devleti) kaybeden Emevilerin “kitap üzerinde sırf nefislerindeki yönetme hırsını hakim kılmak, iktidar ve saltanat, güç ve servet, hırs ve hasedle kin ve düşmanlıkla” Allah’a baş kaldırarak, din üzerinden kendi siyasi emelleri istikametinde, kasden ihtilaf çıkartıp dini parçalayıp ümmeti tefrikaya düşürüp böldüğünü gördüm.

“Ve anladım ki, dinde ihtilafın sebebi siyasidir asla din değildir.

Ali Hocam!

Sizden Allah Rızası için bu güzel yazılarınıza birde bu “bağy” likten bahseden âyetleri öncesi sonrası âyetleri de tetkik ederek Kur’an’da var olan mana bütünlüğüne göre derli toplu bir yazı yazmanızı rica ediyorum.

Görüyorum ki, siz çok derli toplu ve anlaşılır yazma kabiliyeti olan birisiniz. Ben anlıyorum, fakat anladığımı dağıtıyorum.

“Bağy kelimesi geçen âyetleri lütfen inceleyin ve çevirilere bakın, hemen hemen hepsi “haddi aşan-taşkınlık eden- azgınlık yapan, kıskançlık eden” şeklinde mana verilmiş doğrumu, doğru (!) çok anlamlara gelen vücut bir kelimenin sadece bir manasını almışlar.

Ama maksat asla hasıl olmuyor.

Oysa “bağy” “Devlet, iktidar ve zenginliği servet ve hakimiyeti

kendine, soyuna, kavmine özel kılmak için din üzerinde kasten ihtilaf çıkartan, Allah'a baş kaldıran, azgın saldırgan" diye çevirseler, mezheplerin niçin türediğini ve Allah'ın kitabının niçin "mehcur" (Furkan-30) edildiğini bu ümmet doğru anlardı.

Müslümanlar bunu bilmeli ve tercihlerini hakka göre âdil ve hür bir akılla yapabilmeli. İmamlar her hafta Nahl suresinin 90. âyetini okuyup açıklıyorlar. İnsan, emredildiği adaleti akrabaya, yakınlara ve yoksullara ihsan ve iyilik etmeyi anlıyor. Yasaklanan üç şey olan fahşayı yani hayasızlığı, münkeri ve kötülükten men etmeyi de anlar. Fakat en önemlisi "Allaha başkaldırıp azgınlık ederek haddini aşan, Allahın koyduğu sınırları (haram ve helalleri) çiğnemek olan, ihtilaf çıkartıp, din koyuculuğa kendi siyasi emelleri için soyunmak anlamına gelen "bağy" kelimesini nasıl anlansın?

Ali hocam! önceki yazınız gibi bu yazınızda gerçekten çok doğru, Allah Razı olsun. Lütfen beni mazur görün, çünkü İslam âleminin haline bakınca içim yanıyor. Nasıl amel edersen et, yeter ki diğerini tekfir edip iman kardeşliğine ve hepimizin dini olan İslama zarar verme.

Dünya ve devlet işlerinde insanlar arasında şura- istişare ehliyet- liyakat hakk-adalet üzere taksimat edilmesi gerekirken. Hanif olan dinde yasak olan ihtilaf ve içtihadla bölüp parçalayıcı yani çoğulcu ve katılımcı şirk dini oluşturmuşuz. Ehil ve liyakatli, adalet ve merhamet sahibi ortak akıl havuzu ile yapılması gereken dünya işlerinde ise teklik yapmışız!

Allah'a ve İslam dinine şerikler ilave etmişiz, şerikli işlerde ise bilenlerden şura oluşturacağımız işlerde vahidlik (teklik) yapmışız ve yapıyoruz.

Hocam! selam hanif müminlere olsun inşallah. Aslında İsra 82.âyeti mevzuyu kökten çözüyor. Haddim olmadan sizinle tanışana kadar bu âyeti hastalanınca ve hastalara şifa olarak dua amaçlı okurdum. El hak, kısmen de olsa doğrudur. Lâkin Kur'an'ın engin rahmet iklimiyle tanışınca (Elâ lillâhid dinül halis" (Dikkat edin, Allah'ın dini hâlistir - hâlis din sadece Allah'ındır.) (Zümer-2)



“lebenen halis” (din temiz ve halis bir süt gibi olmalı, yani din Allah’a özel kılınmalı) (Nahl -66) âyetlerinde gördüm ki, Kur’an her yerde deva ve şifa imiş.

Yalnız yaralara, şansınıza değil, kalbimiz ve ruhumuzdaki mikropları bir bir temizleyerek bize Rahman olan Rabbimizin şifasını sunuyormuş. Elhamdülillah ben bunu gördüm can hocam. Demem o ki, ölüler eyvallah da, asıl yaşayan ölüleri ne yapmalı, nasıl diriltmeli? Hocam suçlu biz yaşayan ölüler diye düşünüyorum. Hatta ben şeytani bile hiçbir günahımda suçlamam. Aynı şeytan neden hanif bir mü’mini kandıramaz da türlü hilelerine karşı, bir ışılar ile beni ağına takar. Hocam! vahyin sahibi ebeden razı olsun inşallah. Size çok teşekkür ediyorum. Dua ediniz ölmeden önce Kur’an ile yasalım ve başka değirmenlere su taşımayalım inşallah. Vesselamü aleyküm. (İsmail Kılıç)

Ali Aydın bey! Yazılarınızı büyük bir ilgi ve dikkatle okuyorum. Bu tür aydınlatıcı ve gerçek dini anlamaya yardımcı olan bilgilendirmeleriniz için teşekkürü bir borç bilirim. Şimdi gelelim sayfanızdaki parazitlere. Bu tarz adamlar kendilerine tebliğ edilen Kur’an-ı Kerim’in kapağını kaldırıp okumamış, (yüzlerce defa hatim adı altında anlamadan yaptıkları okumaları da bu kapsamda değerlendiriyorum) Onun bunun salya sümük anlattıklarını din zannetmiş ahmaklar ve cahiller topluluğudur. Sizin teferruatıyla, süre ve âyet vererek anlattığınız bilgiyi okumaktan, okusa okuduğunu anlamaktan âciz, fitneci, illaki kendini bir mezhebe, bir tarikata, bir hoca efendiye, bir şeyhe v.s. ait hisseden cahiller topluluğudur.

Bu yaşıma kadar kafamda soru işareti olan ve (İslam dininde) böyle birşey nasıl olabilir? diye sorduğum ama cevabını ilmi manada veremediğim sorulara verdiğiniz aydınlatıcı açıklamalardan dolayı gerçekten müteşekkirim.

Doğru bildiğinizden ve bunları bizler gibi doğruyu arayanlara açıklamaktan vazgeçmeyin bence. Nacizane bu tarz fitne fesat saçanları da sayfanızdan atın gitsin. Çünkü iyi niyetli değiller. İlmi olarak sizinle tartışabilecek durumda değiller. Saygılar, selamlar.

(Serkan Duyuk)

Hocam! Yazıları okurken eleştiri de çıkarırım, ama sizi takip ettiğimden beri hiç bir yazıda eleştirecek bir şey bulamadım. Demem o ki, vahyin ve aklın yolu birdir.

(Abdurrahman Dalyan)

Ali Hocam! “Yazılarınız çok güzel... Arşivlik hepsi..Kaynakları sabit bilgiler, atmasyon yok.. Ve tabii ki öyle ulu orta herkesin yüzey-sel okuyup öğrendiği sıradan mektep- medrese bilgileri de değil, iğneyle kazılan kuyu gibi. Tırnağınla kazıyarak ulaştığın küçük altın gramı gibi. Zor badirelerden geçerek ulaştığın bilgiler. Yani kıymetli. Çoğu bu kıymetin farkında değil. Ama hocam şu güzel yazıyı okudum. Beğenen kaç kişi 30- 40 kişi. Yarın bilemedin bir hafta sonra kimse de okumayacak bunları... Üzücü bu durum tabi. Altın yüzüğün çöplükte kaybolup gitmesi gibi bir şey. Aklıma.. Bu yazılarınızı her ay kitaplaştırınız. Kalıcı olur bir. İkincisi daha çok kişiye ulaşır. Üçüncüsü derli toplu olur. Nurculuk yazıları, hadis yazıları gibi değerler kaybolup gitmesin. Benimki bir öneri tabi. Maddi durum ise sorun o da çözülür. Nelere para harcamıyoruz ki.

(Mehmet Topallar)

Kur’an Müslümanlığına sapkın diyenlere ithaf olunur. İslam dini babanızın malıymış gibi davranmaktan vazgeçin. Kur’an’ı hayatınıza rehber etmediğiniz için hezeyan ve paranoyalarınızı din edinmişsiniz, Dinin gerçek kaynağı olan Kur’an’ı hayatınızdan çıkarıp din atalarınızın size bıraktığı uydurma hadislerle, mezheplerle, hurafelerle, şirklerle dolu atalar dinini sahiplenip bu paranoyaları insanlara din diye yutturdunuz.

İçeriğini bilmediğiniz için Kur’an’ı tek kaynak ve tek rehber olarak kabul eden Kur’an’ın tabiriyle hanif olan Müslümanlara yapmadığınız iftira kalmadı.

Biz sizlerin şirklerle dolu kitaplarınızı okuyup çoktan attık, sizde Kur’an’ı bir kez olsun anlayarak okuyun bakalım.

İftira atmak hayat rehberiniz olmuş, hadi bize misyoner, sapkın, mezhepsiz ve buna benzer iftiralarla saldırıyorsunuz. Biz size hakkımızı helal ederiz, önemli değil, ama Allah’a, Kur’an’a ve Allah Resulü’ne attığınız iftiraların hesabını asla veremezsiniz.

Kur’an’ın anlaşılmaz, yetersiz olduğunu bağıra bağıra haykırıyorsunuz. Çünkü Allah’tan başka kutsadığınız şeyhleriniz, gavsularınız, mezhepleriniz, tanrılaştırdığınız sözde evliyanızın hiçbir hükmü kalmayacak, su taşıdığınız şirk değirmenine malzeme bulamayacaksınız.

Evet Paylaşmalarımız Sinirinizi Bozuyor

Bozsun, çok şükür. Beyniniz çatlayıncaya kadar Allah’ın âyetlerini paylaşmaya devam edeceğiz. Sizin hurafe ve hezeyanlarınız, hakaretleriniz ve küstah tavrınız bizim sinirimizi bozmuyor. Aksine imanımızı pekiştiriyor. İyi ki varsınız. Hocam! Siz Allah’ın dinine taraftar olup destek verdikçe inşallah Allah’ın rızasına ve desteğine mazhar oluyorsunuz.

Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Allah’ın bağışının zekatını bizden esirgemediğiniz için dualarımızda Allah için yer alıyorsunuz. Selam hidayete tabi olanadır.”

(Hasan Ayhan Karakuş)

“Hocam! Saygılar sunuyorum. Allah sizden razı olsun. Duyularımıza tercüman oluyorsunuz. Yalnız şunu iyi bilin hocam. Bu millet dinini okuyarak değil, duyarak öğreniyor. İnanırları şeyhler ve gavsular ne derse koşulsuz itaat ediyorlar. Bu ön yargıyı kırmak çok zor. Einstein’ın dediği gibi. “Atomu parçalamak bunların ön yargılarını kırmaktan daha kolay” Dini tilki’den öğrenen kümeden tavuk çalmayı ibadet zanneder.

(Mehmet Onay)

Şirk ve tevhid arasındaki fark bu kadar mı güzel anlatılır. Rab-bim yardımcın olsun. Rabbim emeklerinin karşılığını bol bol versin İnşallah.

(İrfanla hertelden)

Hocam! “Çok güzel bir yazı olmuş. Emin olun, şu düşünceyi bütün İslam âlemi idrak etse ve bu inanç uygulansa, gerçek olarak Allahın dinini yaşamış olacağız. Bugün hurafe dinle, şeyhlerle ve onların müritleriyle, uydurdukları taaa Mısır’dan gelen yalan yanlış dinlerle uğraşmaktan bıktık. Ama Rabbim de diyor ki: “Bu sözü yalanlayanı bana bırak...” (Kalem-44)

Biz gerçek din olan Kur’an’ı ve Allah tarafından yapılan te’vilini Allah’ın izniyle ve inayetiyle yaşamaya devam edeceğiz.

Bugün bakıyorsunuz sosyal medyada herkes “Noel Hristiyan adetidir” diyerek paylaşım yapmakta. Bir kişi çıkıp da, bu hurafe ve uydurma hadislerle insanları Allah’ın yolundan uzaklaştıran mezhep ve cemaatlerle ilgili bir paylaşım yapmıyor. Biri “Hadise göre deve sidiği içilir.” diyor. Diğeri “Allah ete kemiğe bürünmüş mahmut diye görülmüş” şirkini işliyor. Biri çıkmış Allah’tan korkmadan, “Muhammed eşittir Allah” hezeyanını savuruyor.

Bu nedir hocam? Allah’tan korkmuyorlar. Ama şunu bilsinler. Rabbim “İbrahim tek başına bir ümmetti” buyuruyor. Saygılarımla. Allahın rahmeti üzerinize olsun.

(Recep Akçi)

“Ali kardeş! Ellerine ve yüreğine sağlık. Duygularımıza rehber olduğunuz kadar, ufkumuzu açmakta da mahirsiniz. Yüce Allah sizin gibi ilim ehli kardeşleri var etsin. Selam ve dualarımla.” (Hls Krc)

“Değerli bilgilendirmeleriniz için teşekkür ediyorum. Yaklaşık 30 yıl önce Kütüb-i Sitte’yi (Ehl-i Sünnet’in hadis kaynağı) konuşan insanlar gördüm. Merak ediyordum. Tesadüfen internette e-kitap olarak buldum, indirip biraz okudum ve güldüm. Kendime de kızdım. Bir diğer konu hadis uyduranlar. Son Nebi Muhammed (a.s) vahye muhatap olduktan sonra bir çok işle uğraştı. Cehaletle ve cahillerle savaştı. Allah Resulü adına hadis uyduranlar kısa bir süreye binlerce hadis sıgdırmışlar. Eğer yüce Allah’ın bizim içim

takdir ettiği İslam dini Nebi (a.s) ın, (ki neticede bir beşerdir.)

Sözleriyle tamamlanacak idiye vahye ne gerek vardı ve ne önemi olurdu? Kur'an tek ve muhteşem bir kaynaktır. Hz. bilmem kim efendinin, kerremallahu bilmem kimin söyledikleri beni bağlamaz.

Günümüzde artık her türlü bilgiye rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Kur'an'ın meali, siyer ve din tarihi konusundaki eserler okununca bir çok şey açığa çıkıyor. Efendim sahih mi, senetli mi, sepetli mi tartışmalarını da hiç sevmiyorum.

Çünkü ben hangi hadisın Kur'an'ın filtresinden geçtiğini bilmiyorum. Tek kaynak Kur'an'dır. Esenlikler dilerim.” (Ali Kurtar)

“Kardeşim! Sağol, emeğine sağlık! Gün gelecek yeni nesil, bu Kur'an'sızlığa ya isyan edecek, yada yolunu değiştirecek! Artık insanlar bir şeylerin yanlış olduğunu anlamaya ve sorgulamaya başladı diye düşünüyorum! İnşallah yanılmıyorum ve bu konuda emeği geçen kardeşlerimin daha cesur ve sadece Kur'an'ı ve Allah'ı merkeze alan yazılarının devamını diliyorum! Yüce Allah, hakkın, doğrunun ve müminlerin yardımcısıdır, sevgiler.” (Hüseyin Bostan)

Yazıların ufkumuzu açıyor. Gönlümüzü, vicdanımızı, aklımızı rahatlatıyor. Olayların berraklığı ortaya çıkıyor. Kaynağından temiz olarak çıkıp sonra kirlenen su misali bize hep temiz kaynağı gösteriyorsun. (Kur'an'ın Resul olduğu) aşağıdaki âyetlerde de belirgin. (Bakara 2/89)

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ  
يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى  
الْكَافِرِينَ

“Nihayet Allah katından, yanlarında olanı onaylayan “kitap” geldi. Önceleri kâfirlere karşı önlerinin bu kitapla açılmasını beklıyorlardı. Ama tanıdıkları [\*] “kitap” gelince onu görmezlik edip kendileri kâfir oldular. Allah'ın laneti (dışlaması) böylesi kâfirleredir.”

[\*] Geleceğini bildikleri. (Bakara 2/101)

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ  
أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Allah katından, yanlarındakini (Tevrat’ı) onaylayan bir “Resul”[\*] gelince, Kitap verilenlerden bir kısmı Allah’ın bu “kita- b”ını, sanki hiç bilmiyorlarmış gibi kulak ardı ettiler.”

[\*] Resul, “birine gönderilen söz” anlamına geldiği gibi o sözü iletmek için gönderilen elçi anlamına da gelir. (Rağıb el İsfahani- Müfredat)

Allah’ın elçilerinin görevi, O’nun mesajlarını yani emirlerini insanlara ulaştırmaktır.

Söz, elçiden önemli olduğundan yüce Allah şöyle demiştir: “Muhammed sadece elçidir. Ondan önce de elçiler geldi. O ölse veya öldürülse, gerisin geri mi döneceksiniz?” (Al-i İmran 3/144)

Elçimiz Muhammed’in, Allah’tan getirdiği bilgiler Kur’an’da toplandığından artık bizim için Resul, Kur’an’dır. Bu yüzden Resul kelimesine, yerine göre Allah’ın Kitab’ı anlamını vereceğiz. İlk ayette ilk pasajda “kitabun” ikinci âyette de birebir aynı pasajda “Resulün” diyor. (Erdeme Ayhan)

“Siyonistlerin, imanlı insanları maddi- manevi sömürü aracı olarak ortaya attıkları “İlimli İslam” tezine tokat gibi bir cevap olmuş. inanç bir bütündür. Teşekkür ederim. Esenlikler dilerim.

(Ali Kurtar “Kafirun Suresi” adlı yazıya yaptığı yorum.)

Ali Aydın hocam, Kur’an basiretiyle yazdıklarınızı ilgiyle seve- rek okuyorum. “Okuyanlara çok uyarıcı, faydalı olduğuna kesin inanıyorum. Allah emeğinizi mübarek eylesin, hayırlı ve sağlıklı ömürler dileğiyle mahsus selamlar”

(Recep Can)

“Çok emek verilmiş içeriği takdire şayan hakikatlar bütününe dile getirmişsiniz. Sağolun varolun hocam”

(İsmail Şen)

“Böylesine değerli aydınlatıcı bilgileri paylaştığınız, bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Siz yazmaya devam ettiğiniz sürece biz okumaktan usanmayacağız.”

(Sait Avcı)

“Ağzını eğmeden, bükmeden, esnemen, örtmeden, dosdoğru bir şekilde, hiç kimsenin kınamasından korkmadan bu dini neşretmeye çalışmak herkesin işi değil, zor bir iş. Eminim Rabbim bu gayretinin karşılığını size verir inşallah hocam.”

(Muammer Aydın)

“Teşekkür ederim.

Bir çok defa Kur’an’daki bu âyetleri okuyoruz ama nebi ve resul farklarını tam olarak bilmiyorduk. Tâ ki siz bu ayrımı ve farkı böyle açıklayınca kadar. Allah sizden razı olsun. Esenlikler dilerim.

(Ali Kurtar)

“Allah razı olsun hocam! İnsanlar okumuyor, daha kolay olan Cübbeliyi dinliyor. Adamın (Hâşâ)Allah’a yakıştırmadığı hiçbir sıfat kalmadı ama hala kör ve sağırklar görmüyorlar, duymuyorlar. Adam âyeti kerimeyi örnek veriyor. Allaha ulaşmak için vesile arayın âyetini (Mâide-35) hevasına göre anlatıyor. Ve Allah’a ulaşmak aracısız olmaz diyor. Ve kendince Resul’e olan itaati Buhari’ye endeksliyor. Ve hiç Allah’tan korkmadan âyeti kerimeyi ketmediyor, üstünü örtüyor. Âyetin gereği olarak “azık edinin, Allaha ulaşmak için size neler emredildi, nelerden kaçınmanız gerektiğini gösterdiğimiz üzere, gereği gibi Müslümanlar olun! Yani âyet (Mâide-35) sanki “Yaşantınızda doğru olanı yapın ve salih amelleri uygulayın demiyor! “Allah ile aranızda aracı koyun” diyor. Şimdi bu adamın Mekkeli müşriklerden ne farkı kaldı ? “Peygamber” kelimesi ayrıca başka bir yara. Birileri sürekli bu adamın reklamını yapıyor. Allah’tan dilerim birlikte haşrolurlar. Zaten âhitette kesin birbirlerinden mümkün olduğunca uzak kaçarlardı (Bakara-165,166,167) “bekleyin bizde beklemekteyiz.” (Hud-12)

Bu insanlara evvela tevhid'i anlatmak gerek, Kur'an'ı Mübin'i para karşılığı okuyanlar zaten bunu anlayamazlar.

(Meral İnce Çelik)

Ali hocam! İlmi ve samimi yaklaşımınız fakiri harekete geçirdi elhamdülillah. Seksen yaşında anam bile bir buçuk aydır moda tabirle meal, ana tabirle Kur'an okumaya başladı, hamdolsun. Bu ektiğiniz tohumların tomurcuklandığını ve meyvenin uzak olmadığını gösteriyor. Karamsarlık yok, durmak yok, yazmak sizden, yaymak bizden. Hocam Kur'an'ın sahibi sizden razı olsun inşallah. Selâm ve dua ile.

(İsmail Kılıç)

“Ali Hocam! Bu yazınız, not ettiğim bir çok bilgi yüklü paylaşımlardan biri. Zaman zaman okumaktan haz aldığım baş ucu notlarımın arasında. Sağolun eksik olmayın.”

(Hayri Sipahi, “Allah’a Giden Yol Mabedlerden Geçmez” yazısı için yaptığı yorum)

Sayın hocam! “Hz. Ali’ye bazı sahabeler, ya Ali! Allaha daha çok nasıl yakın olabiliriz? diye sordular. Cevaben dedi ki: “Allah’ın Kur’an’da size gösterdiğini kendinize rehber edinin. Yani sünnetullahaya yönelin.

Allah Rahim’dir. Sizde merhamet edin, acıyan olun. Allah Rahman’dır. Sizde, size karşı bir hata işleyeni, özür dileyeni bağışlayın. Allah hâlıktır. Sizde yaratılmış eşyadan yaşamınızı kolaylaştıracak bir şeyler yaratın. Allah kebirdir. Sizde kebire (büyüklük taslayana) karşı kibirli olabilirsiniz. Allah kahhardır. Sizde zalime karşı kahhar (kahredici) olabilirsiniz. Bunun gibi, siz daha iyi bilirsiniz bunları emreden âyetlerde var hocam. Allah sizden razı olsun.”

(Şükrü Burç)

Hocam! Yuvarlanırken büyüyen kar yumağı gibi, içimizdeki bildiklerimiz ve bilmediklerimizi engin ufkunuz ve ilminizle beraber belâğatınızla harekete geçirip bizi “enziruna” (insanları Kur'an



ile uyarmaya) davet ediyorsunuz. Bizde başım, gözüm üstüne diye-  
rek karınca misali duyurmaya çağırıyoruz. Yaptığınız güzelliğin  
misliyle ecrini Rabbim dünya ve ahirette lütfetsin inşallah, tüm  
müminlerle beraber Allah'a emanet olunuz hocam!

(İsmail Kılıç)

Kardeşim! Problemlerimizi çok güzel analiz ediyor ve ortaya  
koyuyorsunuz! Benim kafama çok şey takılıyor insanlar hakkında!  
Gördüğüm kadarıyla Kur'an'ı çok güzel açıklayan ve anlatan bir  
kişi bile (ve bunlar bana göre çok fazla) Kur'an'ın özünü, insanlara  
ve topluma ne vermek istediğini tam kavrayamıyorlar! Allah hep  
adaletlidir, merhametlidir, affeder, herkese eşit davranır vs yani hep  
iyilik ve güzellik olduğu yerde Allah vardır. Bu gün böyle, yarın  
başka olmaz, sevgiler.

(Hüseyin Bostan)

Yüreğinize sağlık hocam! Ancak benim anlayamadığım, bu  
adamın bu kadar rezillikleri var. Hurafeleri hatta yüce Allah'ı, şeyhi  
Mahmud'a benzetmesi ve daha nice akıllara zarar konuşmaları. Bu  
peşinde giden binlerce insan hiç mi sorgulamaz, hiç mi düşünmez-  
ler? Bu adamı Fatih Altaylı sırf bir şeyleri itiraf ettirmek ve eğlenmek  
için çağırıyor.

Bu adamı binlerce kişi takip ediyor ve onun reklamını yapıyor.  
Ama hocam ben kesinlikle anladım, bir insan inanmak ve bilmek  
istemiyorsa ne söylene boştur. Kur'an'ı Mübin'de bildirildiği üzere  
ancak gerçek akıl sahipleri düşünüp anlar ve bulur. (Bakara-269)

Yani binlerce takipçisinin olması onun doğru olduğu anla-  
mına gelmediği gibi, sadece cehaletleri çoğalıyor. İslam ülkeleri-  
nin durumu ortada, cübbeli gibileri birer proje sadece, bir ülkenin  
insanlarını cehalete sürüklemek için varlar. Olumlu hiçbir getirileri  
yok. Allah onu takip edenlere feraset versin İnşallah. Umarım geç  
olmadan birileri tevhid dinini yüce kitabımızdan öğrenir.”

(Meral İnce Çelik”Cübbeli Ahmet” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali Aydın hocam! Söylenecek her şeyi yazmışsınız, Allah razı olsun. Bu millete yani akıllarını bir takım adamlara verenlere müstehtaktır. Allahın kitabından konuşana sapkın diyecek kadar cehalet içinde olanlara hiçte acımıyorum. Ancak öyle bir fitneden korkun ki, bu fitne ateşi yalnız hak edene isabet etmez.” (Enfal-25)

İşte bu üzücü, Buhari’yi Allahın kelamının önüne geçiren zihniyete hiç bir uyarı fayda vermez. Ülkelerin hali ortada, bugün binlercesi sınırlarda donma bahasına gavur dedikleri ülkelere sığınmak için? Bu gidişle onlara yenileri eklenir. Devleti yöneten adamlar taraf kaybetmemek için kör ve sağır davranıyor. Başımızdaki cumhurun reisi beyefendi bilmiyor mu? Elbette ki biliyor. Allahın hak yolunun dışındaki tüm mevcut sistemler yok olacaktır. Olmaya da mahkumdur. Ne zaman hakkı konuşacak ve sadece Allahtan korkacak bu adamlar.”

(Meral İnce Çelik)

“148 beğeni 24 paylaşım. Neden paylaşım düşük veya beğeniler neden bu yazıyı paylaşmıyorlar? Belki birilerini bu durumdan haberdar edersiniz de bu gibi cemaat ve tarikatların ağından kurtarırsınız. Neden paylaşmadığınızı tahmin edebiliyorum, çünkü; etrafımızda uydurulmuş dinin taraftarları kaynıyor. Hangi tarafa baksan, dönsen, kuşatılmışız, kınanmaktan çekiniyoruz. Çekinmeyin, korkmayın, paylaşın. Hiç kimse size zarar veremez. Rabbimiz dilemedikçe. Sadece ve sadece Allah’tan korkun, ondan çekinin.”

(Muammer Aydın, “Tehlike Büyük” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Sayın hocam! Bu tespitlerinize katkı sağlamak adına başımdan geçen bir hadiseyi siz ve takipçilerinizle paylaşmak istiyorum. Anlatcağım mevzu belki din tüccarlığı ile alakalı değil, ama bu cemaate mensup kişilerin bizim gibi sıradan vatandaşlara bakış açısını anlamamız açısından gerçekten çok önemlidir. Günlerden cuma günü işim icabı Fatih’te bulunuyordum. Yakınında olmam hasebiyle cuma namazını İsmail Ağa camiinde kılıyım dedim. Bilenler bilir. Avludan içeri girdikten sonra merdivenlerden üst kata çıkınca caminin

ortasına denk gelecek şekilde üst kata giriş yaptım. Tam caminin ortasındayım, haliyle ileriye doğru baktım boş yer varsa oturayım diye, o esnada biri beni perdeleme yaparak engelledi ve arka tarafı işaret etti.

Neyse geriye döndüm. Boş yer buldum tam oturacağım. Yine cemaat mensupları tarafından en arka saf işaret edildi. En arkaya geçtim. Şok üstüne şok yemiştim. Rencide oldum. İncindim. Baktım herkes sarıklı cübbeli, bir ben normal kıyafetliyim. Onlar açısından benim Müslüman oluşumun hiç bir anlamı ve kıymeti yoktu. Onlar için cübbeli sarıklı olmak yeterli gibi görünüyor. Cübbeyi giyen “takvalı, imanı kuvvetli, giymeyen ise takvasız ve imanı zayıf...”

Sanki göğsümü yarıp içine içine baktılar. Yıllarca Rabbimin rızası nerede varsa, elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Ondan dolayı cemaat, cübbe, sarık önceleri hep gıpta ile baktığım bir konuydu. Ama bunların gerçek yüzü çok farklı. Buna benzer birçok hadise başımdan geçti. Hele bir menfaat ve çıkarlarına ters gelecek bir iş yap o mülayim görünümlü sofi, zincirini parçalayan aslan gibi seni paralar. Yinede bir kısmını tenzih ediyorum. Görevim icabı bu tür vakalarla karşılaştım. Rabbime beni doğru yola iletmesi için hep duacı oldum. Allah’ıma hamd olsun ben onlardan değilim . “Kalplerde olup biteni sadece Allah bilir” diyerek sözlerimi bitiriyorum. Allah’a emanet olun.

(Muammer Aydın-”Cübbeli Ahmet” adlı makaleye yaptığı yorum)

“Ali Aydın Hocaya teşekkürler! Bu uyarıların kime gidecek? Gerçek dini bilmeyen istihbarat örgütlerine mi, siyasetçilere mi? Gerçek dini bilmeyenler kendileri gibi olanlarla mı mücadele edecek? Olmaz değil mi? İlk işimiz tarikatları eleştirmeden önce Kur’an’ı insanlara tanıtmak olmalıdır. Bu müşrik camia aslında Kur’an karşıtıdır. Onları siyasiler değil, Kur’an dizginleyebilir. Gerçek dini ve Kur’an’ı bilmeyen siyasiler, sapla samanı karıştırır ve Kur’an müminlerine “sapkın” bile diyebilir.”

(Sehim Güney Saygıdeğer“Tehlike Büyük” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Deve sidiği içmek sünnettir! (Buharî- vudu, 66; Tıp-5, 6; Diyet-22; Müslim-kasame-9,11; Ahmed b. Hanbel- III/107,163; Ebu Davud-Hudud, 3; Tirmizi-Taharet- 55, Nesaî- Tahrimu’d-dem-8-9)

Nebi (a.s) adına uydurdukları hadis özet olarak şudur. “Enes anlatıyor: Ukeyle veya Ureyne kabilesi halkından sekiz kişilik bir grup Medine’ye gelip Nebi (a.s.m) a biat ederek Müslüman oldular. Bir müddet sonra Medine’nin havası onlara dokundu ve hasta oldular. Şikâyetleri üzerine Nebi (a.s) çobanlarıyla birlikte Medine’nin dışına çıkıp, şifa için develerin sütlerinden ve sidiklerinden içmelerini öğütledi. Adamlar bir müddet develerin süt ve sidiklerinden içtiler ve sağlıklarına kavuştular. Derken, çobanları öldürüp develeri önlerine katıp götürdüler. Olaydan haberdar olan Nebi (a.s) birkaç adam peşlerine taktı ve nihayet onları bir yerde yakalayıp getirdiler. Nebi (a.s.) onlara hakettikleri ağır bir cezayı tatbik etti. Ellerini ve ayaklarını çaprazlama olarak kesti, gözlerine mil çekti ve güneşin altında ölüme terk etti.

(İrfanla Hertelden)

Risale-i bilmem ne, (nur diyemem, çünkü nur ışıktır aydınlanmaktır) hikmet doluymuş! Hikmet..!! Sen hikmetin ne olduğunu biliyor musun ki, hikmetten dem vuruyorsun? Hikmet demek belâgatla yazmaksa, o hikmetten bende çok var, ağız dolusu belâgatla söverim, sen ise sana iltifat ettiğimi sanırsın behey cahil! Hikmet, Birçok lisanı karıştırıp ahkâm kesmek değildir... Hikmet nedir biliyor musun.? Hikmet, Konuştuğun ve yazdığın her cümlede, sünnettullahı aşikare eden, ona hürmeti tesis eden, tüm ilimleri kapsayan, hem deneysel olarak, hemde formülize olarak kanıtlanmış sözlerdir... Anladın mı cahil..!! Eğer ölçü hikmet ise, senin gâvur dediğin Nikola Tesla, senin önderinden (Said Nursi) binlerce kat daha fazla hikmet sahibidir! O Nikola Tesla ki, Evreni anlamak istiyorsanız frekansı anlamamız yeter diyerek, hem ulvi hemde fiziksel varlığın hikmetini ifşa etmiştir... Ama tabiki siz sürü zihniyetliler bunu anla-

yamazsınız... Şimdi; bu bağlamda, sırf kendi reklamınızı yapmak ve Allah rızasından başka dileği olmayan bir insanı taciz etmek için geldiğiniz bu sayfadan edebinizle gidiniz...!!

Aksi halde sizin anlama yetisinden yoksun olduğunuz hakkı suratınıza daha şiddetli çarpmaktan çekinmeyeceğiz... Allah sizden razı olsun Ali Aydın üstadım... Tekrar ve hasseten şahsınızı tebrik ederken, ilminizin ellerinden öperim.”

(Murat Karadağ- “Nurculuk” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Nebi ve Resul kavramlarını bir farsca olan “peygamber” kelimesinde birleştiren sapı samana kattılar. O günün örf ve geleneklerini “sünnet” ve dindenmiş gibi dayattılar.

Onun için İslam toplumu sürünüyor. Aynı zamanda bol bol din tüccarı, dinden beslenen virüsler peydah oldu.

Uydurma rivayetlerle, hurafelerle paralel bir din ürettiler. İnsanların aklını ipoteğe aldılar ve dinle insanları soyarak saltanat sürüyorlar. Mahmut bey aynen Fetö’de böyle yaptı Allah ve din ile insanları aldattılar. Uydurma dinin karakteri budur. Saygılar.

(Menderes Ateş)

Alışılmış bir söz, bunu onların elinden almak öyle kolay bir iş değildir. Çin Seddi gibi birde “Peygamber” elden gidiyor” yaygarasını yapsalar, bilenlerin dışında hiç kimseye hiçbir gerçeği anlatamazsınız! Kur’an çevirilerinde Nebi - Resul konusu mutlaka ele alınmalıdır ve onu yaygın hale getirmek için çok yönlü bir eğitim, örgütlü bir anlatım olmalıdır. Diyanet bu işe engel olur! Diğerleri zaten Fetö’nün izinden gidiyor. Bu kavramların toplumda yer bulması çok zor gibi görünüyor sevgili Ali hocam.”

(Recep Ekinci “Kur’an Meallerinin Kanser Hücresi Peygamber Kelimesi” adlı yazıya yaptığı yorum)

Ali Aydın hocam! Hiç itirazım yok, sizin nezaketiniz ve alçak gönüllülüğünüz kabul. Lakin muhteşem olan Kur’an’ımızla bizi vurucu kelimelerle siz tanıştırdınız Elhamdülillah. Ben de sanı-

yordum ki, Kur'an talebesiyim kendim. Terennüm etmeyi, nota ve musiki ile okumayı bir marifet sanırdım. Bir kaç âyet ile avunup savunup beylik âyetlerle zamanı geçirip ömrümü boşuna tüketmişim. Sayfadaki kardeşlerim rahatlıkla beni herkese örnek verebilirler. Çünkü üç aylık emekli bir imam olarak mâzimi itiraf ediyorum. O yüzden maksatı aşan kelime kullanmış olsam da niyetim hastır. Bizi hep böyle virüslü kelimelerle vurdular. Salat olmuş namaz, savm olmuş oruç vs. Hocam yine size dua ediyorum ve saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Siz yapın tespitlerinizi, biz yayalım bir kişiye daha ulaştıralım İnşallah. Selâm ve dua ile.

(İsmail Kılıç “Kur'an Meallerinin Kanser Hücresi Peygamber Kelimesi” adlı yazıma yaptığı yorum)

Hocam! Selam olsun size. Ne güzel izah etmişsiniz maşallah. Hocam, eksen kayınca, maalesef hedef de sapıyor. Kur'an atlanınca, tabiat boşluk kaldırmıyor malumunuz. Kur'an'ın inşa etmesi gereken zihin dünyamızı maalesef hadislerle işgal edip doldurduk. Hem de uydurma ve yalan olanından. Selâm ve dua ile saygılar sunarım. Can hocam.

(İsmail Kılıç)

“Salihat” kavramı ile ortaya çıkan böyle bir dine kim değer verip inanmaz ki! Biz bunu “toplumculuk” olarak ilkeleştirmiş, ancak bunu Kur'an'a dayandırmayı bilememişiz! Şahsen daha çok kabul görmüş anlamıyla ibadet ve salih amel kavramları arasındaki ilişki ve bağlantıyı, “İbadet eden kişi umulur ki salih amel işler.” anlamında kafamda şekillendirmiştım. Yazdıklarınıza baktığımda doğru düşündüğümü farkettim. Yani sonunda bizi salih amele götürmeyen hiçbir şey ibadet olarak değerlendirilemez. Aydınlatma gayretlerinizin karşılığını Allah size versin. Çok teşekkür ederim.

(Nizamettin Arslan)

“İnsanın var ediliş nedeni olan “Ahsenu Amela” (Mülk-2) her durumu, daha iyi, daha doğru, daha güzel hale getiren, geliştiren her türlü tavidir. Fedakarlık, en sevdiklerini, her ne ise, sevdiklerinden

insanı sarsacak şekilde Allah yolunda ikram etmektir.

Hayırdan farkı da budur. “Âmenu ve amilus salihati” “iman edip salih ameller işlemek” sadece iyilik, güzellik değildir, kendini, başkalarını, insanlığı, Rabbil- âlemine yani (âlemlerin Rabbine) evrensel ilkelere yönlendiren, islah eden, fedakarlık gerektiren, sabırla başarılan, muttaki olmakla farklılaşan, her âlemi de cennetleştiren amellerdir. (Tevbe-24, 111; Âli İmran-92;) Haseneden farkı da budur. Hayır ile fedakarlık; aç birine balık vermekle, balık tutmayı öğretmek kadar farklıdır.”

(Ahmet Aldemir)

“Hocam! Mükemmel ki, ne mükemmel. Vahyin sahibi sizden razı olsun inşallah. Bizi de Kur’an vesilesiyle rahmetine dahil eylesin. Yapmayıp yapamadıklarımızı engin rahmetiyle affetsin. Kalan ömrümüzü vahye hizmet edip, onunla izzet bulanlardan eylesin. Amin. Kur’an sayesinde bugün sadece inkar etmeyi değil, hakkın yani vahyin, âyetlerini üstünü örtmenin küfür olduğunu ve yıllarca bu gerçeği görevim boyunca bilmeden ve istemeden örttüğüm için yüreğimin yandığını belirtmek isterim. Onun için sâlihâtı da öğrettiniz ya bize. Hamdolsun fakirde farkındalık oluştu. Yazamazsam da yazanın yazısını yaymak kitlelere ulaştırmak için gayret ediyorum. Rabbim sizden sonsuz razı olsun inşallah. Selâm ve dua ile.”

(İsmail Kılıç)

Allah Razı olsun Ali Hocam! Bir birinden muhteşem yazılarınızı açık seçik her insanın anlayacağı cümlelerle ruhumuza gıda, kalbimize ilaç oluyorsun. İyi ki sizinle buluşturmuş yüce Rabbim. Allah’ıma! Hamd olsun. Rabbim sizlere hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler versin İnşallah. Amin. Esselamü aleyküm muhterem hocam.”

(Mücahit Güleç)

Ali Hocam! Yazılarınızı önce paylaşır sonra okurum hep. Yine döktürmüşsünüz maşallah. Emekli imam olarak tekraren itiraf ediyorum. Diyordum ki, yahu bu âyeti ben anlayamadım. Lakin

filanca çözümlemiş maşallah. Demek ki: İncanın temiz (geleneğin etkisinde, baskısında, ataletin (tembelliğin) gölgesinde, ataların zehirinde ve etkisinde ancak bu kadar oluyormuş. Onun için iman-ın “Lebenen Halisen” (hâlis saf süt gibi) (Nahl-66) olması şart ve saf olması Kur’an’ın anlaşılmasında anahtar kavramlar. O yüzden tekraren dua ederim ve dua beklerim. Kur’an’ın sahibi sizden razı olsun İnşallah. Vesselamü aleyküm.”

(İsmail Kılıç)

“Ali hocam! Vahyi önceleyen ve vahyin hikmetini karartanların karşısında dimdik durmaktan biran olsun vazgeçmeyen tavrınıza tanıdığım, gördüğüm, okuduğum ilk yazınızdan son yazınıza kadar şahidim. Diliniz dimağınız ve ruhunuz hikmetli, hayırlı, bereketli işleri, sürekli cesur yüreklilikle vurgulamaya devam ettikçe, dini Allah’a has kılma çabanıza, kuduranların karşısında siz kardeşlerimin yanında olacağım. Allah razı olsun.”

(Hasan Ayhan Karakuş)

“Selam! Bize Kur’an yolunu ve bu yolun altından değerli taşla-rını gösterip sevdiren, böylece Kur’an’ın has temiz duru ve saf dün-yasına sokan Ali hocam ve gibilerine olsun inşaallah. Âmin. Hocam! Bugün yine beni tasvir etmişsiniz. Rabbim sonsuz razı olsun sizden inşaallah. Amiiin. Saygı ve hürmetle; vesselâmü aleyküm.”

(İsmail Kılıç)

“Hocam! Dayanamadım daha 13.satırda teşekkür etmek iste-dim. Rabbim sizden ebeden razı olsun inşaallah. Bizi lafızla efsun-ladılar. Bu da işimize geldi. Siz de bizi ayağa kaldırıyorsunuz gaflet uykusundan. Nasıl dua etmem size. Vesselamü aleyküm.”

(İsmail Kılıç)

“Selam beni Kur’an ile tanıştıran Hocama, abime, inançta ve hilkatte kardeşim Ali’ye olsun. 30 yıl çalışıp görevi dolar dolmaz hemen emekli olan bir imam olarak tekraren itiraf ediyorum! Meğer 30 sene gırtlığıma kadar bataklıkta debelenmişim de kendimi abid



zannederek avutmuşum. Dün Cuma namazını eda ederken imamın 6 saf arkasında tam hizadayım ve mihrapta sağda Allah solda Muhammed yazısı. Oysa yıllarca kıldırırken ben fark etmemiştim hocam! Hocaaam! Sahi Muhammed(a.s) Allah'ın şeriki ve din ortağımı ki, ismi Allah ile yanyana olsun.

Bize ne oldu da bu hale geldik? Allah aşkına! Yetmezmiş gibi kilise ikonları sanki, Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali vs. isimleri. Hocam! Camilerden yıkıldık. Camilerden kalkarız ayağa. Parayı kaybettiğimiz yerde aramalıyız çünkü. Ama mutlaka bi yerden başlamalıyız.(Allah sizden razı olsun inşallah, siz başladınız, buna biz şahidiz) Hocam! Haddim olmayarak diyorum ki, Resul ve Nebi farkını anlamak ve anlatmak eyvallah. “Lebenen halisen” (Nahl-66) üzerinde de çok durmalıyız. “Lebenen hâlisen” ananın göğsünden yavrunun ağzına akan katışıksız süt gibi, dinin Allah tarafından indirildiği saf şekliyle yaşanması anlamına gelmektedir) Çünkü inanç sağlam, temiz ve duru olmadan bu dediklerinizin hiçbiri olmaz, olmuyor da zaten. O yüzden sizden “Lebenen halisen” mevzusuna temas etmenizi arz ediyorum. Rabbim bizi yalnız kendini Rab ve İlah edinip, sadece zatına teslim olan muvahhitlerden eylesin. Özellikle de beni. Çünkü sicilim çok kötü. Rabbim tövbemi kabul, günahlarımızı affetsin. Amiiin” Kur'an'ın söz sahibi olması için gece gündüz demeden mücadele ettiğiniz içinde, sizden ebeden razı olsun inşallah. Vesselâmü aleyküm.”

(İsmail Kılıç)

“Selam ve esenlik Kur'an'a inanıp vahyi duyuranlara ve onu işitip uyanların üzerine olsun. Hocam bu hak ve hidayeti diyanet'e ve milli eğitime nasıl ulaştırabiliriz? Lütfen bir çözüm öneriniz varsa söyler misiniz? Vahyin sahibi sizden ebeden razı olsun inşallah. Yine sade net ve derin analiz yapmışsınız. Şahsım adına ziyadesiyle faydalanacak ve duymayan bilmeyenlere duyuracağım inşallah. Vesselâmü aleyküm”

(İsmail Kılıç)

“Yüce Allah sizden razı olsun! Çok güzel izah etmişsiniz, hem kalben, hemde aklen tatmin oluyoruz. Yüce Allah ilminize, dünya ve âhiretinize hayırlı bereketler ihsan etsin inşallah.”

(Mehmet)

“Eyvallah hocam! Ağzına sağlık, bizlere değerli bilgiler veriyorsunuz. Allah’a yani Resulü’nü seviyorduk, daha çok sevmemize vesile oluyorsunuz. Açıklamalarınız basta Mustafa İslamoğlu ve Mehmet Okuyan ve diğer Kur’an ehli hocalarımızla bire bir örtüşüyor. Selam ve dua ile.”

(Sami Büyükada)

“Hocam! İlkokul çocuğuna anlatır gibi anlatmışsınız maşallah. Lâkin öyle arızalı imanımız var ki maalesef! Görevdeyken hastası için gelip yardım isteyen kardeşlerimize Felak ve Nas sürelerini okumalarını tavsiye ediyordum. “Hocam! Biz onları zaten biliyoruz. Daha etkili, daha gizemli, daha tesirlisi yokmu acaba! diyen onlarca insanla karşılaştım ben. O yüzden Allah’ın hadisi Kur’an maalesef ümmeti kesmiyor. Alışmışız karma inanca. Rabbimize müstekim olan yoldan gidemiyoruz maalesef.”

(İsmail Kılıç)

“Ali Hocam! Emeğinize sağlık. Allah ve din düşmanları, güzel dinimizi sadece namaza, oruca, hacca indirgemişler maalesef. Oysa dinimizin en önemli mesajları toplumsal barışın, huzurun, adaletin, hakça paylaşımın kısaca insanca bir yaşamın tüm dünya da sağlanmasına yöneliktir. İşte bu yüzden “namaza ve duaya” çevirdikleri ama asıl anlamını sizin de açıkladığınız “salat-ı ikâme” dinin direğidir. Sadece fetva vererek ya da “mülk Allah’ındır” deyip malını, parasını, mülkünü, ihtiyaç sahiplerine “destek” olmak için Allah yolunda harcamamak insanı Müslüman da yapmaz, hele cennetin kapısının önünden bile geçirmez.

Sizin yukarıda infak ile ilgili belirttiğiniz âyetlerin anlamını bilmeden okumak, ölünün arkasından okumak yani yüce Allah, bize bunları “okuyup, anlayıp, hayata geçirmemiz” için göndermiş

olmasına rağmen, elimizi açıp dua ediyormuş gibi, yine Allah'a geri göndermek bir şey ifade etmez, inşallah Müslümanlar ve tüm insanlar vakit geçmeden bunu anlarda doğru yola döner, tabi bu sizler gibi Kur'an'ı doğru olarak Allah'ın dediği gibi anlatan insanlar sayesinde olacak.”

(Engin Teke)

“Hocam! İlminizle varolun sağolun. Bunları anlaşılır bir dille yazıp bizim gönüllerimizi yeşertiyorsunuz. Biz razıyız Rabbim de razı olsun.” (Fahriye Cihan)

“Hocam! Yazılarınızı kaçırmadan okumaya çalışıyorum. Ben de Kur'an'ı okuyup da anlamayanlardanım. Bu bana çok ağır geliyor. Sizin yazılarınızla karşılaşınca Kur'an'ın sadece okumakla değil anlayıp hayata geçirmekle Allah'a kulluk vazifesini ifa etmiş olacağımı daha iyi anladım. Hocam! Ben şehit babasıyım. Oğlum asker iken terhisine dört gün kala bir pusuda şehit düştü. Beşeri sistemde yüce Allah'ın şehitler hakkındaki hükmü nedir? Yani beşeri sistemin şehit dediklerine Kur'an ne diyor? Anlamak istiyorum. Allah razı olsun, selam ve dua ile.”

(Şevket Volkan)

“Allah sonsuza dek sizden razı olsun sayın hocam! Üzerinde her zaman durduğum ve uyguladığım bir konuyu yazdığınız için candan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hocam. Allah'a emanet olun. Saygılar, esenlikler!

(Saim Tohumoğlu, “İnfakın Önemi” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Tıpkı bir cihazın kullanım kılavuzunu her okuyan bununla cihazı çalıştırmaya muvaffak olamayacağı gibi, hayat ve hidayet rehberi olan Kur'an'ı da her okuyan, âyetlerinin arasındaki bağlam ve bütünlüğü içinden çıkarılması gereken sonuçları ve çözümleri bulamayabilir. Bunun için ancak Kur'an'ı anlayarak okumak, üzerinde emek ve araştırma, sorgulama ve tefekkür aşamalarından sonra, insan Allah'ın rahmet ve inâyetiyle hikmete ulaşır. (Bakara-269)

Yani ancak kendini bu aydınlık yola adanmış, dinde sadece vahyi tek kaynak kabul eden, din, hüküm, ibadet, güzel ahlâk olarak Kur'an'ın yeterli bir kaynak olduğuna iman eden akıl sahipleri hikmete ulaşabilir. Kendini bu yola adanmış o isimsiz kahramanlar, yani kitab'ın Resûlleri, kıyamete kadar her toplumda ve her zaman diliminde varolacak, "Ul'ül Emr" olarak toplumlarına Kur'an ın ışığıyla yol göstereceklerdir. "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Resûle de itaat edin ve sizden olan Ul'ül Emr'e de. Eğer (dini) bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız- onu Allah'a ve Resûl'e götürün (onların talimatına göre halledin); bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzel ve kesin olmandır." (Nisa- 59)

Kaleminize ve yüreğinize sağlık değerli hocam. İsimsiz kahramanlara, kitab'ın Resûllere selam olsun."

(Faruk Fidan, "Nübüvvete Bağlı Risalet ile Kitaba Bağlı Risalet" yazısına yaptığı yorum)

Diyanet'e göre, "Kur'an ve Sünnet arasına mesafe koymak, "Kur'an bize yeter" diyerek sünnetin dindeki yerini hafife almak, Peygamberimizden bize ulaşan sahih bilgi hakkında şüphe uyandırmak iyi niyetten uzak büyük bir vebaldir." Diyanet aynen fetö gibi, "Kuran bize yeter" diyenleri sapkın yapmış. Allah'a şükürler olsun ki sapmışız. Yoksa bu âyetin muhatabı olanlardan olacaktık.

"Hepsi birbiri ardından orada toplanınca sonrakiler, öncekiler için dediler ki: "Rabbimiz, bunlar bizi saptırdılar. Bunlara ateşten bir kat daha azab ver!" (Allah): "Hepsi için bir kat fazla (azab) vardır, ama siz bilmezsiniz, dedi." (Âraf-38)

(Abdurrahman Dalyan) "Diyanet'in Hutbesi ve Kur'an'ın Gerçekleri" adlı yazıya yaptığı yorum)

Hocam! Çoğunluk cahil olunca, malesef semer vuran çok olur. Hamdolsun din günün sahibine ki, artık sizin gibi mü'min Müslümanlar sayesinde işin özü anlaşılmaya başlandı."

(Ceyhun Can)

Rabbim sizlere sağlık, sıhhat ve uzun ömür versin sayın hocam! Bizleri, müşrik zihniyete karşı Kur'anla aydınlatıyor ve İslam'ı sevdiriyorsun. Allah zihin açıklığı versin. Size ve Kur'an dostlarınızdan Allah razı olsun.”

(Ali Aşar)

Dine en büyük zararı veren yine âlimler! olmuş. Ya yanlış anlamışlar, yada işlerine gelmemiş, ama bizleri hep yanlış yönlendirmişler. Ama artık Kur'an okuyoruz. Rabbimize şükürler olsun. Emeginize sağlık, bizlerin yüzünü Kur'ân'a çeviren alimlere selâm olsun. Allah sizden razı olsun. Yazılarınızdan çok istifade ediyorum Ali hocam.”

(Sadet Çapraz)

“Doğduğum günden bu güne kadar diyanet işleri başkanlığı ve ve ona uyanlar Kur'an'ı papağan gibi okudular ve okuttular. Kur'an'ı güzel okuma yarışmaları düzenlediler. Emekli olduktan sonra sosyal medyada bu konulara kısaca değindiğim zamanlar oldu. Tâbi bu konuda sizin kadar ilim ve irfanım yok. Kur'an'ın meallerini okuyarak yaşantımı sürdürmeye çalışıyorum. Anlamadığım bir başka konu, Kur'an'ı müzikli okumak. Bir cami imamına sordum.

- Kur'an Allah'ın sözüdür.

Neden Allah'ın sözünü makamlı, müzikli okuyorsunuz? dedim.

- Güzellik katmak için dedi. Beyinsiz! Sanki Allah'ın kitabı güzel değil! Cahiller ona güzellik katıyor! Yaşadığım semtte yakın cami yoktu. YÖK'ün alt katında bir yeri düzenlemişler. Cuma namazına oraya gidiyordum. Kış günlerinde salonun girişine ayakkabılar yığılıyor, herkes o çamurlu ayakkabıların üzerine basıp içeriye giriyordu. Vaizin kürsüsünün yanına gidip bağırarak bu pisliği kınadığımı söyleyip orayı terkettim. Aynı hareketi Ayvalık'ta da yaptım. Vatandaş çıplak ayakla yere basıp içeriye giriyordu. Namaz bittikten sonra imam'a bu durum çok çirkin asla sağlıklı değil dedim.

Cevap: Efendi sen ne diyorsun biz bu cemaati zaten zor toplu-

yoruz onlara söylesek bir daha gelmezler...

- Haklısın imam efendi. Namaz bittikten sonra “Camiye Yardım” için para miktarı azalır değil mi dedim. Bir daha Cuma’ya gitmedim. Yıllarca dinlediğim kafa ütölemeleri aynı. Çağın çok gerisindeler. Selam ve sevgilerimle.”

(Ali Kurtar, Diyanet’in Hutbesi ve Kur’an’ın Gerçekleri” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Değerli hocam! İlim ve emeğinize sağlık. Allah sizden razı olsun. Allah bizleri affedip bağışlasın. “Sadece kim olduklarını Allah’ın bildiği ve kıyamette ortaya konacak amellere göre kim oldukları belli olacak, gizli kalmak zorunda olan, vahyin bağlam ve bütünlüğünü ve kendi içinde bulunan sistemini yani hikmetini bilen, güzel bir ahlak ve sağlam karaktere sahip olan, insanlara hoşlanmadığı şeyleri söylediği yani sadece vahye (Kur’an’a) uyun dediği için tekfir, hakaret ve küfre maruz kalan, yalnız Kur’an’dan konuşan, bu yolda hiçbir maddi beklenti içinde olmayan ve amacı yalnız Allah’ın rızasını kazanmak olan gizli kahramanlara; Kitab’ın Resullerine selam olsun.”

(Faruk Fidan)

“Ali Aydın Hocam! Bu hikayeyi yıllar önce defalarca izlemiştim. Ancak sizin gibi bilgi hazinesi, dürüst birinden okumak şahsen beni çok mutlu etti. Yüreğinize sağlık Allah razı olsun”

(Hayri Sipahi, “Cübbeli Ahmet” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ellerinize sağlık hocam! Nefes almadan okudum. Her paragrafı değişik öğüt veriyor. Ve yaşadığımız topluma bakınca ne kadar gerilerde olduğumuzu farkediyorum. Tekrardan ellerinize sağlık ve ömrünüze bereketler diliyorum.”

(Elvan Ceylan)

“Eyvallah kardaş! İlmine ve yüreğine sağlık. İnsanları bir nebze olsun düşünmeye ve araştırmaya sevk ediyorsunuz. Hiç olmazsa aklımızı kullanıp da üzerimize boşaltılan pisliklerden kurtulalım.

Allah ilmini artırsın aklına yüreğine sağlık.”

(Kadir Kalay)

Bu kadar güzel bir yazıyı ilk defa okudum diyebilirim. Uydurma dinin çerçevesi çizilmiş. Bu yazıyı okuyup da kendini dönüştüremeyen insan gerçekte kendisini ölüye mahkum eden köle bir insandır. Rabbim ömrünü sağlık ve sıhhatle bereketlendirsin. Daha böyle güzel yazılarla uyandırmayı nasip etsin İnşallah.

(Sadet Çapraz, “Yalnız Yaşayanlardan Değil, Ölülerden de Çekeceğimiz Var” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Selam hanif müminlere olsun üstadım! Yazılarınızın tamamı direk yada dolaylı olarak beni anlatıyor. Çünkü emekli bir imam olarak tekraren itiraf ediyorum, ben bunları bir şekilde yaptım ve yandım. Lütfen olayın vahameti açısından diyorum ki, kurbanısa evet ben bir kurbanım. Ama başkaları bu güzel bilgilerle tanışsın da benim gibi yanmasınlar. Hocam! Bu ne güzel bir tespittir ki beşer olan ve aklını kullanan kimse yazılarınıza söz edemez. Peki ama neden? Çünkü sadece vahiy kaynaklı da ondan. Hep dedim ya vahyin sahibi, risalet makamına, Resul’e (Kur’an’a) Nübüvvet makamına, Nebi’ye yaptığınız vizyon yüklü, ufuk açıcı tespitlerinizden dolayı sizden Allah razı olsun inşallah. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Vesselamü aleyküm”

(İsmail Kılıç, “Kur’an’da Muhammed (a.s) a Salavat Çekmek Yoktur” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Allah sizden razı olsun Ali hocam! Bir yanlısımız daha ortadan kalktı. Yıllardır meal okurum, hatta uzun dönem yattığım cezaevinde tek uğraşım bu olduğu halde. Bunu hep öyle anlayıp devamlı salavat getirirdim. Sağolun.”

(Sefa Şahin, Kur’an’da Muhammed (a.s) a Salavat Çekmek Yoktur” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Allah senden razı olsun değerli kardeşim! Diline, yüreğine sağlık. Duvara asılacak bir yazı, ancak maalesef ülkemizde %95 “atalar

dinini” yaşamaktadır. Sizin gibi değerli dostlar sayesinde çoğalınız inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah’a emanet olun. Saygılar.

(Kasım ışık, Yalnız Yaşayanlardan Değil Ölülerden de Çekeceğimiz Var” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Yüreğinize sağlık hocam! Kimi uyardıysa kalksam hurafelere daha sıkı sarılıyor. Yüz yıllarca yıkanan beyinleri birden açmak mümkün mü? Selamlar.”

(Cüneyt Vural, Yalnız Yaşayanlardan Değil, Ölülerden de Çekeceğimiz Var” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali Aydın! Kitabınız gerçekten çok faydalı. Bence sözcü kitabevinde satılması çok yerinde olmuş. Akleden bir insanın Rabbimin izniyle hidayetine vesile olur inşallah. Şu an Müslümanların en büyük sorunu “Peygamber” sözcüğünü kullanmalarıdır. Kur’an’ın ilmine ve hikmetine darbe olan bu farsça kökenli “peygamber” kelimesini kullanmak gerçekten çok sakıncalıdır. Akleden birisi sadece buradan bile “Acaba Rabbim Kur’anda neden ve nerelerde Resul ve Nebi tanımlarını kullanıyor” diyerek doğruyu bulabilir. Ancak gözleri, kulakları ve kalplerinde sanki bir örtü var.”

(Aydın Kısmet)

“Hocam! Allah sizlerden razı olsun. Bu makale benim ruhumun ve kalbimin derinliklerine kadar işledi. muhteşem”

(Aydın Güleç, Yalnız Yaşayanlardan Değil, Ölülerden de Çekeceğimiz Var” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali Aydın. Yüce Allah Kur’an’ı koruduğunu söylüyor. Evet doğru (Hicr-9) ama bunlara sorsan, recm (taşlayarak öldürme) âyetini keçi yedi der. “Allah’tan başka ilah yok der” Öbür tarafta şeyhi’mim kapısında köpek olurum der. “Kur’an’a inanırım” der, Buhari’ye Müslim’e iman eder. “Kur’an’dan delilin varmı? derim. Bana ataların uydurduğu dinden örnek verir. “Sen kalben ölmüşlere duyuramazsın. Arkalarını dönüp kaçanlara işittiremezsin.” (Neml-



80) Hürmetler değerli hocam! Daha ağır yazılarınızı bekliyorum Uydurulmuş atalar dinini Kur'an ile yıkacağız.”

(Mustafa Emir)

“Sayım hocam! Önce Rabbime şükürler olsun, elhamdülillah. Övgüye hakkıyla layık, şanı yüce olan Allah'tır. Sizler de âcizane olarak görüşlerinizi bizlere aktarıyorsunuz. Allah razı olsun.

Her yazınızı okuduktan sonra ufkumuz açıldı. Yorumlarınıza kadar sizi takip ediyorum. Ama Kur'an'a da baş vuruyorum. Gördüğüm kadarıyla tamamen Kur'an'ı referans alıyorsunuz. Bu da isabetli oluyor. Ama sonuçta beşersiniz. İnşallah sizi takip edenlerin yapmış oldukları beğeni ve övgüler sizi farklı bir haleti ruhiyeye sokmaz. İnsan oğlunun fitratında var. Siz kabul etmezseniz veya beşerim desenizde, zamanla sizi çeşitli kerametleri olan ve sizi hayatının merkezine alarak, tamamen size bağlı olan ve siz rahmete gittikten sonra sizin bu yazılarınızı alıp bunlarla birlikte kendince ilaveler yaparak “bu da Ali hocadandı” deyip inşallah yeni bir mezhep kuramazlar. Gelelim bu yazınıza ilaveten şunu demek istiyorum. Ben çok kez abdestsiz Kur'an'a dokundum. Ama “Allah temiz olmayanlar dokunamaz.” diyor. Ama ben dokundum.

Demek ki Allah'ın kastedtiği temizlik veya anlam bu değil. Peki temizlikten kasıt ne? Örnek: Ben çevremdeki bir çok arkadaşımı Kur'an'a davet ettim. İçlerinde (yine kalplerde olanı Allah bilir) çoğunluğu bana hiç kulak asmadılar. Kendim söyledim kendim dinledim. Fakat bir kaçı beni dinledi ve meal okumaya başladı. Dikkatimi çeken, beni muhatap alan ve almayan arasında yaşantı, davranış, vicdan, ahlak ve edep yönünden farklılık olması idi. Kararmış, paslanmış, temiz olmayan bir kalp ile Kur'an'ın yolu kesişmez, böyle birinin ne gücü, ne sabrı, ne aklı, ne ahlakı, ne fikri, ne zamanı. Hiçbir şeyi Kur'an'a dokunmaya yetmez. Kur'an'a temiz kalpliler dokunur. Selametle kalın.”

(Muammer Aydın)

“Ömrünüzü, zamanınızı, Kur'an'ı tebliğ çalışmasına harcayarak

bütün insanların tevhid dini ve Sırat-ı Müstakim yoluna girmesi için çalışan Ali hocam! Rabbim sizi ödüllerin en güzeliyle ödüllendirsin inşallah. Çok güzel emek verilmiş. Allah sizden razı olsun.”

(Sadet Çapraz)

“Adamın kişiliğine değil de söylediklerine yani parmağa değil de, parmağın gösterdiği yere bakabilsek keşke. Doğu toplumu olarak şu en basit mantık hatasına düşmesek artık. Ha adamın yanlış yanlarını da söyleriz varsa, ama önce şu konuşmasını alkışlasak. Belki o zaman kaçıp gitmek istediğimiz batı medeniyetine bir nebze yaklaşırız.”

(Tayfun Çavdar, Mehmet Çelik Hoca'nın, “Siz İslam'ın Yüz Karasisiniz” ile ilgili konuşmasına yaptığı yorum)

“Cübbeli ulusal bir TV kanalında resmen “sümükü şerif diye bir şey çıkarttı” diye Mustafa İslamoğlu'nun ismini vererek iftira attı. Halbuki takip eden etmeyen herkes biliyor ki, Mustafa İslamoğlu böyle bir şey asla söylemez, söylemedi de zaten. Düşünün bu Cübbeli sahtekarını milyonlarca insan çok ciddi olarak takip ediyor. Yalakaş çok, avukatı çok, çomarları çok, millet dini böyle pisliklerden öğreniyor.”

(Yalçın Özkara)

1-) Hicri üçüncü yüzyılda “Rahmetullâhi Aleyh” terimini kullanan ilk kişi, Şemseddin Selvidir.

2-) Hicri dokuzuncu yüzyılda Hindistan'ın gavliye köyünden olan Muhammed Şettari “gavs” olarak ün yapmıştır.

3-) Miladi on ikinci yüzyılda “hazret, hazarât, şeyh” terimlerini tasavvuf kitaplarına yazmaya başlayan ilk kişi Muhyiddin İbn-ul Arabidir.

4-) Milâdî dokuzuncu yüzyılda yani Abbasiler döneminde tarikat ve mezhep kurucuları insanları “avam” ve “havas” tabakası olarak iki bölüme ayırmışlar.

“Avam tabakası” “Kur’an, fıkıh, kelim gibi zahirî ilimlerle uğraşan kişiler olarak tanımlanmıştır. “Havas tabakası” “âlimler, görünmeyen varlıklar, yüce Allah’ın seçkin kulları, yeryüzünün halifeleri, kainatın idaresini ellerinden bulunduran, seçkin, görünmeyen kullar, vahiy alan Nebi ve Resuller, yüce Allah’ın tecelli ettiği kullar, olağanüstü keramet verilenler” olarak tanımlanmıştır. Tarikata giren kişinin tek bildiği tarikatın şeceresidir. Hurafe dolu menkibe kitabını okuyan mürit asimile olmuş oluyor.

1-) Resulullah’a (a.s) a uzanan şecere yazmışlar.

Nakşi tarikatı sessiz zikir yapar.

2-) Resulullah’a uzanan ikinci bir şecere yazıp onu da Ali’ye nisbet ederek Kadiri tarikatı kurmuşlar. Buna sesli zikir denilmiştir.

3-) Resulullah’ın yanında üç yıla yakın kalan Ebu Hüreyre’nin rivayet ettiği hadisi delil olarak gösterirler.

Tarikata giren müritlere sadece zikir tarikatın şeceresi ve uydu-  
rulmuş menkibe kitapları verilir. (Önce Edep)

“Yüce Allah sonsuz kere sizden razı olsun hocam! Sizi tam olarak takip edemiyorum. Arada da olsa bizleri mutmain eden yazılarınızla eksik bilgilerimizi tamamlıyoruz. İnançımız daha da güçleniyor. Selam ve saygılar. Hakkınızı helal ediniz.” (Hamdi Bal)

“Muhterem hocam! Bu ne irfan maşallah? Siz nasıl yorumlar-  
sanız yorumlayınız. Ama yatıp kalkıp size dua ediyorum. Rabbim size hayırlı ömürler versin. Amin. Siz de hizmete devam ediniz. Vesselamü aleyküm. Dualarımız sizinle.”

(İsmail Kılıç)

“Eline, ilmine ve yüreğine sağlık üstadım! Allah razı olsun. Allah hiç bir şeyi boşuna söylemiyor. Allah’ın himayesine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın diye (Âli İmran-103) Biliyor, çünkü böyle münafık ve kafirlerin olduğunu. Selamlar, hürmetler”

(Mustafa Emir)

“Kur’an birbirinizle itişmeyin, çatışmayın, bölünüp parçalanmayın, sonra gücünüz gider” (Enfal-46) derken, cemaat ve tarikat ehli “bölünmede, ayrışmada rahmet vardır” diyor. Bu açıkça Kur’an’a muhalif bir sözdür.”

(Orhan Köse)

“Hocam! Allah razı olsun. Emeğine ve yüreğine sağlık. Bu akıllarını kiraya verenlere fazla takılmadan Kur’an’ın talebesi olmaya devam edelim. İnşallah Kur’an talebelerine selam olsun!”

(Mustafa Şeker)

“Allah razı olsun! Şu Facebook’ta duruyorsam sizin gibi birkaç kişinin sayesinde duruyorum.”

(İsmail Küçük)

“Sevgili Ali Aydın hocam! Elinize, zihnimize ve emeklerinize sağlık. Rabbimin size verdiği bu güzel hasleti bilgilenmeyi ve araştırmayı en güzel şekilde hakka uygun yazmanız ve bizleri bilgilendirmenize çok teşekkür ediyoruz. Yüce Rabbim bu salihatinizi katında kabul etsin ve sizi salihler arasına katsın. Selâmlar. Sevgiyle ve dostça tevhit ile kalınız.”

(Doğan Avşaroğlu)

“Necdet Kıvanç! Allah’a yani Resulü ne demek olduğunu öğrenin. Gerçekten bu konu çok önemli ama sizde haklısınız. Her Nebi ve Resul kavramına “peygamber” dedikleri için öyle sanılıyor. Lütfen bu farkı görmek için Ahzab suresi 36 ve 37 âyetlerini okuyup görmeyi tavsiye ederim.

“...Kim Allah’a yani Resulüne karşı isyan ederse apaçık bir şekilde sapıtmıştır” diyor 36 ayet. 37. âyette ise, eşi Zeyneb’i boşamak isteyen Zeyd’e, Nebi (a.s) “Eşini boşama, yanında tut, Allah’tan kork...” dediği halde, Zeyd, Nebi’yi dinlemeyerek eşini boşuyor. Ve Zeyd, Nebi’ye karşı geldiğinden yani ona itaat etmediğinden dolayı günaha bile girmiyor. Sadece bu iki âyet yeterli. “Peygamber” kelimesi Kur’an’ın anlamını bozmak için özel olarak seçilmiş bir keli-

medir ve buna devam edenler bu görevi yapmaya devam ediyorlar.”

(Abdurrahman Dalyan)

“Ali Aydın. Sayın üstadım. Bu tip cevapları lütfen muhatap almayınız. Hak ifade edilince birileri elbette işlerine gelmediği için nefret söylemlerinde bulunacak. Savunduğu müctehidlerin! dini ne hale getirdiği ayan beyan ortada. Biz Kur’an’a aykırı bir söylem ve tutum içinde olmadığımız sürece, bırakın kınasınlar, iftira atsınlar,- sadece sevap kazanırız.”

(Sefa Şahin)

“Ne güzel bir paylaşım! Allah razı olsun sizden hocam. Vicdanı temiz olan bir insan hidayete giden yolu bir şekilde mutlaka bulacaktır. Din ile geçimini sağlayan biri bunları asla kabul etmeyecektir. Bu onların sonu demektir. Selamlar, saygılar hocam.”

(Cüneyt Vural)

“Yüksel Dikgöz! Fetö ehli sünnetçi, hadisçi ve rivayetçiydi, tıpkı senin gibi, ve “Kur’an Müslümanlığı diye bir sapkınlık çıktı” diyordu.

Adına ne dersiniz deyin, Kur’an dışı dinler şeytanın dinleridir. Muhammed (a.s) nebi olarak sadece Kur’an’a tâbi olmuş ve resul olarak da insanlara sadece Kur’an’ı tebliğ etmiştir. Şeytanın uydu-rulmuş dinini Allah Resulü’ne mal etmeye çalışmayın. Kur’an’dan bihaber bazı cahillere yuttursanız da, herkese yutturamazsınız. Muhammed (a.s) bütün inanlara gönderilmiş bir Resuldür, sadece Araplara gönderilmemiştir.”

(Ali Gülşen)

“Sorgulamayan, akletmeyen, itaatkar insan tipi üretmek için az uğraşmadı. Halifeler, sultanlar, padişahlar, nice sözde âlimleri besleyip ürettiler. Ön yargı duvarları içinde, sahte dine mahkum edilen bu ümmeti uyandırmak çok zor. Asıl cihad bu. Tevhid ehline selam olsun.”

(Cahit Gören)

“Refik Baysal bey! Fikriniz olmadan önce yazılanları okuyun, araştırın bilginiz olsun. Kertenkeleyi bir vuruşta öldürüne yüz sevap, ikinci vuruşta öldürüne elli sevap verileceği, namaz kılmayanı tekfir eden rivayetleri ve öldürme icthadlarının hepsi ve daha yüzlercesi hadis ve mezhep kitaplarında var. Kur’an ise bunların hepsini reddeder.”

(Tayfun Çavdar)

“Yüksel Dikgöz! Tüccar Cübbeli’nin adamısın. Sizinle muhatap olunmaz, sizin dininiz size, bizim dinimizde bize. Bakalım mahkemeyi kübra’da hangimiz yanılmışızdır. Yüce Allah, Ali Aydın hocamızdan razı olsun.”

(Antoine Doğan Akansu)

“Yüksel Dikgöz! Kur’an’ın sahibi olan yüce Allah, bir çok âyette “Kur’an size yeter” buyuruyor. Mürşit edindiğin müşrik profların da, ehli sünnetin de, tasavvufun da, muhaddislerin de, ravilerin de senin olsunlar, hayırlarını gör. Deve sidiğinin şifa olduğunu söyleyen de ehli sünnetci akademisyendi.

(Ali Gülşen)

“Yüksel Dikgöz! Allah Resulünün tek sahih hadisleri, Allah’ın ona vahyettikleri ve onun da hiç bir harfini değiştirmeden insanlara tebliğ ettikleridir. Kendinden bir kelime dahi ekleme yapmamıştır. Zira yüce Allah apaçık âyetle onu uyarıyor: “Eğer vahye kendinden bir şeyler eklersen, seni yakalar, şah damarını keseriz....” diyor! (Hakka-44)

Siz ne hikaye anlatıyorsunuz? Veda hutbesi Kur’an âyeti mi? Hem veda hutbesinin değişik versiyonları var; birinde “ben size Allah’ın kitabını ve ehli beytimi bırakıyorum” birinde “size Allah’ın kitabını ve sünnetimi bırakıyorum” diyor. Şimdi biz hangisine inanalım? Din gününün tek sahibi Allah’tır. Yargılamayı da Allah yapacak, cezayı da Allah verecek. Zikir ehli de, Kur’an’la haşır-neşir

olan, yani Kur'an'ı anlayarak okuyan herkeştir. Allah'a, kitaplarına ve Resullerine, dolayısıyla da Muhammed Nebi ve Resule iman edenler Kur'an'da Müslüman olarak adlandırılıyor. Hiç kimseden ehli sünnet diye bahsedilmiyor. Örnek verdiğin âyetlerde ne söylenildiğini bilsen, ne kendini yorarsın boş yere, nede bizi.”

(Ali Gülşen)

Ali Hocam! İşte onlar inandıkları safsata ve yalanlar yüzünden bugün yasarken azap çekiyorlar ve diğer tarafta da şıhları, şahları, gavsları başlarında azabın katmerlisini çekecekler. En önemli suçları da akıllarını kullanmayıp, Allah'ın âyetlerini okuyup, dinleyip anlamamaları olacaktır.”

(Engin Teke)

“Sevgili hocam! Yorumunuzu canı gönülden okuyorum. Yüreğinize sağlık. Dün Kocatepe camiinde kabir azabı yetmiyormuş gibi, vaiz birde sırat köprüsü kurdu. Diğer hesabı verdik ya, köprüden düşersek halimiz ne olur? Saygı ve selamlarımla Allaha emanet olunuz.”

(Sadık Ayar)

“İbn Abbas şöyle demiştir: Allah Resulü Medine'deki (veya Mekke'deki) bahçelerden birine uğradı. Kabirlerinde azap gören iki insanın sesini duydu. Bunun üzerine şöyle buyurdu: “İkisi azap görüyorlar. (kendilerince) büyük bir günah sebebiyle azap görmüyorlar. Oysa ki bu büyük bir günahıdır. Birisi idrarından sakınmazdı. Diğeri ise insanlar arasında laf getirip götürürdü (koğuculuk yapardı)” Sonra bir dal istedi. Dalı ikiye ayırarak her birinin kabrinin başına bir parçasını koydu. Ona: “Ey Allah'ın Resulü! Bunu niçin yaptınız?” diye soruldu. Şöyle buyurdu: “Umulur ki bu dallar kurumadıkça onların azabı hafifletilir.” (Buhârî-Vudû:55; İbnü Mâce- Tahâret:26)

Halbuki Kur'an, en büyük günah olarak şirki tanımlar. O zaman niçin kabir azabını en çok çekecek olanlar şirk işleyenler olmuyor? Kabir azabı rivayetlerinin tamamı uydurmadır. Yukarıdaki idrar sıçratana kabir azabı vâdetmek din ve akılla asla uyuşmayacak

bir hurafe ve cahil zihniyetin ürünüdür. Böyle bir şeyi Nebi (a.s) söylemiş olabilir mi? Bu durum ancak kendi sapkın düşüncelerine dinde yer açmak isteyenlerin Nebi'mizi alet edip iftira atmalarından başka bir şey olamaz. Bunu ancak idrar ile ilgili obsessif düşüncelere sahip takıntılı ve hastalıklı yani "Arızalı" bir zihniyete sahip birileri uydurmuş olabilir. Kur'anın pek çok konuyu, ilk muhataplarının anlam dünyası çerçevesinde ele alıp simgesel ve mecazi anlatımlarla açıklamasını çoğu ulema ve müfessir hakiki anlatım tarzı sanmış, bu yanlış yaklaşım da dinin evrensel ve çağlar üstü anlam iklimine darbeler vurmuştur. Bir rasyonalite dini olan İslam, akıl ve bilim dışı bir yığın hurafeye doldurulmuştur. Bu da hayatın kendisi olan dini, hayatın karşısına dikmiştir. Böylece din neredeyse tabii olanla yani doğal olanla mücadele ve onu engellemeye çalışma sistemi haline düşürülmüştür. İşte bu vaziyetin bir parçası olarak kabir hayatı ve kabir azabı indirilmiş dinin yani Kur'an'a dayalı dinin dışına taşınmış, uydurma ve hurafeye dayalı bir sürü rivayetler din adına doğru kabul edilip bunun üzerinden, Kur'an'a rağmen, olmayan bir olgu din adına bir realite gibi kabul edilmiştir."

(Faruk Fidan, "Kabir Azabı Yoktur" adlı yazıya yaptığı yorum)

"Süleyman Altınır! Sabah ve akşam ezaba ducar olmak kabir ezabı ile ilişkisi yok. Firavun Musa'yı öldürmek imkanı tapmadığına göre sabah akşam dâxilân ezab çekirdi ve bu ezabı Allah ona vermişti. İkinci ezab, kıyametden sonra olacak cehenemle. Onun tövbesi kurana göre kabul olunmadı çünkü tövbe ölüm anında olmuştu. Ayetden evvelki ve sonraki ayeti okudukta malum olur ki Firavun'a Musa'yı öldürmek isteyib"

(Masim Haydari Qalagahlı "Kabir Azabı Yoktur" adlı yazıya yaptığı yorum)

"Aysel Yeten! İyiki günümüzde recm uygulanmıyor. Çakıl taşı bulamazlardı, nüfusunuzun yarısı giderdi. Keçinin heykelini dikmek lazım, bu günleri nasıldan tahmin etmiş mübarek hayvan."

(Mehmet - "Recm Cezası" adlı yazıya yaptığı yorum)



“Asla bir kesinti olmayacak, ölüm ile başlayan ve şuur kaybı olmadan süreç hemen başlayacak, sanki uykudan uyanmış gibi, aradan geçen zaman belki milyarlarca yıl olacak ama, nasıl ki biz dünyaya gelmeden önce milyarlarca sene önce varoluş başladıysa buna benzer bir durum. Her insan bir enerjidir, ölümle başlayan süreç enerjinin boyut değiştirmesidir ve arada kabir hayatı denilen hayat Kur’an’a uymadığı gibi fiziksel bedenden enerji bedene geçişe de uymamaktadır. Bunlar benim nacizene düşüncelerim.”

(Mustafa Karakaş, “Kabir Azabı Yoktur” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Uyduurulmuş din tüccarları ile cihad etmek tevhid ehlinin en büyük görevidir. Özellikle hemen her paylaşıma dalan cemaat trollerine göz açtırmamak, cevaplarını yanıtlamaktan geri durmamak gerekiyor.”

(Cahit Gören)

“Ali Aydın! Değerli hocam! O olağanüstü mesajı olağanüstü bir şekilde bizlere sunan, siz değerli hocamızdan da Rabbim razı ve memnun olsun. Konuşana değil, konuşturana bak! Selam ve saygılarımı sunarım.”

(Davut Yazıcı)

“Hocam! Allah senden razı olsun. Ama cahillere bu kadar açık ve net delil olasına rağmen, yine de inatla kabir azabı var diyorlar.

(Süleyman Yaşar Erol- “Kabir Azabı Yoktur” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali Hocam! Yine yürekli ve bir o kadar da bilgi yüklü bir paylaşım olmuş. Bu ve benzeri paylaşımları yapabilen az sayıda din bilgini güzel insanlardan en mütevazı ve en alçak gönüllüsü olarak sizi saygıyla selamlıyorum. Allah razı olsun.”

(Hayri Sipahi- “Kur’an’sız Din” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Hocam! Diyecek söz yok, bu yazdıklarınızın çok azını bile

akledemeyenler, maalesef ülkede dini otorite olmuş ve halkın kazancından, vergisinden nemalanıp, bizlere din anlatıyorlar! (Selamlar Ali Aydın hocam

(Eyüp Açıktepe “Kur’an’sız Din” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Sevgili arkadaşlar! Ali Aydın gayet güzel açıklama yapmış. Yorumlarda hala şöyle dendiğini okuyorum. “Nikahıma Müslüman gibi Allah’ın şahit olmasını istiyorum” Bu trajikomik bir düşünce yapısı, inanın çok üzülüyorum. Yazıda açıklanmış zaten, misal olarak Firavun nikah kıyarken Allah adına mı nikah kıydı? Firavun Allah mı dedi? Ebu Leheb Allah mı dedi? Yoksa nikahını o inanmadığı Nebi (a.s) a mı kıydırdı? Lütfen kendinize güldürmeyin biraz mantıklı, biraz tutarlı olun ve Kur’an-ı okuyun. Bilip bilmeden her yazının peşine düşüp karşı gelmeyin.”

(Tevfik Güler-”Dini Nikah Diye Bir Şey Yoktur” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Kardeşim! Emeğine sağlık. Problem, diyanetin, din adamlarının ve vatandaşın bire bir muhatabı olan bazı cahil cami imamlarının “dini nikah olmadan yapılan evlilik zinadır“ şeklindeki söylemleri ve hatta doğacak çocuğun “piç” olur yaygarası yüzünden dinî nikah saf insanların olmazsa olmazı haline gelmiş ve dini menfaatleri doğrultusunda kullanmışlardır! Sevgiler.”

(Hüseyin Bostan- Dini Nikah Diye Bir Şey Yoktur” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Yüreğinize sağlık hocam! Kimi uyardıysa kalksam hurafelere daha sıkı sarılıyor. Yüz yıllarca yıkanan beyinleri birden açmak mümkün mü? Selamlar”

(Cüneyt Vural- “Yalnız Yaşayanlardan Değil Ölülerden de Çekeceğimiz Var” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Erdoğan Hancı kardeşim! Varsa bu fikirleri çürütecek bir yazın paylaşın. İnsanlar ona uysun. Bu yazıları okuyan her kesin düşünme kabiliyeti vardır elbet. Ama biz ne yapıyoruz bir yanda Allah’ın kela-

mını tebliğ eden biri. Öbür yanda camur atan mı desen, küfür eden mi desen. “Arkadaşlar! Bu insanlar hoca değil, uymayın” sloganı atan mı desen. Bu nasıl bir insanlıktır ki, Allah’ın kelamını bizlere takdim eden zatlara böyle hakaretlerde bulunuyoruz. Bu insanlığın en dip noktası olması gerek. Selametle.”

(Orhan Memişoğlu- “Kur’an’sız Din” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Neşet Yüksel kardeşim! Bizim çevrede dini nikahı olmayana zina yapıyor ve helali değil derler ve bunu da din adamlarından başkası dememiştir. İnsanlar sana-bana inanmaz, hocalara inanır! Size daha çok örnek verebilirim ki, Kur’an’da geçen “defteri sağdan verilecekleri” sağcılar zannediyor ve solcuların kitabı soldan verileceğini” inanmak gibi bir şey! Kardeşim! Ümmette uygulanan ve sadece namaz ve oruca indirgenen din, Allah’ın dinî, düzeni, kuralı olabilir mi? Allah aklını kullan diyor. Sevgiler.”

(Hüseyin Bostan- “Dinî Nikah Diye Bir Şey Yoktur” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Dinin, Allah Resulü’nden hemen sonra başlayan uydurma rivayetlere dayalı tahrifatı sonucu ortaya çıkan iki sapkın fırka olan Ehl-i Sünnet ve Şia’nın aslında İslam dini ile hiçbir alakası yoktur. Bunlar, tevhid esaslı ve sadece Kur’an’a dayalı hak dinden temel ilkeleri ve inanç sistemleri bakımından tamamen ayrı, şirk esaslı müstakil birer batıl din haline gelmişlerdir. Şiilikteki imamet inancı neyse, Ehl-i Sünnette de Nebi dışında, Nebi’nin varisi sayılan alim, imam, şeyh, gavs, hoca gibi ifadeler de aynı konumdadır. Her iki din de temelde Kur’an’dan kopuk, tevhid esasından uzaklaşmış, uydurma rivayetler üzerinden kurgulanmış, şirke dayalı sapkın inançlar üzerinden temellendirilmişlerdir. Çok değerli bu bilgileri paylaşmanız, hak din adına çok önemlidir. Hocam! Elinize, emeğinize sağlık, Allah razı olsun. Selam ve saygılar sunarım.”

(Faruk Fidan- “Şiilik ve Sünnilik” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Rivayet ve rüya aynı manada iki varsayım. Kişininse gerçekçiliği veya yabancılığı aynı şeye dayanır. Tamamen hayal ürünü olan

iki konu. Yorumlar iki manada da aynı kapıya çıkar. Falanca böyle dedi, filanca böyle yorumladı. Suyu gidip, asıl kaynağından içmiyoruz veya çok uzaklarda görüyoruz. Hazıra konuyoruz. Tabiatıyla bu da bizi yanlışa ve şirke götürüyor. Asıl kaynak, Allah'ın kitabı dururken, uydurulmuş hadislere ve aslı astarı olmayan rivayetlere baş vurmak ve ona dayalı bir din yaşamak büyük bir yanlıştır. Rivayet deyip konuyu taca atıp işin içinden çıkıyor. Sende körü körüne buna inanıp amel ediyorsun. Rivayet, yalancılıktır, işgüzarlıktır. Rüyanın bir kısmıdır. Dini saptırmaktır. Rivayet: Söylenti demektir. Her söylentide yalandır. Al sana rivayet. Yalan yamalak bir konu.”

(Osman Bulut)

Şia, mitolojiyle beslenen ağıt kültürünün, İslam kisvesine büründürülmüş halidir. Diğer yandan, Ehl-i Sünnet de cehalet ve korkuyla yoğrulmuştur. İstismar ve şirkin birçok türevini içinde barındırır. Aralarındaki en büyük fark ise, “dünya hayatını” -Şia'nın ağıt (ağlama-azap) -Sünni'nin ise mal ve makam yarışı olarak görmesidir.”

(Arif Kılıç- “Şiilik ve Sünnilik” adlı yazıya yaptığı yorum)

“İşte 1400 yıldan beri ne güzel birlik beraberlik içinde gidiyordu yalanı ile uyutulduğumuz mazinin en kısa geçmişi! Nebi (a.s) sonrası İslam dünyasında birbirine düşman, kemikleşmiş iki ana cephe oluşmuştur! Bunlar zeminlerini sağlamlaştırmak için dini tahrip etmekten asla çekinmeden Allah'ı ve Nebi'yi her türlü yalanlarına bulaştırmaktan çekinmemişlerdir! Onuncu ve on birinci asırda coğrafyanın belli yerlerinde açılan medreselerde eğitim dünyevi ve uhrevi olarak ikiye ayrılmış! İlim ve tabiatla ilgili kevnî âyetler dinin dışına itilmiştir. Gerçek din adamları tekfir edilmiş, düşünme ve akletmeye dayalı eserleri yok edilmiştir! İslam'ın sosyal bağı neredeyse yok sayılmış, ibadet ağırlıklı bir din oluşturulmuştur. Din eşittir namaz ile gelen uydurma rivayetlerin dinin aslından sayılması eğitimin temel direği olmuştur!

Din önderleri kendilerinden öncekilerin şartlarına, ve o günkü

anlayışlara göre yaptıkları içtihadları insani yorum olmaktan çıkartarak, “onlar Nebiye daha yakın zamanda yaşamışlar! Görüşlerinde mutlak bizim anlamadığımız hikmetler vardır! yanlışlığı eksikliği düşünülemez” inancı ile neredeyse geleneği test etmeden Allah’ın hükmü seviyesine taşımışlardır! \*Şii cenahta ise, kurdukları medreseleri batınılığı dini amaç edinen eğitim yuvalarına dönüştürenlerle, geçmiş âlimlerin içtihadlarına sadık kalma olduğu gibi büyük çoğunlukta sonraki alimlerin öncekilerin içtihadlarına uyma zorunluluğu reddedilmiş kendi içlerinde içtihadları sürekli yenileyebilmişlerdir! Bununla birlikte İslam’da tevhidi, birlikteliği değil, mezhepçiliği, tefrikayı ve ayrılıkçılığı ayakta tutmuşlardır!

(Hüseyin Koç)

“Eyvallah saygı değer hocam! Bunlar Allah’ın kitabını anlamakla değil, batıl bir din uydurmakla Allah’a yani Resulüne iftira atmakla meşgul olmuşlar. Hâlâ aklını işletmeyenler Allah’ın kitabına dönemiyorlar.

(Koç Mehmet Demir)

“Allah Resulü vahyi tebliğ ederken, Mekke’nin müşrik ve kâfirleri, vahyin tebliğini engellemeleri, üstünü örtmeleri, gürültüleriyle sesini boğmaya çalışmaları ile günümüzdekilerin yaptıkları arasında ne farkı vardır? Hiçbir bilgiye dayanmayan bu malumat yığınlarının. Çocuklarımızı bu sapkınlıklardan korumak gerekir. Bu görev, ebeveynlerin ve ilim sahiplerinin boyunlarının borcudur. Çocuklara Kur’an’ı öğretmek, onları doyurmak ve barındırmaktan sonra gelen en önemli görevdir. Gerçeği bildiği halde susandan daha zalim kim olabilir.”

(Zihni Dönmez)

“Bursada Ehli Beyt! Sünnilikten Şiiliğe geçen Kur’an cahili bir arkadaşım vardı. Şiilikle ilgili bana bir sürü kitap vermişti. Onları biraz okudum, baktım saçmalıklarla doludur. Sonra fırıncıya verdim gittiler. Yani uydurulmuş Şiilik dini neyse, uydurulmuş Emevi’nin Sünnî dini de odur. Al birini vur ötekine. İkisi de Kur’an’a ters. Allah

bu iki din mensuplarını ıslah etsin.”

(Mert Cömert - “Şiilik ve Sünnilik” adlı yazıya yaptığı yorum)

Allah sizlerden razı olsun! Doğruları öğrendikçe sizlere daha çok ihtiyaç duyuyorum. Bize, sizin biat dediginiz bütün şirkleri ve hurafeleri yaptırdılar. Birde ben bunları diyanetin bastığı kitaplardan okuyarak öğrendim. Allah beni af etsin. Ne diyeyim, kendime göre en doğrusunu öğrenmişim!

(Taşkın Yılmaz - “Kur’an’sız Din” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Çok düşündürücü! Bu bombardıman edilen kavramların hemen hiç birini bilmiyorum. Birkaç tanesi hariç. Şükür Allahıma! Biraz olsun Kur’an bilincim var. Yoksa “Alimlerimiz daha iyi bilir, ben alimlere uyarım” gibi düşünebilirdim. Düşünebilirdim ve bu şirk bataklığında yaşadığımdan habersiz “kıyamet günü” geldiğinde dizlerimi dövecektim.”

(Fazıl Uğur - “Kur’an’sız Din” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Biz hurafelerin denizinde yüzen bir toplum olmuşuz, hikayeleri seviyor ve din ediniyoruz. Keşke şirk ve hurafelerin bedelinin ne kadar ağır olduğunu önceden bilseydik. Bizleri aydınlattığınız için Allah sizden razı olsun Ali hocam!

(Sadet Çapraz-- Hurafelerin Zararları) adlı yazıya yaptığı yorum)

“Hocam saygılar! Dediklerinize tamamen katılıyorum. Şunu belirtmek isterim ki, bir ateist bir Hristiyan alkol almak için bile sırasını beklerken, bizim din kardeşlerimizin Hacer-ul Esved’i öpmek sünnettir diye birbirlerini ezmesi, izdiham oluşturması, orada güçlü olanın güçsüzün hakkına girmesi, Kur’an’la ne kadar alakası var.”

(Mehmet Onay- “Hacerul Esved” yazısına yaptığı yorum)

“Bu yazıyı bugün “Kur’an ve dirilişte” öğleden önce okudum. Aklımda çok soru işaretleri oldu. Biz sakatlanma pahasına Hacer-ul

Esved'i öpmeye çalıştık. Tam elimizi deđdirmeye bir karış kaldı ki, İranlı bir grup bizi önlere katıp ileriye doğru sürdü.

(Hayati Öcal - "Hacerul Esved" adlı yazıya yaptığı yorum)

"Deđerli hocam! Tevhide dayalı, hanif İslâm dinini ve indirilmiş vahyin insanlara akılı, bilimi, ilerlemeyi, sorgulamayı, araştırıp doğruya ulaşmayı ilke edinmeyi yaşam biçimi haline getiren, Kur'an dışında hiçbir kaynağı din olarak kabul etmediğı gerçek İslam yerine, akılsızlığı, sorgu ve sualsiz kabulü, sapkınlığı, cehaleti, kula kulluk etmeyi, gericiliğı, statükoyu, şirki, ayrımcılığı, kendinde olanla böbürlenmeyi yani mezhepçiliğı seçenleri kimse doğru yola iletmez. Şimdi sen, sağıra işittirebilir misin? Veya köre, yani büsbütün yoldan sapmış bir kimseyi doğru yolu gösterebilir misin? (Zuhruf-40) Selam ve saygılar."

(Faruk Fidan)

"Teşekkür ederim kardeşim! İşte Resulün ölümünden sonra şeytanlar insanları Kur'an'dan uzaklaştırmak için ne tuzaklar kurmuşlar. Hadisler uydurarak, işte böyle icma, içtihad, kıyas, nesih, mensuh, mezhep ve tarikatlar kurup yetiştirdikleri talebeler vasıtasıyla birbirleriyle savaşmışlar ve birbirlerini vahşice katletmişler. İşte bugüne kadar insanları Kuran'dan uzaklaştırarak, Yahudilerin ve Hristiyanların kulu kölesi haline getirip, hem dünyalarını cehennem, hemde ahiretlerini cehenneme çevirdiler.

(Nurettin Özkul - "Harre Olayı" adlı yazıya yaptığı yorum)

"Bursa da Ehlibeyt! Kur'an yetmez demenin. Allâh yolundan saptırmanın yolunu iyi bulmuşsunuz! "Hariciler böyle diyordu" Sizin dediğınızı de F. Gülen diyor, nasıl olacak? Şimdi siz Fetöcü müsünüz?"

(Ünal Akman-- "Şianın İtikadi Durumu" adlı yazıya yaptığı yorum)

Selâmün aleyküm! Nebi ve Resul kavramları bilinmeden Kur'an-ı anlamayı bırakın, bu kavramların önemini bilmedikle-

rinden dolayı şirke giren bir sürü din adamı var. Rabb'im inanan, anlayan, idrak eden ve yaşayanlardan eyylesin inşallah.”

(Berkay Aydoğdu- “Nebi ve Resulün Arasında Bulunan Farkların Bilinmesinin Önemi” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Öğrensinler hocam! “Ayrıntılarıyla açıklanmış, hakkında şüphe olmayan” Allâh kelamı var. Rivayetleri Türkçe okuyup, Kur'an'ı anlamadan seslendirmesinler. Vitrindeki maldan, kasadaki paradan hayır gelmeyeceğine kafaları iyi basıyor İki kapak arasındaki arapça yazıdan medet umacak kadar da kolaycıldılar.”

(Ünal Akman)

Bu yazınız, koca bir İslam âleminin nasıl bir şirke bulaşmış olduğunu âyetlerin ışığında net olarak ortaya koyuyor. Allah cümle İslam âlemini ıslah etsin ve halis kullarına selam olsun.”

(Sefa Şahin- “ihlas” adlı makaleye yaptığı yorum)

“Eşref Hasan Danışmaz! Önce nezaket. Sonra zerafet. Sonra letafet. Etik, ahlak ve samimiyet. En başta insanlık. Haaaa bilgi mi? O ibliste de var, hemde dik alasından. Fakat bilgisi onu kibre uçurdu, bilesiniz. Sizler kadar bilmeyebiliriz, Elhamdülillâh. Bil-mediklerimizin kölesi, bildiklerimizin de kölesiyiz Elhamdülillâh. Bilgiyle olmuyor iman ve salih amel vede teslimiyetle oluyor bilesiniz. Allah'ın dinini savunanlarında kölesiyim. Lâkin Allah'ın davasının şerefli savunucusu Muhammede (a.s) insanlara sizin gibi cevap vermezdi onuda bilesiniz. Kaldı ki, Allah'ın davası İslamdır. (Âl-i İmran-19) Kalanı ise uydurmadır. Allah'ın Resülü ne Ehl-i Sünnet nede başka bir mezhebe bağlıydı. İbrahim (a.s) gibi, hanif bir Müslüman idi. Böyle tanımlamalara sizin ihtiyacınız olabilir ama bizim böyle tanımlamalara ve isimlere ihtiyacımız yoktur. Madem Allah'ın davasının savunuculuğunu yaptığınızı iddia ediyorsunuz, sizi kutlarım. O vakit Allah'ın davasının kitab-ı Hac suresi son âyette (78) Rabbimiz bizi adlandırıp isimlendirmiş. Siz ve sizden öncekiler Müslümandır. Polemik değil derdim, fikrimi arz etmek istedim.Vesselâmü aleyküm.”



(İsmail Kılıç)

“Eşref Hasan Danışmaz kardeşim! Her âyet herkesi ilgilendirmez mi? O devrin putları helvaydı. Şimdiki putlar dolar, euro, yastık altı ve dirseklere kadar süslü altınlar. Lüks arabalar, yatlar ve katlar. Bu putlar ile o putlar arasında isim dışında içerik olarak fark var mı? Malumunuz kafir örten kapatan demektir. Neyi? -Her şeyi. O devirdeki kafirlerle bu devirdeki kafirler arasında inanç ve ahlak olarak ne fark var? Canım hocam özür dilerim şahsım ile alakalı olmayan lakin dâvam kabul ettiğim sırat ile ilgili topa girdiğim için. Ricamdır. Birde meseleye bu zaviyeden baksak acaba. Ben bunun neresindeyim diye. Aksi takdirde Kur’an, puta tapanlara kâfirlere ve müşriklere gereken cevabı zaten vermiş.

Dolayısıyla ben bu âyetlerin muhatabı değilim demek, ataların dinine tapmak değilse nedir? Ayrıca Kur’an o devirdeki insanlara indiyse sözünü de söylediye işlevini yitirmiş olmuyor mu haşa. Öyleye nasılsa beni ilgilendirmeyen âyetler var. Konu kapanmıştır diye. Ah hocam ah. Kur’an’ın her âyeti Muhammed (a.s) ile ilgili değildir zannımca. Muhammed (a.s) aracılığı ile bana, sana hepimize inmiştir. Kanımca Kur’an’daki isimler sıfattır. Kur’an’daki isimlerin üstünü çizip yerine kendi isminizi yazınca konu dahada iyi anlaşılır diye düşünüyorum. En iyisini en iyi ve mükemmel olan Rabbim bilir. Selâm ve dua ile.”

(Sefa Şahin)

Değerli hocam elinize ve yüreğinize sağlık. Bu hadisleri dikkatle incelediğimizde, genelde uyduruldukları dönem İslam toplumunda yaygın bir gelenek olan “kussas” yani hikaye anlatanların tarzına benzediğini görebiliriz. Bu hikayeciler o dönemde halkı cami, meydan ve mescitlerde toplayıp gerçek üstü, masalsı, esrarengiz, ütöpik bir anlatımla uydurma, menkıbe ve efsanelerle halkın dini duygularını istismar ederek, hüznü bir sunumla ağlatmaları ile meşhurlardı. İşte aynı anlatım tarzı birçok hadiste birebir mevcuttur. Bu bile hadislerin kimler tarafından ve hangi amaçlarla uydurulduğunu, hadislerin kişisel menfaat ve şöhret uğruna nasıl

hayal mahsülü menkıbe, hayal ve hikayelere dönüştürülerek halkın adeta eğlencesi haline getirildiğini ve bunların bu sayede sayılarının milyonlara ulaştığını göstermektedir” Selam ve hürmetler...

(Faruk Fidan - “Ehli Sünnet Dininde Mecüsi Manzaraları” (Miraç) adlı yazıya yaptığı yorum)

Rabbim hizmetlerinizden ötürü ebediyen razı olsun inşallah. Size çok teşekkür ediyorum. Bu sayfalar varya bu sayfalar, bence her biri Kur’an okulu. Bu fakir Kur’an’ı ezberlemeyi, Kur’an’ı notalı ve namelerle terennüm etmeyi okumak zannediyordu. Üstelik otuz yıl imam hatiplik yaptığı halde! Yapmış ama farkında olmadan ayağına sıkılmış. Tevbeler ve pişmanlıklarla şuan bu sayfalardaki paylaşımları içselleştirip bir kişiye dahi olsa ulaştırma gayretinde olan günahkar biri olarak suçumu itiraf ediyorum. Oysa Kur’an’ın mesajını bir insana ulaştırmak bile bence Kur’an okumak sayılır. Selam ve dua ile. Siz yazın biz yayalım ve paylaşalım inşallah hocam.”

(İsmail Kılıç)

“Kaleminize sağlık hocam! Vahyin sahibi sizden ebediyen razı olsun inşallah. Bataklıkta debelenip dururken sizinle beni tanıştıran Allah’a sonsuz hamd ediyorum. Kur’an’ın canlı örneği benim. Allah dilediğini değil, dileyeni hidayete kavuşturuyor. Şekil bendeki gibi. Çok ama çok istiyordum. Fakat ne yapacağımı bilmiyordum. Rab-bim sizinle yollarımızı keşiştirdi. Vesselamü aleyküm.”

(İsmail Kılıç)

“Recep Gölükcü abi! Resûl Kur’an’ın haricinde bir din buyurmadı ve duyurmadı. Yüzyıllardan beri onun izinden gittiğini, sünnete uyduğunu iddia edenler, kaç guruba ayrıldılar görmez misin? “Kur’an’ı okuyalım, anlayalım, üzerinde düşünelim, bu konuda emek verenlere saygı duyalım, dediğimizde tüyleri diken diken olan sen değil misin? “Allah Resulünü postacı mı sanıyorsun” diyen, kendi içinde bulunduğu gurubu Allah katında cennetlik zanneden, Kur’an’ı okumadığı gibi, savunduğu hadis ve sünneti de okumamış-ların ithamlarına alıştık artık. Kur’an’da Nebi ve Resûl kavramları

ayrı iki kelime olduğu halde, bu iki kavramı Farsça'dan dilimize geçen "peygamber" kelimesi ile ifade etmişiz. Hiç çeviri yapmadan Nebi geçen yerde Nebi, Resûl geçen yerde de Resûl deseydik belki de Resule itaatın Allah'a itaat olduğunu, Resûle isyanın da Allah'a isyan olduğunu anlamamız daha kolay olacaktı. Bu konuda Zeki Bayraktar hocamın "Kur'an ve Sünnet Ama Hangi Sünnet" adlı kitabı ile Ali Aydın hocamın "Kur'an Işığında Nebi ve Resûl Arasındaki Farklar" adlı kitabı yeterince aydınlatıcıdır. Yine okumayı sevmeyenler aynı hocalarımızın yılların birikimi/emeği ile bu konuyu anlattıkları YouTube videolarını izleyebilirler. Ama ben yine de okuyacaklarını ve izleyeceklerini pek zannetmiyorum. O zaman devam, "eee namazı nasıl kılacaksınız, söyleyin bakalım" demeye."

(Mehmet Yurdadur)

"Değerli hocam! Elinize sağlık! İslam dininin Rasulullah tarafından tebliğ edilip saf, arı- duru, katıksız ve tamamen Kur'an'a dayalı orijinal bir şekilde yaşandıktan sonra özellikle Emevi iktidarı ile başlayan süreçte uydurma rivayetlerin etkin hale gelmesiyle uydurulmuş bir dine dönüştü. Eski cahiliye alışkanlıklarından kurtulamamış toplum ve yöneticiler rivayetleri din edinerek, İslam ambalajı içinde yani "İslam dini" kisvesi altında tamamen farklı, şirk esaslı bir din yapısı, yani Ehl-i Sünnet ve Şia dinleri ortaya çıktı. İşte Kur'an'ın nazil olduğu coğrafya olan Suudi Arabistan, Emevi döneminde temelleri atılmış sonraki yüzyıllarda uydurma rivayetler üzerinden yapılan içtihadlar ile İslam dinine baştan sona kadar aykırı, temel insani değerlerin mezhep âlimleri tarafından ayaklar altına alındığı bir ülke maalesef. Bu İslam dışı din tarafından bu kut-sal coğrafyanın yönetilmesi de hazin bir durum. Saygı ve selamlar"

(Faruk Fidan- "Hacerul Esved" adlı makaleye yaptığı yorum)

"Kardeşim! Emeğine sağlık! Bir zihniyet sadece yalan, iftira, ötekileştirme, iki yüzlülükten besleniyorsa ondan her türlü kötülük beklenebilir! Tıpkı hiç bir zaman olmayan "dilimizi değiştirdiler" ve "köklerimizle bağımızı kopardılar" masalı gibi! Kardeşim! İnsanlara bıkmadan bu yalanları anlatmalıyız ve gerçekler sonunda galip

gelecektir. Sevgiler!

(Hüseyin Bostan- “Her Sözleri Yalan Ve Aldatmaca” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Değerli hocam! Arap harflerinin kaldırılmasını İslam’a yapılmış saldırı gibi gösterenler, yüzlerce yıl insanların kendi anladığı dilden Kur’an’ı okuyup anlamalarına engel olanlarla aynı zihniyette olanlardır. Uydurma rivayetler ve bunlardan oluşturulan içtihadlar ile meydana getirilmiş mezhepçi din anlayışı olan Şiilik ve Sünnilik, Kur’an’dan kopuk, Arapçayı kutsal bir dil olarak sunup, sadece metninden okumayı sevip ve şart haline getirdiler. Günümüzde bu zihniyetin temsilcileri de aynı argümanı kullanıyor ve topluma Kur’an’ı kendi dilinden anlayarak okumaları gerektiğini söyleyen ve böylece ilahi mesajın anlamına ulaşmış hanif dini yaşamalarını isteyen muvahhidlere “Kur’an’cı, mealist, Kur’an Müslümanı, oryantalist, Yahudi ajanı” gibi yakıştırmaları yapıyorlar. Ama artık ne yapsalar boş, çünkü giderek artan sayıda insan kendi dilinden anlayarak Kur’an’ı okuyup bu uyduruk dinin defolarını görüp bunlardan uzaklaşıyor. Selam ve saygılar sunuyorum.”

(Faruk Fidan- “Her Sözleri Yalan ve Aldatmaca” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Hocam! 1928 de tedavülden kaldırılan Osmanlıca’nın elbette İslam’ın dili olmadığını biliyoruz. Fakat bunun esas amacının bir toplumun hafızasını, belleğini, kültürünü, edebiyatını hasılı geçmişle olan ilişkisini koparmak vardır. Hani neredeyse iyi ki yapmışlar diyessin var. Elbette hiçbir dilin kutsallığı yoktur, olamazda. Fakat diller bir toplumun hafızasıdır. Dünya tarihinde binlerce devrim ve darbeler olmuştur fakat hiçbirinde bizim ülkemizde yaşananlar olmamıştır. Bütün bunlar sadece bir iletişim kopukluğu olarak izah edilemez diye düşünüyorum. Ayrıca ufkunuza ve ilminize saygı duyuyorum. Nice sağlıklı uzun ömürler dilerim.

(Şükrü Göktaş- Her Sözleri Yalan ve Aldatmaca” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali Hocam! Bu gerçekleri sayenizde yetmiş yaşını aştıktan sonra öğrenen biri olarak kendime çok kızıyorum. Size minnet dolu duygularımı ifade etmek istiyorum. Ne yazık ki bu gerçekleri bir şekilde yakın akrabalarım ile bile tartışmıyorum. Ehli Sünnet âlimleri bu gerçeklerle ne zaman yüzleşecek? Hocam! Size iyilik ve sağlık diliyorum. Allah razı olsun.”

(Hayri Sipahi- “Harre Olayı” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Hacer’ül Esved, Hacca giden, gitmeyen tüm Kur’an dışı anlayış sahiplerince resmen putlaştırılmış bir taştır. Doğrusu Suudi Arabistan âlimlerinin bu denli kopkoyu bir hadisci kafaya sahip olduklarını bilmiyordum. Sağolun, varolun.”

(Hüseyin Gölgeci- “Hacerul Esved” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Bu katliamları, bu insanlık dışı vahşetleri yapanlar, yaptıranlar, ayrıca Nebi (a.s) ın ciğerparelerine kıyanlar, Müslüman kadın ve kızlarının iffet ve namusunu kirletenler, Bizans’la bir olup Mekkeyi-Medineyi harabeye çevirenler, hırsızlığı, gaspı, talanı mübah sayanlar, nasıl olur da İslam dinine önderlik ve rehberlik yapabilirler? Bu zalim, zorba, hırsız, namussuz, katillerin hadisleri, rivayetleri kendileri gibi her türlü pislik barındırıyor. İşte bundan dolayı onlara itibar edilmemelidir. Bütün lânetler Yezid ve yandaşlarının üzerine olsun.”

(Mehmet- “Harre Olayı” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Kur’an’ı mehcür bırakmayanlardan olduğunuz için Allah ilminize bereket versin. “Harre Olayı” yazısında olduğu gibi, Allah’ın düşmanlarını deşifre etmeniz bizi size karşı yürekten gelen kardeşlik muhabbetiyle ilişkilendiriyor inşaallah. Temiz akıl sahiplerinden olmayı dileyerek, sözlerin hepsini dinliyor Allah’ın izniyle en doğrusuna tâbi oluyoruz. Rabbim vahiy sebebiyle şaşırmamıza ve aldanmamıza müsaade etmez inşaallah.

(Hasan Ayhan Karakuş- “Harre Olayı” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Cesur bir anlatım! Dolayısıyla “muhteşem” ifadesini hak ediyor.. İçerik açısından konuyu ele alırsak, sanki, “tilavet” yarışmalarının mimarı da zalım Haccac gibi,

(Arif Kılıç- “Harre Olayı” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Hocam! Tuleka’ların (Mekke’nin fethinden sonra Müslüman olanlar) çoğu zaten iman etmemiş, o gün Nebi’nin şahsında İslam’ın gücüne teslim olmuşlardı. Ne zamanki Nebi (a.s) vefat ettiyse kinlerini akıtmaya başladılar, ve her şeyi ters yüz ettiler. Dolayısıyla vahiy’le oynayamayınca Nebi (a.s) ı âlet ederek dine rivayetleri sokuşturdular. Ve kolay kolay kapanmayacak bir yara açtılar.”

(Ceyhun Can- “Harre Olayı” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Kemal Tarhan! Anlatıyorsun da, boş anlatıyorsun! Sekiz sene medrese düzeyinde din eğitimi aldım. On iki yaşında İhya-u Ulumud-din-i bitirdim! On sekiz yaşına kadar İrşad, Envar-ül Kulub, Saadeti Edebiyye ve Risâle-i Nur Külliyyatı ve daha nice kitapları okudum. Ama bir Allahın kulu çıkıp bana Aişe ile Ali arasında olan Cemel savaşından, ne Ali ile Muaviye arasında cereyan eden Sıffin savaşından, ne Yezid’in Harre katliamından, ne Ebu Bekir döneminde meydana gelen dinden dönme savaşlarından, ne imam’ı Azam’ın şehit edilmesinden, ne Mekke baskınından bahsetti. İşte sizin imanınız ve itikadınız her zaman zulümleri örtmek üzerine kurulu oldu. Kırk yaşımdan sonra İslam tarihine merak sarınca öğrendim, çıkmışsın birde bu konuların hepsi Ehli Sünnet’in kaynaklarında anlatılıyor diyorsun. Boş konuşuyorsun boş!

(Mustafa Karakaş- “Said Nursi Hedef Saptırarak Milleti Aldattı” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Hocam! Muaviye bin Ebi Süfyan vahiy katibi falan değildir. Hicretin onuncu yılında Mekke fethedildiği güne kadar da ne Ebu Süfyan nede Hamza’nın kalbini çıkarıp yiyen Hind korkudan Müslüman oldular. Onlar Mekke’de Resûlullah Medine’de ikamet ediyordu. Yani Muaviye’nin vahiy katibi olması mümkün değildir. Bu rivayetler Ehl-i Sünnet’in uydurmasıdır. Saygılar sevgili hocam!

(Şükrü Burç- “Harre Olayı” adlı makale için yaptığı yorum)

“Kemal Tarhan! Senin anlattığın hak din olmuyor. Sen Ebu Leheb’in, Ebu Cehil’in, Velid bin Muğire’nin şirk anlayışını satmaya çalışıyorsun. Allah’a hamdolsun, bizler sizlerden farklı olarak hakkı anlamaya ve bulmaya çalışıyoruz. Ali Aydın gibiler, gerçek İslam’ı anlatmaya çalışıyorlar. Hurafelerden arınmış tertemiz, berrak dini anlatıyorlar. Sizlerin din dediği öğretiler, cahiliye döneminin örf ve âdetlerinden öteye gitmez. Şirk içine bulanmış inanç sisteminiz sizin olsun. Yüce Allah hakkı görmeyi nasip etsin size.”

(Mustafa Karakaş- “Harre Olayı” adlı yazıya yapmış olduğu yorum)

“Bu gibi kabirler yada türbelerin üzerinde ciddi bir araştırma yapılırsa, görülecektir ki, tamamına yakınının boş yada farklı dinlerin bir mensubu oldukları çıkacaktır. Eyüp Sultan türbesinin üstündeki yazıya bakın. “Bir sıkıntı ile karşılaştığınızda kabir ehlinde yani ölülerden yardım isteyin” yazıyor. Bunun İslâm dini ile bir ilgisi var mı?

(Gürbüz Aksozek - “Eyüp Sultan Hurafesi” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Bu yazıyı anlamak için, en azından biraz Kur’an, biraz da sünnetullâh’ı bilmek gerekir. Aslında bunu anlamak çokda zor değil ama insanlar âkıllarını işletmiyorlar. Saygılar.”

(Uğur Gürsen - “Eyüp Sultan Hurafesi” adlı yazıya yapmış olduğu yorum)

“Yüce Allah, gönderdiği dinde bizden ne istiyor, bizler nelere inanıyoruz! Hurafelere boğulmuşuz maalesef. Paslı çivinin sökülmesi ne kadar zor ise, hurafelerden kurtulmak da o kadar zor maalesef.

(Osman Kurt-- “Eyüp Sultan Hurafesi” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Mezarlardaki ölülerin insanlara bir faydası olsaydı, Nebi (a.s)

ın mezarının bulunduğu Medine'ye gökten bereket yağardı, açlıktan, susuzluktan ve ilaçsızlıktan kırılmazlardı. Topraklarına her gün yağmur yağar, refah, bolluk ve bereket içinde yaşarlardı. Kur'an'a göre rahmet ve huzur, bolluk ve bereket tamamen Allah'ın âyetlerine sığınma ve salih amellerle ilgili bir durumdur.

(Fuat Demirel - "Eyüp Sultan Hurafesi" adlı yazıya yaptığı yorum)

"Herkes aklına göre bir şey yazmış-söylemiş, Kur'an'ı kenara atarak, iterek, öteleyerek görmezden gelindi. Hattâ Kur'an diye bir kitap var mı, demeye bile gerek duymadılar. "Kur'an" diyenleri de sapkınlıkla itham ettiler.

(Mustafa Önal - "Eyüp Sultan Hurafesi" adlı yazıya yaptığı yorum)

"Ali Aydın hocam! Allah razı olsun, güzel açıklamalarınız bizi aydınlatıyor. Ölmüş beyinlere etki etmese de! Selam ve sevgiler." (Eyüp Açıktepe)

"Kabir perestlik toplumun gelenek ve batıl inançlardan kaynaklanıyor. İslam'da bizim yaptığımız manada kabir ziyareti olmadığı gibi, gösterişli mezar yapmak da yoktur.

(Murat Ersoy - "Eyüp Sultan Hurafesi" adlı yazıya yaptığı yorum)

"Kardeşim! Emegine ve bilgine teşekkür ediyorum. İnsanlara neleri yanlış yaptıklarını, hangi inançların ve bilgilerin yanlış olduğunu ve dinle alakası olmadığını ancak böyle yaşanan örneklerden anlatabiliriz ve bunları da deşifre edebilmek için Kur'an'ın bütününe ve özüne inebilmek gerekir! Bu bağlamda sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Şahsıma ben çok faydalaniyorum! Sevgiler"

(Hüseyin Bostan)

"Tarih 1516 Yavuz Sultan Selim Çaldıran savaşında İran'ın yanında yer alan Mısır-Memluklarla savaşmak üzere yola çıkan ordu, Sina çölünde bitkin harap bir durumdadır. İsyen ve şikayetler peş peşe geliyor. Kızgın çölde, ordu dökülüyor. Yol uzun ve yorucu,



Hasan paşa padişaha sohbet olsun diye, “Sultanım! Ordu perişan askerler çok yoruldu” der demez. Yavuz, atından inerek ayakkabısını çıkararak yürümeye devam ediyor. “Sultanım! Niye atınızdan indiniz? diye sorunca, Yavuz yüksek sesle şöyle cevap veriyor: “Önümde Allah Resulü yürüyor. At sırtında onun mübarek ayak izlerine basarak yürümeye haya ederim” Bu haber ordunun içinde yayılınca askerler moral bulmuş ve her biri birer aslan kesilmiş büyük bir zafer kazanılmıştır. Bunu Akşemsettin ve Fatih’te kullanmıştır. Bu gibi söylemler oltanın ucundaki yem gibidir.

(Mehmet Kemal-Eyüp Sultan Hurafesi” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Teşekkür ederim Ali bey! Allah sizden razı olsun. Ben beş buçuk yaşındayken “merdiven altı” diyebileceğimiz bir evde Kur’an okuma eğitimine başladım. O tarihlerde Kahramanmaraş 27 bin nüfuslu, harpte yanmış, yıkılmış, kalıntı bir kasaba görünümündeydi. Şimdi o günler ile günümüzü kıyasladığım zaman her yönüyle halkı cahil bırakılmış bir yerdi. Rahmetli nenem-dedem, anam-babam namazlarındaydı. Sürekli çalışırlardı. Yakın akrabalarımızdan bir müftü vardı. Onun sohbetlerini dinlerlerdi ama ondan hiçbir zaman şirk sözünü duymadım. Alfabeyi, halkın diliyle (elif bâ) yı öğrendikten sonra kısa süreleri öğretiyordu. Allah rahmet etsin. Hoca hanım, çiçekten 11 yaşında gözlerini kaybetmiş bir hafize idi. (Kur’an’ı ezberlemişti) Her birimizi karşısına alır, kelimelerin telaffuzuna yani mahreçlerine çok dikkat eder ve ettirirdi. Çocukluk işte, bazen bu duruma gülerdik. Perşembe günü öğle vakti olunca bütün çocuklar “halka” şeklinde otururdu. Hocamız bir kenarda oturur, o gün bize “Müslümanlık sorgusu” yaptırırdı. Euzu besmele, şahadet kelimesi, sonra hoca başlardı. “Elestü birabikum (ben sizin Rabbiniz değil miyim?) (bu cümlelerin Kur’an’ın Âraf suresinde olduğunu yıllar sonra öğrendim) O yaşlarda bunların analizini yapabilecek düzeyde değildik. Neticede bir yıl sonra sadece papağan olarak eğitimi bitirdik. 14 yaşına gelince bir gazetenin verdiği “Türkçe Açıklamalı” (!) Kur’an’ı biraz okudum. Ama bir yandan da lise’de olmama rağmen Kur’an’ın anlam ve içeriğini düşünemedim. Sonra askeri okul vs.

derken yine anlam-kavram bütünlüğü üzerinde ayrıntılı olarak duramadım. Sadece günlük ezberden alışılmış ibadetler ve ramazan orucu ile emekli oluncaya kadar bu şekilde devam ettim. 2000 yılından sonra Kur'an'a karşı ilgim artmaya başladı.

Her şafakta geçmişi düşündükçe ben kendime yazık etmişim diye çok üzülüyorum. Kur'an'ı gerçekleriyle anlattığınız için size teşekkür ederim. Allah razı olsun. Selam ve sevgilerimle.”

(Ali Kurtar)

“Allah sizden razı olsun hocam! İslam dünyası ilk önce bu müşriklerden kurtulması gerekiyor. Ondan sonra belki akıllarını kullanıp doğruyu bulabilirler. Benim bir arkadaşım İsmailağa cemaatinden olduğu için kızını okutmadı. Onunla konuştum, yanlış yapıyorsun dedim, fakat ona sözümü dinletemedim. Sebebi “efendi hazretlerinin buna karşı çıkması, kızların okumasına fetva vermemesiymiş” O kendi inancına göre kızını ahiret hayatına yani cennete hazırlıyormuş. Ona dua et dedim, kızın o büyük hesap gününde, yakana yapışıp “senin yüzünden cahil kaldım” demesin. İşte aklını kiraya veren bu insanlar, Allahın emaneti olan çocuklar hakkında bile bir bunağın izinden gidebiliyor ve başka bir fikri asla dinlemiyorlar.”

(Filiz Uzun Karakaya - “Şirkten Daha Büyük Bela Yoktur” adlı yazıya yaptığı yorum)

Katılıyorum! Tarikatlardaki şirkten daha çirkin bir şirk yoktur. Tarikatlar vahdeti vücudu (vücut birliğini) tevhit inancı olarak kabul ederler. Dolayısıyla göklerde ve yerde olan her şeyi de (hâşâ) Allah'tan bir parça olarak görürler. Uydurma zikirlerle ve riyazetle ilahi gücü üzerlerinde toplayacaklarına inanırlar.

(Kenet Selami - “Şirkten Daha Büyük Bela Yoktur” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Değerli hocam! Elinize, emeğinize sağlık. Paylaşımınızdaki bence esas vurgu olan cümle; “Bir insan vahiy, ilim, akıl, göklerde ve yerde bulunan Allah'ın âyetlerine karşı imanını ne kadar güçlü olursa,

Allah'a yani Resulü adına iftira olan hurafelere ve hurafelerin sahiplerine karşı o derece kalbindeki kin ve düşmanlık artacaktır." Bu müşrik zihniyete kinimiz, Allah'a ve Kur'an'a olan imanımız derinleştikçe, vahyi hayatımıza daha fazla yaşadıkça, tevhid dinini daha iyi anladıkça, din ve hüküm olarak Allah'ın vahyini tek ve yeterli kaynak olarak görüp başka kaynakları din adına kendimizden uzak tuttukça, her geçen gün şirke karşı nefretimiz daha da artacaktır. Çünkü dediğiniz gibi, bu müşrik zihniyete duyulan nefret ve kin Allah'ın bizde varolan ahlakından kaynaklanmaktadır. (Mümin-35) Selam ve hürmetle" (Faruk Fidan - Şirkten Daha Büyük Bela Yoktur" adlı yazıya yaptığı yorum)

"Yüreğine sağlık hocam! Allah razı olsun. O halde bu vesileyle "Arapça Allah'ın ve cennete girecek olanların lisanıdır" diyenler ve bunu ısrarla dayatan, hâşâ Allah'a lisan iftirasında bulunanları da Allah'a havale ediyoruz... (Gürkan Kaçaran - "Hiç Bir Irkın Diğer Irka Bir Üstünlüğü Yoktur" adlı yazıya yaptığı yorum)

"Kemal Tarhan! Kim olursa olsun, statüsü ne olursa olsun, herhangi bir insan, bir inanç veya düşünce sisteminin üstünde değil, ancak içinde olabilir. Bahsettiğiniz kişiyle de herhangi bir bağım ve alakam da yoktur ve olamaz da! Ancak din adamlarının bir çoğu yaşadıkları toplumun efsanelerini ve kültürünü "din kuralıymış" gibi lanse ederler. Ve yine din adamlarının bir çoğu "zan" olan bir çok bilgiyi, kesin ve tartışılmaz göstermeye, farklı yaklaşımları ise saçma ilan edip dışlamaya meyillidirler. Velhasılı kelim, savunduğumuz kırmızı çizgilerimizi "hepimiz" gözden geçirmeliyiz Kemal Bey! Selam ve muhabbetle." (Arif Kılıç)

"Diller, renkler ve ırklar, Allahın âyetlerindedir. Hepsi Allah indinde eşittir, bizim içinde öyle olmalıdır. (Bilen Bektaş - Hiçbir Irkın Diğer Irka bir Üstünlüğü Yoktur" adlı yazıya yaptığı yorum)

"Kemal Bey! Ali Aydın'ın (bir kaç gün önce) Şia ile ilgili de "eleştirel" paylaşımı vardı. O gün de Caferi arkadaşlar "Ali Hocaya" veryansın ediyorlardı. Bana sıra gelince. Ben Müslümanım. Ehl-i Sünnet bir kültürün içinde doğdum. Mezhep veya cemaat gibi olu-

şumlardan tamamen uzağım. Çünkü, psikolojik açıdan herhangi bir sorunum yok, çok şükür! (Arif Kılıç - “Harre Olayı” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Bu yazıyı anlamak için, en azından biraz Kur’an, biraz da evren yani göklerde ve yeryüzünde bulunan yaratılış yasaasının bilgisi gereklidir. Aslında bu konuyu anlamak çokda zor değil, ama insanlar âkıllarını kullanmıyorlar. Bunu görmek de zor değil, fakat Kur’an’ın deyimiyile “toplum Kur’an’a karşı kör olmuş” bir vaziyettedir. Saygılar.” (Uğur Gürsen-- “Eyüp Sultan Hurafesi” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Sayın arkadaşım! Bu söylediklerinizden daha önemlisi, kabrin başında yazan yazıdır. O da şu: “Başınız sıkışınca kabir ehlerinden yardım isteyin.” Güya bu hadismiştir. Resmen Nebi (a.s) iftira ediyorlar. (Cengiz Uzunyol - “Eyüp Sultan Hurafesi” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Hocam! Sizden ve sizin gibi parmakla sayılacak kadar az olan hocalarımızdan Allah razı olsun. Bizleri Kur’an ile aydınlattınız. Evet kendi adıma söylüyorum sizleri tanımadan önce bizlerde böyleydik. Allah beni affetsin inşaallah. Bir daha asla arkama bakıp atalarımızın dinine inanmayacağım. Allah şahidim olsun hocam, size kötü söz söylediklerinde canım yanıyor. Çünkü sizin ne kadar mütevazı biri olduğunuzu biliyorum. Ve kendinizden konuşmadığınızı da biliyorum. Siz Allah’ın vahyini anlatıyorsunuz. Gönlüm çok rahat. Sayenizde hocam. Bilmiyorlar ki onlar Kur’an’a karşı gelmekle Allah’a düşman oluyorlar. Sizi çok seviyorum. Allaha emanet olun.” (Figen Hoşgör - Eyüp Sultan Hurafesi” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Kendisini; mezhebine, meşrebine, cemaatine göre tanımlayanların dini “İslam” olmaz ki, biri “ehli sünnet’im” diğeri “nurcuyum hem de falanca kolundan” diyorsa, aşırılık yapmış olmaz mı? Cübbeli’nin “Nakşibendi’nin Halid’i kolundan olanları” cennetle müjdelemesi de, bu ayırıştırmanın sonucu değil mi? Ali beyin (asıl) “taksiye şayan yönü” suni ayırımları yok hükmünde görmesi ve din bezirgânlarıyla didişmesi. Müminin tanımı bu olsa gerek!” (Arif

Kılıç- “Harre Olayı” adlı yazıya yaptığı yorum)

“İslam coğrafyasının acı bir gerçeği, bunu bir sahtekarlık olarak algılıyorum. Adam bir çeşme yaptırmış, bir su gözesi bulmuş, başına şifalı su levhasını dikeyiyor, memleketin her yanı bunun gibi şifalı su, bu ucuzluk değil mi? (Sami Üyel- “Eyüp Sultan Hurafesi” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Değerli hocam! Elinize emeğinize sağlık! Benim anlamadığım olay, Şia inancında bu kadar üstünlük ve kutsiyet verdikleri Ali, halife olduktan sonra iktidarını elinde tutamayıp kendisini tanımayan Muaviye’ye, ne siyasi ne de askeri üstünlük kuramadığıdır. Oğlu Hasan da, elinde olan halifeliği kendi eliyle Muaviye’ye teslim etmiş, Yezid’in eliyle de kardeşi Hüseyin katledilmiştir. Tüm bunlara baktığımızda bu kadar gürültü koparıp hilafet Ali’nin ve soyunun hakkıydı dedikleri Ali ve çocukları bu imkana sahip oldukları halde, ellerinde tutamayıp, Muaviye ve oğlu Yezid’e bırakmışken, hala neden mağdur edebiyatı yapıyorlar? Ya da bu kadar kutsiyet verdikleri, Nebi ile eş tuttukları imamet soyu neden başarılı olamadı? Bunları düşündüğümüzde olayların tamamen siyasi, askeri ve politik olduğunu görüyoruz. Bütün olay tevhid esaslı hanif İslam dininin dışına sapmak için Ali, Ehl-i Beyt ve imamet inancını kendilerine araç edinerek, şirke dayalı kadim İran dinini yaşama isteğinden kaynaklanıyor. Selam ve saygılar!” (Faruk Fidan- “Şianın İtikadi Durumu” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Değerli hocam! Atalar yolu, bir süre sonra din haline getirilmiş, gelenekler üzerine inşa edilmiş, tevhidden ve Kur’an’dan kopuk, şirk temelli, sapkın bir din anlayışıdır. Biz sadece Allah Resul’üne indirilen ve dinin tek kaynağı olan Kur’an’ı okuyup anlayarak, hikmete dayalı, bağlam ve bütünlüğüne bağlı, içinden çıkarılması gereken çözüm ve sonuçları bulup, bunlara göre dini öğrenip, hayatımızı buna göre dizayn ederiz. Bunun dışında Kur’ana uymayan hiçbir uygulama ve gelenekleri kabul etmeyiz. Selam ve saygılar sunarım!” (Faruk Fidan- “Geleneklerin Zararları” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Kaç kişi bu yazıyı okumuştur? Okuyanların hepsinin bunlara

bir itirazı yoktur zaten, ama hurafe ve bid'atlarla aldatılan insanlar "ölülerimize yasin okursak ne olur, ne zararı var? derler. Bunların önüne geçmek dediğiniz gibi çok zordur. Kaleminize sağlık." (Zeke-riya Tepe- Geleneklerin Zararları" adlı yazıya yaptığı yorum)

"İnatlarına bu doğru yolu tebliğ edeceğiz. Evelallah o ne der, bu ne der, kimin umrunda? Halkın bize ne dediği değil, Hakk'ın buyruğu önemli hocam! Halk elinden geleni ardına koymasın. Rivayetlere sarılanlar Buhari ve Müslim'in uydurduklarını hüküm olarak el üstünde tutanlar çok da önemli değildir. (Hac- 38) Bu yola bizler Hakk rızası için çıkmışız. Sefer bizim, zafer âlemlerin Rabbinindir evelallah. Lé gâlibe illallah. Sevgilerimle kalbi selamlar! Elinize, yüreğinize sağlık, varolun hocam!

(Bünyamin Üstün - "Geleneklerin Zararları" adlı yazıya yaptığı yorum)

"Allah'tan başka ilah olmadığına inanan, dinin kaynağı ve doğru yol rehberi olarak Kur'an'dan başka hiçbir kaynağı kabul etmeyen, tevhid'e dayalı bir din anlayışına sahip, amacı yalnız Allah'ın rızasını kazanmak olan müvahhidler, tüm dünya karşılıklarına çıksada, herkes tarafından dışlansalar bile Allah'tan başka dayanılacak ve güvenilecek bir varlık olmadığını bilirler."

(Faruk Fidan- Geleneklerin Zararları" adlı yazıya yaptığı yorum)

"Güzel kardeşim! Bu konu bundan daha iyi anlatılamazdı. Müminler inşaallah müstefit olurlar. Siz yazmaya devam edin. Saygıylar..."

(Mevlüt Akçay- "Ledünni İlim" adlı yazıya yaptığı yorum)

"Değerli hocam! İlim ve emeğinize sağlık. Saygılar sunuyorum. Gelenek dininin güdümündeki Diyanet İşleri Başkanlığının resmi Kur'an tefsirinde Musa (a.s) ın yoldaşlık ettiği kişi ve ona verilen ilim ile ilgili bakın nasıl bir açıklama yapılmış: "Ona nezdimizden bir ilim öğretmiştik" meâlindeki cümle, Hızır'a öğretilmiş olan ilmin özel bir ilim olduğunu ifade eder. Tefsirciler, kıssadaki âyetlerden hare-

ketle bunun “gayb ve sır ilmi” olduğunu söylemişlerdir. Allah Teâlâ tarafından olağanüstü yollarla öğretildiği için İslâmî literatürde bu ilme söz konusu âyetin lafzından hareketle ledünnî ilim denilmiştir. Bu mânada “peygamberlere” vahyedilen ilimlerin tamamı ledünnî ilim olmakla birlikte, âyetteki anlatım tarzı ve hadislerdeki açıklamalar, Hızır’a öğretilmiş olan ilmin “peygamberlere” verilenden farklı ve bu mânada özel bir ilim olduğunu gösterir. Nitekim yukarıda özet olarak zikredilen hadiste Hızır (aleyhisselâm) “Ey Mûsâ! Ben Allah’ın ilminden bir ilme sahibim ki sen onu bilmezsin; onu bana Allah öğretti” diyerek buna işaret etmiştir. (Buhârî- “Tefsîr”, 18/2; Müslim, “Fezâil”, 170-172) Tefsircilere göre Mûsâ’nın ilminden maksat, onun hükümleri bilmesi ve zâhir ile fetva vermede yetkin olmasıdır. Hızır’ın ilmi ise eşyanın bâtınını (iç yüzünü) bilmektir, dolayısıyla buna, “bâtın ilmi” veya “hakikat ilmi” de denilmiştir. Elmalı şöyle der: “... Ledünnî ilim, fikrî gayretle elde edilmeyip Allah tarafından, sırf Allah vergisi olan kutsî bir kuvvenin tecellisidir. Eserden müessire, vicdandan vücuda doğru giden bir ilim değil, müessirden esere, vücuttan vicdana gelen vasıtasız bir ilimdir. Nefsin gerçeğe ulaşması değil gerçeğin nefiste meydana çıkmasıdır. Doğrudan doğruya bir keşiftir.” (Hak Dinî, Kur’an Dili- V, 3262). (Kaynak : Kur’an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 572)

(Faruk Fidan- “Ledünnî İlim” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Kur’an’da “Hızır” isminde biri geçmez. Musa (a.s) yoldaşlık eden kişiden gelenek dini bu isimde bahseder. Bu kişinin kim olduğuyla ilgili olarak ben de Ali Hocam gibi Allah’tan vahiy olarak hareket edip konuştuğu için Nebi/Resul olduğunu düşünüyorum. Sorduğunuz Hızır karakteri ve ona ait olduğu varsayılan bilgilerin hepsi hurafedir.”

(Faruk Fidan- “Ledünnî İlim” adlı yazıya yapılan bir yoruma verdiği cevap)

Hocam çok teşekkür ederim. “ledün” kelimesinin onların tahrifine çalıştıkları bir manaya gelmediğini ilmen izahınız onların iddialarını çürütmeye yeter de artar bile. Yüreğinize sağlık. Umarım

ilim insanlarımızda o sapkınların savlarını çürütmek için sizlerin gayretine katkılar sunarlar. İlminize, yüreğinize sağlık. Selamlar.”

(Hüseyin Gölgeli- “Ledünni İlim” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Hocam! Allah razı olsun. En az bin sene iman edenleri nasıl da uyutmuşlar! Gerçi mü’min salaklık derecesinde saf olmaz ya...” Son on yıldır şu internet var ya, kullanmasını bilene öyle güzel kapılar açtı ki! Bunlardan biri de sizsiniz. Eməğiniz bereketli olsun inşallah.”

(Tevfik Yaşar Tekeli- “Nebi (a.s) ın Arkadaşları Gökteki Yıldızlar gibi miydi? adlı yazıya yaptığı yorum)

“Sünnî bir babadan, Şii bir anneden dünyaya gelen birisi olarak, bu anlattığınız cehaletin yansımalarını, bir cenderenin içinde, iki arada bir derede nasıl yaşanıyor, çok iyi biliyorum. O inanç içerisinde az kalsın ucu ateizme dayanacak noktaya nasıl geliniyor bire bir yaşayanlardanım hocam! En azından bizim nesilden sonrakilere doğruları anlatabilmek ümidiyle, eməğinize sağlık”

(Dost inan- “Nebi (a.s) ın Arkadaşları Gökteki Yıldızlar Gibi Miydi? adlı yazıya yaptığı yorum)

“Sünni ulema, bize Sahabeyi melekleşmiş masum insanlar gibi anlattı. Oysa onlar da bizim gibi insanlardı. Artıları da vardı, eksikleri de. Rabbimiz onların güzel davranışlarını övmüş, yanlışlarını eleştirmiş ve ifşa etmiştir. (Mümtehine-1,2,3,4; Cuma-11; Hucurat-1,2,3,4; Tevbe-28,29,30; Nur-11-20) Allah razı olsun hocam. Sıhhat ve afiyetler diliyorum”

(Veysel Kaynar- “Nebi (a.s) ın Arkadaşları Gökteki Yıldızlar Gibi Miydi?” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Değerli hocam! Bu güzel paylaşım için Allah sizden razı olsun. Bu kadar kötü, şirke batmış, tahrifata uğramış ve tamamen farklı bir din haline getirilmiş Ehl-i Sünnet ve Şia dinlerinin yüzyıllardır yaşadığı bir ortamda; umuyor ve dua ediyorum ki, Allah’ın indirmiş olduğu orijinal, tevhide dayalı, arı, duru, saf hanif İslam



dinini, sadece Kur'an'dan anlayarak okuyan, araştıran, sorgulayan ve hayatına yansıtan ve buna göre yaşayan mü'minlerden oluruz. Selam ve hürmetler sunarım.”

(Faruk Fidan Nebi (a.s) ın Arkadaşları Gökteki Yıldızlar Gibi Miydi? adlı yazıya yaptığı yorum)

“Hocam! Allah razı olsun. İman edenlerin akletmeleri, düşünceleri, vahiy üzerinde biraz emek harcamaları için çok çabalyorsunuz. Bu emeğinizin karşılığını Rabbim verir inşallah. Selam ve dua ile”

(Mahmut Lekesiz- “Nebi (a.s) ın Arkadaşları Gökteki Yıldızlar Gibi Miydi? adlı yazıya yaptığı yorum)

“Kalemine sağlık Ali bey! Sahabileri kutsallaştıranların okuması lazım gelen enfes bir yazı. Eline sağlık.”

(Ender İnsan- “Nebi (a.s) ın Arkadaşları Gökteki Yıldızlar Gibi Miydi?” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Allah razı olsun. Rabbim sizinde bizlerin de fıkhını artırsın, basiretli kılsın inşallah. Dünyanın en kötü davranışlarından biri taassubtur. Taassubun en kötüsü de ırk ve mezhep taassubudur. Aklını doğru kullananlara selam olsun. Hayırlı ömürler dilerim.”

(Mustafa Demir- “Nebi (a.s) ın Arkadaşları Gökteki Yıldızlar Gibi Miydi? adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali Hocam! Terör örgütleri, kendi egemen alanını genişletmek, kendi dışındaki halkları ve ülkeleri fitneye sokarak tahakküm kurmak, bununla kendilerine konforlu ve güvenli bir yaşam sağlayacağını inanan emperyalist güçlerin evlatlarıdır. Tâbi ki Ehl-i Sünnet ve Şia'nın uydurulmuş dini buna tuz ve biber olmuştur.”

(Zülküf Kılıç- Terör Örgütleri Kimin Çocuklarıdır” adlı yazıya yaptığı yorum)

Bu yazı Kur'an cahilleri için bir nasihat. Ben Müslümanım deyip! Kur'an'ı evin duvarına asıp, yıllarca yüzüne bakmayan, anla-

arak okumayanlara ders olsun. Yemin olsun ki, bu Kur'an ı anlayarak okuyana ve sabredip ona göre yaşayana, bu dünyada huzur, âhirette cennet vardır. Selam ve dua ile”

(Hüsamettin Aktaş - “Terör Örgütleri Kimin Çocuklarıdır” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Kervanın zillerini duyunca Nebi (a.s) hutbede iken, bir kaç hariç hepsi kervana koşmuşlar. (Cuma-11) Biz şirk dolu camilerin, diyanet imamlarının uydurma rivayetlerle dolu hutbelerini bile ses çıkarmadan dinliyoruz.

(İsmail Küçük-Nebi (a.s) ın Arkadaşları Gökteki Yıldızlar Gibi Miydi?” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Allah'ın salamı üzerine olsun gardaş. Doğrudur, insanların çoğu paylaştığınız bilgilerden habersizdirler. İblise kulluk eden satanist, mason, İllüminati kimi örgütler, her zaman insanları hak yoldan uzaklaştırmak için bütün hilelere el atmışlar ve maalesef başarmışlardır. Yüce Allah Kur'an'da bildiriyor. Andolsun İblis, onlar hakkındaki tahminini doğruya çıkardı. iman eden bir fırkanın dışında hepsi ona uydular.” (Sebe-20)

İnsanlar sadece haktan uzaklaşmadılar. Kendilerini iftira ve yalanlara kul yaptılar. İnsanları iki şey üzerinden saptırıyorlar. Uydurma din, birde pul, para, şöhret, dünya hayatı. Sonuçta hepsi şeytana hizmet etmiş oluyorlar. Dünyanın üzerinde hakim bir güç olmak için insanları bölüp parçaladılar. Zaten masonların taktikleri böl, parçala, sonra da istediğin gibi yönet olarak şekil alır. İnançlı insanları hak olan yoldan kaydırmak için uydurma kitaplar, rivayetler mezhepler, fırkalar uydurdular. Allah adına, din adına ve Nebi adına aldatılmak ve yalanların kurbanı olmamak için tek yol vardır. O da Kur'an'a sarılmak, sadece Allah'a güvenmek yalnız O'na teslim olmak ve hayatı Allah'a kul olarak geçirmektir.

(Ramin Yusifov- “Terör Örgütleri Kimin Çocuklarıdır” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Musa Ayruk! Böylesi bir hakaret yerine keşke ayağına toz oldu-

ğunuz insanın (Said Nursi) hezeyanlarına bir cevap bulabilseydiniz!. Ali kardeşten Allah razı olsun. Emek vermiş, neyin Kur'an'a uygun olup olmadığını ortaya koymuş. Ya siz!

(Hüseyin Koç- “Nurculuk” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Musa Ayrık! Çok abarttınız. Bu tavır bile onu (Said Nursi) ne kadar kutsallaştırdığının işaretidir. Nihayetinde o da bir insandır. Biraz öz eleştiri yapsanız iyi olur. Said Nursi'nin sözlerine önem verdiğiniz kadar, Kur'an ı Kerime önem vermiş olsaydınız, şimdi Kur'an hayata hakim olmuştu. Allah'ın âyetleri yerine, onun sözlerini bayraklaştırdınız. Onun sünnetini, Allah'ın sünnetinin önüne geçirdiniz. Allah'ın Resullerinden daha mı sıkıntılı bir hayat yaşadı. Selam hidayete tabi olanlara olsun.”

(Süleyman Faydalı- “Nurculuk” adlı yazıya yaptığı yorum)

Hocaaam! Sizi Kur'an yolcusu ve sevdalısı (siz isteyip dilediğiniz için) yapan Rabbim ebeden razı olsun inşallah. Size çok teşekkür ediyorum. İsteyip yola revan olmayı bize de nasip etsin inşallah. Aslında konuyu o kadar sade basit ve net özetlemişsiniz ki, ne üzerine, ne altına yazılacak bir sözün ve yazıya ihtiyaç var. Ama bir şartla. O şart, Kur'an penceresinden bakmaktır. Zaten bizde de olmayanda budur. Gerisi tarikat, politika, siyaset, cemaat, yurt, ihvan, vs.adı altındaki şirktir. Saygı, selam, hürmet ve dua ederim.”

(İsmail Kılıç- “Kur'an'a ve Akla Dâvet” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Mezheplerin, tarikatların İslam'a vurduğu darbe malumdur.

Şia'nın vurduğu darbe ve yaptığı zarar ölçüye gelmez. Şia'da olan aracılık, yalan, ihanet, takiiye, Kur'an âyetlerinin yarısını imamlara, Ali'ye hitap ettiği, uydurma muharrem ayında kendine zincirle vurmak ve adını da Ehl-i Beyt adına matem koymak, o ayda erkeklerin de kadınlar gibi ağlamaları, ne bileyim, hurafe ve iftiraları saymakla bitecek değildir. Bunlar Şia'nın inanç ve karakterleri, Kur'an'da olmayan her şey onlarda mevcuttur.

(Masim Haydari Qalagahlı- “Şia'nin İtikadi Durumu” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali Aydın Hocam! İslam dünyasının onulmaz yarasına parmak bastınız. Bu gelenek ve hurafelerden kurtulmanın zorluğunu veciz sözlerle ifade etmişsiniz. Allah razı olsun. Ali Hocam! Peki İslam dünyasının sonu ne olacak? Bizler ve yeni nesiller bu cehaletten nasıl kurtulacağız? Kısaca sonumuz ne olacak?”

(Hayri Sipahi- “Geleneklerin Zararları” adlı yazıya yaptığı yorum)

Hocam! Selamlar, saygılar sunarım! Ben şöyle anlıyorum: Müşrikler Resul (a.s)a “ya Muhammed biz bu Kur’an’dan birşey anlamıyoruz bize detaylı bir şekilde âyetleri açıkla da anlayalım” demiyorlardı. Çünkü âyetleri tam manasıyla anlıyorlar, fakat atalarının dininden bir türlü vazgeçemiyorlardı. Müşriklerin bütün inanç ve çabaları atalarının dinini savunmaktı. Yanlıyorsam lütfen yardımcı olun. Hürmetler.”

(Mehmet- “Geleneklerin Zararları” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali Bey! Müslümanım diyenlerin galiba tamamına yakını Kur’an’ı tek hidâyet kaynağı edinmedikleri için maalesef sizin bu yazınızda bahsettiğiniz durumdalar. Kur’an’ı rehber edinselerdi aşağıdaki âyetlerden haberleri olur ve ona göre davranırlardı. “Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir guruba uyarmanızdan sonra sizi yeniden inkârcılığa sevkederler/kafir yaparlar.” (Âli İmran- 100) “Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursan, seni Allah’ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan başka bir şeye tâbi olmaz, yalandan başka söz de söylemezler.” (En’am- 116) Selam ve sevgiler.”

(Ender Ansan- “Geleneklerin Zararları” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Başkalarına gıybet, dedikodu, hatta iftra edenler, ben Müslümanım diyorlar. Bence Kur’an’ı okuyup içselleştirmeyen, Ebu Lehep, Ebu Cehil ve As bin Vail’den hiç bir farkı yoktur. Sevgili Mehmet

abicim! İsrarla Ali Hocam'a "tefsir etmişsin" diyerek manipülasyon yapıyorsun. Hakka karşı takındığınız inadı hala anlayabilmiş değilim. Hatırlıyor musunuz beni bir sayfaya davet etmiştiniz, Nur'cuların sayfasına. Daha ilk gün beni engelleyip sayfadan attılar. Sayfada sadece Risâle-i Nur okunması yönünde bir baskı ve hiyerarşi vardı. Nedenini sorup, sorgulayınca attılar. Farkında mısın, aylardır Ali hoca'nın yazdığı âyetlere muhalefet ediyorsun, seni öteleyen yada engelleyen kimse yok. Neden hâlâ arkadaşlığa devam ediyorsun? Kurân'ı Kerim gerçekten sana yetmiyor mu? Yoksa Allâh'ın âyetleri ve vâdi yetmiyor, bir kaç alternatifin daha olsun mu istiyorsun?

(Ünal Akman- "Nurculuk" adlı yazıya yaptığı yorum)

"Hocam! Selam, dua ve hürmet ederim. Lütfen söyler misiniz size nasıl dua edebilirim? Abartmıyorum, 30 yıl süreyle betimledüğünüz, daha doğrusu çerçevesini çok güzel çizip ortaya koyduğunuz nesnel Kur'an'a inanıp yaşadığı fakir. Ve siz benim öyle bir karanlık dünyadan çıkmama yardımcı oldunuz ki, başka meslek gruplarında olanlar pek tâbi ki anlayamazlar bu fakiri. Selâm ve dua ile.

(İsmail Kılıç - "Kur'an'ın özellikleri" adlı yazıya yaptığı yorum)

"Ali Bey! Kalemine sağlık, çok güzel ve öğretici bir yazı olmuş. Fakat kanaatime göre gerek Yahudiler ve gerekse Hristiyanlar ve diğerleri hakkında toptancı bir düşünceye kapılmamak gerekir. "Onların (Kitap ehlinin) hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde, gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah'ın âyetlerini okuyan bir topluluk da vardır." (Âl-i İmran- 113)

"De ki: "Ona ister inanın, ister inanmayın. Şüphesiz, daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur'an kendilerine okunduğunda derhal secdeye kapanırlar." (İsra- 107) Allah'ın bu âyetleri sebebiyle hepsi böyledir dememek lazımdır. Sizin dediğiniz gibilerin kimler olduğunu bizler bilemeyiz. Ancak" "Allah sinelerin özünde saklı olanı bilendir." (Zümer- 7) Âyeti ve buna benzer bir çok âyet bu hakka işaret ediyor. Selam ve sevgiler."

(Ender Ansan- "Kur'an'da iman, İslam, ihlas ve şirk" adlı yazıya

yaptığı yorum)

“Hayırlı sabahlar dilerim hocam! Gerek takipçilerden gelen yorumlar, gerekse sizin anlatımlarınızdan bir daha anlıyoruz ki, dini hep örf ve ananelere göre yorumlamış ve öyle anlamışız. Yaşım altmış beşin üzerinde, şimdi Kur’an-i Kerim’i yeni anlamaya başladım. Allah sizlerden razı olsun.

(Taşkın Yılmaz-” Arkadaşlardan Gelen Yorumlar” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Hocam! Kur’an ile yaşama tohumunu gönüllerimize ektiniz. Bildiklerinizi bizlere bilgi infakını yapıyorsunuz. Sizin gibi Kur’an dostlarına selam olsun” (Fahriye Cihan insanlar neyle cennete girer adlı yazıya yaptığı yorum “Hocam! Hadislere “vahiy” diyorlar. Yani kendisinden asırlar sonra onun adına uydurulan sözlerin vahiy olduğunu söylüyorlar. Yani Kur’an harici bir din var diyorlar. Halbuki Kur’an’da “Sırat-ı Müstakim” (dosdoğru yol) neden tekil geliyor? Yada Fatiha’dan sonra Kur’an yerine hadis okuyalım! diyorum. “Süphaneke ve tahiyyatı okuyoruz” diyor. Hocam benim anladığım şudur. Nebi(a.s) a hem kitap hem hikmet verildi. Nebi, bu hikmet yani kitabın içinden te’vil bağlantıları ile anladığı hükümlerdir. Hikmet, Kur’an’ın bağlam ve bütünlüğüdür. İmam-ı Şâfi buna sünnet demiş her şey birbirinin içine karışmış. Arkasından gelenler, zamanla bu sünneti! Kur’andan bağımsız bir din haline getirdiler. Saygılar sunarım.

(Mustafa Emir)

“Muhafazakar, geçmiş, atalar dinini muhafaza eder, zira bu ahlak onun dindarlığın olmazsa, olmazdır, birde ben bakıyım demez, diyemez.”

(Mehmet Bedir)

“İnsan ayağına giydiği ayakkabıyı bile başkasının seçmesine müsaade etmez. Ama mesele din olunca, herkesin karışmasına müsaade eder. Çok manidar değil mi?

(Mehmet Bedi)

Hocam! Yazınızdaki bir cümleye takıldım. "...böyle bir gerçek dünyadaki bütün çıkar dengelerini sarsacaktır..." Bu cümle, bana göre ayrı bir yazı konusu olması gerekir. Somutlaştırmak adına, dünyadaki tüm çıkar dengelerinden örnekler vermeye başlarsak sayfalar dolusu yazmak lazım. Kur'an'dan benim anladığım şudur. Şirkin kapsamı o kadar geniş ki, ticari ve ekonomik, finansal ve emek, adalet ve eşitlik, ırk ve sınıflaşma yani hem maddi hemde manevi boyutları olan ortaklıktır. Kendimden bir örnek vermek istiyorum. Yedi-sekiz sene öncesine kadar düşünürdüm, daha doğrusu hayal kurduğum olurdu. Şöyle bir milyarder olsam. Fabrikalarım, işletmelerim, yatırımlarım, çek defterlerim, emrimde hazır olan hizmetçiler, korumalar, politik ağırlık...vs, bu arada hayır işleri de yapardım, kimsesizler için bir vakıf veya aşevi, açılış yaparken kurdelayı ben keserim, mütevazı bir konuşma yapıp hayırsever iş adamı imajı kazanırdım, manşetlerde ismim, hatta ekranlarda, röportajlar da verirdim. Bizim milletin çoğunluğu gibi, böyle şeylere özenirdim. Şimdi bunun şirk ile bağlantısı nedir? İşte bu noktada şöyle düşünüyorum: nimet ve rızık vermek sadece Allah'a aittir. Mülk Allah'ındır. Bizim elimizde olan, hatta miras olarak varislerimize de bıraktığımız mülk, para veya para değerindeki her şey emanettir. Biz bu "emaneti" yani Allah'ın bize verdiği rızık ve mülkü tapulayarak ilahlığa soyunuyoruz. "İlahlığa soyunuyoruz" diyorum, çünkü emrimizde elpençe korumalar, hizmetçiler, hepsinin yazgısı benim iki dudağımın arasında, korkuyla ve sadakatla gözlerime bakıyorlar, denizden birkaç kova alır gibi birkaç hayır, kurdela, ekranlarda kibrini saklayarak sevimli pozlar.. vs. Burada ben Allah'ın mülkünü, rızıkını gasbederek ilahlığa soyunmuş oluyorum, ne demek insanlar karşımda el pençe duracak ve benden korkacaklar, bundan daha büyük şirk mi olur? Aslında bir çok insanda ilâh ve rab olmak için dayanılmaz bir arzu ve istek vardır. "Şirk en büyük zulümdür." (Lokman-13) derken bundan başka ne olabilir, şirkin olduğu yerde adalet ve eşitlik mümkün olabilir mi. Bizim ekranlarda şirkten bahseden değerli hocalarımız bile şirkin böyle geniş kapsamlı ele almadıkla-

rını da farkediyorum.

(Fazıl Uğur- “Hulul İnancı” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Çok güzel, öğretici bir yazı olmuş. Kalemine sağlık Ali bey. Kur’andan uzaklaşmış cennete gitmeyi başkasına kullukta bulan bir Müslüman toplum nasıl şirkten kurtulacak ki?

(Ender Ansan-”Hulul İnancı” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Yedi-sekiz yaşlarındaydım. O zaman yasaklı olduğu için bizlere taşıttırılan kırmızı kaplı kitaplarla tanışmam. Ve bu hurafeleri gerçek din sanmam, elli yaşına kadar sürdü. Gavur icadı internet ve mütemmimlerinden olan Youtube bir sürü bilgiye ulaşmamızı kolaylaştırıyordu. Bir iftar davetinde imam hatip mezunu bir arkadaşım, çok bilinen Hucurat suresi 10. âyete hadis deyince, Kur’an’dan ne kadar uzak bir durumda olduğumuzu bir anda anlayıverdim. Yaklaşık on yıl oldu uyanışımın başlaması. Geçmişte her TV ye çıktığında küfrettiğim Ercüment Özkan’ı, ve Kur’an, Kur’an diye çırpınanları farketmem. Sonra vahye davet eden, vahyi tek kaynak kabul edenleri arayıp sormaya başladım. İmam Hatip’de verilen eğitimin hurafelerden başka bir şey olmadığını kavradım. Çocukluğumda tanıştığım kırmızı kaplı kitapları banyo kazanında yakınca kendimi İbrahim Nebi (bütün nebilere ve salih kullara selâm olsun) gibi hissettim. O gün, bu gün vahiy’le arınmaya, aydınlanmaya ve yolunu bulmaya çalışıyorum. (Not: Nurcuların ağabey dedikleri hemen hemen hepsiyle tanışmış ve aynı odalarda uyumuşluğum bile vardır. (Sungur, Birinci, Fırıncı, Kutlular, Teyp Tahir, Yavuz Bahadıroğlu, Çalışkan, Yüksel vs.) Olurda bu yazılanları okuyan araştıran olursa Allah rızası için Risâleleri bıraksın ve sadece Kur’an’a müracaat etsin. Selam Hüda olan Kitab’a uyanlara ve Hadi olana kul olanlara olsun...

(Bekir Akça- “Nurculuk” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Mehmet Aksoy! Allah sizi sevdiğinizle(Said Nursi) haşr etsin. 6000 sayfalık cürmü, doğrumu, yanlış mı diye muhasebe yapmadan, düşünmeden, herkese okumayı nasıl tavsiye edersiniz? Ayrıca Allah’tan utanmadan hangi saikle “bedii” sıfatını bir kula yakıştı-



rırsınız. Bir Müslüman kendisine Allah tarafından verilen isminin gereği, Kur'an'ı dinin tek kaynağı edinmesi gerekmez mi? Yüce Allah bu dini eksik mi göndermiştir? Rabbimiz, Kur'an'ı ben indirdim, ben tamamladım, yüzlerce âyette sadece ben açıklarım diye açık seçik belirtmişken, hangi kul daha iyi açıkladığını iddia edebilir? Haydi bunları görmüyor olacak kadar vahye uzaksınız, bazı meşhur zevatın eserleri için “bu bana yazdırıldı” demesinin sapkınlığını da mı akledemiyorsunuz? Hadi canım başka kapıya. Burada sizlerin heva ve heveslerine uyacak kimse bulamazsınız.”

(Hasan Ayhan Karakuş- “Nurculuk” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Uçanlar, suda yürüyenler, hergün Allah Resulü ile görüşenler,” Allah tarafından bana yazdırıldı, diye üfürenler, tarih böyle yalancılarla dolu. Ama hepsi “büyük âlim” olarak kabul ediliyor maalesef.”

(Bünyamin Özduvan- “Nurculuk” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Mehmet Aksoy! Abi siz anladığım kadarıyla okumuş birisiniz. Şöyle bir gerçek var.! İslâm âlemi.... Yani Müslüman olduğunu,” iddia eden” demek durumundayım maalesef. Bunların kanaat önderlerine bir bakalım..! Nerede Müslüman? Allah'a teslimiyet gösteren kim? Nerede...? Kur'an hayatınızın neresinde? Müslüman dediğiniz zaman, bütün dünyada, kaba, bencil, adaletsiz, hak ihlal eden, kendi var başkası yok.. Kolay bir şekilde insan katleden..vs.vs. Bu görüntü sizin ekranda yok sanırım... Allah'a savaş açmış bir toplumdans bahsediyorum... Allah'ın adıyla kendi bencilliği için çaba harcayan bir toplum..! Buradan baktığımızda bu toplumun en zararlı kesimi, sizin bahsettiğiniz “âlimler”.. Ortada, Allah'ın kitabı varken ve buna iman ettik derken bu kadar ayrılık neden?

Cevap şu olmasın lütfen: “Farklı anlamak, farklı yorumlamak.. Olmasın! Aslında cevap çok basit. Referans Kur'an değil çünkü.. Ya bir âlim, ya bir hadis, yada kendi nefsi! Bunu anlamak bu kadar zor mu? Kur'an ortada yok.”

(Atilla Mendiş- “Nurculuk” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Kuran dışı hadislerin hepsini çöpe atmak gerekir. Allah Resu-

lünün sözü Kur'an'ı Kerim'dir. Kur'an'a uy, Kur'an bize yeter. (Ankebut- 51) "Sünnet" kelimesi, Nebi ve Resullerle ilgili olarak Kur'an'da yüce Allah'ın kıyamet gününe kadar değişmez hüküm ve kuralları demektir. Allah Resulünün hadisi, sünneti aşağı yukarı kendisinden iki asır sonra uyduruldu. Hadis-sünnet hikayeleri Allah Resulün'e iftiradan başka bir şey değildir. Allah Resulünün söz, hal ve hareketleri yani örneklığı sadece Kur'an'da geçer. Hadis, siyer, usulü hadis, tefsir gibi ilimler İslamda yoktur. Bu ilimler! Tağutların ve şeytanların sisteminde vardır. Hadis diye anlatılan her şey şeytanidir. Bid'at ve tuğyandır, sadece şirke yol açar ve Kur'an eksiktir anlamına götürür. Bu inanç yani sünnet dini tamamen hanif İslam dininden bambaşka bir çok tağuti düzen ve şirkin dirilmesi dahil sadece şeytani mezhepleri icat etmeye yol açmıştır. 1300 yıldır yaşanan din Allah Resulünün ile arkadaşlarının dini değil, hadis imamlarının çakma mezhep dinidir. Hak din, sadece Kur'an'daki dindir.

(Afyonlu Halil- "Kur'an'ın Mübin Olma Özelliği" adlı yazıya yaptığı yorum)

"Ali Hocam! Allah sizden razı olsun. Yüce Rabbim sizden merhamet ve mağfiretini esirgemesin. Gerçekten çok büyük hizmetler veriyorsunuz. Tefekkür edenlere, Kur'an'ı doğru anlama ve yaşama çabasında içinde olanlara yol gösteriyorsunuz. Kendi adıma şükranlarımı sunuyorum, sağolun."

(Hayri Sipahi- "Kur'an Nasıl Okunmalı" adlı yazıya yaptığı yorum)

"Cübbeli Ahmed'in hitabeti konuşurken yaptığı espiriler dinleneni etkiliyor. Hele birde Kur'an'dan habersiz bir mantıkla dinleniyorsa hem alkış, hem kahkaha, hem şamata, hemde muhabbete atan kalpler Cübbeli'ye yol buluyor. Kur'an cahili toplumu yolma tekniği süper. Akli, dinden nasıl çıkar sağlarım işine acayip güzel çalışıyor. Bazen Cübbeli'nin mantığı ile köşeyi dönmeyi düşünüyorum. Fakat dönülecek köşenin arkası ahiret azabın denk geliyor, vazgeçiyorum."

(Hayri Sipahi- "Cübbeli Ahmed" adlı yazıya yaptığı yorum)

“Hocam! Sizi takip ediyorum, Rabbim ilminizi arttırsın. İlim kitaptan değil, Allah’tan alınır, bunu kesin olarak görüyoruz. Rab-bim de bu konuda size gerçekten çok cömert davranmış.”

(Dacak Kadir-”Kuransız Din” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Değerli hocam! Elinize sağlık, konuya gayet güzel bir giriş yapmışsınız. Beşer aslında canlıların içinde yer alan insan türünün dıştan görünebilen, anatomik yapısını ve bedensel işleyişine ait fiz-yolojik özelliklerini ifade eden, ancak henüz insana özgü bilişsel ve duygusal kabiliyetlerle (akıl, düşünme, idrak, icat, sorumluluk, vic-dan, irade, sevgi, merhamet, kin, nefret v.b.) donatılmadığı fiziksel ve yapısal görünümünün tanımıdır. “Beşer” kelime anlamı olarak ta dıştan görünebilen, dış örtü ve deriyi ifade eder. Buna bir örnek vermek gerekirse, “beşer” kelimesinden türetilen “mübaşere” dir. İki cinsin birbiriyle cinsel amaçlı tensel teması yani bir araya gelmeleri demektir. Selam ve saygılar dilerim. Yazınızın devamını sabırsızlıkla bekliyorum.”

(Faruk Fidan - “Kur’an’da Beşer ve İnsan Kavramları” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Hocam! Adıyaman Menzil tarikatına ait olan Semerkant TV.de izledim. Şemsettin Bektaşoğlu adlı şarlatan aynen şunu anlatıyordu. “Zamanın birinde İzmir’de zelzele oldu, halk korktu, Kahta gavsına!! sığındılar. Gavs hemen ayağa kalkarak depreme dedi ki: Ey zelzele!” Sen bir mahluksun, sakinleş” Ve o da sakinleşti ve zelzele gavs’a dedi ki: “Ben sana itaat etmekle emrolumdum” Bir karış beyaz sakalla ekranlara çıkmış utanmadan, sıkılmadan yalan söylüyor. Onun için diyorum ki, keramet anlatanların ve onlara iman edenlerin alayı sahtekardır, yalancıdır, hokkabazdır, düzenbazdır. Milletın kanını emen kenelerdir, sülüklerdir. İyi iftarlar”

(Bedrettin Köprücü-”Depremler Cezalandırma Değildir” adlı yazıya yaptığı yorum)

“%95 i, belki daha fazlası inançsız yaşayan Japonlar, yaşam tarz-larını, gerek sosyal hayatlarını, gerek devlet yönetmede liyakat mese-

lesini, İslamın öngördüğü ahlak kurallarını hayatlarının olmazsa olmazı yapsınlar. Biz de Nasa'dan fırlatılan uzay mekiğinin bazı şeyhler tarafından vidaları gevşetilerek nasıl düşürüldüğü masalını dinleyelim inananlar olarak. Hocam! Yolunuz çok uzun ve çetrefilli, bunu sayfa takipçileriniz olarak çok iyi anlıyoruz. Tuttuğunuz yolda, yaradan yar ve yardımcınız olsun..." Selamlar saygılar."

(Dost İnan- "Depremler Cezalandırma Değildir" adlı yazıya yaptığı yorum)

"Yusuf Yorulmaz kardeşim! İman ettiğiniz kitaplar, hangi nedenlerden dolayı eleştiriliyor, hiç akletme zahmetinde buldunuz mu ? Ali Aydın hocam, o inandığınız kitapların aslında inananları nasıl şirke sürüklediğini açıklıyor, bunu anlayamayacak kadar kalpleriniz katılaştırmış, gözleriniz kör olmuştur sizin işiniz Allah'a kalmıştır. Ali Aydın hoca, gerçekleri gözünüze soksa da sizin bunları görmenez mümkün değildir.

(Eyüp Açıktepe - "Nurculuk" adlı yazıya yaptığı yorum)

"Değerli hocam, elinize sağlık. İslam tarihi maalesef Resulullah'tan sonra başlayan çözüme, bozulma, çekişme ve kanlı mücadelelerle, vahyin, toplumu hedeflediği düzeye ulaştırmayı bırakın, İslam toplumu daha da geriye giden bir sürece girmiştir. Tabi bu durumun temel sebebi gayet açıktır; Resulullah döneminde yaşanan arı, duru, halis, orijinal, sadece Kur'an'ı temel alan hanif İslam yerine, vefatından sonra dindeki temel değerleri içeren Kur'an'dan uzaklaşıp, din olarak uydurma rivayetler ve ictihadlar, gelenek ve kabile âdetleri, iktidar hırsının vahşi kuralları hayata hakim olmuştur. Bence yazınızın can alıcı noktası ve verilmek istenen mesaj şu soruda yatıyor. "Bu kadar uydurma rivayet ve ictihadlarla oluşmuş mezhepler, siyasi çıkarlar, gelenekler, devlet politikaları, dini kurum ve şahıslar eliyle toplumun Allah Resulü ve Kur'an'dan uzaklaştırılıp koparıldığı ve bu değerlerden habersiz bırakıldığı için, bu ümmeti kendisine Kur'an ve Elçi gelmemiş, Kur'an ve Elçi ile muhatap olmamış kabul edebilir miyiz? Evet bu ümmet din olarak sorumlu bir ümmet sayılabilir mi? Selam ve saygılar"

(Faruk Fidan- “Önemli Bir Mesele” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Yusuf Yorulmaz bey! Bir tarafta din adına binlerce insanı aldatarak doğru yoldan alıkoyan birine toz kondurmayıp, öbür yanda ise, bu yanlışları Kur’an ışığında, Allah’ın âyetlerini delil göstererek insanlara açıklayan Ali Aydın Hoca’yı eleştirme gereği duyuyorsunuz. Bu mu sizin İslam ahlakınız ve Kur’an anlayışınız? Yani şimdi Resul (a.s) bu Kur’an’ı tebliğ ederken müşriklere hiçbir şey demedi, onların yanlışlarını, yaşam tarzlarını, Yahudi ve Hristiyan din adamlarına ve âlimlerine hiç bir şekilde eleştiri ve kınama getirmediyse öyle mi? Sizce gerçekten böyle mi yaptı?”

(Orhan Memişoğlu- “Nurculuk” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Eyvallah değerli hocam! Eline, diline vede çok güçlü kalemine sağlık! Tanıdığım arkadaşlar içinde Kur’an’ı ön plana koymuş hocalar bile bu hadis bataklığından bir türlü kurtulamıyor”

(Davut Yazıcı- “Önemli Bir Mesele” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Hocam, elinize sağlık! Konuyu, âyetler ışığında gayet anlaşılır ve net bir şekilde ortaya koymuşsunuz. Allah’ın sadece vahiy ile ölçüyü koyduğu, ardından insana iradesi doğrultusunda yalnız vahye uyup iyiye ya da vahiy’den kopup kötüye sapma özgürlüğü verdiği net olarak verilmiştir. Allah’ın sonsuz ilim ve hikmetiyle olabilecek her şeyi önceden bilmesi ayrı bir şeydir. Bunu bildiği halde sürece müdahale etmeden insanın iradesine bırakması ayrı bir şeydir. Burda sizin de vurguladığınız gibi doğruya, hidayete ulaşma ya da ulaşmama sonucuna giderken elimizdeki tek ölçü vahiy yani Allah’ın kitabı Kur’an’dır. Yani Kur’an’ın rehberliği olmadan hiç kimse hidayete ulaşamaz, bunun başka bir yolu yoktur. Ya da bir kişi sapkınlığa doğru yol almışsa, buda onun Kur’an’a uymadığından, vahiy yok saymasındandır. Selam ve saygılar”

(Faruk Fidan- “Allah Dilediğini mi Hidâyete Ulaştırır, Dileyeni mi? adlı yazıya yaptığı yorum)

“Sevgili hocam! Elinize, dilinize sağlık. Merak ettiğim konu şu! Ben kendi evinde, sürekli namazında, orucunda olan ve hiç kim-

seyile kavga etmeyen son derece mütevazî ve fakir bir evde büyüdüm. Doğruyu söylemek gerek..." Kur'an duvarda bir bez torbada asılı dururdu. Beni ve üç kardeşimi klasik mahalle arası Kur'an kursu eğitimine gönderdiler... Yıllarca hiç anlamadan - tâbirimi mazur görün- papağan gibi Kur'an okudum. Ninem ve dedemle birlikte benden büyük olan bütün akrabalarım Kur'an okumam konusunda çok ısrar ediyorlardı. Ortamı tarif etmeye gerek yok, bugün artık elimizde mealler var. Geçmişime, gençliğime bakıp da Kur'anla kıyasladığım zaman, hayatımda vicdanımı rahatsız eden hareketlerimin olduğunu müşahade ettim. Şimdi geceleri uykularım kaçıyor. İnsanlara bilerek ve isteyerek zulmetmedim. Ama vahiy'den habersiz yaşamam beni çok üzüyor. Çocukluk ve gençlik yıllarımızda günümüzdeki gibi, yaygın mealler olmadığı gibi, bizi hakka ve doğruya yönlendiren yani Kur'an'ı anlatan olmadı..." Yaş 75 oldu. Ne zaman gerçek dünyaya gideceğimi tabii ki bilmiyorum. İçimi sürekli kemiren pişmanlıklarım var..." Çoktan tevbe ettim. Bize çocukluk ve gençlikte verilmeyen bilgiden -vahyi kastediyorum- biz mi sorumluyuz. Hayırlı günler dilerim."

(Ali Kurtar- Allah Dilediğine mi Hidâyet Eder Dileyene mi? adlı yazıya yaptığı yorum)

"Eyvallah hocam! Emeğine sağlık. Saygı ve selamlar Yüce Rab-bimiz insan iradesine sürekli olarak vurgu yaparken, âlim kılıklı cahiller insan iradesini ve aklı devre dışı bırakmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Aslında insanın iradesini yok saymalarındaki esas amaç iradesiz ve akılsız kalan insanı kendilerine bağlayıp onu köle gibi sömürmek içindir.

(Menderes Ateş-"Allah Dilediğine mi Hidâyet Eder Dileyene mi?" adlı yazıya yaptığı yorum)

"Halbuki bize iman duası olarak öğretilen" hayrihi ve şerrihi min Allahi teala"-hayır ve şer Allah'tan'dır- yani kişinin yaptığı bütün kötülükler için, kaderimde varmış deyip Allaha fatura etmeler. "Biz size birçok ferasetler indirdik artık kim gözünü açarda hakkı görürse kendisi için görür kimde körlük ederse (ene vema aleyküm

bihafiz) ben üzerinize bekçi değilim.” (En’am-104)

Yüce Allah, iradenizi, anlama yeteneğini, basiret ve feraset olan vahyi ve azim Kur’an’ı verdim buyuruyor. Bunları yerinde kullanmayanları da cehennem ateşiyle cezalandıracağını vâdediyor. Saygıdeğer hocam, en doğrusunu Allah bilir. Yüreğinize sağlık”

(Şükrü Burç “Allah Dilediğine mi Hidâyet Eder Dileyene mi?” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Kardeşim! Yazılarınızı içtenlikle okuyor ve düşünerek takip ediyorum. Allah razı olsun! Bilgilerinizden faydalaniyorum. Hep-sine bütünüyle katılıyorum. Tabiki Kur’an, din, Nübüvvet ve Risâlet konularına ve diğer İslami konulara ekleme yapan hadisçiler yada mezhepler hakkında yani veli ve ulema denilen şahısların inanç ve fikirleriyle fazla ilgilenmiyor ve onları okumayı gerek görmüyorum. Kardeşim! İnşallah giderek çoğalacağımızı umut eder bu uğurda emek harcayan samimi Kur’an Müslümanlarına başarılar diliyorum! Herkesin anladığı dilde Kur’an’ı hayatına geçirmeye davet ediyor, saygılar sunuyorum.”

(Hüseyin Bostan- “Namazı Milletın Başına Bela Etiler Sözüünün Anlamı” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Öncelikle saygılarımı dile getireyim hocam! Varolun, amacım sizi övmek değil, takdir ve teşekkür etmektir... Bu yazınızdan şunu anladım kavramların Kur’an’ı anlamadaki önemi! Kavramlar yeterince bizlere öğretilseydi bu gün İslam alemi bu pozisyonda olmazdı. Kendine âlim, hoca dedirten zevatlara ihtiyaç duymazdık ve üzerimize pislik yağmazdı.... Teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum vesselam”

(Murat Özdemir- “Allah Dilediğine mi Hidâyet Eder, Dileyene mi? adlı yazıya yaptığı yorum)

“Kur’an’da yer alan “beşer” ve “insan” kavramları her ne kadar eş anlamlı gibi görünseler de ilgili âyetler incelendiğinde farklı bağ-lamlarda kullanıldıkları göze çarpar. Kavramlar arasındaki ortak nokta ise ikisinin de aynı varlığı ifade etmeleridir. Yüce Allah şöyle

buyuruyor: “Biz insanı kurumuş, yıllanıp kokuşmuş kara balçıktan yarattık.” (Hicr-15/26) “Rabbim meleklere demişti ki “Ben kurumuş, yıllanıp kokuşmuş kara balçıktan bir beşer yaratacağım.” (Hicr-15/28) Rabbimiz, “kurumuş, yıllanıp kokuşmuş kara balçıktan” yarattığını ifade ettiği Adem için, birbirini takip eden âyetlerde hem “insan” hem de “beşer” kavramlarını kullanıyor. Bu da Adem’in ve onun türünün yaratılış itibarıyla bu iki vasfı taşıdığını gösterir. Bu vasıflar arasındaki farkın ne olduğunu da ilgili diğer âyetlerden öğreniyoruz.

a) **Beşer:** Kur’an, insan türüyle ilgili fizyolojik yapısı bağlamında bir şey söyleyeceği zaman “beşer” kavramını kullanmaktadır. Örneğin Yusuf’un (a.s) güzelliği karşısında ellerini kesen kadınlar onun bir “beşer” olamayacağını söylüyorlardı: “Dedikoduları kadının kulağına gelince davetçiler gönderdi. Onlara (meyve) hazırladı; her birine bir bıçak verdi. Sonra Yusuf’a: “Haydi yanlarına çık” dedi. Kadınlar Yusuf’u görünce büyülendiler ve ellerini kestiler. Dediler ki “Olmaz böyle şey! Allah için bu bir beşer değil, olsa olsa kerim bir melektir.” (Yusuf-12/31) Allah’ın elçileri de gönderildikleri toplumlarda “yeme-içme” gibi fizyolojik bazı özelliklerinden dolayı dışlanmışlardır. Zira toplumlar kendileri gibi etten kemikten bir beşer değil, bir melek talep ediyorlardı.

İlgili bazı âyetler şöyledir: “Halkı içinden (yapılan uyarıları) görmezlikten gelen, dünya hayatında kendilerine geniş imkânlar verdiğimiz halde âhiret buluşmasını yalan sayan önderler şöyle dediler: Bu adam sizin gibi bir beşerden başka ne ki? O da sizin yediğinizden yiyor; içtiğinizden içiyor. Eğer sizin gibi bir beşere boyun eğecek olursanız, gerçekten kaybedersiniz.” (Mü’minûn- 23/33-34) “Kendilerine doğru yolu gösteren bir Resul gelince insanları inanmaktan alıkoyan şu sözleridir: “Allah elçi olarak bir beşer mi gönderdi?” De ki “Yeryüzüne yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, onlara elçi olarak elbette gökten bir melek gönderirdik” (İsrâ-17/95-96)

Ölümlü bir varlık olarak yaratılmış olmamız da biyolojik yapıyla ilişkilidir. Rabbimiz bu gerçeği ifade ederken “beşer” kavra-



mını kullanmaktadır: “Senden öncekilerden hiçbir beşeri ölümsüz yapmadık. Sen ölsen onlar ölümsüzleşecekler mi?” (Enbiyâ- 21/34)

**b) İnsan:** “İnsan” kavramının geçtiği âyetlerde insan türünün sosyal bir varlık olması özelliğinden bahsedilmektedir.

**Mesela:** Rabbimiz insana öğrettiği şeylerden bahsederken bu kavramı kullanmaktadır: “O, insana bilmediği şeyleri öğretmiştir.” (Alak- 96/5) “İnsanı yarattı. Ona kendini ifade etmeyi öğretti” (Rahmân- 55/3-4) İnsanın özgür iradesiyle ortaya koyduğu davranışlarla ilgili de bu kavram kullanılır: “İnsan kesinlikle zarardadır. Zararda olmayanlar; inanmış olan, salih ameller yapan, birbirine doğruları tavsiye eden ve sabırlı olmayı tavsiye eden kimselerdir.” (Asr- 103/2-3) “Yok, yok... İnsan kesinlikle taşkınlık eder; kimseye ihtiyacı kalmadığını anlarsa eğer!” (Alak- 96/6-7) Ayetlerde “sorumluluk ve imtihan” söz konusu olduğunda yine “insan” kavramı devreye girmektedir: “Biz emaneti; göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korkup titrediler. Onu insan yükledi. O da çok zalimleşti ve kendine hakim olamadı.” (Ahzâb- 33/72) “Biz insanı, çok bileşenli döllenmiş yumurtadan yarattık. Yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz; o nedenle onu işiten ve gören bir varlık haline getirdik.” (İnsan- 76/2) İnsanın ahiretteki durumuyla ilgili âyetlerde de bu kavram kullanılır: “O en büyük toplantı başladığında, insan yapıp ettiklerini bir bir hatırlar.” (Nâizât-79/34-35) “İnsan o gün: ‘Kaçıp sığınılacak yer nerede?’ der.” (Kiyâmet- 75/10) “O gün Cehennem de oraya getirilmiş olur. O gün insanın aklı başına gelir ama ne fayda!” (Fecr- 89/23)

Sonuç olarak, âyetlerde “beşer” kavramı, insanın etten kemikten bir varlık olması bağlamında kullanılırken “insan” kavramı irade ve sorumluluk sahibi, düşünen, icat ve yeteneği olan sosyal bir varlık bağlamında karşımıza çıkmaktadır. Fakat başta ifade ettiğimiz gibi beşer de insan da farklı iki varlığın değil; aynı varlığın iki ayrı vasfıdır.

(Nun Kalem- “Beşer ve İnsan” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali hocam! Emeğine, yüreğine sağlık olsun! İşin zor tarafı şirk işlediklerine inanmıyorlar. Şirkle ilgili âyetlerin muhatapları sadece Mekke’deki Kureyş kabilesiymiş gibi hiç üzerlerine almıyorlar. Muhammed (a.s) ı dinin ortağı sayıyorlar. Bunları anlatınca da bizi Allah Resulünün (Resul ve Nebi’nin hangi anlama geldiğini bilmiyorlar) düşmanı zındık, İngiliz ajanı, Yahudi vb. sıfatlarını layık görüyorlar.”

(Salim Baykara - “Uydurma Din ve Mezhebler Belası” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Değerli hocam elinize sağlık. İslam şekilsellik, ritüeller dini değil, salih amel dinidir. İbadetlerin esas amacı insanları hayırlı ve salih ameller yapmaya yönlendirmeleridir. Yoksa amaçsız ritüeller olmaktan öteye geçemezler. En önemli ibadet Kur’an’ı kendi dilinden anlayarak okumaktır. “Kitap’tan sana vahyedileni oku...” (Ankebût-45) bunu vurgular. Kur’an’ı bağlam ve bütünlüğü içinde anlayarak okuduğunuzda, işte dinimizin ritüele dayalı, şekillere indirgenemeyecek bir ibadet-amel bütünlüğü içinde Allah’a kulluk anlayışına sahip olmamızı istediğini görebiliriz. O yüzden Kur’an ibadetlerin tüm ayrıntılarını vermez. Ana hatlarıyla ne olduğu anlatılır, ana amacın ibadetin ruhu olduğuna vurgu yapar. İslam, ibadetleri sadece namaz, oruç, hac v.b. ile sınırlamaz. Hayatın tamamını ibadet olarak yaşamamızı emreder. Kur’an hayat kitabıdır. Hayata dair her türlü iyilik ve sâlih amel yani yardımlaşmak, dürüstlük, sözünde durmak, adaletli olmak, yapmayacağı şeyleri söylememek, kalp kırmamak, alay etmemek, kötü söz söylememek, haram yemek, ölçüde tartıda doğru olmak, hak yememek, liyâkata göre görevlendirmek v.b. fiileri hayatımızda uygulayamıyorsak, ibadet ritüellerini ayrıntılı yapmamızın bir anlamı olamaz. Her tartışmada “bana namazın kılınışını Kur’an’dan anlat ta görelim” diyen zihniyet. İşte sizler sanki bir görevi yerine getiriyormuşçasına namaz kılar, eller nasıl bağlanır, iki ayak arası mesafe kaç cm olmalıdır, otururken sağ ayağın konumu nasıldır v.b şekilsellik takıntısı içinde ibadet ederse-niz, dini Kur’an’daki dinden değil de, uydurma hadislerden öğrenip yaşadığınız ortaya çıkar.

Namazın şekli, rek'at sayısı, kolların ve ayakların durumu kadar, Kur'an'da anlatılan ve dinimizin en önemli konusu ve yüce Allah'ın asla affetmeyeceği şirk konusunu biraz anlayıp öğrenseydiniz, dinin tek kaynağı Kur'an için "yetersiz, anlaşılmasız, eksiktir, o yüzden (uydurma, hurafe, safsata, baştan sona bid'at olan) hadislerin açıklanmasına muhtaçtır, hadisler olmadan din yaşanmaz, namaz bile kılamayız" demezdiniz. "Taharetin nasıl alınacağı, abdest almadan önce 40 adım atmanın gerektiği, gusletmek (basitçe yıkanıp duş almak) için bir sürü şart gerektiği" gibi safsataları dinin en önemli hadiseleri gibi görüp "obsessif kompulsif kişilik bozukluğu" örnekleri sunacağınıza, "iyilik nasıl yapılır, nasıl yardımlaşılır, infak etmenin Kur'an daki önemi, şeytani dürtüyle mal biriktirmenin Allah tarafından nasıl kınandığını, ihtiyaçtan fazlasını infak etmenin" gerçek manasını Kur'an'dan okuyarak öğrenirdiniz. Uydurma hadis ve icthadlarda "vermemek üzerine kurgulanmış" zekat oranları ile sadece kendinizi kandırabilirsiniz. "Şunu yaparsam abdestim gider, şöyle durursam namazım kabul olmaz, bunu yapmazsam orucum bozulur" vb. takıntılı/obsessif ibadet etme üzerine kurulu bir din anlayışı, Allah'ın bizden beklediği ibadetin salih amel dediğimiz hayata dair uygulamalara dönüşmemesi sonucuna bizi götürür. Bunun da Allah indinde hiç bir kıymeti olamaz. Asıl olan, ibadetin şekilciliği değil, ihlas(dini Allah'a özel kılma) bilinç ve samimiyetle uygulanmasıdır. Amaç, salih amellere dönüşmeyi sağlayacak ibadetlerin kalitesi olmalıdır. Allah'a yönelmede birer araç olan ibadetleri nasıl ve ne şekilde yapacağımız Kur'an'da bizlere yeterli açıklamayla verilmiştir. "Müslümanı yanlıştan alıkoymayan, haramdan ve günahtan uzak tutmayan, iyiliğe ve doğruya yönlendirmeyen, kısacası salih amellere dönüşmeyen her türlü ibadet boşa yapılmış eylemden öteye geçemez. Selam ve saygılar sunarım"

(Faruk Fidan- Namazı Milletın Başına Bela Ettiler Sözünün Anlamı" adlı yazıya yaptığı yorum)

"Kuran'ı anlamak zor değil. İmam hatip, ilahiyat okudum ve arapçanında â'sını bile bilmem ama Allahıma şükür, Kur'an'ı anlayan bir Müslümanım. Çünkü ben Kur'an'ı,daima anlamak niye-

tiyle okurum, anlamak içinde zeki olmaya gerek yok, ben Kur'an'ı anlamıyorum diyenin asla mazereti olamaz. Sözü şuraya getirmek istiyorum: Önemli olan, bir an önce ön yargı ve ezberleri bir kenara bırakıp, anlayarak ve tefekkür ederek iyi niyetle Kur'an okumaktır. Ali hocam! Sizin dediğiniz bu prof.larda, müctehidlerde, iyi niyet ve tefekkür yoktur.

(Fazıl Uğur- “Mekke’de Yaşamak Kur’an Ehl-i Muvahhidlere Haramdır” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali Aydın abi! Selamlar, kalemine yüreğine sağlık! Mekke halkını bilmem ama biz Kur’an ehli muvahhidler, kendi ülkemizde bulunan müşrik kafa yapısı ile büyük mücadele vermezsek gidişat hiç iyi değil abi! Daha yeni bir bayanı camiye geldiği için azarlayan müşrik. Allah’a yani Resulü adına Buhari ve Tirmizi’den referans veriyor oradan da bir kişi çıkıp o bayan kardeşi savunmuyor. O müşriğin ağzının payını vermiyor. Allah’a yemin olsun, aklıma Afganistan’da mollalar tarafından iftira atılıp katledilen şehit kız aklıma geldi. Kız Kur’an’dan bi kaç âyetle cevap verse, o kafa yapısında linç edecek potansiyel bir cehalet var. Ellerine bir fırsat geçse hiç çekinmezler.”

(Uğur Uzun- “Mekke’de Yaşamak Kur’an Ehli Muvahhidlere Haramdır” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Kur’an’ın anlamını yaşadığımız hayatta (benzetmem yerindeyse) gözümüzün içine sokan o kadar çok bilimsel gelişmeler var ki, bunları algılamamak için ayak direyenleri anlamak mümkün değildir. Kur’an’da yüce Allah, cehennemi kimlerle dolduracağını buyurduğu âyetleri okuduğum zaman kendi kendime: “Yüce Allah kullarını sever, onun merhameti de sonsuzdur peki neden ins ve cinle cehennemi dolduracak?” diye düşünürdüm. Böyle düşünmemin nedeni ise, “Müslümanım” diyenlerin Kur’an’ın hükümlerini gerçekten kabul ettiklerine inanmamdı. Merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimiz neden cehennemi “onlarla” dolduracağını bildiriyordu? Tabii bu ve benzeri sorularımın nedeni, toplumların inançlarının nasıl olduğunu bilmememden kaynaklanıyordu. Yani Kur’an’da bulunan din ve imandan haberim yoktu. Görevim gereği

iki yıl Amerika’da kaldım, kısa bir süre İngiltere’de kaldım. Bazı gözlemlerim oldu. Özetleyecek olursam, Kur’an’ı hakkıyla okuyup, anlayıp yaşantısına uygulamayanın durumu tehlikelidir diye değerlendiriyorum. İngiltere’de Kurban bayramı namazı için kraliyet sarayı yakınında Arapların yoğunlukta olduğu bir camiye gitmiştim. O kadar çok insan vardı ki, mecburen namaz dışarıda bekleyenler için tekrar edildi. Yani her bir grup için yeniden namaz kılındı. Dışarıda bekleyen İngiliz bayanlar vardı. Üst- başları tertemiz, elleri beyaz eldivenli, başları eşarpla kapalı (türbanlı değillerdi) tertemiz hatunlardı. Evvelki gün ilahiyat mezunu bir hanımın İstanbul’da bir camiye girişinin, sen “havvasın” denilerek (ne demekse) engellendiğini medyadan duymuştum. İngiliz bayanlar orada camiye gidip ayrı bir bölümde ibadetlerini yaparken bizde yobazlık tavan yapmış durumda. Halbuki Kur’an’da namaz ibadetininin yapılmasına mani olanlar da uyarılıyordu. (Alak-9,10) ABD’de (Sacramento) cami yine Arapların yönetimindeydi. Cowboy şapkalı Amerikalılarda camiye geliyorlardı. Her cuma onlarla birlikteydik, tabii cami dışındaki hayatları beni ilgilendirmez. Neyse, esas konumuz Mekke’deki sapkınları, hayret ettim. Allah ıslah etsin. Hocam verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Sağolun, varolun.”

“Mustafa Tulu! Öyle bir şey diyen yok. Konu ibadetlerin şekline, ayrıntısına, teferruatına takılıp, dinin esasının sadece bu şekilsel ibadetlerle sınırlı olduğunu zannederek, ibadetleri yaparken istenen huşu içinde değil de, içi boş, sadece ezberden, şuursuzca tekrarlanan hareketler olarak yapmak. Eğer ibadetler, dinin temel esasları olan şirkten uzak tutmuyor, tevhide bağlamıyor, Kur’an’ı anlayarak okumaya yönlendirmiyor ve onu hayatınıza hakim kılmıyor, infak etmeye teşvik etmiyor, ahireti unutturmuyor, yardımlaşma, iyilik, takva, infak, adalet, haklının yanında olmayı sağlamıyorsa anlamsız ve karşılığı olmayan ritüelden öteye gidemez. Maalesef gelenekçi din adamlarının eliyle yüzyıllardır İslam’ın neredeyse tek önemli konusunun namaz kılmak olduğuna inandırılıp, namazın şekli, öncesi, sonrası, hareketlerin nasıl yapılacağı, rekât sayısı, ellerin bağlanması, ayakların duruşu, okunacak dualar, abdestin farzları, taharet v.b.

konuların ayrıntısına boğarak adeta Müslümanlara uyuşturucu verip uyutanlar, dinin yukarıda saydığım temel değerlerinden ve en önemlisi Kur'an'da anlatılan İslamdan uzak tutmuşlardır. Yani bu gelenekçi/mezhepçi din anlayışı namaz ibadetini Müslümanların başına bela ederek "her ayrıntısıyla yapılmazsa dindar olamazsın" yalanıyla, saydığım tevhid esaslı hanif İslam'ın gerçek esaslarından, bilinç ve ihlas'a giden temel değerlerinden koparmışlardır. Böylece içeriğini idrak etmeden, huşu içinde kılınmadan, sadece içi boş hareketlerin tekrarı şeklinde yapılan ama bütün dikkatin, yapılan şekilsel ayrıntılara odaklandırıldığı, adeta obsessif/takıntılı denecek boyutta ayrıntıya boğulan bir namaz ibadetinden kimseye bir fayda olmayacaktır."

(Faruk Fidan- "Mekke'de Yaşamak Kur'an Ehli Muvahhidlere Haramdır, adlı yazıya yaptığı yorum)

Mustafa Tulu kardeşim! Neyi sorguluyoruz? Namaz tabiki var ama bugün kılınan namaz Kur'an'da bulunan değildir. Sen şu anki kılınan şekliyle "huşu" ile kılınan bir namaz olduğunu söyleyebilir misin? Yüce Allah, Kur'an'da verdiklerini ve yaptıklarını ve bizim de aklımızı kullanmamızı yüzlerce âyette anlatıyor. Bizim ahlaki kurallarla insan gibi yaşamamızı istiyor ve bunlara karşılık bazı görevler vermiştir. Bu görevler onu verene teşekkür mahiyetindedir. Ama önce onları, ahlaklı bir insan olacaksın ondan sonra salat-ı ikame edeceksin ve orucu tutacaksın. Köyün zalimi de, ağası da, salat-ı yapıyor ve oruç tutuyordu. Ama insanlara zulüm ediyor, caminin arazisini de, hocanın parasını da yemeğini de veriyordu. Ve köyde kim kiminle evleneceğine karar veriyor ve bazılarını köyden zorla çıkararak yerlerini de ucuza alıyordu. Ama kardeşim! bu adam namaz kılıyordu! Benim demeye çalıştığım, tüm İslam alemine baktığın zaman bu ahlaki görürsün. Allah'ın düzeni insanları aç, sefil ve mutsuz yapar mı? Sevgiler."

(Hüseyin Bostan "Mekke'de Yaşamak Kur'an Ehl-i Muvahhidlere Haramdır" adlı yazıya yaptığı yorum)

"Mustafa Tulu! Şu kadarını söyleyeyim. Tüm farz namazları iki

rekattır. Bunun isbatı cuma günü kılınan vakit namazıdır. Benden tavsiye Nebi (a.s) zamanında kılınan namaza bir baksan, Emevilerin cuma günü kılınan namazı aslından kopardıklarını görürsün. Hutbeleri Ali ailesine beddua aracı haline getiren zihniyet de işte bu zihniyettir. Bugün dahi yaşanan din bir emevi dinidir. Bu yüzden tüm ibadetlerin yeniden gözden geçirilmesi ve aslına uygun hale getirilmesi gerekiyor.”

(Gürbüz Akozek- “Namazı Milletın Başına Bela Etiler Sözüünün Anlamı” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali Aydın Hocam! Bu yazınızı okuyunca yaklaşık 30 yıl önce bir Tv programında Rahmetli Yaşar Nuri Öztürk sizin yazınızda belirttiğiniz konulara yakın bir konuda söyleşi yaparken sunucunun sorusu üzerine şu cevabı vermişti: “Bu gördüklerimiz, duyduklarımız henüz daha küpten sızanlar demişti. Aradan geçen bunca zaman sonra belli ki küp kırılmaya başladı. Hocam Allah’tan diliyorum ki sizler gibi değerli din bilginleri hep var olsun. Yüreğine diline sağlık Hocam selametle kalın.”

(Hayri Sipahi- “Dünyada Hiçbir Dinde Böyle Bir Alçaklık Yoktur” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Değerli Ali Aydın hocam! Bu cübbeli şarlatanın söylemediği saçmalık kaldı mı? Bütün bunlarla beraber yüce Rabbimizi şeyhi Mahmud’a benzetmedi mi? Yani yüce Allah hakkında “Ete kemiğe büründüm, Mahmut diye göründüm” demedi mi? Yüce Allah’ı bilmem kaç defa falanın rüyasına genç delikanlı olarak geldiğini anlatmadı mı? Allah’ı tuvalet taşı ile (hâşa) konuşturmadı mı? Ve daha neler neler, ama hâlen bunun peşine takılıp uçuruma giden milyonlarca mürit, bu cahil adam için, ilim sahibi diyorlar ya, artık sözün bittiği yerdeyiz. Allah bunu zaten rahmet dergahından atmıştır. İnşallah yanlısını görüp tevbe eder ve Kur’an’a döner. Ama asıl büyük sorun, peşine takılan insanlar, umarım ölmeden gerçeği görürler. Allah bize acısın.”

(Meral İnce Çelik- “Dünyada Hiçbir Dinde Böyle Bir Alçaklık

Yoktur” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Bizim vergilerimizle maaş alan Diyanet İşleri Başkanlığının yetkili ve etkili Prof’ları bu söylenenlere bir ses verin! İnananlara sağdan gelen iblisi onaylıyor musunuz? Yoksa kınıyor musunuz? Artık bir ses verin, haksızlığa, küfre susan dilsiz şeytandır. Yoksa siz ahirete inanmıyor musunuz? Eğer inanıyorsanız, sizin göreviniz Allah’ın emir ve yasaklarını bildirmek, marufu emredip, münkeri nehyetmek değil midir? Siz bunun için ücret de alıyorsunuz. Şunu iyi bilin ki, orada hepimiz sizden davacı olacağız. Haberiniz olsun.”

(Şükrü Burç- “Dünyada Hiçbir Dinde Böyle Bir Alçaklık Yoktur” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah, onların yerine öyle bir toplum getirir ki; Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu davranırlar, Allah yolunda tüm gayretlerini sarf ederler ve hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. İşte bu, Allah’ın dile-yene verdiği lütfudur. Allah ikramı geniş olandır ve her şeyi bilendir. (Mâide-54) Allah Resûlü’ne atılan iftiralara sapkın inançları gereği yani rivayetlere olan koşulsuz imanları yüzünden ses çıkarmayan-lara lânet olsun. Allah Resûlü’nün gerçek değerini bilenler, onu her türlü iftiradan koruyacak olanlar, onun canlı, konuşan, yürüyen Kur’an olduğunu idrak etmiş tevhid esaslı hanif İslâm dinine bağlı muvahhidlerdir. Selamlar değerli hocam.”

(Faruk Fidan- Dünyada Hiçbir Dinde Böyle Bir Alçaklık Yoktur” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Cübbeli bu hocam! Sizin dediklerinizi külliye inkar etti. Bir TV programında(Fatih Altaylı- Murat Bardakçı) pervane gibi döndü. Adamda ilke, kişilik, onur diye bir erdem yok ki. Aynen kalem suresinde anlatılan vasıfların tümü mevcut. Fetö içinde önce övgüler sonra sövgüler. Tek kelimeyle şeytanın yeryüzü temsilcisi.”

(İbrahim Dane- Dünyada Hiçbir Dinde Böyle Bir Alçaklık Yoktur” adlı yazıya yaptığı yorum)



“Değerli hocam! Balık baştan kokmuş! Maalesef bizleri de o kokuya alıştırmışlar. Çokları da övünür. “Anadolunun İslâmlaşmasında tasavvufun rolü büyüktür” diye. 120 küsur ilahiyat fakültesi var. Yanılmıyorsam hepsinde tasavvuf dersi var. Bu alandaki Prof’lar ne yapıyorlar, nasıl araştırma yapıyorlar, hâla merak ediyorum.

**Mesela:** Tasavvuf kitabından bir cümle, “Veliler öldükten sonra ruhlarının müritlerine etkisi daha fazladır” İlahiyat Prof.larının büyük bir sorumluluğun altında olduklarına inanıyorum. TV, de bir siyasetçi “İslâm akıl dini değil” dedi, kimseden tepki yok...

(Sebahattin Ocakdan- Dünyada Hiçbir Dinde Böyle Bir Alçaklık Yoktur” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ama şunu da bir not olarak düşmek gerekir. Ülkemizde diyanet kurumunun içinde Kur’an’ı tebliğ edenlere karşı büyük bir baskı var. Şirk ve hurafelerle mücadele etseler işten atılacaklar ki, birçoğu zaten atılıyorlar. Hatta diyanet, kendi bünyesinde özgür düşünen tek bir kişiye bile tahammül etmiyor. Diyanet, çok bağınaz bir anlayışa sahiptir. Din ve hüküm olarak Ehl-i Sünnet ichtihadlarından başka hiçbir görüşü onaylamaz. Yani sorunu çok uzakta aramaya gerek yoktur. Aslında esas mesele hak ile batıl savaşıdır. Bu savaşta her ne kadar Türkiye’de fikir özgürlüğü biraz daha gelişmiş olsa da, zulüm gene var, baskı ve tehdit gene var. İşimiz zor olmakla beraber, Allah var gam yok. Allah bize yeter.”

(Uğur Uzun-” Mekke’de Yaşamak Kur’an Ehli Muvahhidlere Haramdır” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Aslında diyanette çalışmış, yada ayrılmak zorunda bırakılmış Kur’an ve tevhid ehli muvahhid insanlar birleşip seslerini duyurmaları ve bir kamuoyu desteği almaları gerekir. Bu mesele yenilir yutulur ve basit bi mesele değildir. Ülkenin sözde dini kurumu, aslen İslam ve tevhid hatta Kur’an düşmanı ama bundan habersiz bir halk kesimi var. İnanın bunun sayısı hiç azımsanmayacak kadar fazla, bu işin aslını bilseler, büyük bir mücadele başlar.”

(Uğur Uzun- “Kur’an’sız Din” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Geleneksel din algısından sıyrılıp Kur’an’a yöneldiğim sıralarda arkadaşım sayesinde tanıştım Ali Aydın hocamla. Tevhidi çizgisini, âyetleri saf ve berrak haliyle rivayet pisliklerinden arınmış bir şekilde öne çıkarışını okuduğum her yazısında işte bu...! dediğim bir insan Ali hocam. Rabbim her daim ilmimi bereketlendirsün ve kendisinden razı olsun inşallah. İlk olarak kitap basımı için İstanbul’a geldiğinde kendisiyle tanışmak nasip oldu. Sizinle de bu vesileyle orada tanışmıştık Uğur Uzun kardeşim. Vahye olan duyarlılığınız ve bu konudaki heyecan ve mücadele azminizle sizi tanımaktan da çok memnun olmuştum. Allah sizlerden de razı olsun inşallah. Diyane-tin içinde ya da dışında Müslüman olarak her daim bir sorumluluk taşıyoruz. Her birimize sorumluluğumuzun şuurunda ve gereğini yaparak Rabbimize kavuşmak nasip olsun inşallah. Rabbimiz kusur-larımızı ve eksikliklerimizi bağışlasın...

(Seher Çetin Saraç-” Mekke’de Yaşamak Kur’an Ehli Muvahhidlere Haramdır” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Allah’ın bir mucizesi aslında! Nerede, hangi şehirde, yada hangi ülkede olursak olalım, bizleri bir şekilde bir araya getirip kalplerimizin güçlenmesini, Kur’an’ın o şanlı ve şerefli yolunda mücadele etme azmi vermesi, muvahhid ve vahiy ehli bir kardeşimizi gördükçe tanıdıkça, insan biraz daha gelecek için daha umutlu oluyor. Yüce Allah, hepimizin ayaklarını sabit kılsın ve bu kutsal yolda hiç bir kınayıcının kınamasından, gerçeklerin üzerini örten, bilinçli olarak Kur’an’a karşı öfke duyanların eziyetlerinden, iftiralarından bezmeden yürüyüp ulaşabildiğimiz kadar Kur’an’ı tebliğ etmeyi yüce Rabbim nasip etsin inşallah. Ülkemizde ne kadar çok insan Kur’an’ın arı duru, halis dinine kavuşur ise, inancım, bir gün dini Allah’a has kılanlar bu şirk üzerinde olan geleneksel mezhep yapısını daha iyi tanıyacak, çağımızda Kur’an yolunda mücadele edenler içinde öncülerden olmak bize yeter. Aslında değer bilene bu çok büyük bir ödüldür.

(Uğur Uzun-”Mekke’de Yaşamak Kur’an Ehli Muvahhidlere Haramdır” adlı yazıya yaptığı yorum)

“İnancı ve itikadı istismar aracı olarak kullananlar, fetönün izinde olanlar, Kur’an deyince yaban eşeği gibi ürkenler, ezoterik ve mistik bir din anlayışıyla kitleleri narkozlayıp sömürenler, hedef olarak aynı idealleri beslediklerinden şüphem yok, yoksa niye durmadan güç ve para peşinde olsunlar. Dertleri din değil ki...

(İbrahim Dane-“ Tarihin Şahit Olduğu En Büyük İhanet” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Haccın üzerinde bu kadar durulmasının sebebi organizasyondan gelen rant olabilir mi? Yazınız ile önemli konulara dikkat çekmişsiniz. Allah razı olsun. Çevresinde o kadar yoksul, perişan, maddi imkansızlardan ötürü evlenemeyen erkekler kızlar varken onlara aldırmadan nafile umrelere gittiniz.

(Mustafa Kargı-”Hac ve Umre” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Eyvallah, yüreğine sağlık. Ehli Sünnet dininden çıkıp halis dine girmek biraz yürek istiyor. Zor iş, halis dinde; faiz yasak, kul hakkı yemek yasak, adam öldürmek yasak, kim girmek ister ki. Rab-bim ayağımızı kaydırmassın.”

(Rıdvan Ergün- “Hac ve Umre” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali Aydın hocam! Malum geçen sefer de yazmıştım. İlahiyatçı olarak ezber bozan uyarıcı yazılarınızı ilgiyle okuyorum. Hatta paylaşmıştım. Yazılarınıza Kur’ansız hurafeciler, özde müşrikler karşı çıkarlar. 29 yıldır Hollanda’da oturuyorum. Haziranda Türkiye’de olacağım. Mümkün olsaydı sizinle tanışmayı isterdim. Kur’an müminlerine selam olsun.”

(Recep Can- Namazı Milletın Başına Bela Etiler Sözüünün Anlamı” adlı yazıya yaptığı yorum)

Değerli hocam elinize sağlık. Aslında insanı bir hücreye benzersek, bu hücrenin içine girmek, dış zarı ne kadar ince ise o kadar kolaydır. Ateist ve deist insanların hücre zarı ince olduğu için doğru dini yani tevhid esaslı hanif İslam’ın vahye dayalı bilgilerini bu ince zardan içeri sokmak daha kolaydır. Şirk temelli Ehl-i Sünnet

ve Şia'nın hücre zarının dışında ayrıca kompakt, sert, katı, dayanıklı, kolay kolay delinip geçilemeyecek bir hücre kabuğu bulunur. Bu kabuk, hücrenin dış zarının üzerinde ve temel yapısı uydurma rivayetler ve bunlar üzerinden yapılmış içtihatlar olan, hurafe, bid'at, İsrailiyat ile bezeli yapıtaşlarından oluşan ve ŞİRK ile kuvvetlendirilmiş sağlam bir duvardır. Bu duvarı hiçbir inanç anlayışı, tevhid esaslı ve hanif İslam değerleri bile kolay kolay aşamaz ve o hücrenin içine giremez. Kalın bir hücre duvarına sahip olan ve içine nüfuz etmenin şirk temelli bu duvar yüzünden çok zor olduğu gelenekçi/mezhepçi din anlayışına sahip olanların aksine, hücre zarı ince ve geçirgenliği kolay olan bu ateist ve deistlerin kalbine daha kolay nüfuz edebiliriz. İşte bu yüzden aklını kullanan, dini kaynağından yani sadece Kur'an'dan okuyup, öğrenip hayatına uygulayan, dini sadece Allah'a has kılarak hanif İslamı özümsemiş müvahhidler, dinden safсата ve hurafeler nedeniyle uzak duran ama onlara hanif İslam anlatılırsa "Kalpleri İslam'a ısındırılacak" bu kesimlere hakkı tebliğ etmek zorundadırlar. Selam ve saygılar sunarım."

(Faruk Fidan- Gençler Neden Ateizm'e ve Deizme Kayıyorlar" adlı yazıya yaptığı yorum)

"Hocam elinize sağlık. Allah razı olsun. Tıpkı namaz konusunda olduğu gibi hac-umre konusunda da bu uydurulmuş-mezhepçi din anlayışı insanları sapkın bir din anlayışına sürüklemiştir. Ehl-i Sünnet ve Şia'nın "din atalarının" uydurma rivayetlere dayalı içtihatları, fakihlerin görüşleri, icma ve kıyas zırvaları sonucunda din, Kur'an dışı zan ve yorumlara göre dizayn edilmiş, toplum şirke batmış, hanif İslam anlayışından kopuk bir din ortaya çıkarılmıştır. Bu uyduruk din anlayışında Kur'an'ın mesajları değil, uydurma rivayetler esas alındığı için insanları uyutmak, etkisizleştirmek, kolayca manipüle etmek ve sömürerek maddi kazanç elde etmek için dinin temel değerleri bir kenara bırakılmış, namaz, hac, oruç gibi, şekilsellik üzerine kurulan, özellikle dinin olmazsa olmazı namaz ibadeti olarak sunulması büyük bir cehaleti meydana çıkarmıştır. Hac ve umre ibadeti için yüklü paralar harcıyıp da oraya gidenlerin büyük çoğunluğunun İslam'ın temel esasları olan ve ibadetlerden önce iman

edilmesi ve içselleştirilmesi şart olan Allah'ı birleme, ilahi nitelikleri Allah'tan başka varlığa isnat etmeme, dini yalnız Allah'a özel kılma, yalnız Allah'tan isteme ve sadece O'na kulluk etme, Resulü vahyin tebliğcisi ve müminler için örneklik konumunda olduğunu bilme, Nebi'ye ait olmayan ve birilerinin uydurup O'na isnat ettiği sözlerin yazılı olduğu rivayet kitaplarını asla dinde kaynak kabul etmeme gibi, tevhid esaslı hanif İslam ile uzaktan yakından ilgilerinin olmadığına şahitlik ettim. Bu din anlayışı şekilsellik ve mezheplerin dizayn ettiği kural ve ritüelleri yapmaya çalışmaktan, ibadetin ruhunu ve Allah'a karşı sorumluluk bilinci olan takvayı ıskalıyor ve sadece belli hareketleri yapmaktan öteye gitmeyen, içi boş, anlamsız, amacını dahi bilmedikleri şekilsellik içinde boğulup neticede uydurma din tüccarlarına kanarak “günahsız” ve “masum” olarak ülkelerine döndüklerine inanıyorlar maalesef. Selam ve saygılar sunarım.”

(Faruk Fidan “Hac ve Umre” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ağzına, yüreğine ve kalemine sağlık. Bir din insanlığın sosyal içtimai, derde dermanlık noktasında dayanışmayı, bütünselliği, tüm sosyal katmanlarda kapsayıcılığı yoksa ve sadece tapınak dini olmuşsa ondan insanlığın kurtuluşu için hayır gelmeyecektir. Bu anlayışla beslenen damar şekilselcidir. Kaynağın içeriğinden habersizdirler. Kitap yüklü eşekler misâli (Cuma-5) sadece kabının ve kabuğunun hamallığını yaparlar”

(Şahabettin Arslan- “Allah'ın Âyetlerini Yalanlama “tekzib” Ne Demektir” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Allah razı olsun. Yüreğine sağlık hocam. Rabbim ihsan eylesin diyelim. Bu durum kıyamete kadar böyle devam eder. Rabbim aklını kullanan kullarına hidayet buyursun. Aklını kiraya verenler gassalın elinde olan ölümler gibidirler. Dolayısıyla mezhep gafletinden uyanmayan cahil güruh, ölümleri hezeyan vitaminleriyle beslemeye çalışıyorlar. Kur'an'ı saygıyla ve en yükseğe koyarak sadece öperler. Nameli okunduğunda da bayılır derecede de dinlerler. Ama manasından, ahlakından ve hükmünden zerre kadar haberleri yoktur.

Nasıl olsa “rab” ve “ilahları” onları Allah’a göstermeden, hesap-kitap görmeden cennete götürüp koyacaklar. Öyle bir afyon ki bu kahrolası din, İbrahim (a.s) babasını, Lut (a.s) karısını, Nuh (a.s) oğlunu, Muhammed (a.s) amcasını ikna edemedi. Bizler de evimizde bulunan anne- baba ve en yakın akrabalarımıza Kur’an’ın dinde tek kaynak olduğunu kabul ettiremiyoruz. Yani şirk ve hurafeler daha ağır basıyor. Çünkü kurumsal (cemaat, mezhep, tarikat, şeyhülİslam, diyanet) dini, akletmeyi, tefekkürü, eleştirel bakışı yok eder, Sadece taklit ve tapınak belasını yaşatır.

(Şahabettin Arslan- Yalnız Yaşayanlardan Değil Ölülerden de Çekeceğimiz Var” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Selamun aleyküm hocam! Kur’an ilk âyetlerinde Allah Resulüne “yaratan Rabbinin ismiyle oku” derken, ümmî vurgusu yani her insan ön yargısız Kur’an’a yaklaşmalı ve dediğiniz gibi atalarını yani ölülerin esaretinden kendini özgürleştirmesini ortaya koyuyor. Mekke dönemiyle günümüz arasında ne farkı var? Ölülerin dirilerin üzerindeki hakimiyeti görülmüyor mu?”

(Gürbüz Aksozek- Yalnız Yaşayanlardan Değil Ölülerden De Çekeceğimiz Var” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Yıllarca yağmur görmemiş kurak topraklara, sağanak yağmur misali...” Yüreğinize sağlık....”

(Yasin Tokat- Yalnız Yaşayanlardan Değil Ölülerden De Çekeceğimiz Var” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Allah’ın dosdoğru, hidayet yolu karşılıksız teklif edilirken, sapkınlığı parayla satın alanların akıllarında noksanlık olmasa da, çoğunun kalplerinde eğrilik ve kaypaklık olduğu kesindir. Yüzlerce kez bizzat müşahede ettim. Bin kişide ancak bir kişi hakkı kabul etmeye ikna oldu. Bana sorarsanız bu bile büyük bir başarıdır.

(Zihni Dönmez- “Yalnız Yaşayanlardan Değil Ölülerden de Çekeceğimiz Var” adlı yazıya yaptığı)

“Rivayetçiler, ilk Müslüman ve maddi- manevi Resulün en

büyük destekçisi Hatice annemizi, sözde cennetle müjdelenen 10 kişi arasına bile sokmamışlar. Üstelik bu 10 kişinin hepsi erkek ve hepsi Kureyşli”

(Ahmet Çelik- “Kadınlarda Baş Örtüsü Farz Mıdır?” adlı yazıya yaptığı yorum)

Dünyada bir kaç ülke gezdim.. Müslüman olmayan ülkelerde de başlarını örten yaşlı hanımlar gördüm. Benim gözlemlerime göre başın herhangi bir şeyle örtülmesi coğrafi şartlardan korunmakla ilgili bir durumdur. Bilindiği gibi, Suudi Arabistan aşırı sıcak ve çöl fırtınalarının olduğu bir bölgedir. Korunmak için kadın-erkek herkes örtünüyor. Hatta bu örtünenler arasında Müslüman olmayan insanlar da mevcuttur. Demek ki doğal çevrenin etkilerinden korunma iç güdüsü insanı örtünmeye zorluyor.

**Sonuç olarak:** Baş örtüsü - kadın ve erkek için korunma amacıyla kullanılan bir eşya ve aksesuardır. Kur’an bizden, göz zinasına, oradan da fiili zinaya götürecektür vücut bölgelerinin kapatılmasını emretmektedir. Tabii insanları zinaya götürecektür nedenler “bakılması görülmesi haram” olan yerler değildir. Vücut hareketleriyle de zina tetiklenmemelidir. Elbette Allah daha iyi bilir. “Ayaklarını yere vurmasınlar” emri de bu konuya ışık tutmaktadır. Günümüzde kadın ve erkek kaliteli çok şık ve moda giysiler içinde, sözde kapalı olarak çarşıda pazarda dolaşıyorlar. Bunları burada yazmak istemiyorum ama hani söz açılmışken. Bayanlar veya baylar görünüşte kapalılar ama öylesine dikkat çekici giysileri var ki, çıplak olsalar belki o kadar olumsuz ve gayri meşru etki yaratamazlar. Şimdi böyle bir durumda biz insanları dinin emrettiği şekilde kapanmış mı sayacağız ? Önemli olan, kadının da erkeğin de, kötü niyetle, birbirini azdıracak, yoldan çıkartacak hâl ve hareketlerden kaçınarak zinaya götürecektür etkenlerden uzak durmaktır. Tabii sadece giyim ve uygun hareketler yetmeyecek. Kamu mallarını kötüye kullanmak, kul hakkı, şehitlerin kanı pahasına kazanılan değerlerin kişisel çıkarlar uğruna kullanılması en önemli güncel sorunlardır. Allah’a emanet olun. Sevgilerimle.”

(Ali Kurtar - “Kadınlarda Baş Örtüsü Farz Mıdır?” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Farz olmasını kimse ispat edemez de, asıl acı tarafı, namazın ve baş örtüsünün şirk belasından daha önemli ve önde tutulmasıdır. Oysa ki şirkin bataklığında olan birisi namaz kılsa ne olur, başını örtse ne olur? Sanki rahibeler başını örtünce kurtulacaklar. Allah’ın Resulü İsa(a.s) ı yüce Allah’a şirk koşan bir kişi nasıl kurtuluşa erecektir? Efendisi Mahmud karşısında bir an durmanın 150 yıl ibadetten daha faziletli olduğuna inanan bir çarşafı nasıl kurtulacak?

(Uğur Uzun- Kadınlarda Baş Örtüsü Farz Mıdır” adlı yazıya yaptığı yorum?

“Yıllardır namaz, başörtüsü gibi, hep tartışılan ve bir türlü sonuca bağlanmayan bu tür ihtilafli konularda, sizin gibi değerli hocaların cesurca, kimsenin kınamasına kulak asmadan bu tür yazılar yazmaması beni düşündürüyordu hocam! Çok teşekkür ederim! Allah razı olsun.”

(Burhan Çalışkan- “Kadınlarda Baş Örtüsü Farz Mıdır” adlı yazıya yaptığı yorum)

Başörtüsü, günümüz siyasi İslamının siyasi parametrelerinden birisidir ve İslam adına hiçbir önemi yoktur...” Bunu gayet güzel açıkladığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum... Rabbim ilminizi artırsın ve siyasi İslamcılarını da ıslah etsin...”

(Murat Karadağ- “Kadınlarda Baş Örtüsü Farz Mıdır?” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Allah razı olsun Ali hocam! Altına imza atılacak çok güzel bir çalışma olmuş. Şahidim ki, sen Allah yolunda ilminle cihad edenlerdensin.”

(Salim Baykara- Kadınlarda Baş Örtüsü Farz Mıdır?” adlı yazıya yaptığı yorum)

Yine, dosdoğru ve yerinde bir tespit ve bir aşırılığı vurgulamışsınız. Kıyafet, ibadet değildir.. Kur’an’da bulunan önermeleri, akıl



süzgeciyle okuyup anlamalıyız. Giyinme amacımız “saklanmak değil sakınmak” olmalı.. Kadın veya erkek farketmez. Bir insan bir başkasının evlilik (sosyal) hayatını olumsuz anlamda etkilememeli, karşı cinsi tahrik edici kıyafet ve davranışlardan kaçınması gerekir. Velhasılı (cinsiyet ayrımı yapılmaksızın) kimse kimseyi ayartmamalı.. Dahası, insan bedeninin karşı cinsi (cinsel açıdan) tahrik edici uzuvları, ırklara göre farklılık gösterir. Örneğin, Afrika kökenli siyahi bir kadının saçları ince ve yumak gibi olduğundan/ bırakın, cinsel açıdan tahrik etmeyi iticidir.. Halbuki aynı kadının dudakları tahrik edicidir.. Bir İngiliz kadının dudağından ziyade saçları tahrik eder.. Keza bir Arap kadınının ise gözü cazibe merkezidir. Halbuki sarı ırka mensup bir Çinlinin gözü için böyle bir şey söyleyemeyiz.. Ez cümle: (Hocam) Allah razı olsun!

(Arif Kılıç- “Kadınlarda Baş Örtüsü Farz Mıdır?” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Yunus Topcu Hocam! “Vardı dediğiniz başörtüsü rivayetlere göre sadece soylu kadınların tanınıp rahatsız edilmemeleri için kullanılan bir şeydi. Aynı toplumda köleler ve cariyeler de vardı. Onlara yasak olduğu için onlar kullanmıyorlardı, yani burada amaç o toplumda sadece ayırım için kullanılıyordu, başın örtülmesi için değildi. Adem (a.s) ve eşi yapraklarla başlarını mı örtüyorlardı?

(Sefa Ülker-”Kadınlarda Baş Örtüsü Farz Mıdır” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Allah ilminizi arttırsın inşallah hocam. Aklını kullanmayan ve düşünmeyenlerin dinini taşıdın Allah yardımcın olsun. Kendi uyduruk dinleri ile başbaşa olsunlar. Kur’an’a tâbi olanlara selâm olsun. Allah Kur’an ile amel edenlerin yardımcısı olsun inşallah.”

(İlhan Demir - Kadınlarda Baş Örtüsü Farz Mıdır?” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali hocam! Öncelikle Allah’ın sıfatlarını öğrenmek gerekiyor. Onları anlattırsanız çok memnun olurum. Çevremde gördüğüm insanlar dinini birbirinden öğreniyor. Çok da önemsemeyerek

Kur'an'ı okumuyor, araştırmıyor balık baştan kokuyor. Yüce Allah'ı tanımayan bir toplum dini nasıl anlayacak. İnsanlar çocukluk çağından itibaren öğrendikleri yanlış maalesef terkedemiyor. Hakka karşı çıkılıyor. Kur'an'ı bir tefekkür ederek okusalar, araştırsalar! Ah hocam bir gün değil, ömrünü anlamaya vereceksin ki, Allah isteyene hidayeti veriyor. Olumsuz yorumlara sakın üzülmeysin, selam, saygı ve duayla inşallah.”

(Nilüfer Kurt - “Kadınlarda Baş Örtüsü Farz Mıdır?” adlı yazıya yaptığı yorum)

Değerli hocam, elinize sağlık. Konu tarihsel, geleneksel ve Kur'âni altyapısı ile gayet net ve açık bir şekilde ortaya konmuştur. Gelenek ile dinin iç içe geçtiği konularda her zaman olduğu gibi son söz Kur'an'ındır. Âyet aslında o toplumda geleneksel olarak kullanılan bir giysinin (başörtüsünün), yaka bölgesi olarak ifade edilen göğüs bölgesini de kapsayacak şekilde örtülmesini istiyor veya emrediyor. Yani adının başörtüsü olması Allah'ın âyetteki emri gereği değil de zaten İslâm'dan önce de baş kısmını örtecek şekilde kullanılması nedeniyledir. Adı İslâm'dan önce de başörtüsünün açıkta kalan göğüs bölgesini içerecek şekilde örtülmesini emrediyor, başın değil. İnsanın erkek cinsinin seksüel fizyolojisi ve cinsel psikik fitratını incelediğimizde; yaratılış gereği bir erkeğin cinsel dürtülerini harekete geçiren, beyinde cinsel çağrışımı indükleyen, karşı cinsten cazibe merkezi olarak algılanan kadındaki fiziksel bölgeler arasında saçlı deri bölgesi yani baş bölgesi ve saçlar yer almaz. Dolayısıyla zaten erkekte cinsel dürtü oluşturmayan ve onu karşı cinsle ilgili harama itmeyecek bir bölgesi neden bu amaçla kapatılacak bölgeler arasında olsun ki? Aslında dinde önemli olan her kadın ve erkeğin kendilerini zinaya götürecek yollara sevketmeyecek takvaya, imana ve ahlaka sahip olmalarıdır. Çünkü Allah Kur'an'da zina etmeyin değil, zinaya yaklaştıracak eylem ve ortamlardan bile uzak durun buyurmaktadır. Burda vurgulanmak istenen, kadının cinsel çağrışımına sebebiyet verecek, cinsel dürtüleri harekete geçirebilecek giyim tarzından uzak durması ve hassas bölgelerin açığa çıkmasını engelleyecek giyim tarzına sahip olmasıdır. Ama bu dürtüleri harekete

geçirebilecek vücut bölgeleri arasında saçlar yer almaz. Başörtüsü dileyenin kendi zevk ve seçimine kalmış bir giyinme tarzı bir tercih bir insan hakkıdır. Kimse bunu tercih edeni engelleyemez veya bunu kullanmaya zorlanamaz. Başörtüsü tamamen geleneksel ve örfle ilgilidir. Başörtüsünün farz olduğu fikri, rivayetleri kendine din kabul edip bunlardan içtihadlar üreterek İslam dinine eklemeler yapan Şia ve Ehl-i Sünnet müctehidlerinin yani âlimlerinin bir eseridir. Selam ve saygılar sunarım.”

(Faruk Fidan- “Kadınlarda Baş Örtüsü Farz Mıdır” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Selamün aleyküm Ali hocam! Uzun zamandır sizi takip ediyorum. Bugün okuduğum paylaşımınız beni çok şaşırttı. Yaklaşık 8 yıldır başörtü takıyorum ama son iki yıldır yaşamış olduğum psikolojik baskı ve içimden gelerek yani severek yapmama beni çok bunalttı. Âyetleri okuduğum zamanlarda aynen yazdığınız şeyleri düşündüm, araştırdım, geçmiş tarihlere gittim ve sizinle hemfikir olduğum bir konuyu yazmışsınız. Bu ramazanda çok dua ettim, yanlış bir şey yapmamak adına, Rabbim! Yol göster dedim ve sizin paylaşımınızla yüz yüze geldim. Bu illa başımı açacağım anlamında değil, ama şu an Almanya’da başörtüsü yasağı onaylandığı için iş konusunda sıkıntı yaşarsam gerçeği bilerek hareket etmem açısından bana bir ilaç gibi geldi. Allah razı olsun. Son bir soru eğer başımı açarsam günaha girmem gibi bir şey söz konusu olmaz değil mi?

(Çiğdem Aydın- “Kadınlarda Baş Örtüsü Farz Mıdır” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Hocam! Allah sizden razı olsun. Yazınızdan şöyle bir sonuç çıkardım. Doğrumu? Ne dersiniz? Yanlış var ise lütfen düzeltiniz. Başın kapanmasını Allah mı emretmiş? Allah emrettiyse daha önce başlar açık olmalı ki, Allah kapatılmasını emretsin. Allah başın kapatılmasını emretmediyse konu değişir. Şöyle ki, başörtüsü daha önce geleneksel olarak kullanılan Arap örfü bir kıyafet. O dönemde kadınlar da erkekler de aşırı sıcaktan dolayı mıdır, yoksa örften dolayı mıdır bilmem başlarını örtüyorlardı. Günümüzde de hâlâ

öyle erkekler dahi örtüyor. Kadınlar o dönemde başlarını örtüyordu bununla beraber göğüs ve omuz kısımları dekolteydi. Allah geleneksel baş örtmeye müdahale etmedi, onayladı ama istediği bir şey vardı. O da iman eden kadınlardan başörtüleri ile açıkta kalan dekolte yerlerini kapatmasını istiyordu. Ta ki müşrik kadınlardan bir farkları olsun. Ve onlardan ayrışsın istiyordu. Kısaca emir ziynetin örtünmesidir. Baş ziynet değildir. Kendiliğinden görülen yerdir. Kısaca Allah o dönem başını örten kadınların başlarını örtmesini onaylamıştır. İslam'da başını örten kadına kimse müdahale edemez. Ama baş kapanacak diye açık bir hüküm olmadığı için de açmak günah değildir. Örtünmek takvaya uygun olandır. Güzel olandır. Şayet âyette yüce Allah, “başörtülerinizi iyice örtün, saçlarınızı açıkta bırakmayın, gözükmeyin” demiş olsaydı, tartışılacak bir şey kalmaz. Baş açmak haram olurdu. Oysaki âyetin istediği ve dikkat çektiği şey, saçların iyice örtünmesi değil, ziynet yani dekoltenin örtünmesidir.”

(Hamza Yılmaz - “Kadınlarda Baş Örtüsü Farz Mıdır? adlı yazıya yaptığı yorum)

“ Ali hocam saygılarımla! İnsanlar gelenek ile vahyi hâlâ karıştırıyor.. “Tilke hududullâh...” bu tamlama Kur'an'da 14 yerde geçer. Erkekler için 9 yerde geçerek, kadınların haklarını ihlal etmemelerini, sınırı aşmamalarını ya da sınırlardan uzaklaşmamalarını ister. Âyetlerde geçen avret ve ziynet kelimelerinin yanlış kullanıldığı âşikardır. Avret kelimesini sadece kadınlara yakıştıranlar Nur 58 ve Âraf 26. âyetin içeriğinden habersizdirler. Çünkü bu kelime erkekler için de kadınlar için de kullanılır. Cinsel ve mahrem bölgeler için kadın ve erkek için genel olarak kullanılmıştır. Bu nedenle cinsel bölgelerin örtülmesine “setrül avret” denilmiştir. Kur'an'da elbette örtünme erkekler ve kadınlar için de vardır. Nur 30 da erkeklere, Nur 31 de kadınlara seslenilir.. Nur 30 da erkeler için “yahfezu furucehum” “ferclerini korusunlar” buyurmaktadır. Ferc: Arapça da omuz, kol ile bacak arasında kalan bölgeye denir. Nur 31.âyette de kadınlar için de ferc fiili kullanılmıştır.“ve yehfezne furucehunne” “ferclerini korusunlar” denmektedir. Ferc kelimesinin

Arapça manası çok açık olmasına rağmen gelenek iffet veya ırzlarını korumak olarak üstü kapalı mana vermiştir. Ve ziynetlerini görünen dışındakileri açmasınlar. “Ziynetihinne, ziynetühünne ve”mé zehera” (görünenler dışında) derken çoğul şeklinde kullanılmıştır. Arapçada çoğul 3 ve yukarısidir. Görünen yerlerin sadece el yüz olmadığı gramere göre de açıktır. O dönem erkek ve kadınların tamamının 40 derece üstündeki sıcaklıklardan çöl fırtınalarından korunmak için başlarını saçından itibaren tüm bedenlerini örtecek koruyacak şekilde kullandıkları örtüleri vardı. Erkekler başları için günümüzde de kullanılan çember sarığa “hımar denilirdi. Hımar, humr kökünden gelir ve örtmek, bilinci örtmek anlamlarındadır. Zaten o dönemde o coğrafyada tüm kadınlar ve erkelerin örfi olarak başı örtülü idi. Günümüzde entari şeklindeki erkeklerin kullandıklarına” kandura” veya “suriyah” adı verilir. Nur 31. âyette geçen “bihumuruhinne ala cuyubihinne” “kadınlar hımarlarını yakaları üzerine göğüslerine vursunlar/koysunlar /örtünler” demektir. Âyetin devamında; “ayaklarını yere vurarak ziynetlerini belli etmesinler, açığa çıkarmasınlar” derken, ziynetin saç baş olmadığı çok net anlaşılmaktadır. Saçını belletmek için ayak yere vurulmaz, başını sallamak ya da eliyle saçları savurmak yeterlidir. Ahzab 33.âyette Nebi eşlerine seslenerek “cahiliye döneminde olduğu” gibi açılıp saçılmayın buyuruyor. “teberracne” yani “buruc” fiili kullanılır. “Buruc fiili, Buruc suresi 1 ve Nur suresi 60.âyette de aynı anlamlarda geçer. Oysa cahiliye kadınları da başörtülü idi. Burada anlatılmak istenen ziynetlerini teşhir etme tavizkar olma vb durumlardır. Âli İmran 14.âyette; kadınlara olan eğilimin süslü ve cazip gösterildiği,” zuyyine” (ziynet) fiili ile anlatılmaktadır. Bu âyete göre de cazip gösterilen meyl edilecek yerlerin ziynet yerleri olduğu açıktır. Gözler ve yüz ziynet olarak değil de, saç ve baş ziynet kabul etmek bu âyetlere göre doğru değildir. Âyetlerin yanlış anlaşılmasının en büyük nedeni Kur’an’ın bağlam ve bütünlüğü içinde okunmamasından kaynaklanıyor. Geleneği, mezhepleri, örfü, rivayetleri merkeze alarak, onlara sıhhat kazandırmak için Kur’an’dan hüccet arama garebetidir. Allah’ın emrettikleri ve men ettikleri, İsra- 23,30; Müm-

tehine- 11,12; En'am- 151,152,153 âyetlerinde detaylı olarak anlatılır. Allah'ın emirleri arasında saçların örtülmesi diye bir şart yoktur. Ve Allah'ın emrettikleri şeyleri yapanlara âyetlere göre mümin denilir.. Mümteherine 12. âyette Mekke'den Medine'ye toplu hicret eden mümin kadınlar anlatılır ve Allah, Nebi (a.s) dan bu kadınların biati için şirk, hırsızlık ve dinin diğer önemli ilkeleri konusunda Nebi'ye isyan, evlatlıklarını katletmemeleri, zina yapmamaları konusunda onlardan biatlarını al" buyuruyor. Yani âyete göre bu şartlarda onlar artık mümin kadınlardır. Bunları ihlal büyük günahları oluşturur. Nisa 31.âyette "yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız Allah küçük günahlarınızı örteriz..." buyuruyor. Vesselam...

(Arif Kılıç)

Değerli hocam. Yorumlara bakıyorum. Bu gelenek dininin İslam toplumuna nasıl nüfuz ettiğini, ta hücrelerine hatta hücrenin merkezine kadar girip kromozomlarına kadar etki ederek mutasyona uğrattığını ve geri dönüşümsüz malformasyonlara yol açtığını görebiliyorum. İnsan her ne kadar "ben gelenek dininin gerçek yüzünü gördüm, yalnız Kur'an'a yöneldim, hanif İslâm dinine bağlıyım" dese de, bir tartışma ya da bir konu geldiğinde, kromozomlarına kadar işlenen o mutasyona bağlı özellikler ortaya çıkıp, görünür hale geliyor. Ardından ister istemez kromozomal kontrole uygun olarak karşı konulmaz bir içgüdü ile farkında bile olmadan Kur'ani gerçeklere karşı gelme sendromu yaşanıyor. Bu başörtüsü konusunda da ortaya koyduğunuz gerçekler karşısında gelenek dininin kromozomlarına kadar işlemiş mutasyonları sebebiyle Kur'an'a rağmen bazıları yine de batıl inançlara bağlı kalıyor. Bu karşı konulmaz ve adeta genetik yapılara işlenen mutasyonlar, geleneğin o bünyelerde ve zihinlerde aktif olmasını sağlıyor. İnsanlar maalesef geçmişten gelen, toplumun genetiğine işlenmiş, yaşam tarzı olmuş, bir süre sonra artık tartışılmaz hale gelmiş konuları Kur'ani gerçekliklere rağmen tartışmak istemiyorlar. Aslında bugüne kadar bizzat kendisinin yada eşi veya çocuklarının hayat tarzı haline gelmiş olan, geçmişte siyasi malzeme olmuş, bu yüzden mağduriyet yaşamış oldukları bu başörtüsü konusunda biraz da bu duygusal sebeplerle, Kur'an'ın bağlam ve

bütünlüğüne göre dinin zorunlu bir emri olmadığı gerçeğini kavramadan olumsuz tepkiler veriyorlar. Değerli Ali Hocam! Siz tüm bu eleştirileri bir kenara koyup Kur'an'ın ışığında doğruları beyan etmeye devam edin! Bize Allah yeter. Saygılar.”

(Faruk Fidan - “Kadınlarda Baş Örtüsü Farz Mıdır? adlı yazıya yaptığı yorum)

“Kur'an'ı Kerim evrensel bir vahiy kitabı olduğu için her asra her kesime her konuda din, güzel ahlak ve öğüt vermektedir. Kuran'ın %70 şii halk için tartışmasız, yorumsuz, net ve açık bir şekilde tevhid, insan ve toplum eğitimi dersi veren âyetleri içerir. % 15 şii tahsil yapmış kültürlü kesim için edebi, sanatsal deyimler içeren inceleme ve araştırma ile daha derin ders âyeteri içerir, %15 de uzman, bilim adamlarına toplum için diğer ilimlerin (tarih, genel kültür) desteğiyle helal ve haram yani hüküm âyetleri mevcuttur. Kur'an herkes tarafından baştan sona roman gibi, yani üzerinde düşünmeden okunursa 2. ve 3. bölümlerde takıntılar ve problemler oluşur. Türkçe yazılmış bir tıp kitabının bile herkes tarafından her yerini anlamak mümkün olmaz. Temizlik, beslenme gibi konuları herkes anlar ve uygular ama uzmanları ilgilendiren beyin ameliyatının nasıl yapıldığını sadece uzmanlar kavrar. Türk edebiyatını bilmeyen biri istiklal marşındaki” ocak” kelimesini aile yerine “fırın” polislerin mekanı olan “karakolu” “siyah kol” diye tercüme ederek kafa karışıklığına sebep olabilir. Bundan dolayı Kur'an, yukarıdaki aşamalar dahilinde okunup değerlendirildiğinde önemli bir okuma yapılmış olur. Anlamsız hatim indirme okumaları yerine, insanlara tevhid, aile eğitimi, güzel ahlak ve nasihat ağırlıklı âyet ve sûreleri okuma alışkanlığı kazandırılmalıdır .

Örnek: Lokman, Casiye, Furkan, Nahl, Kalem, Meryem, Hucurat, Ahkaf, Teğabun, Nur, Ahzab, Tevbe, Zümer, Fussilet, Leyl, gibi eğitim ağırlıklı sûrelerin devamlı bir şekilde camilerde, Kur'an kurslarında, okullarda ve evlerde yaygınlaştırılırsa önemli gelişmeler olur. Hatta para kazanmak için ölüye okuma, süslü yasin ve fatiha, kitapçıkları yerine; çocuklar, gençler ve yetişkinler için tebliğ amaçlı

belirli süre ve âyetlerden kitapçıklar oluşturup haftalık okuma alışkanlığı kazandırılmalıdır.

Not 1: Kendine güvenen, araştırmayı sevenlerde baştan sona inceleyerek okuyup kendini geliştirebilir.

Not 2 : Mealine 1200 yıl izin verilmediği için rivayet kültürüyle yanlış tercüme edilen bazı âyetlerin uzmanlar tarafından incelenerek düzeltilmesi gerekmektedir.

(Hüseyin Koca- Kadınlarla Baş Örtüsü Farz Mıdır” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali Aydın hocam! Cehaletimi maruz görün. Bu paylaşımınızdan sanki Celaleddin-i Rumi’nin, kendi eserini Kur’an ve Allah Resulü ile eşdeğer tutmuş gibi. Hatta dahada ileri bir yorumla sanki şirk içerikli bir eser ortaya koymuş gibi, bilemedim cehaletimi mazur görün.”

(Hayri Sipahi- “Celaleddin-i Rumi” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Değerli hocam, elinize sağlık. Allah’ın kitabından ve bizzat Allah’tan rol çalanlar, kendi isimlerine Allah’a ait isimleri, yazdıkları kitaplara da Allah’ın kitabına ait ifadeleri isnat edip şirkin dibine batanlardır. Ve bu insanların peşinden giderek hep beraber şirke batıp cehennemi istikamet edinenlerdir. Yüce Allah bizleri bu sapkınlardan uzak tutsun. Az bir dünyalık elde etmek için elleriyle kitap yazan, sonra da: “Bu, Allah’ın katındandır.” diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıklarından ötürü yazıklar olsun onlara! (Uydurdukları kitaplar için: “Allah tarafından yazdırıldı.” diyerek) elde ettikleri kazançtan ötürü de yazıklar olsun onlara...” (Bakara-79)

Onlardan öyle bir grup vardır ki; (okuduklarını) Kitab’ın âyetlerinden sanasınız diye dillerini eğip bükerler. Oysa (ağızlarında geveledikleri şeyler) Kitap’tan değildir. (Ağızlarında geveledikleri şeyler için): “Bu, Allah katındandır.” derler. Oysa o, Allah katından değildir. Bile bile Allah’a karşı yalan söylerler.” (Âl-i İmran-78)

Allah’a karşı yalan uydurup iftira eden, yada kendisine hiçbir



şey vahyolunmadığı hâlde: “Bana vahyolundu.” diyen veya: “Allah’ın indirdiğine benzer (Kitap/vahiy) indireceğim.” diyenden daha zalim kim olabilir? Sen o zalimlerin ölümünden sonra (cehennemde) hâllerini bir görseydin! Melekler ellerini onlara uzatmış ve: “Çıkarın canlarınızı! Allah’a karşı söylediğiniz haksız sözleriniz ve onun ayetlerine karşı büyüklemenizden ötürü bugün alçaltan ve değersizleştiren azapla cezalandırılacaksınız.” (derler.) (En’âm-93) Selam ve saygılar sunarım.”

(Faruk Fidan “Celaledin-i Rûmî” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Adama takılan ad “Hz.Mevlana!” Halbuki bizim tek bir mevlâmız var, oda yüce Allah’tır. Gözlerimizin içine baka baka bizi öyle aldatıyorlar ki,” şeb-i aruz” derler. “Düğün gecesi” demek, arkadaş bu adam kiminle evleniyor? Bu ne saçmalık, Müslümanın akıyla alay mı ediyorsunuz?

(Gürbüz Aksozek-“Celaledin-i Rûmî” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Kim anladı? Kaç kişi anladı? Ağır yazsan anlamazlar, anlayamazlar. Her kafada anlama kapasitesi tam olsaydı, kimse şirke bulaşmadan muvahhid kalırdı. Adamlar, ölümüne takım tutar gibi, şeyhlerini, gavslarını, alimlerini tutuyor. Hocam, sen bunlara ne anlatırsan anlat. Bunlara göre muvahhidler sapkın ve yoldan çıkmış kişilerdir ve dinden döndükleri için katledilmeleri bile vaciptir. Hocam, sen ancak Allah’ın yolundan giden, aklı başında olan muvahhidlere anlatabilirsin.

(Tekin Baykal-” Celaledin-i Rumî” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Hocam Allah razı olsun. Bu ve benzeri konulara emek harcıyor paylaşıyorsunuz. Üzüldüğüm husus, Diyanet ve ilahiyat fakültelerinin bu konulara kör ve sağır olmalarıdır. Belirttiğiniz isimlere çok saygın bakmalarıdır. Duam Kur’an talebelerinin sayılarının artmasıdır. Hayırlı çalışmalar, hayırlı bayramlar. Selamlar.”

(Sebahattin Ocakdan- “Celaledin-i Rumî” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Allah razı olsun hocam. İnsan, Mesnevi’yi evinde eşine, çocuklarına okuyamaz, utanır. Bir kişi de” acaba bu gayri müslimler neden Celaleddin-i Rumi’yi ve Yunus Emre’yi kutsayıp yüceltiyorlar?” demiyor. İslâm düşmanı, dostunu elbette yüceltir.

(Salim Baykara- “Celaleddin-i Rumî” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Değerli hocam! Mübarek Ramazan bayramınızı en içten dileklerle tebrik ediyorum. Yıllar önce, bu makalendeki konuyla ilgili bir kitap okumuştum. Kitabın ismi “İngiliz misyonerleri” idi. Sizin anlattığınız konuyu oda aynen yazıyordu. Ve toplanan çocuklardan, müftüler, hocalar, şeyhler, gavslar. yetiştirdiklerini yazıyordu. Kitapta ilgimi çeken bir husus vardı. İnsanlara “doğruların içine yanlış inançları da serpiştirip itikadlarını bozacaksınız” diyordu. Bu çok dikkatimi çekmişti. Kur’an’dan kopuk Müslümanın bu akımlara kapılması gayet kolay oluyor. İslam toplumlarında böyle misyonerlik yapan Ahmet hocalar, Mehmet hocalar, hâlâ varmı, bilmiyorum? Selâmlar, saygılar hocam.”

(Ramazan Alptekin- “Misyoner” adlı yazıya yaptığı yorum)

Elinize sağlık değerli hocam. Fetö musibetinin meydana gelmesinin asıl sebeplerini ortaya koyup, bu sapkın ve hain yapılanmanın perde arkasında yatan gerçek sorunun yüzyıllardır İslâm dünyasında varolan gelenekçi mezhepçi din zihniyetinin Kur’an’dan kopuk, hurâfe, safsata, bid’ât ile yoğrulmuş köhne ve şirk temelli din anlayışı olduğunu anlayamaz ve anlatamazsak, bu ülkede benzer dini oluşumlar aynı yöntemlerle ülkenin yönetimini ele geçirme hareketlerine tekrar mutlaka yelteneceklerdir. Temel sorun ülke yönetiminde bulunanların, yöneticilerin, emir sahiplerinin sadece Kur’an’ın ortaya koyduğu ilahi kurallara, adalete, temel insani hak ve özgürlüklere bağlı, Kur’an’ı dinde tek hüküm kaynağı kabul eden bir anlayışa sahip olmalarıdır. Bu türden felaketlerin tekrar ülkemizin başına gelmemesinin yegâne yolu, dini anlatan ve organize eden kurumların ve ülkede iktidarı elinde bulunduran insanların tevhid esaslı hanif İslamın ilkelerini benimsemiş, Kur’an’dan başka hiçbir kaynağı din olarak kabul etmeyen, Allah’ın Kur’an’da belirlediği

ilahi temel kural ve kaidelere göre hareket eden, adalet, merhamet, hoşgörü, liyakata önem veren, insan haklarına saygılı bir anlayışa sahip olmalarından geçmektedir. Bu hedefe ancak yeni nesillerin Kur'an ehli müvahhidler olarak yetiştirilmesiyle ve bu nesillerin ülke yönetiminde söz sahibi olmalarıyla ulaşabileceğimizi anlamamız gerekiyor. Selam ve saygılar sunarım.”

(Faruk Fidan- “Fetö” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Evet güzel bir paylaşım. Fakat sonuçta o dönemde yaşamış olan insanlarla değil de, fikirlerinin kitleleri yanlış etkilemesinden dolayı iyice tenkit edilmesi gerektiği inancındayım. Sonuçta yıllarca uyutulduk ve ona karşı sevgi besledik. Gerçek ortaya çıktı. Yunus kafamdan kayboldu! “...Musa (a.s) ın asası bütün ipleri bende yuttu.”

(Halil Türkoğlu”Yunus Emre” adlı yazıya yaptığı yorum)

İlahiyat hocası öğrencilere Kudüs’ü anlatıyor. Konu derinleştikten sonra, ilahiyat hocası öğrencilerine soruyor: “Şiiiler Sünni imamın arkasında namaz kılar mı? Yarısı kılar, Yarısı kılmaz diye cevap veriyor. Hoca ikinci bir soru daha soruyor! “ Peki siz Şii bir imamın arkasında namaz kılar mısınız? Bir kişi kılarım diyor diğerleri şiddetle karşı çıkıyor. “Hayır hocam kılmayız, içimizde bir kişi Şii galiba diyen de var (hani bir kişi kılarım demişti ya)

Hoca: “Peki mecbur kalırsanız? Bir kiş yine kılarım. Çoğunluk kılmam diyor. “ Kılarım ama daha sonra kazasını yaparım” diyen de var? Hoca: “Arkadaşlar; konumuz Kudüs, siz böyle dersiniz biz Kudüs’ü nasıl kurtaracağız? Tabii ki öğrencilerden ses yok. İşte halimiz bu! Dünya Müslümanlarının özeti de bu. Mezhepler dinin önüne geçmiş. Tevhid inancı diye bir şey kalmamıştır. Allahın kitabı yerine her grup ve mezhep başka başka kaynaklara sarılmış. Gulatı Şia’ ve Gulatı Sünniler İngilizlerin kontrolünde birbirlerini öldürüyor, birbirlerine hakaret ediyorlar. Durumumuz bu hale gelince siyonistler Kudüs’te istedikleri her şeyi yapıyorlar. Bizde oturup ; Ellerimizi açıp ; Allah’ım gökten ordularını gönder demeye başlıyoruz! Allah akıl, fikir versin!

(Yaşar Öz-”Yuh Olsun Bize” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Yine müthiş bir gerçek. Hem de en anlamlısından. Sorgulamak bu dinin müntesiplerinin ana karakterlerinden birisidir.

(Hasan Ayhan Karakuş-” Yenilikçiler ve Gelenekçiler” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali Hocam! Yine ders niteliğinde bir paylaşım. İlahiyat fakülte-lerinde okutulması gereken, isabetli tespitlerle dolu içeriğe sahip bu görüşleriniz umarım yetkililerin dikkatini çeker. Allah razı olsun hocam, sağlıklı kalın.”

(Hayri Sipahi- “Yenilikçiler ve Gelenekçiler” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Sevgili hocam, hep dualarımızdasınız. İçimizden sizi takdir etmek için öyle şeyler geçiyor ki, abartıyoruz diye yazamıyoruz. İlmimiz ve imanımızın artmasına vesile olduğunuz için Allah razı olsun. Hakkınızı helâl edin. Vesselâm.”

(Mehmed Soyseven- “Rahman ve Rahim” isimleri adlı yazıya yaptığı yorum)

“Değerli hocam! Bu kıymetli bilgiler için Allah sizden razı olsun. Kur’an’daki Resul ve Nebi kavramlarının ne olduğunu, aralarında bulunan farkları bilmeden, hem “Nebi” hem de “Resul” yerine “Peygamber” kelimesini kullanarak okunup anlaşılmaya çalışılan Kur’an, o kişiyi ancak rivayetlere göre yaşanan Ehl-i Sünnet ve Şia’nın sapkın ve şirke batmış batıl dinine götürür. Çünkü bu anlayışların yüzyıllar önce oluşmuş dinlerinde rivayetlerden sonra temel tahrifat Resul ve Nebi kavramlarının gerçek anlam, görev ve konumlarını, aralarında bulunan farkları ve buna bağlı âdeta yaşayan bir organizma olan Kur’an’ı oksijensiz ve işlevsiz bırakıp nefes alamaz hale getirmek ve yok etmek üzerine temellendirilmiştir. Sonunda da kendinizi hanif İslam dininin yani Kur’an’ın anlattığı Allah’ın Resülü ve Nebi’yle değil, rivayetlerin anlattığı ve tamamen uydurma bilgiler ve hurafeler üzerine kurgulanmış bir din anlayışının ortaya koyduğu “Peygamber tasavvuru” ile başbaşa kalmış bulursunuz.

Ehli Sünnet ve Şia'da ortaya konulan Kur'an'dan kopuk, ilahi nite-likler verilerek adeta Allah'ın ortağı haline getirilmiş, ikinci otorite ve şari olan, Nebi'nin sözleri olduğu iddia edilen rivayetlerin ikinci kaynak olduğu bir din anlayışındaki Elçi kavramı ancak Allah'a ortak koşma aracı olarak kullanılabilir. Selam ve saygılar sunarım.”

(Faruk Fidan - “Resule İtaat Etme Hangi Anlama Geliyor” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Dinimizi bu kadar güzel ve doğru anlatana rastlamadım. Hocam, çok teşekkür ediyorum. Rabbim ilminizi arttırsın. Saygılar, selamlar.”

(Feyzullah Selcuk- “İnsanlık Tarihinde Değişmeyen Tek Şey” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ben çeşitli vesilelerle Norveç'ten Güney Afrika Cumhuriyetine...İngiltereden Afganistan'a. Cezayir'den Amerika'ya kadar dünyanın hemen her yanını gördüm. Aslında Türkiye cennet gibi bir ülke ama halkımız değerini bilmiyor. Eğri oturup doğru konuşalım.” Temizlik İmandandır” diyoruz ama, bence halkımız pek de temizliğe riâyet etmiyor...sokaklar sigara izmariti, poşet, hatta atılmış ekmelekle dolu. Bir de trafik rezalet. Halkımız araba kullanmayı bilmiyor veya serseri mayın gibi kullanıyor. Trafik kazalarında ölenler belki de terörden ölenlerden daha fazla. Ben bunu eğitim sisteminizin bir türlü millî ve ahlakî sisteme oturtulmamasına bağlıyorum! Dikkatimi çeken ve hayret ettiğim bir başka konu da şu! Merakla araştırmam neticesinde şunu gördüm: Ne yazık ki hatta Hacca ve Umreye bile gitmiş çok Müslüman, Kur'an'ı, Nebi(a.s) ın hayatını bile merak edip baştan sona okumamış. Çoğu çektiği tesbihin, besmelenin, okuduğu Fatiha suresinin bile manasını bilmiyor ve işin acı tarafı merak bile etmiyor. Allah aşkına ...Kim mezhepleri tek tek inceleyerek birini tercih ediyor da ben Hanefi- Şâfiî - Hanbelî yahut Mâlikî mezhebindenim diyor? Babadan dededen gördüğü gibi uydum kalabalığa gidiliyor...!

(Enver Etik- “Hac ve Umre” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Kardeşim, şahsi görüşüm: Cenâb-ı Hak Kur’an’ı, sâdece Araplara değil, bütün insanlığa gönderdi. Şüphesiz, anlamı hiç düşünülmeden yüzünden okunsun diye gönderilmedi. Kur’an 200 den fazla yerde Kur’an’ın açık olduğunu, 55 yerde aklımızı kullanmamız gerektiğini, 107 yerde düşünmemiz gerektiğini, 94 yerde öğüt almamız gerektiğini buyuruyor ve emrediyor. Bu emirler verildiğine göre “Kur’an anlaşılmaz” demek, bu âyetlerin emrine-rûhuna ters bir görüştür. Allah insanları anlamadıkları bir Kitaptan mes’ul mu tutacak?

(Enver Etik, “Resul’e İtaat Etme Hangi Anlama Geliyor” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Sayın hocam! Anlamadığım, hayretler içersinde kaldığım, sizlerin gördüğünü, Diyanet ve İlahiyat fakülteleri neden, niçin ve nasıl görmüyorlar. Bazı hocalarımız Kur’an’ı anlatıyor. Bazıları da âyetlere kör ve sağır kalıyorlar. Ülkemizde çoğunluğu İran ve Hindistan kökenli sayısız dede, baba, şeyh, evliya türbeleri yapmışlar, bunların evliya olduklarını kim belirlemiş? Sınavdan önce son sınıf öğrencilerini okulumuza yakın bir türbeye götürdük. İlahiyatçı arkadaşların hepsi gitti. İlahiyatçı olan idareci,” karşı olduğunu bildiğim için sana haber vermedik.” demişti. Türbeyi ziyaret eden öğrencilerden türbede yatanın adını aldıktan sonra internetten kimliğine baktım. Maşallah üç kardeş de Samsun’a başka yerlerden gelmiş, üçü de veli, birinin türbesi merkezde, diğer ikisi de iki ayrı ilçede, birileri bunlara Allah’ın dostu kararını vermiş. Dert sıkıntı çok hocam. Saygı ve Selâmlar”

(Sebahattin Ocakdan- “Yunus Emre” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Her gün farklı bir dinamizm katıyorsunuz, düşünsel ve eylemsel dünyamıza: Ufkumuza derinlik verecek konulara temas edip” uyumayın, uydurulmuş din yada şeytandan vahiy alanlar her alanımızı futursuzca doldurmuş uyanık kalın” diye adeta Kur’an elçiliği yapıyorsunuz. Allah razı olsun İnşallah.”

(Hasan Ayhan Karakuş- “Dünya Dönseydi Ne Olurdu?” adlı

yazıya yaptığı yorum)

“Bak hocam! Bu kavramları doğru anlamak ve bilmek Kur’an’ı doğru anlamak için çok önemlidir. Halbuki fitneyi halk arasında dedikodu, insanların aralarını açma, nifak sokmak gibi bilirdik. Allah sizden razı olsun hocam, bunlar çok kıymetli bilgiler.”

(Mehmet Öner- “Bela, Fitne, İmtihan” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Bu şirk dini, tarikat dini, ehli sünnet dinini ayakta tutan şeyler, hadis, ictihad, mezhep ve keramet yalanlarıdır. Onların hadis, mezhep ve keramet saçmalığını deşifre edin, göreceksiniz ki, şeytanların düzeni son derece zayıftır.”

(Bedrettin Köprücü-”Tasavvuf ve Mezhep Şirki, adlı yazıya yaptığı yorum)

“Değerli Ali Aydın hocam! Allah razı olsun. Değerli hocam, seni tanımadan önce bende tasavvuf okuyordum ne kadar da yanlış olduğunu seni tanıdıktan sonra anladım. Allah seni korusun, hürmetler, saygılar sunarım hocam.”

(Fesih Güzelgül- “Tasavvuf ve Mezhep Şirki” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Hikmet Ersoy! Siz ne görüyorsunuz? Önce ona cevap verin. Bu yazıyla bağlantısını nereden kurdunuz ona cevap verin. Bu yazının tam tersine inanıyorsanız açıkça yazın. Birde kibirle” bilgi edinin” demişsiniz. Tanımadığınız insanların bilgili veya bilgisiz olduğunu bilmeden yazmışsınız. Sizler Vişnu’nun İslam’a uyarlamasına inanabilirsiniz. Ben inanmıyorum ve Ali Aydın beyi de canı gönülden tebrik ediyorum. Böyle tırsmadan, ürkmekten acabaları olmadan Kur’an’a göre yazdığı için. Hadi size iyi günler.”

(Filiz Uzun Karakaya- Tasavvuf ve Mezhep Şirki” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Kardeşim! Emeğine, bilgine ve duyarlılığına sağlık olsun, teşekkürler! Bir toplum bu kadar cahil olamaz, sorsan kızını oğlun-

dan ayırmaz; kız doğunca onun hizmetçi olduğunu peşinen kabul edilir ama bunu direk söyleyemez. Aslında bir çok kişinin hanımına yaptığı muamele, hizmetçi muamelesidir! Dolayısıyla kızı bir başkası yani evleneceği kişinin hizmetçisi olarak dünyaya gelir ve toplumda öyle de kabul görür! Hem “bana bir harf öğretenin kölesi olurum” diyen bir dine mensubuz, derler. Hemde “kız çocuğunun ne işi var okulda, otursun anasının dizinin dibinde!” diye de eklerler. Eskiden böyleydi, biz böyle büyüdük ve inanın sorgulanan her zaman kadın oluyor. Erkek göbek ve diz kapağı arası hariç dolaşabilir ama kadının gözü bile mahrem! Kardeşim aslında okuyan kadınlarımız bile bu konuda suçlu! Kimse itiraz dahi etmiyor, özgür ve eşit birey olmak için çabalamıyor! Sevgiler.”

(Arif Kılıç - “Yuh Olsun Bize” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Hocam! Allah senden ve senin gibi indirilmiş dini anlatmaya çalışanlardan razı olsun. Ezbere Müslüman olunca, okumadığın kitaba iman ettim diyen bir sahtekar olursun. Aklını kullanmadığın için, kullanılan, anlatılan her yalanı din bilen, İslam düşmanı bir müşrik olduğunu bile idrak edemezsin. Bu âyetler Mekkeli Kureyşlilere geldi derler. Din diye bildiklerinin çoğunun İsrailiyât olduğunu bile bilmeden bir ömür yaşarsın. Allah ne emretmiş, Kuran’da ne yazıyor? diye sorguladığında zındık, kafir gibi sıfatlara layık görürsün. Bunda en büyük vebal, sadece Kur’an yetmez diyen, muvahhidlere Kur’an sapığı diyen mezhepçi din tüccarlarıdır.

(Salim Baykara - “Yuh Olsun Bize” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Tebrik ederim! Güzel bir konuyu, başarılı bir şekilde anlatmışsınız. Muhafazakar insanların bir çoğu ilk baş vuracakları Kur’an’ı iyi anlamadıkları için, Allah indinde hiçbir geçerliliği olmayan kurallara ve törelere uyararak “namusumuzu temizledik” diye cahiliye devrindeki gibi cinayet işlerler. Laiklikle alakası yoktur. Laiklik görüşü Avrupadan çıkmadan önce iktidara yakın çeşitli mezhepler din adı altında, başka mezheplerden insanları diri diri yaktıkları için, devlet çeşitli inançlara ve tüm insanlara aynı mesafede yaklaşmak adına bu kural konulmuştur.”



(Ali Gül- Yazıklar Olsun Bize” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Maalesef temel sorun, İslam’ın Kur’an’da ortaya konmuş olan temel değerlerinden ve dinin esasını oluşturan tevhid esasından insanların habersiz olmalarıdır. Bunun yanında Kur’an’ı devre dışı bırakıp uydurma rivayetler ve bunlar üzerinden yapılan icthatlara göre kurgulanmış gelenekçi/mezhepçi din anlayışını hayatına uygulayıp İslam’ı yaşadığını zannederek amelleri boşa gidecek çoğunluğa hanif İslam’ı ve tevhidin zıttı olan şirk belasını çok iyi anlatmak gerekiyor. Çünkü kendine Müslüman ve dindar diyen büyük çoğunluk gerçek anlamda şirkin ne olduğunu bilmediği, bu dinin uydurma hükümlerini doğru din zannettiği için şirkle içiçe yaşamakta olduğunun farkına bile varamamaktadır. O yüzden tevhide dayalı, halis, saf, katıksız hanif İslam’ı mutlaka bu ’az anlayan, hiç düşünmeyen, asla sorgulamayan, aklını kullanmayan, fanatik iman eden insan” profilindeki çoğunluğa usanmadan anlatmaya devam etmeliyiz. Selam ve saygılar değerli hocam.”

(Faruk Fidan- “İnsanlık Tarihinde Değişmeyen Tek Şey” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Çok kıymetli ve akli olup kullanmak isteyene fırsat sunan bir yazı. Beyinlerini kullansınlar. Koca koca ünvanlı, diplomalı cühala gelsin bu yazı. Diplomasızlara sözüm yok, onlardan saf olanlar var. Birde inat olanlar var. Sadece beynini değil, bedenini de teslim edenler. Gassal (ölü yıkayanın) elinde meyit olanlar. Klavuzu Kur’an olmayan beyinler ve eylemler kendilerini “çukur” bataklığından kurtaramazlar. Güzel bir yazı”

(Şahabattin Arslan- İnsanlık Tarihinde Değişmeyen Tek Şey” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Şöylede diyebiliriz Ali hocam! “Tağut: Görünüşte Allah’ı inkar etmeyen ama kendisi de bizzat Allah gibi haramlar, helaller, sevab, günah hak, batıl ihdas edip, ortaya hurafelerden meydana gelen sahte din icat ederek kendisine de tıpkı Allah gibi itaat edilmesini, saygı ve sevgi gösterilmesini arzulayan, azıp azdıran ve Allah’a başkaldı-

ran, saldırgan, içinde güç ve iktidar hırsı, ihtirası olan, başkalarına hasedi düşmanlığı olan, zenginlik tutkusu ile gücü ve hakimiyeti kendi eline, soyuna ve kavminin eline geçirme hırs ve emeli olan hasedci, fesadçı, düşmanlık içinde, kendi siyasi emellerine dini alet edip din üzerinden saltanat devşirmek isteyen, bu yüzden dinde kas-ten ihtilaflar çıkartıp dini ve ümmeti tefrikaya düşürüp parça parça bölüp birbirine düşman eden, saldırgan, Allah'a asi olmuş kimseler birer tağuttur!”

(Asım Kurucu-” Tağut” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ülkemizin ve diğer İslam ülkelerinin en büyük sorununun bu olduğunu mükemmel bir şekilde izah etmiş bulunmaktasınız. Yazı- nızından anlaşılıyor ki: Bu şirk ve hurafe zihniyetin hakim olduğu bir toplumda fetö ve benzeri yapılanmalar fiili olarak ortadan kaldı- rıldığı düşünülse bile zihinlerde ve halkın yapısında varlığını devam ettirmekte olup, mevcut dini anlayış yok edilip, Kur’an’a dönülme- diği sürece, biz ve bizim gibi toplumlar yok olmaya mahkumdur. Rabbimin değişmez sünneti bu değil mi? Saygılarımla hocam.”

(Sefa Sahin- “Fetö Bize İyi Bir Ders Verdi” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Kıssaları geçmiş zamanların hikayesi gibi anlıyorlar hocam! Kitabımızı anlamamanın önündeki en büyük engellerden biri de bu anlayıştır. Zihinlerimiz kıssalara hikaye/masal muamelesi yapıyor maalesef.”

(Bekir Akça- “Fetö Bize İyi Bir Ders Verdi” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Hocam! Musa (a.s) Tur-u Sina’ya gittiğinde Samiri melun, İsrailoğulları’na ben sizin görmediklerinizi görüyorum demişti. (Tâhâ- 96) 15 Temmuz öncesinde “Allah Resulü olimpiyatlarımıza katılıyor, bizimle görüşüyor” diyen fetö’ye inanan bir kitle var. Tarikatlara hiç girmek istemiyorum, onlar fetö’den daha beter bir durumdalar. Ehl-i Sünnet, Şia, mezhepler, mezhepçilik şirkettir ve Allah’a karşı küfürdür. Saygılar sunarım.”

(Mustafa Emir- “Fetö Bize İyi Bir Ders Verdi” adlı yazıya yaptığı yorum)

Bu toplumun duyduğu/duyabileceği açık ve anlaşılabilir bir dile sahip, nefsi değil, her cümlesi gerçeklerle dolu. Kendini müstağni görmeyi hak ve elindekini din görmeye başlamış, gözleri görmeyen, kulakları ağırlaştırılmışların hatalarını yüzüne vuran uyarıcı bir yazı olmuş. Allah razı olsun İnşallah.”

(Hasarı Ayhan Karakuş- “Fetö Bize İyi Bir Ders Verdi” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali Aydın kardeşim! Keşke öyle bir ders alınmış olsa! Her şey eskisi gibi ve hiç bir şey olmamış gibi devam ediyor! Maalesef ders alması gerekenlerin umurunda değil ve bunu siz en iyi biliyorsunuz! Ben hiç bir ilahiyatçı yada diyanet görevlisinden bu konuda öz eleştiri duymadım, üç maymunu oynamaya ve kendilerinin fetö’ye bulaşmayan kurumlardan olduklarını söylemeye devam ediyorlar! İşin garip tarafı, cemaatler, diyanet ve iktidar hâlâ kendi inanç sistemleri ile fetö’nün inanç sistemi arasında bir farkın olmadığını anlayabilmiş değiller! Ya ilahiyat Prof, larına ne demeli? Ramazan programları ve içerikleri hiçbir şey olmamış gibi, fetö’nun izinde devam edip gidiyor! Özünde doğrusunuz! Biz burdan bir ders almalıydık ama maalesef kafalar hala çuvalda, akıl kirada, gözler kör, kulaklar sağır ve değişen bir şey ben göremedim! Tabiki bilinen Kur’an ve gerçek din insanlarının çaba ve gayretleri hariç! Sevgiler kardeşim!

(Hüseyin Bostan- “Fetö Bize İyi Bir Ders Verdi” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Sayın hocam! Bildiğiniz gibi, dört halifeden sonra kurulan Emevi saltanatı cahiliyye Araplarının tüm gelenek, görenek, âdet ve anlayışlarını yani cahiliyenin tüm şirkini Allah Resulünün üzerinden, hadis, sünnet, hikmet diyerek hanif İslamı kirlletmiştir. Aynen Yahudi ve Hristiyanlar gibi, ümmet, Allah tarafından indirilen dini yaşadığını, Allah itaat ettiğini, Allah Resulüne tâbi olduğunu zanne-

derek cahiliyye ırkçılığını ve Arap kültürünü İslami dini diye yaşamıştır. Yüzlerce hadis ve fıkıh kitabını Kur'an'ın önüne geçirerek Allah'ın kitabını ölümlere ve merasimlere, oyun ve eğlenceye mahkum ettiler. Araplar gibi giyinmek, Arapçanın cennet dili olduğuna inanmak, cübbe, sarık ve sakalda keramet ve fazilet arandı. Kur'an'ı anlamadan Arapça olarak seslendirmek büyük bir sevap ve bilinç sayıldı. Maalesef, ümmetin büyük çoğunluğunun hanif İslam dininin ne olduğunun hâla farkında değildir. Aslında Kur'an'a aykırı olmamak kaydıyla İslam dininin, halkların kültürünü değiştirmek, onları tek tip insan şekline sokmak gibi bir amacı yoktur. Bizleri boylara, kabilelere ayırması, dillerimizin, ırkımızın, rengimizin farklı olması Allah'ın varlığının delillerindedir. (Rum-22; Hucurat-13) Kur'an'da tevhid ve güzel ahlaka bağlı ilkeler vardır. Tüm insanlar bu ilkeler çerçevesinde kendi kültürlerinde var olan güzellikleri İslam dini ile rahatlıkla yaşayabilirler.”

(Mehmet Aydın-“Yuh Olsun Bize” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Allah razı olsun hocam! Dediğiniz gibi, hiç bir gayri müslim dinini zorla kabul ettirme çabası ve gayreti içerisinde değildir. Ama bizim içimizdeki din tüccarları zorla ve çeşit çeşit entrikalarla her türlü fitne ve fesat tohumlarını ekerek, inanan saf insanları Kur'an'ı Kerim'den uzaklaştırıp, hurafe ve yalan rivayetlerin çatısı altında toplama gayreti içerisinde. Yüce Allah, sizin gibi Kur'an muvahhidlerinin ilmine ve ömürlerine bereket versin inşaallah, Selam ve dua ile kalın.

(Mehmet- Hangisi Büyük Düşman?” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Rabbimiz bu konuda bir âyetle aslında bize çok güzel bir nasihat vermiş, bu âyette toplum olarak düzelir, Kur'an yolunda olursak, ne içteki hâinler, nede dış düşmanlar bize zarar veremez. “Ey iman edenler! Siz kendinize bakın, kendinizi düzeltin siz doğru yolda olduktan sonra yoldan çıkanlar size zarar veremezler.” (Mâide-105)

(Uğur Uzun- “Hangisi Büyük Düşman?” adlı yazıya yaptığı yorum)

“İyi ve kötünün savaşı, yüce Allah’ın insanları halk ettiği günden bugüne ve kıyamet gününe kadar devam edip gidecektir. Kur’an’da “din Allah’ın oluncaya kadar savaşın...” (Enfal-39) “Kur’an’la cihat edin...” (Furkan-52) âyetlerini, Kur’an bütünlüğü içerisinde hep körlerin fili tarifi gibi tarif etmişiz sözde tüm insanları Müslüman yapmaya kalkmışız. Halbuki “Din Allah’ın oluncaya kadar savaşın” âyeti hak ve batıl ortaya çıkıncaya kadar Kur’an’la iyilik ve güzelliklerle nasihat edin, doğru yolu gösterin, hak ve doğruluktan ayrılmayın” diyor. Fakat biz hak ve erdemli olmayı bir kenara bırakıp başkalarını Kur’an’dan uzaklaştırıp kendisi gibi düşünmeyenleri dinsiz ve imansız damgası vurarak, tekfirle birlikte en vahşi bir şekilde öldürmeleri vaciptir fetvaları vermişiz. Onların kanları ve malları helaldir diyen sözde büyük ünvanlı din alimleri fetva vererek binlercesinin günahını almışlardır. Bu vahşi fetvaları uygulayan cahiller de bu işten büyük çıkarlar sağlamıştır. Halbuki Kur’an temiz ve helâl yiyiniz, önden gönderdikleriniz, mükafatınız kendi ellerinizin kazandığından ibarettir diyor. Bunlara uymayanda kıyamet gününde ellerini ısırarak keşke falanı-fılanı halil/önder/dost/veli kabul etmeseydim, elçiye uysaydım diye çırpınacağını söylüyor. (Furkan-27,28,29) Burada elçiye uymak ancak temiz akıl sahiplerinin işidir. Kur’an şuan yaşadığımız çağda bir elçidir.”

(Doğan Avşaroğlu- Hangisi Büyük Düşman?” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Allah sizden razı olsun hocam! Çok isabetli vurgularınız var. Allah ile aldatanları deşifre etme işi, öncelikle sizin gibi Kur’an ehli Müslümanların görevi. Ama ya sayı olarak az yada da cesareti olanlar. Allaha emanet olun. Allah sizlerin cesaretini daim eylesin.

(Osman Kurt- Hangisi Büyük Düşman” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Şahsımın esas din düşmanlarını tanıması elli yılını aldı. Ki onlar yukarıdaki listede ilklerin arasında. Hurafelerle geçen, aklımın mantığımın almadığını sorgulamak yerine işin ucu ateizme kadar giden elli yıl. Mahşerde hesaplaşacağız onlarla.”

(Dost İnan- Hangisi Büyük Düşman” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Allah sizden binlerce kez razı olsun hocam. inandığım şeyleri mükemmel bir şekilde izah etmeniz doyulmaz bir zevk geliyor bana. Sizin gibi ilmim olmadığı için, bunları sizin gibi kaleme alma şansım olmasa da. Sizin yazdığınız âyetler bize güç veriyor. Saygı ve selamlarımı sunarım.”

(Sefa Sahin- Hangisi Büyük Düşman” adlı yazıya yaptığı yorum)

Maziyle İstikbâli Mecz’etmek “Becerememişsem tek suçlu benim” Çoğumuz epistemik bir kriz mi yaşıyoruz? Yöntem olarak maziye benimsiyor ve çoğunlukla güzel buluyoruz. Realitede ise şimdiki yaşıyor ve genellikle sevimsiz buluyoruz. istikbâli ürpertici görüyoruz. Bu teori maalesef hayalperest veya ne yapacağını bilmeyen nesiller üretiyor. Buda zihinlerde mevcut duruma ilişkin hayal kırıklığı ve istikbâle dair karamsarlık açılıyor.... Aslında o geçmişte yaşamak veya eylem ve tutumları kutsamak için değil, aksine günümüz gerçekliği için yeni bir sosyal ve stratejik bilinç inşaasında bize yardımcı olacak bir bilgi metodolojisi ve entegre sistem inşa etmek için buraya odaklanmalıydım... Gayrı meşru fiiller barındırmayan geleneklere Allah’ın Resûl’ü’de saygı göstermiştir. Ancak vahiy ; dini rehberliğin kaynağı, en yüce yönlendirici, gayenin belirleyicisi ve eylemin sonuca ulaştırıcısıydı. Bu yöntemi inşa etmek için nebevi sosyal hayatın ruhunu ve maksatlarını anlamalı, amaçlarına ve sonuçlarına dikkat etmeliydim. Her sağlıklı metod için, bilimsel bir yetkinlik, yüce bir hedef ve uyumlu bir sistem gerekmez mi ?.. Resûl’ün bir örnek (misyon) olarak gerçekleştirdiği eylemlerin stratejik açıdan ele alıp, sosyal açıdan şekillendirip gaye, yani insanı şirk, cehalet ve despotizmin bağlarından tek İlâh’ın kulluğunun tadına erdirebilmeli... Mesajın temelini oluşturan / tevhid ve yüce yaratıcının dışındaki her tür bağdan kendimi azâde etmemdir elbette. Tevhidi zihin bunu ifade etmesi gerekmez mi? tevhid ; hayata Allah merkezli olarak bakmaktır. Allah’ın iradesinin yanında bir başka irade ön görmemektir. O’nun sözünün, kelâmının üstüne söz söylememek, gayrısına mahkum olmamaktır. Beni cahiliyenin dura-

ğanlığından Tevhid'in aktivizmine taşıyan şey de tam bu anlayıştır. Aynı zamanda bu anlayış basiretimin (ufkumun) genişlemesine yol açacağını umuyorum. Bu nedenle odak noktam gayeler ve değerler olmalı ve gerçekliğimi bu akıcı yeni ile başa çıkacak ahlâk sistemleriyle beslemem gerekmektedir... Eğer yeni bir bilinç ve düşünceyle bu fırsatlara iyi hazırlanır ve gereğini yerine getirirsem, istikbâle daha umutla bakabilirim...

(Halil Alanoğlu Xalil Can Akdağ Karye Seraçor- “Yenilikçiler ve Gelenekçiler” adlı yazıya yaptığı yorum)

“İblis dedi ki: Öyle ise beni azdırmama karşılık, and içerim ki, ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. “Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen, onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın!” dedi. (A'raf-16,17) Hiç kuşkusuz en büyük tehlike dışardakiler değil, bizzat kendisini İslam dininin tek doğru temsilcisi olarak gösteren içeridekilerden gelmiştir, geliyor ve gelecektir. Uydurma rivayetler ve ictihadlar üreterek ortaya tevhid esaslı hanif İslam'dan tamamen farklı, iki otorite, gelenekçi/mezhepçi, şirk temelli Ehli Sünnet ve Şia din anlayışlarını ortaya çıkaranlar beşeri kitaplar ile Müslümanları hanif, halis, saf İslam anlayışından ve sırat-ı müstakimden ayıran, din adamı görünümündeki şeytanlardır. Selam ve saygılar değerli hocam.”

(Faruk Fidan- Hangisi Büyük Düşman” adlı yazıya yaptığı yorum)

Değerli hocam, Allah razı olsun. Her tartışmada “Bana namazın kılınışını Kur'an'dan anlat da görelim” diyen gelenekçi/mezhepçi din zihniyeti namazın şekli, rek'at sayısı, kolların ve ayakların durumu kadar, Kur'an'da anlatılan ve dinimizin en önemli konusu tevhidi yani hanif İslam'ı biraz anlayıp öğrenebilseydiniz; “dinin tek kaynağı Kur'an yetersiz, anlaşılmaz, eksiktir; o yüzden (uydurma, hurafe, safsata, bid'at dolu) hadislerin açıklamasına muhtaçtır, hadisler olmadan din yaşanmaz, ‘Namaz bile kılamayız’ demezdiniz.” Namaz, abdest, taharet v.b.lerini dinin en önemli hadiseleri gibi

göreceğinize, iyilik nasıl yapılır, nasıl yardımlaşılır, infak etmenin Kur'an daki önemi, şeytani dürtüyle mal biriktirmenin Allah tarafından nasıl kınandığını, "ihtiyaçtan fazlasını infak etmenin" gerçek manasını Kur'an'dan okuyarak öğrenirdiniz. İmanını az ya da çok şirkten arındırmayan, tevhid akidesini özümsetmeyen, Kur'anı bağlam ve bütünlüğü içinde anlayarak okumaya yönlendirmeyen, vahyi/Kur'an'ı hayatının merkezine almaya sevketmeyen her türlü ibadet boşa yapılmış eylemden öteye geçemez. Selam ve saygılar."

(Faruk Fidan- Hangisi Daha Büyük Günah" adlı yazıya yaptığı yorum)

"İşte bu kadar güzel ve kolay, yeter ki akledelim. Ali hocam teşekkür ederim. Gerçekten mümin ve Müslüman olmanın sadeliğini ve güzelliğini çok güzel işliyorsunuz. Alemlerin Rabbi olan Allah sayınızı ihlasla bereketlendirip kabul etsin.

(Ceyhun Can- "Kur'an'da Bir Konuyu Anlamada Prensipler" adlı yazıya yaptığı yorum)

"Selâmün aleyküm Ali hocam, nasılsınız ? Ali hocam! Yaklaşık üç yıldır yaşadığım gel gitler, başörtüsü konusunda en son noktayı sizin yazınızla koydum. Ben bugün itibari ile başörtüsünü çıkardım. Ama ne tuhaftır ki, herhangi bir pişmanlık, üzüntü, vicdan azabı vs ..hissetmedim. Çünkü sadece başörtüsünü çıkardım giyim aynen kapalı bir şekilde. Allah'ın muradının kadının başındaki saç olmadığını inancını taşıyorum. Din kadını baskılamıyor ve hapsediyor, her konuda onu özgürleştiriyor, buna çok inanıyorum. Sadece aklıma geldiğinde, beni üzen insanların beni kınayarak vebal altına girecek olmaları... Ve şu düşünce çok oluştu bende, bir şeyi Allah için yapmıyorsam o yaptığım sadece kendi nefsimi kandırmak, el için yapıyorsam, onları kendime ilah ediniyor olurum... Böyle hissetmem veya düşünmem ne derece doğru... Sizin ilminize gerçekten çok güveniyor ve o yüzden rahatsız ediyorum sizi, kusura bakmayın ne olur."

(Cigdem Bğc - "İslam"da Başörtüsü Var Mı?" adlı yazıya yaptığı



yorum)

Bu konuları gerçekten Kur'an'a gönül verenlerin dışında anlatan yani hiç bir hocadan duymadım. İmanı ve İslam'ı bozan konulara hiç değinmiyorlar. İman ve teslimiyet olmadan yapılan hiç bir ibadetin anlamının olmadığını insanlar ne zaman anlayacak? Selâmlar, hürmetler, değerli hocam. Ağzına, ilmine ve kalemine sağlık olsun.”

(Ramazan Alptekin “Din ve Hüküm Olarak Kur'an Tek Kaynaktır” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Değerli hocam, elinize sağlık, Allah razı olsun. Aslında gelenek dinini temsil eden Ehli Sünnet ve Şia, bizlere “siz Kur'an yeter diyerek Allah Resulünü reddediyorsunuz” deseler de, bu batıl din anlayışı Resulullah dönemini ve o dönem sadece Kur'an'a göre yaşanan, saf, duru, halis, hanif İslam'ı anlamaz, tanımaz ve yaşamazlar. Çünkü onların iman edip, yaşadıkları din, Emevi döneminde uydurma rivayetler ile temeli atılan ve ardından bu uydurma rivayetler üzerinden yapılan içtihatlar ile bu temel üzerine inşa edilen, iki otorite ve şarisi olan, iki din kaynağına sahip, şirke dayalı, uydurulmuş/mezhapçı bir anlayışa sahip tipik bir “atalar dinidir” O yüzden bu sapkın din anlayışının defolarını ortaya koyan Allah kelamı ve Allah Resulünün beyanı olan Kur'an'dan bir âyet getirip önlerine koyduğumuzda aşağıdaki âyetteki gibi tepki veriyorlar; “öyle iken onlara ne oluyor ki, adeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi (hala) öğütten yüz çeviriyorlar?” (Müddessir-49,50,51) Selam ve saygılar.”

(Faruk Fidan- “Din ve Hüküm Olarak Kuran Tek Kaynaktır” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Değerli Ali Aydın hocam! Allah senden razı olsun. Düşünün, yerin ve göğün tek yaratıcısı birini insanlar içinden seçiyor, bu seçilme zaten Rabbimizin o insana en büyük bir rahmeti ve en önemli bir lütfudur. O kişi seçilmekle yani Resul misyonu ile diğer bütün insanlardan üstün oluyor. Bunu bize” siz Allah Resulünü devreden çıkarıyorsunuz” diyen dar görüşlü kardeşlerime hatırlatmak için yazıyorum. Yüce Allah âyetlerini indirerek ilk önce Nebi'nin

bunlara uymasını ve Resul sıfatıyla da âyetlerine ilave ve eksiltme yapmadan tebliğ etmesini emrediyor. Şimdi empati yapalım, seçilmiş biri olarak Allahın âyetlerinin tersini yapar mısınız? Yani Allah Resulü aslında çok ağır bir yük altında, bu durumda kendisi en ufak hareketlerini dahi korkarak ve endişe ile yapıyorken, yüce Allahın her an huzurunda olduğunun bilinciyle hareket eden birisi olarak, Allahın yapma dediğini yapar mı? Durmadan konuşur mu? Buda benim açıklamalarım! Bana da özel vahiy geldi! Bu da din der mi? Yani insan ürperir, düşününce çok özür dileyerek söylüyorum, Ademoğlu gerçekten çok cahil ve nankör. Din sadece Kur'an'dır. Ve Allah Resulü dahi hiç kimseyi hükmünde ortak etmez, aksi taktirde yüce kitabımızda yüzlerce çelişki olurdu. Bizi kitabından soracak olan yüce Rabbimize hamdolsun.

(Meral İnce Çelik- “Din ve Hüküm Olarak Kur'an Tek Kaynak-tır” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Fark edip, ortaya çıkarana ve bu ilâhi gerçeğe iman edene ne mutlu. Fark ettiği halde, ancak kurulu düzeni terk etmeyip, bu şirk düzeni, ilâhi gerçeğe tercih edenlere yazıklar olsun.... Her türlü şart ve ehvalde; adaletin, ezilenin ve hakkın yanında duranlara selam olsun ... Sadece ve sadece hesap merci Allahtır..

(Şahabettin Arslan- “İblis, Şeytan, Şeyetin (Şeytanlar) adlı yazıya yaptığı yorum)

“Hiç birinin derdi, ne Allah, ne din, ne kitap, ne Allah Resulü, nede necip milletimizdir. Milletimizin sırtına yapışmış havadan geçinen, asalak, kan emici hurafe yuvalarıdır. Devletimiz içinde de yapılanarak ayrı ayrı güç odakları oluşturmuş durumdadırlar. Devlet bir çok iç tehditle uğraşırken kendi elleriyle kendi canavarını da büyütmede ve beslemektedir. Tarihten ders çıkarmamak, her zaman aynı acı ve sonları tecrübe ederek tekrar tekrar yaşamak gibi çok zayıf bir yanımız var. O da akıldan uzak, okumamak, araştırmamak, sorgulamamak, bu tür yapılara koşulsuz teslim olmak.”

(Hüseyin Duran- “İblis, Şeytan, Şeyetin, (Şeytanlar) adlı yazıya

yaptığı yorum)

Eeee şirk ehli...” Haydi bakalım, bu yazıya ne cevap vereceksiniz? Veremezsiniz.. Hem de kıyamet gününe kadar. Siz ancak şeytanın aldatmacasını din diye yaşarsınız. Dikkat edin yalnız. O okumaya gerek duymadığınız lakin iman ettiğinizi iddia ettiğiniz, yüce Furkan’da şeytanın izinden gidenlerin akıbetinin ne olacağını net ifade ediyor. Hocam Allah sizden razı olsun. Rabbimin yolunda mücadele eden sizin gibi insanları yüce Allah, muhakkak galip kılacağını inanıyor ve bundan daha büyük bir mükafat olmadığını söylüyorum. Saygı ve sevgi ile kalın Allah bu yolda ki mücadelenizi inşallah hayırlara vesile kılar.”

(Sefa Sahin- “Kur’an Açıkça Niye O Kadar Konuşuyor, Kitap Yazıyorsunuz” adlı yazıya yaptığı yorum)

Değerli hocam, öncelikle bu muhteşem tespitler içeren bu yazı için Allah razı olsun. 1400 yıldır Kur’an’dan kopuk, uydurma rivayetler ve bunlar üzerinden yapılmış ictihatlara dayalı bir din anlayışını yani Ehli Sünnet ve Şiâ’yı ortaya çıkarıp, ümmete İslam diye tanıtip yaşatanların, günümüzde artık uyanış halindeki bir zümreye yani din olarak sadece Kur’anı kabul eden, rivayetleri dinde kaynak kabul etmeyen, dini yalnız Allah’a has kılarak, tevhid esaslı hanif İslam’ı benimseyen muvahhidlere, sadece Kur’an’a dayalı olarak, Kur’an’daki ilahi mesajları ve açıklamaları, içeriğindeki hidayete götüren hükümlerini, dünya ve ahiret hayatına doğru yön verecek çalışmaları için “Kur’an açıklanmış ve ayrıntılı ise ne diye Kur’an’ı açıklıyorum diyerek bir sürü yazı, yorum ve kitap yazıyorsunuz?” diyerek aşağılamaları, eleştirmeleri, şikayet etmelerinin altında, Kur’an’daki ilahi gerçekler ve hükümlerden tamamen kopuk, Kur’an’a zıt ve aykırı sözlerin olduğu uydurma rivayetler üzerine kurgulanmış gelenekçi mezhepçi din zihniyetine dayalı ehli sünnet ve şîâ dinlerinin uydurma ve şirke dayalı bir temelde oluşmuş, İslam ile ilgisi olmayan, batıl bir din anlayışına sahip olduğu gerçeğinin ortaya çıkacağı korkusu yatmaktadır. Selam ve saygılar.”

(Faruk Fidan- “Kuran Açıkça Ne Diye O Kadar Konuşuyor,

Kitap Yazıyorsunuz?” adlı yazıya yaptığı yorum)

Biz ilk asrın Müslümanlarından olsaydık, bu kadar izahata ve kitaplara gerek olmazdı. O zamandan bu zamana on takla atmış inanç dünyamızın düzelebilmesi için, dine sokulan bid’atlerin ve sapkın anlayışların amlaşılması için geniş izahat yapmak gerekiyor. Düz bir akla sahip olsaydık gerçekten bu kadar söze gerek yoktu. Aşırı kirlenmiş akıllara izah yapmak, imandan yanlış yönlere evrilen insanlığın, Kur’an’dan doğruları alıp atalardan gelen kötülerini atmadan hidayet olmaz. Tabi birde dil problemi var. Bunlar için bazı kitapların olması gereklidir.”

(Serhad Serhad- “Kuran Açıkça Ne Diye O Kadar Konuşuyor, Kitap Yazıyorsunuz” adlı yazıya yaptığı yorum)

Boş ver başkasının peşinden gitmeyi, özgür ol. Boş ver elalem nederi, doğru ol. Boş ver menfaati, adaletli ol. Boş ver ne yaptıklarını, örnek ol. Boş ver uyanıklığı, samimi ol. Boş ver takliti, tahkikçi ol. Boş ver hazırcı olmayı, sorgulayıcı ol. Boş ver beşere tabi olmayı, hidayete tabi ol. Boş ver kimin neye taptığını, imanlı ol. Boş ver beşerin sözlerini, sadece Kur’an’a tâbi ol. Boş ver Şia ve Ehl-i Sünneti ehli tevhid ol.

(Hamit Seven- “Kuran Açıkça Niye O Kadar Konuşuyor, Kitap Yazıyorsunuz? adlı yazıya yaptığı yorum)

“ Ali Aydın hocam! Bütün mesele Kur’an’a saf bir yürek temizliği ile yaklaşmak, anlamaya çalışmak ve yaşam tarzı yapma gayretidir. Ama en büyük sıkıntımız Allah’a/Kur’an’a teslim olamamak, sanki bir köşemizde şüphe var gibi. Maddi ve manevi çıkarlarımız ile inancımız arasında gidip geliyoruz gibi bir haldeyiz. Kolay ve bonuscu din anlatanların yani Allah ile aldatanların etkisi çok büyüktür. O mübarek! gün diye inanılan gecelerden birini ihya ettik mi, tamam, kendimizi kurtulmuş temizlenmiş görüyoruz. Bir de şefaathçi edindiğimiz şeytan evliyasının yardımı! da var... Tamam, cennet sanki garanti gibi bir şey. Bilgi ve bilinçlendirme çalışmalarınızı takdir ediyorum, Allah ilminize ferasetinize güç ve kuvvet versin.”

(Fuat Ceylan Ceylan “Din ve Hüküm Olarak Kuran Tek Kaynaktır” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Kardeşim, emeğinize sağlık, teşekkürler. Evet, bizler herkesin bizzat Kur’an’ı kendisinin okumasını, Allah’ın her konuyu açıkladığını ve bütününe okumadan ve kavramadan ve tam olarak anlamadan hanif İslam dinine ve mükemmel bir imana sahip olamayacağımızı anlatmalıyız. Son paragraflar herkes için önemli. Her türlü şeytandan ve en önemlisi şu ana kadar atalar dininden ve onlara tapan hocalardan öğrendiklerimizi unutarak Kur’an’ı okumalı, insanlar yolunu ondan sonra çizmeli. Ben şu ana kadar Kur’an’ı iki defa okudum. Arkadaşların yazılarından faydalanıyorum ve üçüncü okuyuşum devam ediyor. Ama inanın sanki her okuma ayrı bir şey öğretiyor. Bir başka oluyor ve daha önce tam anladım dediğiniz âyetler bile daha sonraki okumalarınızda daha anlamlı hale geliyor. Yani diyeceğim ne kadar Kur’an’ı çok okursanız o kadar iyi anlayabiliyorsunuz. Herkesi okumaya davet ediyor ve sevgiler sunuyorum, teşekkürler.”

(Hüseyin Bostan “Din ve Hüküm Olarak Kur’an Tek Kaynaktır” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Kalemine güç versin inşallah, yüreğine sağlık, ilminin artırması duasıyla. Zaten cevabını da en güzel biçimde vermişsin. Sorunun kaynağı Kur’an’da değil, İslam’a sonradan sokulan Emevi ve Abbasi zihniyetlerinin yol açtığı tahribatlarda olduğu ve bunların din diye bu millete sunduğu saçmalığı din diye kabul etmesiyle başlamış olmasıdır. Selam ve duayla Allah sayılarınızı arttırsın.”

(Gürbüz Aksozek- “Fransızların İstekleri Gerçekçi Değildir” adlı yazıya yaptığı yorum)

Kardeşim! Fransızlar, bilmedikleri ve bizim sözde dincilerden duydukları kin, nefret, düşmanlık söylemleri, ötekileştirme ahlakını artık kabul etmiyor olabilirler. Fransız akademisyenler, bilmeyerek bunlar Kur’an’danmış sanarak öyle isteyebilirler!! Yanlışlar mı? Bize anlatılan, öğretilen ve uygulanan dinin neresi barış dini ? Nerede

İslam ülkelerinde barış? Nerede adalet? Nerede merhamet, hak, hukuk, insanlık, yardımlaşma ? Kardeşim maalesef bu örnekleri çoğaltabiliriz. Sadece bilim alanında değil, sosyal hayatta insanların kabul edeceği ve yararına olan haklardan ve uygulamalardan bir tanesinin bile bizden örnek alındığını söyleyebilir misiniz? Emeklilik, çocuk yardımı, işsizlik yardımı, hastalık ve hastane yardımı, dul ve yetimlere yardım vs vs . Kardeşim! Allah'ın ahlaki kanunlarını en iyi uygulayan maalesef “gavur” dediklerimiz değil mi?

Kız çocuğuna eğitim alanında öncelik tanıma en azından eşit davranma onların ahlakında vardır. Sırf gücü elinde bulunduran yöneticiler, istediği gibi hareket etsin, mal, mülk, ganimet, zenginlik elde edebilsinler diye diğer toplumları, Kur'an onaylamadığı halde, düşman ilan edip, onları kafir, dinsiz deyip yıllarca savaşarak, onlardan aldıklarıyla saraylarda Bizans gibi hayat sürmediler mi? Cariyeler, lâle devirleri, âlemler yapmadılar mı? Hala aynı zihniyet devam etmiyor mu? Evet kardeşim! İlk önce bizim Kur'an'da olmayan, ama varmış gibi uydurulan yalanları temizlememiz gerekir! Dinimiz hakkında Fransız yada başka birisinin ne diyeceğini beklememeliyiz! Birileri kelle koparıırken susarsak, birilerine tecavüz edilirken savaş ganimeti, birileri öldürülürken namus cinayeti dersek ve kafamızı çevirirsek tabiki dışardan bakan insanlar bunu dinin bir gereğiymiş gibi algılayacaklardır. Kardeşim, bu dediklerim size değil, ben biliyorum ki sizde aynı şeyleri söylüyorsunuz, benim amacım size katkı yapmak ve okuyan arkadaşlara ulaşabilmek! Kardeşim, Kur'an'a göre barış, adalet, insanlık, merhamet, yardımlaşma yani tüm iyilik ve güzellikler dinin gereğidir yüce Allah böyle bildirmiş! Kardeşim, önemli olan uygulama! Sorarsan herkes der ki; ilk emir oku! Peki ne okudun? Veya okudun mu? Tık yok! Hiç bir şey bilmeyen birine dahi sorsan, o bile bilir bu emri ama sadece lafta! Tıpkı “İslam barış dindir” diyen siyasal dinciler ve diyanet hocaları gibi. Ülkenin yarıya yakını insanını ötekileştirme, dinsiz, kafir ve vatan haini ilan etmeyi yıllarca sürdürüyorlar! Kardeşim, son zamanlarda öğrendiğim ve çok etkilendiğim Kur'an'ın bütününe anlama, özünü kavrama ve eski bildiklerini unutarak anlamaya çalışma benim için

en güzel olay! Hayatıma değer kattı, dünyaya, insanlara ve olaylara bakışım dahi değişti. Yine herkesi anlayarak ve defalarca Kur'an'ı anladığı dilde okumaya davet ediyorum. Kur'an uzmanlarının bir araya gelerek, ortak akıl ile çoğunluğun mutabık kalacağı bir çeviri, bir meal yazmalarını çok istiyorum! Tabi ki Kur'an'ın çevirisini yapan arkadaşların yöresel dil, kelime, bilgi ve birikimleri bazı değişiklikler gösterebilir ama özü ve merkezi kaybetmemeli ve kendi düşüncelerini katmamalıdır! Yüce Allah müminlerin yardımcısıdır Sevgiler”

(Hüseyin Bostan- Fransızların İstekleri Gerçekçi Değildir” adlı yazıya yaptığı yorum)

Hocam! Yüce Allah emeğinin karşılığını kat kat versin. Kur'an'ı tek hidayet kaynağı edinenlere selam olsun. Kur'an'ı dinde yegane ölçü edinenlere selam olsun. Kur'an'ı mihenk taşı edinenlere selam olsun. En büyük cihad insanları Kur'an'la ikna etmektir. Ne mutlu Kur'an'a uyanlara.”

(Bedrettin Köprücü- “Doğumundan Günümüze Evliya ve ilahlar İnanıcı” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Hep merak ettim, Müslüman, mutlaka bir tarikata/mürşide bağlanmalı mıdır? Ve neden bağlanmalıdır? Diyorlar ki ;

- 1-) Sen sıradan insan/Müslüman tek başına Kur'an'ı anlayamazsın.
- 2-) Mürşidi olmayanın rehberi-mürşidi Şeytandır.
- 3-) Mürşidin yarın Allah huzurunda sana şefaathçi olacaktır.
- 4-) Allah Resulü (a.s) ın mürşidi de Cebrail idi.

En çok korktukları şey ise, Kur'an'ı sen yanlış anlar/yorumlamaya çalışırsan günaha girer cehennemde yanarsın. İnsana/Müslümana düşünme fırsatı bile vermiyorlar.”

(Fuat Ceylan Ceylan- Doğumundan Günümüze Evliya ve ilahlar İnanıcı” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Allah razı olsun kardeşim! Duam, Allah sayılarınızı artırsın ve

bu dine mensubum diyenlerin samimiyetlerini artırsın, bilinçlerini açsın, kalplerine iman yerleştirsın, Kur'an taleplerinin ve dava adamı olmak isteyenlerin sizlerin bilgilerine ihtiyaçları var. Yüzünüz ak yüce Allah yardımcılarının olsun.”

(Gürbüz Aksozek- “Son Pişmanlık Fayda Vermez” adlı yazıya yaptığı yorum)

Emeğine, yüreğine sağlık olsun hocam. Sünnet, hadis dini onlara kolaylık sağlıyor. İster istemez bir şekilde cennete gidiyorlar. Uydurma dinleri onlara sorumluluk yüklemiyor. Kur'an ise, cehennem var diyor, sorumlusun diyor. Onlar kendilerine kolay olanı seçiyorlar. En üzücü tarafı da Müslüman olduğunu iddia edenlerin, okumadan, anlamadan ezbere Müslüman olmalarıdır.”

(Salim Baykara- “Şia ve Ehli Sünnet Âlimleri Kur'an'ın Manasını Değiştirmişlerdir” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Allah'a emanet olun, Allah size uzun ve sağlıklı bir ömür nasip etsin inşallah. Size ve ilminize muhtacız.. Uydurulmuş din, indirilen dini tamamen perdelemiştir. İslam gürül gürül akan bir nehir gibidir. Allah Resulünün vefatı ile birlikte bu nehir binlerce kollara ayrıldı. Her gelen yeni kanallar ve kollar açtı. İslamın bütünlüğü parçalandı. Hiç bir parça artık tek başına yeterli değildir. Oysa Allah uyarıyordu “Bölünüp parçalanmayın” Tek çare bu nehrin kollarını tek noktada birleştirmek. Şii, Sünni Harici gibi kanal ve kolların İslam'a verdiği zararları görmek gerekir.

(Mehmet Kemal- “Şia ve Ehli Sünnet Âlimleri Kuranın Manasını Tahrif Etmişlerdir” adlı yazıya yaptığı yorum)

Hocam! Konuya ilişkin olarak sunduğunuz Kur'ani gerçekler ve mantık silsilesi harika olmuştur. Bu konu bu güne kadar en çok tahrifata uğramış konuların başında gelir. Bu anlayışın müminlerin beynine adeta nakşedilişi, başta hanımlar olmak üzere müminleri çok büyük sıkıntılara sokmuştur .Allah sizden razı olsun.”

(Hüseyin Gölgele- “Kur'an'a Dokunmak İçin Gusül ve Maddi Temizlik Gerekli Midir?” adlı yazıya yaptığı yorum)



Teşekkürler Ali hocam! Bu bilgilere çok ihtiyacımız vardı. Çevremizde çok fazla yalan ve uydurma bilgiler var. Bu bilgiler kişilerin beyninde o kadar nasırlaşmış ki, insanların doğruyu öğrenmesi çok zor olacak.”

(Ülker Yıldırım- “Kur’an’a Dokunmak İçin Gusül ve Abdest Gerekli Midir?” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Kardeşim, emeğinize sağlık! Allah razı olsun! Şunu görmeliyiz ki; hala diyanetçiler inadına” hadis ve sünnet, bize de, “siz Nebi inkarcısısınız” demeye devam ediyorlar. Yani Kur’an’ın âyetlerini bir türlü anlamak istemiyorlar. Kur’an’dan konuşurken hemen “namazın nasıl kılınacağını göster” diyorlar!! Kardeşim! Biraz bilgi ve âyet ile konuşunca da kapatalım konuyu diyorlar! İşin garibi kendilerinin uydurdıkları dine sarılıp “siz dinden çıkmışsınız” diyebiliyorlar! Yani kardeşim pes etmek yok, doğruları ve Kur’an’ı anlatmaya devam. Sevgiler.”

(Hüseyin Bostan “Kötülüklerin Anası Kur’an’dan Yüz Çevirmektir” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Allah razı olsun Ali Aydın hocam. Âyetler ne kadar açık ve net ama kimse üzerine almıyor. Çünkü bu âyetler onlarla ilgili değil, sanki sadece kadim kafir ve müşriklerle ilgili inmiştir. O yüzden ancak hesap günü geldiğinde gerçekleri görüp hakkı kavrayacaklar. Rabbimiz ne güzel belirlemiş “insanlardan bazıları kendisine denk ilahlar edinir de onları Allah’ı sever gibi severler...” (Bakara-165) Ben bu âyete uygun o kadar çok kişiyi biliyorum ki, ancak maalesef sorgulayacak akılları yok.”

(Meral İnce Çelik)

Değerli hocam. Dikkat edilirse ümmi halkın yani ilahi mesajdan habersiz olan ve kendilerine öğretilenlere dayalı olarak, bilinçsizce dini yaşayanların, kendi halinde yaptıklarının amacını anlamadıkları için fanatik tavırlar ve fikirlere sahip olmadıklarını görebiliriz. Ümmi halka vahiy bilgisinin ulaşması, din adamlarının kurguladıkları dinin hâkim kılınması sebebiyle hidayetten engel-

lendikleri için, bu saf insanların sadece dünyada yaptıkları amellere göre ilahi yargılamaya tâbi tutulacakları düşüncesindeyim. Çünkü “kendilerine Resûl göndermedikçe azap etmeyiz.” (İsra-15) âyeti, bunu açıkça ortaya koymaktadır. Ama asıl önemli olan, vahiy’den haberdar olduğu halde onu inkâr eden, insanlara ulaşmasını engelleyen, Allah’ın ayetlerini etkisizleştirmek için onları yamultan, tüm benliği ile hakka karşı mücadele eden, atalarından kalan dine gönülden bağlı, yaptığığının bilincinde olan din fanatikleridir. İşte günümüzde de tıpkı geçmiş toplumlara Allah’ın dinini anlatıp hâkim kılmak için gönderilen elçilere, ilahi mesajlara karşı çıkmış ve şirki din edinmiş, bilinçli olarak Allah’ın âyetlerini görmezden gelerek, atalarının şirke batmış din anlayışını devam ettiren, bu uğurda sadece Allah’ın vahyini anlatan muvahhidlere saldıran, hakaret eden, sapkın din fanatikleri büyük bir sorumluluk ve lânet altındadırlar. Bu müşrik din fanatiklerinin gideceği yer kesinlikle ebedi azabın olduğu cehennemdir. Kendisine sadece Kur’an’ı doğru yol rehberi edinmiş, Allah’tan başkasına güvenmeyen, amacı yalnız Allah’ın rızasını kazanmak olan muvahhidler, işte bu ümmi halka hakkı anlatıp, kendi dillerinde Kur’an’ı okumalarını ve dini sadece Allah’a has kılmalarını, mezhepçi din zihniyetiyle bıkıp usanmadan ilim ve fikirle mücadele edeceklerdir. Bu anlamda Allah’ın vahyini olduğu gibi anlatan, bağlam ve bütünlüğü içinde hikmetine ulaşabilecek donanıma sahip, örnek ahlâk ve karakterde olan, hiçbir karşılık beklemeden Kur’andaki ilahi mesajları ümmi halka ulaştırarak “Biz her memlekete anladıkları dilden elçiler göndermedikçe azap etmeyiz.” anlamındaki âyetlerin gereğini yerine getirecek, kim olduklarını sadece Allah’ın bilebileceği “Kitab’ın Resullerine” her dönemde ihtiyaç olacaktır. Selam ve saygılar sunarım.”

(Faruk Fidan- “Taklidi İman” adlı yazıya yaptığı yorum?)

Kardeşim emeğine sağlık! Biz doğulu yada Müslümanların itiraz kültürü, sorgulama kültürü, akli kullanarak ilerleme kültürümüz maalesef yok! Ananın-babanın, hocanın, öğretmenin ve büyüğünün dediğini yap mizacıyla yetişen bir toplumdaki ne bekleyebilirsin ki ? Önce bunu düzeltmeliyiz! Nebi (a.s) a soru sorulur yada tartışılır.

Ama haklı olduğumuz bir konuda bile din adamlarına karşı itiraz etme yada yanlışdır deme hakkımız yoktur. Allahtan tek dileğim herkesin Kur'an'ı anlayarak okumayı nasip etmesidir. Sevgiler.”

(Hüseyin Bostan- “Şirk Sapkınlığı Kendilerine Atalarından Miras Kaldı” adlı yazıya yaptığı yorum)

Eğer şahitliğe ihtiyaç duyulacak olursa; “Ya Rab ben şahidim Ali Aydın ve onun gibi kardeşlerimiz arıduru, tertemiz, halis dine, bizleri davet etmekte.”

(Bekir Akça- “15 Temmuz Ruhü” adlı yazıya yaptığı yorum),

“Değerli Ali Aydın hocam! Yine muhteşem bir yazı. Elbette ki, yazının gerçek ve güzelliği âyetlerle örnekler verilmesinden kaynaklanıyor. Hocam! Musa (a.s) Tur dağına gidip gelinceye kadar, Harun (a.s) içlerinde olduğu halde Samiri müşriği, altından buzağı yaparak İsrailoğullarını ona taptırıyor. Son vahiy'den bugüne oldukça uzun bir süre geçmiştir. Yani şirk dininin bu kadar yaygın ve müşrikle- rin bu kadar çok olduğuna şaşırıyorum artık. Bugün de kitap- tan konuşanlara deli, sapkın diyorlar zaten. Ne hikmetse, kitabın değişmez konuşması her zamanda kendini tasdik ettiriyor adeta. Elhamdulillah”

(Meral İnce Çelik- “Şirk Sapkınlığı Kendilerine Atalarından Miras Kaldı” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali Hocam! Bu yalancı, dolancı Kutlular'ın zavallı kızı baba- sından ve o sapkın tarikatından uzak kalmak için serseri bir hayat yaşıyordu. Ne yazık ki en son uyuşturucu batağına saplanıp yüksek dozdan hayatını kaybetti. Her haberi yukarıdan aldığı söylenen bu yalancı, kendi kızının hayatının bu şekilde son bulmasına sebep oldu. Allah'ın laneti bunların üzerine olsun.

(Engin Teke-”Şirk Sapkınlığı Kendilerine Atalarından Miras Kalmış” adlı yazıya yaptığı yorum)

Al fetö'yu vur Said'e (Nursi) Bu bapta kalem oynatan sahte kah- ramanların ortaya koydukları yazılı neşriyat boylarından büyüktür.

Ali Aydın kardeşim! Âyetlerin ışığında aydınlık yoldasın. Bu dinden geçinen kurnazların ipliğini pazara çıkarmaya devam. Hak sizinle olsun, Hakla birlikte olunuz.”

(Zeki Şimşekli “fetö” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ehli keramet din mensuplarının iman esasları altıdır.

1-) Yalan

2-) Kuyruklu yalan

3-) Okkalı yalan

4-) Akıl almaz yalan

5- Mantık dışı yalan

6-) Arkası görünen yalan.

(Bedrettin Köprücü-” Tasavvuf” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali Aydın! Çok teşekkür ederim hocam. Bizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Resul ve kitap gönderen Rab’bimize hamdolsun. Yolunu vahiy ile bulanlara selam olsun.”

(Bekir Akça - “Peygamber Kelimesini Kullanmanın Sakıncaları” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Kardeşim! emeğinize sağlık! Kur’an’ı tam özümsemiş olanlar yanlış ve çarpıklıkları Kur’an’ın bütünü içinde daha kolay yakalayabiliyor. Biz de acizane faydalanıyoruz. Aklımıza uymayan, takılan ve bu Allah’ın dini, âyeti, kuralı olamaz dediğimiz konuları bilen birisi açıklayınca; dini ne kadar saptırdıklarını ve ekleme yaptıklarını daha iyi görüyoruz! Allah biliyor ki; elinizde olmadan çarpık, yanlış, böyle olmaz diye bazen düşüncelere dalıyorsunuz.

Kardeşim! Çok teşekkürler! Siz de biliyorsunuz ki, diyanet mensupları Kur’an ile tartışmaya ve konuşmaya yanaşmıyor ve hemen Allah Resulü yok mu? Yada” namazı nasıl kılacaksınız? gibi, klasik cevaplar veriyorlar. Fakat siz, Kur’an’dan âyetle cevap verince de “siz dinden çıkmışsınız, tartışmaya gerek yok” diyerek konuyu kapatı-

yorlar! Maalesef güç ve medya ellerinde! İşimiz zor ama Kur'an merkezli kardeşlerimiz Kur'an'ı anlatmaya devam etmeliyiz. Sevgiler.”

(Hüseyin Bostan- “Suudi Arabistan’a Gitmeyi Günah Çıkarma Aracı Yapanlar Kahrolsun” adlı yazıya yaptığı yorum)

Saygıdeğer Ali hocam! Allah’a yemin olsun ki, yine gerçekleri ortaya döktürmüşsünüz.

Merak ediyorum :

1-) Allah’ın evine ziyarete gidiyorlar, iyi hoş da Allah’a ne hediyeler/armağanlar götürüyorlar !?

2-) Hac ve umre dönüşü Allah’tan ne gibi hediye/armağanlar alıyorlar?

3-) Dönüş sonrası özel hayatlarında ne gibi değişiklikler oluyor-olumlu yönde- !?

4-) Yoksa yolca gidip, yolca geliyorlar mı?

5-) Allah’ın emrini yerine getirdik, temizlendik, günahsız Müslüman olduk mu sanıyorlar!?

Cahilliğimi bağışlayın hocam.

Saygılarımı sunuyorum.

(Fuat Ceylan Ceylan-“Suudi Arabistana Gitmeyi Günah Çıkarma Aracı Yapanlar Kahrolsun” adlı yazıya yaptığı yorum)

Selamlar hocam! Ben de aynı görüşteyim, o kadar çok hadis uydurmuşlar ki, hatta Allah Resulü adına kabir azabı diye hadisleri var. Bu dünyada herkesin kabri yok ki, kabir azabı olsun, ayrıca Kur’an’da kabir azabı hiç geçmiyor. Bu dini o kadar çok tahrip etmişler ki, her şey Kur’an’a değilde, hadiscilere bağlanmış, önce filan hadis şunu der diye başlıyor. Oysa ki Kur’an’da her şey var. Tabi ki anlamak isteyene saygılar hocam...

(Mehmet Ali Geren- “Kabir Azabı Var Mı” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Eyvallah Ali hocam! Din tüccarlarının en çok kullandığı bir yalan ve hurafeden ibaret olan, toplumu da dinden soğutan bu kabir azabı, kabir hayatı yalanıdır. Yüreğiniz ve kaleminizle doğruları bizlere sunmuşsunuz. Allah razı olsun.”

(Akif Kaya- “Kabir Azabı Var Mı” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Eyvallah hocam. Yüzlerce ayette öldükten sonra “kabir azabını” çağrıştıracak bir tek işaret yokken, sünni ve şia alimlerinin müminlerin adeta imanına çökmesi anlaşılır gibi değildir! Bunları onca âyeti örtmesi, koskoca Kur’an’ı Mübin’i tahrif etmeleri sadece cahillikleriyle izah da edilemez! Rabbim hidayet nasip etsin. Aslanan Müslümanların imanını çalmaları.”

(Hüseyin Gölgeli- “Kabir Azabı Var Mı?” adlı yazıya yaptığı yorum)

Pek çok akli selim hocayı takip ediyorum. Sizin kadar konuyu âyetlerle ispatlamaya çalışana az rastlıyorum. Araştırma ve bilgilen-dirmeleriniz için size minnet borçluyum. Teşekkürler.

(Nihal nihal Erdoğan- “Suudi Arabistan’a Gitmeyi Günah Çıkarma Aracı Yapanlar Kahrolsun” adlı yazıya yaptığı yorum)

Ali Hocam! Bu yaptığınız açıklama çok ciddi bir iş ve gerçek bir iman gerektirirdi. Bu konuda ne zaman bir yazı yazacaksınız diye merak içinde bekliyordum. Bugün yazıyı görünce çok mutlu oldum. Allah yolunuzu açık etsin ve Müslümanım diyenlerin bu yazınızı 1000 sefer okuyup özümsemesi dileğim. Çünkü İslâm dini ve Kur’an anlatıldığı kadar kolay aslında. 5 vakit namaz kıl, malın 40 ta birini zekat ver, kelimeyi şehadet getir ile anlatılabilecek, açıklanabilecek ve yaşanabilecek bir tebliği içermiyor. Tam tersi toplumsal barışı, huzuru, adaleti, paylaşımı, yardımlaşmayı emrediyor yüce Allah. Evinde, gir odana niyaz’ını (namazını) istediğin gibi, huşu içinde ve Allah’a nasıl yakınlaşabiliyorsan eda et, ama dışarıda bilgini, maddi imkanını olmayanlar ile paylaş. İslâm dini ritüellerle basite indirgenecek, sadece namaz, oruç ve zekât (onu da 40 da biri nasıl daha azaltırız da para, mal cepte kalır diye düşünüyoruz) ile tanım-

lanamayacak kadar evrensel ve dünya üzerinde bütün ahlaksızlıkları, huzursuzlukları, açlıkları, katliamları bitirecek kadar da tebliği değerli olan bir dindir. Ama bütün bunları, yüce Allah'ın Kur'an'da ne dediğini doğru anlayarak, bilerek mümkün olacaktır. Tekrar teşekkürler, yüreğinize, aklınıza ve emeğinize sağlık hocam.”

(Engin Teke- “Salat-Secde-Rüku Kavramları” adlı yazıya yaptığı yorum)

Değerli Ali Aydın hocam! Aslında şu ulemada ne söylediğini bilmiyor. Biri (Nebi'ye) ruhunu iade ediyor, biri “hayattadır yaşıyor” diyor, biri “ruh gel git olmaz acı çeker” diyor. “En iyisi baş ucuna bir melek görevlendirelim verilen selamları o alsın” deniliyor. Bunların söylediklerini okurken gülmek elde değil, kaldı ki, ulemaya göre yaşıyor ve her şeye şahitse anne-baba ve salavatı çekenin ismine bağışlama neden ihtiyaç duyulur? Zaten her şeyi görmüyor mu? Hiç korkmadan Allah'ın isimlerinden “hayy” “hep diri olan” bir beşere verebiliyorlar. Verdiğiniz Mâide suresindeki âyetleri (Mâide-117,118) okudukca mezhep âlimlerinin ne kadar saptırıcı oldukları ortaya çıkıyor. Ben şahsen bu âyetleri uzun zamandır okuyorum ve diyorum ki, İsa (a.s) da ölmüş. Bak âyet apaçık ortada duruyor. Ama “yook sen ne bilirsin, âyeti anlamıyorsun, o gelecek yani o da Allah'ın vasıflarına sahip olmuştur ve diridir onlara göre. Neyse Allah hepimize hidayet etsin. Bu bilgi çağında hala hurafeci cübbelinin peşine gidenleri anlamak çok zor, kör ve sağır olmuşlar.”

(Meral İnce Çelik- Şirk Sapkınlığı Kendilerine Atalarından Miras Kalmıştır” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Selâmun aleyküm arkadaşlar! Evet Resulden sonra kaynak sayısının yüzün üzerinde olması ve birilerinin çıkıp bunların sayısını dört'e düşürmesi ve bu dört dine de “hak” demesi hem şirk hemde ümmetin arasına büyük bir tefrika sokmak olmuştur. Din siyasal akımın elinde oyuncak olmuştur.”

(Gürbüz Aksozek- “Bir Mezhebe Bağlı Olmak Şart Mıdır?” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Allah razı olsun değerli abi... Açıkla, açıkla ki, belki birileri bu sünnilik bataklığının farkına varır. Hocam inanın 1400 yıldır Kur’an’ın en önemli kavramları olan Nebi ve Resulün arasındaki farkların üstü hep örtülü kaldı. Bu nasıl bir felaket? Bu nasıl bir azap? Bu nasıl bir bataklık ki, çağlar boyu milyarlarca insan bu şirk bataklığında can verip öbür tarafa geçti. (istisnalar hariç) Hocam bu aldatılmış insanlara örnekleme metodunuzu devam ettirirseniz inşallah uyanacakların sayısı artar. Rabbim sayılarınızı arttırsın. Bu mücadele babında face sayfanızın görüntüsünü bir çok kişiye atıyorum. Herkesin çalışması lazım.”

(Adem Gölen- “Bir Mezhebe Bağlı Kalmak Şart Mıdır?” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Yıllardır içimdeki şüpheleri âyetler ışığında açıklamanız süper. Allah razı olsun hocam. Aydınlanmaya devam inşallah.”

(Katip Ugantaş- “Bir Mezhebe Bağlı Olmak Şart Mıdır?” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Değerli Ali Aydın hocam! Allah sizden ve sizin gibi düşünenlerden razı olsun inşaallah. Dertlerimi depreştirdiniz. Bunların sahte dinlerini 35 sene İslam dini diye okudum. Kaybettiğim senelerime mi yanayım. Bu sahtekarların kitaplarına bir sürü para verdim. En çok övülen İmam-ı Gazali’nin 13 kitabını aldım. İhya-u Ulumiddin ve kimyayı Saadet! Bunları yazmayı bile utanır oldum. Rabbim beni başışlar İnşaallah. Selam olsun vahye uyanlara.”

(İbrahim Serin- “Bir Mezhebe Bağlı Olmak Şart Mıdır?” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Saygıdeğer Ali hocam! Şirk/Mezhep hakkındaki yazı ve yorumlarınızı yakından sevinçle takip ediyorum. Akla, hayata, ilme ve Kur’an’a uygundur. İnsana bilgi ve bilinçlendirme kazandırıyor. Aklı, gönlü açık olanlara. Ama Müslüman ve Türk olarak üzerimizdeki ölü toprağını bir türlü atamıyoruz. Her halde uzun yüzyılların getirdiği korku, baskı, sindirilmişlik, cehennemde yanma tehdidi bütün hücrelerimize işlemiş. Söküp atamıyoruz”



(Fuat Ceylan Ceylan- “Bir Mezhebe Bağlı Olmak Şart Mıdır? adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali Aydın hocam! Yazılarınızı ilgiyle takip ediyorum. Allah sizden razı olsun. Ufkumuzu açıyorsunuz. Bu yazıların gelecek nesillere ışık kaynağı olmasını umuyor ve istiyorum. Geleneksel ve rivayet kültürünü din olarak kabul eden toplumların ve kitlelerin insanlığa pozitif yönde ön olacağını düşünmüyorum. Teşekkür ederim.”

(Hasan Karadayı- “Bir Mezhebe Bağlı Olmak Şart Mıdır?” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Allah razı olsun değerli Ali hocam! Yazılarınız, çalışmalarınız ufukumuzu açıp genişletiyor. Her bir yazınızı titizlikle okuyor ve kendime ders çıkarıyorum. Rabbim her iki dünyanızı cennete çevirsin inşaallah. Selam ve dua ile saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

(Abdülkadir Demirdizen- “Bir Mezhebe Bağlı Olmak Şart Mıdır? adlı yazıya yaptığı yorum)

“Teşekkürler Ali Aydın hocam! Şirk ehli ile olduğum 35 sene bunları yakinen tanırım. Kur’an’sız insanları öyle kolay avlarlar ki, farkında bile olmazsınız. Rabbim bana yardım etti. Geçte olsa Rabbinin rahmeti ile kurtuldum. Rabbim rahmeti ile muamele etsin mekanı cennet olsun İnşallah Yaşar Nuri Öztürk hocamın.”

(İbrahim Serin- “Bir Mezhebe Bağlı Olmak Şart Mıdır? adlı yazıya yaptığı yorum)

“Kardeşim! Emegine sağlık. Teşekkürler. Bizleri nasıl kandırdıklarını, sorgulamadan, eleştirmeden ve aklına vurmadan nasıl bizi inandırdıklarını Kur’an ve Kur’an’ı anlatan arkadaşlar sayesinde şimdi daha iyi anlıyoruz. Hâlâ Kur’an’ı her gün biraz olmak üzere üçüncü defa okumaya devam eden birisi olarak yeniden doğmuş gibi, bir şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşıyorum. Tabi ki Kur’an’ı daha iyi bilen dostlardan da çok faydalanıyorum! Sağ olun. Hepinize teşekkürler, sevgiler.”

(Hüseyin Bostan- “Hüküm” Kavramı Hangi Anlama Geliyor? adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali Hocam! Her zamanki gibi, Müslümanların en temel sorunlardan birini daha çok güzel anlatmışsınız. Yüreğinize sağlık. Şahsen benim feyz aldığım bu paylaşımlarınızı tanıdıklarımın tartışmak ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu referans olarak yararlanıyorum. Ali Hocam! Belli oluyor ki, eksikliğimden olsa gerek, maalesef bir arpa boyu yol alamıyorum. Bu durum beni umutsuzluğa itiyor. Bin yılı aşkın bir süreden beri mühürlenmiş bu beyinleri sizlerin, çok yerinde tespitleriniz bile sorgulamaya yetmiyorsa, benim gibilerin çaresizliğine ne demeli bilemedim. Sağlıklı günler dilerim.”

(Hayri Sipahi “Ehli Sünnet Dininin Doğduğu Zemin” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Hocam! Kendinize çok iyi bakın. Bakın ki, bizler doğruları öğrenelim. Bilmeden Muaviye’ye hizmet etmeyelim. Doğru bildiğimiz yanlışlarla yaşamayalım. Size ve tüm Kur’an öğrencilerine selam olsun!

(Fahriye Cihan- “Ehli Sünnet Dininin Doğduğu Zemin” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali hocam! Yüce Allah’ım, bilgini, ilmini, sıhhat ve afiyetle ömrünü uzatsın ve bizleri de Kur’an’ı anlayan ve anladığı gibi yaşamayı nasip etsin. Selam olsun sizin gibi vahyi anlatanlara! Hocam! Size Ezher mezunu bir vaizin yazısını gönderiyorum.”

(Tahsin Yörükoğlu- “Muvahhidler ve Mukallitler” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Böyle kapsamlı ve anlaşılır bir çalışmayı yaptığınız için sizi tebrik ediyorum. Allah sizden razı olsun İnşallah. Bu gün benim için özel bir gün. Yazdığınız bu doğrular benim doğum günümün hediyesi. Âlemi İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Rabbim’den dilerim. Selam olsun vahye uyanlara”

(İbrahim Serin- “Muvahhidler ve Mukallitler” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Allah razı olsun Hocam! Bu güzel açıklamalarınız sayesinde din sandığım birçok hurafeden uzaklaştım. Şükürler olsun. Selam ve sevgiler”

(Eyüp Açıktepe- “Muvahhidler ve Mukallitler” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Kardeşim! Allah razı olsun. Böylesine açık ve net bir yazı. Rab-bim bizlere tam idrak ederek amel etme şuuru versin. Lütfen hizmete devam edin.”

(Mevlüt Özcan- “Muvahhidler ve Mukallitler” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ah hocam! İçimiz kan ağlıyor. Bugün Afganistan’da yaşananlar ortada. Taliban sözde tevhid bayrağını direklerle çekiyor. İslam’ı temsil ediyor. Ama biz biliyoruz ki, bunların zerre kadar İslam’la alakaları yok. Fakat dış dünyaya böyle yansımıyor. İnsanlar canı pahasına, öleceğini bile bile uçağın kanadına binerek resmen intihar ediyor. Bu insanlar can havliyle neden kaçıyor? Peki İslam bu kadar ürkütücü ve dehşet verici bir din mi ? Tabi ki değil, fakat algı dış dünyada böyle cereyan ediyor. İslam’a bundan daha büyük nasıl kötülük yapılabilir ve nasıl iftira edilebilir. Hocam! Bu nasıl bir oyundur, nasıl bir cehalettir, nasıl bir vahşettir, nasıl bir cehalettir, nasıl bir zehirlenmedir? İşte bir çok yazınızda vurguladığınız gerçeklerin canlı delili Afganistan’da şuan yaşanıyor maalesef.

(Muammer Aydın- “Tarih Tekerrürden İbarettir” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali hocam! Yüce Allah sizlerden razı olsun. Toplumun büyük çoğunluğu Kur’an cahili, yani ben kendimi öyle hissediyorum. Ana sınıfında çocuk gibi, her gün bir şeyler öğreniyorum.” Selamlar”

(Mustafa Şencan- “Allah Siyasal Anlamda Hakimiyet İstemi-yor” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Allah razı olsun inşaallah! Harika anlatmışsınız. Ağzına sağlık, ömrünüze bereket versin. Yüce Allah, Afganistan’dan dolayı ortaya çıkan kafa karışıklığını gidersin. Çok teşekkürler, saygılar, sevgiler sunuyorum.”

(Halil Erkan- “Hangi Şeriat” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Allah razı olsun! Âyetlerle gerçekler birleşince inancım mutmain oluyor. Ali Hocam! Allah ebeden razı olsun. senin anlatımın çok muhteşem.”

(Mücahit Güleç! “Hangi Şeriat? “ adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ülkelerine Şeriatı getirelim diyenler, Kur’an’ın şeriatı yerine, kendi kurguladıkları siyasal dinin şeriatini insanlara reva görüyor ve bunu da “İslam” kılıfı altında piyasaya sürüyorlar. Öncelikle bu zihniyetten kurtulmadıkça, laiklik uygulaması gerçek Müslümanların sığındığı bir sistem olmaya devam edecektir.”

(Burhan Karakoç- “Hangi Şeriat? adlı yazıya yaptığı yorum)

Sayın Ali hocam! Yazınız çok ispatlı. Şeriatı bu kadar delilli ve ispatlı anlatmışsınız ki, şeriatın ne olduğunu ne olmadığını çok açık ifade etmişsiniz. Elinize yüreğinize sağlık. Şeriat bundan daha detaylı anlatılmazdı. “Ben Müslümanım deyip de şeriat istemiyorum” diyenler hangi şeriatı isteyip istemediğinin bilincine sahip olsunlar isterim. İnsanlar şeriatın hangi anlama geldiğinden haberleri yoktur. Bu yazınızı okuyup da şeriatın ne olup olmadığını anlamalarını çok istiyorum. Rabbim ilminizi arttırsın. Saygılarımla”

(Feyzullah Selcuk- “Hangi Şeriat” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Allah razı olsun hocam! Bu konuşmayı duymayanlara da duyurmuş oldunuz. Yani hizmette sınır yok maşallah. Mehmet Çelik hocamdan da Allah razı olsun inşaallah. Onu muhabbetle yad ediyorum”

(Gürkan Kaçaran- “Siz İslam’ın Yüz Karasisiniz” adlı yazıya yaptığı yorum)

“15 dakika önce bu yazıyı yazdım, tevafuk olmuş. Düşünün ki, alim- ulema, Kur’an’dan yüce Allah’ın uluhiyetini biliyor. Sünnettullâhı biliyor. Yüce Allahın emir ve yasaklarına harfiyen uyduğunu iddia ediyor. Bütün bunlardan sonra günahsız olduğuna inandığı kişi için “şeyh, evliya, gavs-ı azam, kutbu-l aktop, mevlana, bediüzzaman” diyecek kadar da cehalet sergiliyor. Bir mümin, yüce Allahın zatı için, “Ete kemiğe büründü Mahmut diye göründü” cümlesini söyleyebilir mi? Bu insanlar yukarıdaki cümlenin ne anlama geldiğini bilmeyecek kadar gaflet içinde iseler. Bu alimlik- ulemalık ya da hangi makamda kendilerini görüyor iseler, bu makam ve sıfatları hak ettiklerine dâir Allah’tan gelen bir delilleri ve burhanları var mı? Bu makam ve sıfatları onlara veren otorite kimdir? Ve insanlar burdaki şirk unsurlarını göremeyecek kadar nasıl cahil bırakılmışlar? Bu nasıl bir din algısıdır ki, bütün tarikat ve cemaat önderleri aynı zihniyetle bu makamları almışlar ve bu öğreti yani şirk üzere bir din yaşıyorlar ve milyonlarca insanı da peşlerinden sürüklüyorlar.

İbn-i Arabî’nin “Arif için din yoktur”

Celaleddin-i Rumi’nin “Ne olursan ol yine gel”

Hacı Bektaş’ın “Ne ararsan kendinde ara”

Hallac-ı Mansur’un “Ene’l Hakk”

Yunus Emre’nin “Bir ben vardır, benden içeru”

Niyazi Mısri’nin “Derdim bana derman imiş”

Ve buna benzer bir çok şirk sözleri var olan mutasavvıflar!

“Aslında o bu sözünde şunu demeye çalışıyor” deyip, manevra yapıp konuyu şirkten kurtardığını düşünen zihniyetler! Zan haktan hiç bir şey içermez. Zanni düşünceler insanı helaka götürür demek çokmu zor.

“Kimya hatun ve şems hikayesi” “Celaleddin-i Rumi’nin eşek ve hizmetçi kadın hikayeleri” Ve İslam ahlakına aykırı bir sürü hikayeleri bunlar mecaz deyip masum göstermek nasıl bir hayasızlık ve vicdansızlıktır? Nasıl bir garabet, nasıl bir gaflettir ki, kendilerini

“Allah” yerine koyan bu insanlar, hâlâ itibar görüp, hala bu inanç ve öğretilerle tarikat ve cemaat olmaya devam edebiliyorlar.

Bunların sapkınlıklarına Kur’an ve ilimle dur diyecek bir Allah’ın kulu yokmu. Bir kurum, bir otorite, bir akıl, bir İbrahim yokmu? Var değil mi, var tabi ki. Yüce Allah’ın mübin kitabı. Ama onu anlamak isteyenlere de sapkın denen bir İslam toplumu içinde yaşamak, nasıl bir ızdırıp ve acı olduğunu kime anlatabiliriz?

Hiç kimseye. Çünkü insanlar din hususunda ölümler gibi yaşıyorlar. Âyette denildiği üzere. “Sen ölümlere işittiremezsin.” (Rum-52) sözünün muhatabı olmuşlar. “Onların gözü var görmezler, kulakları var işitmezler, hiç düşünmezler, hiç akletmezler. Ne kadar da az düşünürler.” (Âraf-179; Furkan- 44) gibi ayetler kimlere söyleniyor? Müşriklere mi, kafirlere mi, ateistlere mi? Yoksa Afrika’da güneşe, aya, ateşe tapanlara mı söylüyor âlemlerin Rabbi. Bu kadar uyuşturulmuş bir toplum olabilir mi? Yazık, çok yazık! Hemde Resulullâhın kemikleri sızlamaz mı? “...Benim bu kavmim Kur’an’ı terketti” (Furkan-30) derken ne demek istedi acaba. Bu kadar inanç ve bilgi kirliliği, hadis, sünnet adı altında beşeri kaynaklara göre din yaşamak nasıl bir akıl tutulmasıdır? Ey Rabbim! Sen ne büyüksün ki, geçmişte helak edilen kavimlerden bile berbat haldeyken bu insanlığa merhamet ediyorsun! Sana binlerce kez hamd olsun. Benim bu ümmetten umudum yok. Bir toplum ancak bu kadar kendi kitabına, kendi dinine uzak bir hayat yaşar. Namaz, oruç ve hac içine sıkışmış bir din olabilir mi? Bu nasıl bir itikat, nasıl bir iman iddiasıdır? Ey Rabbim! Müslüman olduğunu iddia eden topluma aklını kullanmayı hakkı bulmayı ve doğru yola girmeyi nasip et. Duadan başka yapacak birşey kalmadı bu topluma”

(Yusuf Han Türk- “Siz İslam’ın Yüz Karasisiniz” adlı yazıya yaptığı yorum)

Hocam, can hocam! Dillerin de sahibi ebediyen senden Razi olsun inşallah. Size çok teşekkür ediyorum. Demem o ki, “yüdhilü men yeşaaü fii rahmetihi” âyeti vallâhi bende tecelli ediyor, elhamdülillah. Yıllardır hiç içime oturmuyordu. Lakin ne yapacağımı

bilemiyordum maalesef. Hamdolsun niyetim halisti ve samimiydim. Yüce Rabbim iki yıl önce sizinle yollarımızı keşiştirdi ve Kur'an merkezli yürümeye çalışıyorum. Nasıl mı? Mihengim Kur'an. Dil, din, sosyoloji... Her konuda Kur'an arz ediyorum. Uyarsa devam. Uymazsa red ediyorum. Mevzu beni aşarsa mutmain olmak için sizi arıyorum” Selam saygı ve dua ile”

(İsmail Kılıç- “Kur'an'ı Anlamak İçin Arapça Bilmek Gerekli Midir? adlı yazıya yaptığı yorum)

“ Ali Aydın hocam! Yine isabetli bir yazı olmuş. Elinize, yüreğinize sağlık hocam. Eğer bir kişi hadislerin de vahiy olduğunu kabul edip, onlara iman ediyorsa, o iman ettiği hadisleri de namazda okuması gerekir. Aksi taktirde kendisi de onlardan emin değildir. Doğru tektir, oda Rabbimizin koruması altındaki sorumlu olduğumuz tek hidayet rehberi yüce kitabımızdır. Tarihten ancak ders alınır, iyi ve güzel sözden de faydalanılır. Sorun bu sözlerin Allahın kitabının önüne geçirilmesi onlara Kur'an gibi iman edilmesidir.”

(Meral İnce Çelik -”Kur'an'a İhanet Tarihi”adlı yazıya yaptığı yorum)

“Değerli hocam! Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Arif hocama da selamlar. Tarif ettiğiniz şirk ehlini yakın tanıyorum. Vahiy ehli çoğaldıkça kinleri artıyor. Biz inanıyoruz, aynı zamanda güveniyoruz. Rabbimize onlar inandıklarını zannediyorlar.

(İbrahim Serin “Hangi Şeriat? adlı yazıya yaptığı yorum)

“Güzel bir şablon ortaya koymuşsun Ali abi. İslam aleminin bütün ayrılıklarını, hiçbir şüpheye yol açmayacak şekilde birleştirebilecek bir şablon oluşturmak mümkün mü? Kur'an'a iman edenler için, bu kesinlikle mümkün. Ki bu Kur'an'ın iddiası (karanlıklardan aydınlığa çıkarır) (İbrahim-1)

(Yasin Tokat” “Kur'an'a İhanet Tarihi” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Aydın hocam! Tarihi bir döküman gibi bir yazı olmuş. Kale-

mine sağlık. Şeytanla mücadelenin çok zor olduğu gibi, müritleşmiş bir toplumla da mücadele etmek çok zor. Sevgiler.”

(Ender Ansan “Kur’an’a İhanet Tarihi” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Allah râzı olsun sizden. Yüce Allah’a emanet olun. Hemin ölkede dinin nece Ancanlaşıldığı ve nece yaşandığı ile çox maraqlanıram. Ancaq doğru dürüst bir malumat tapa bilmirdim. Teşekkür edirem. Minnetdaram.”

(Ziyafet İsmailova- Suudi Arabistan’ın Din Anlayışı” adlı yazıya yaptığı yorum)

Açıklaması: “Suudi Arabistan’ın din anlayışını ve dinin nasıl yaşandığını çok merak ediyordum. Ancak doğru dürüst bir bilgiye de sahip değildim”

“Bu alçaklar, vahiy’le korunan özgür iradeye ipotek koyup, tüm müminleri Arap kültürüne mahkum etmeye çalışıyorlar! Allah sizden ebediyyen razı olsun hocam. Kocaman yüreğinizle hakkı savunduğunuz için sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Allaha emanet olun.”

(Murat Karadağ “Kur’an’ı Anlamak İçin Arapça Bilmek Gerekli Midir? adlı yazıya yaptığı yorum)

“Esselamü aleyküm ve rahmetullah. Muhterem kardeşim! Eyvallah, Allah razı olsun. Kur’ani ve ilmi referanslı tebliğinizde size aynen iştirak ediyorum. Muhterem kardeşim! Makalenizde işlediğiniz konu, bütün İslam aleminin en büyük sorunu. İşte bu yüzden yüce Allah, ümmeti perişan ediyor. Ümmeti Muhammed, arızanın sebebini, çok basit (Kur’an’a dönüş) olmasına rağmen, bir türlü çıkış yolu bulamıyor. Muhterem! Kur’ani mesajlarınız, ehli imanın cümlesinin, tez zamanda Kur’an ile dirilişine vesile olsun İnşaallah. Allaha emanet olunuz.”

(İlyas Kıрмаç “Kur’an’ı Anlamak İçin Arapça Bilmek Gerekli Midir? adlı yazıya yaptığı yorum)



“Allah razı olsun hocam! Bunların hepsine katılıyorum. Bir gün Kâbe’de ikindi namazını kılacaktık, saraydan birisi namaza gelecekmiş. Oradaki tüm halkı kaldırdılar, zabıtalardan bir koridor açtılar, beyefendi öne geldi. Gelene kadar her nereden geçtiyse herkes önünde eğildi. Sonra namazı eda ettik, ama kafamdaki tilkiler, her halde namazı eda edemedik gibime geldi. Çünkü bu durum çok ağırıma gitti.”

(Taşkın Yılmaz “Suudi Arabistan’ın Din Anlayışı” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali Aydın hocam! Kur’an’ı ve selim aklı konuşuran, fakat uydurma rivayet dinini henüz susturamayan, Kur’an basiretiyle yazılan yazılarınızı ilgiyle okuyorum. Hollanda’da 28 yıldır çalışan bir ilahiyatçı olarak söylemek isterim. Bu uydurma din anlayışı, genelde insanları, özelde Müslümanlara barış ve huzuru asla getiremez. Mümkün olursa Türkiye’ye gelince sizinle de tanışmak isterim. Mahsus selamlar.”

(Recep Can “Suudi Arabistanın Din Anlayışı” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Değerli kardeşim! Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum. 1982 yılında hac yaptığımda gördüm. Benim söyleyeceğim çok şey var fakat bizi kimse dinlemez. Her sene hac ve umre yapan turistlere anlatmak lazım. Selam olsun vahye uyanlara”

(İbrahim Serin- “Suudi Arabistan’ın Din Anlayışı” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Hocam! Yazınıza teşekkür ediyorum. Osmanlı 500 -600 yıl hüküm sürmüş. Medreselerde Arapça bilen mollalar vardı. Kur’an’ı konuştukları dile çevirmiş olsalardı, herkes İslam dinini sağlıklı olarak öğrenirdi. 600 yıl içinde bir defa Arap olan birine tercüme ettirmişler. Sonra araştırmışlar, onu tercüme edenin Suriyeli bir Yahudi olduğunu öğrenmişler, tercüme iptal ettirmişler. 1928 de harf devrimi yapılmış, zaten okuma yazma oranı çok düşük, iyice düşmüş. Yine o devirde Elmalılı Hamdi Yazır’a tercüme ettirmişler.

Hamdi Yazır'da 11 yılda tamamlamıştır. O zamana kadar Kur'an dışında bir sürü din kitabı piyasaya sürülmüş. Tarikatlar, cemaatlar, rivayetler, hadisler piyasayı sarmış. Diyanet dersin uydurulmuş dinin resmi temsilcisidir. Yani suçlu ararsanız birincisi Osmanlı, ikincisi diyanettir. Hocam, Rabbim sizden razı olsun, ilminizi arttırsın. Saygılar.”

(Feyzullah Selcuk “Kur'an'ı Anlamak İçin Arapça Bilmek Gerekli Midir? adlı yazıya yaptığı yorum)

“ Kur'an'ın ne kadar doğruları söylediği bugün bütün dehşetiyle ortaya çıkmadı mı? Bugün din anlamında nötr bir İskandinav vatandaşı, hayatı boyunca kimseye haksızlık etmemiş, çalmamış, hak gaspı yapmamış, kimseyi öldürmemiş, yeryüzünde fesat ve bozgunculuk yapmamış; bu adamın ne zararı var? Ama uydurma din adına katliam yapan sünnizmin ileri karakolu olan IŞİD ve Taliban'a bakın, egemen olduğu coğrafya kan banyosunda yüzüyor.”

(Akın Akın-” Allah Siyasal Anlamda Hakimiyet İstemiyor” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali Aydın hocam! Bir ilahiyatçı olarak yazılarınızı sürekli okuyorum. Kısa süre önce bize gerçi söz verdiğiniz gibi, Kur'an ve akılla çelişkili Şii ve Sünni dinlerini açık, net anlatan yazınız aynı zamanda bazı okuyanlara da çok harika bir cevap oldu. Kutluyorum, çok teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kuran mü'mini herkese mahsus selamlar.”

(Recep Can- “Şiilik ve Sünnilik” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali Aydın Hocam! Yine zülfü yare dokundunuz, yine ezber bozdunuz, yine tüccarların anlayışını yerle bir ettiniz. Ama hocam! Yine saldırılara maruz kalabilirsiniz, biliyorum ve diliyorum ki, bu kutlu yolda doğru bildiklerinizi paylaşmaya devam edeceksiniz. Allah yardımcınız olsun. Selamlar.

(Hayri Sipahi “Ölümler Adına Hayır Yapılmaz, Dua Bile Edilmez” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Bu iş inşaallah ve maşallah demekle olmaz. Allah’ın yasaları, kuralları ve sınırları vardır. O yasaları, kuralları ve sınırları da belirleyen tek eser Allah’ın kitab’ı olan Kur’an’dır. Biz Kur’an’ın yasaları, kuralları ve sınırların tamamına uyacak mıyız uymuyacak mıyız? Ancak Kur’an artı mevlid, Kur’an artı rabita, Kur’an artı hadis, Kur’an artı fıkıh, ilmihal gibi kaynaklara uyarsak, bunların hiç birisinin Kur’an’la bir bağlantıları yoktur. Ve bunların hepsi de Kur’an’ın zemininde birer küfürdür...”

(Kadir Doğaner- “Ölüler Adına Hayır Yapılmaz Dua Bile Edilmez” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ben dünyada hesap gününe hazırlık yapmadan hayat geçireyim. Sonra birileri benim adıma hayır ve dua ile torpil yapmaya çalışsınlar. Bu çabalar sadece kendilerini kandırmak ve iyi insan dedirtmek içindir” Bakara 48.âyet açıkça hiç kimsenin kimseye faydasının olmayacağını belirtiyor.”

(Salim Baykara- “Ölüler Adına Hayır Yapılmaz, Dua Bile Edilmez” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Değerli hocam! Allah yolunda yaptığınız ve yapacağınız çalışmalarınızda muvaffakiyetler diliyorum. Allah’ın rızasına nail olma yolunda bu çalışmaların âhirette kurtuluşa vesile olmasını ve meal çalışmanızın tüm müvahhidlere Kur’an’ı doğru anlamada faydalı olmasını temenni ediyorum. Selâm ve saygılar sunuyorum.” (Faruk Fidan- “Meal Çalışmamız” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali Aydın hocam! Harekesiz Kur’an istismarını yapanlar meşhur olmak için farklı bir şeyler söylemesi gerek! Yoksa ekmeği nereden çıkaracaklar! Saatlerce soyut üzerinden bir şeyler konuşur ama bir türlü somuta gelemezler. Çok dinledim acaba dertleri nedir diye! Hala anlamış değilim.. Nebi/Resul farkını fark edemeyenler, yada oradan bir şey çıkaramayanlar, Ali kardeşe dahi rivayetçi damgası vurabiliyorlarsa! Söze gerek yok!

(Hüseyin Koç- Harekesiz Kuran Hikayesi” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali hocam! Rabbim ilminizi ve gayretinizi arttırsın. Bu yolda size sabrı sebat ve nur versin. Merakımı mazur görün; meal çalışmalarınızın bir kısmını zaman zaman bu sayfalarda paylaşır mısınız? Hem bu şekilde insanları Kur’an’la daha çok haşır neşir etmiş olursunuz, hemde yapılabilecek ve gözden kaçan hatalar takvâli müminlerce fark edilecektir. Sevgi ve selamlarımla.”

(Adem Gölen-”Meal Çalışmamız” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Kıymetli üstadım! Allah ilmimi arttırsın. Ben hiç bir meale güvenmediğim için (tarafli yazıldıkları için)evime alıp koymadım. Bu müjdeniz beni ziyadesiyle mutlu etti. Aslında ben merak ediyordum neden meal yazmıyorsunuz diye. Lütfen acele etmeyin, geniş kapsamlı olsun. Bittiğinde evime alacağım ilk meal olacak ve gücüm nispetinde de alıp dağıtacağım. Saygılarımı sunarım ve Allahtan muvaffakiyet dilerim.”

(Murat Karadağ- “Meal Çalışmamız” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ömrünüze bereket kıymetli üstadım! Ayrıntılı yazılarınızdan çok istifade ediyoruz. Yaşamım boyunca mekke müşrikleri ile günümüz müşriklerinin bir farkı olmadığını Kur’an ışığında bu kadar güzel açıklayan birisine rastlamadım sizi okudukça Yüce Allah’a olan imanımız kat be kat artıyor ömrünüze bereket.” (Osman Kurt-“Taklitçilik” adlı yazıya yaptığı yorum)

Selâmun aleyküm Hocam! Yüce Allah Adem (a.s) a sadece eşyanın ismini değil, eşyanın nasıl kullanılacağı bilgisini de öğretmiştir. Bu bilgi Adem(a.s) la birlikte kıyamete kadar sürecek, insan nesline de kodlanmış olan bir bilgidir. Bilmem katılıyor musunuz Hocam? (Selahettin Koyuncu “Meal Çalılmamız” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Allah razı olsun hocam! Din Allah tarafından tamamlanmıştır. (Mâide-3) Bir şeyin tam olması demek artık fazlalığı kabul etmemesi anlamına gelmektedir. Tam dolu bir su bardağına bir damla ilave ederseniz taşar. Ama maalesef tek bir kaynağı olan saf ve temiz bu dine değil bir damla, sürahiler dolusu bozuk ve kokuşmuş çok değişik kaynaklı ilaveler yapılmıştır. Rabbim tek ve katışıksız kaynak

olan Kur'an'dan bizi ayırmasın. İnşallah emek ve gayretlerinizle toplumda bir farkındalık oluşturursunuz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.”

(Muammer Aydın- “Kur'an'a İhanet Tarihi” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Emevilerin Kur'an'sız Nebi - Resul projesi kapsamında riva-yetler, bidâtlar, hurafelerle doldurulmuş balon gibi uydurma bir din, baskı, zulüm ve hile ile kabul ettirilmiş, günümüze kadar süre gelen bir müktesebat bagajı yeni yeni ciddi manada sorgulanan, akıl sahiplerinin tevhidi inanca tekrar dönmesi için yaptıkları mücadeleyi görüyor ve candan destekliyorum. Allah yardımcımız olsun.”

(Yalçın Özkara- “Kur'an'a İhanet Tarihi” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Rabbim siz korusun! Hep sıhatte kalasınız. Emin olun, insanlığın sizin gibi Kur'an aydınlatıcılarına ihtiyacı var. Kur'anla aydınlatan sizin gibi insana saygım, sevgim sonsuz.”

(Hasan Yıldız- “Kur'an'a İhanet Tarihi” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Kardeşim! Allah razı olsun. Emeğinize sağlık. Yazılarınızı merakla bekliyor, keyifle okuyor ve hayatımıza, bilgimize bir şeyler eklemeye çalışıyoruz! Katkılarınız ve hizmetiniz ve emeğiniz için teşekkürler, sevgiler.”

(Hüseyin Bostan- “Kurana İhanet Tarihi” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Çok yerinde ve değerli tespitler Ali Hocam! Bu tespitlerinizin aşağı yukarı tamamı 1978/79 yıllarında o zamanın tek TV kanalı olan TRT de akşam sekiz haberlerinden önce beş dakika diye bir programla oyunlaştırılarak çok güzel işlenirdi. Ünlü tiyatrocular bu programa büyük katkı sunarlardı, yüreğinize sağlık Ali Hocam! Toplumun en önemli sorunlarına parmak basmışsınız. Allah razı olsun. Bir toplumu değerli kılan bütün ahlâk ve nezaket kurallarını

dile getirmişsiniz. Size yürekten teşekkür eder saygılarımı sunarım. İyi ki bu toplumun bir Ali Aydın'ı var.”

(Hayri Sipahi “Güzel Ahlak ve Nezaket Gibisi Yoktur” adlı yazıya yaptığı yorum)

Ahlak gibi bir cevher yoktur. Bizlere lazım olan bu. İslamın temeli güzel ahlaktır. İslamın içinden güzel ahlakı çıkarın geriye bu günkü yaşadığımız İslam kalıyor. Oda hiç bir işe yaramıyor. Bu dünyada işe yaramayan ahirette işe yarar mı? Selamlar.”

(Hamza Gören- “Güzel Ahlak ve Nezaket Gibisi Yoktur” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Selefilik ile ilgili altıncı yazınızı okudum. Bildiklerime bildiklerimi eklediniz hocam. Allah sizden razı olsun inşaallah. Dün pazar günü bir düğün yaptık Selefi'lerin ne denli bir melanet olduklarını canlı olarak gördüm. Sahabileri överken şöyle tanıtıyorlar. “Onlar gökteki yıldızlar gibidirler, hangisine tutunursanız cennete girersiniz” Peki bu sahabiler Nebi(a.s) ın ahirete irtihalinden sonra neden dört gün toprağa verilemedi? Başka bir şey yazmak istemiyorum. Selam olsun vahye uyanlara Almanya.”

(İbrahim Serin- “Kur'an'a İhanet Tarihi” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Bak kardeşim! İslam dini hak dindir, Allah'a hamdolsun bunda zerre kadar şüphemiz yoktur. Fakat şu anki yaşadığımız din gerçek İslam mıdır? Bunu sorgula, araştırmalar yap. Anadan- babadan, dededen, hocadan, hacıdan, şundan bundan sorma. Sadece Allah ne diyor, ona bak. Kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'den araştır. Orada göreceksin Allah diyor ki,”...belki senin ataların yanlış yol üzerindedir” (Bakara 170) Sen aklını kullan, umulur ki doğru yolu bulasın.”

(Muammer Aydın “Demokrasi- Laiklik-Cumhuriyet” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Değerli hocam! Bu kesimle konuşuyorum. Şöyle mesnetsiz bir ithamda bulunuyorlar. “Bir gecede cahil kaldık” O devirde Türkiye

nin nüfusu on üç Milyon, okuma yazma oranı erkekler yüzde üç kadınlar binde yedi olarak verilmiştir. Nasıl oluyor da bir gecede cahil kalıyoruz? Bu insanlık yeniden Kur'an'a dönmedikçe kurtulması imkansız diye düşünüyorum. Selam olsun vahye uyanlara, Almanya.”

(İbrahim Serin- “Demokrasi, Laiklik, Cumhuriyet” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Sözün bittiği yer burası herhalde! İnsanı en çok kahreden, bu fiillerin İslam diniyle hiçbir alakası olmadığı ve bu ahlaksızlıkları tamamen reddettiği halde ben Müslümanım diyenlerin bu çirkin fiileri yapmaya devam etmeleridir. Böyle bir zihniyet, halkının aydınlanmasını, cehaletten kurtulmasını ister mi?

(Ayhan Demirci “Allah Hiç Kimseye Zulmetmez” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Allah o çocuklara acısın, onların ellerinden kurtarsın. Orada (Afganistan’da) kalan çocukların hayatları psikolojik olarak bitti, mahfoldu. Çocuklara yazık olmuş, böyle bir toplumdan sağlıklı, kültürlü, güzel ahlak sahibi nesiller beklemek yanlış olur. Toplumun geleceği çocuklardır. Başta o çocukları veren aile suçlu, sonra diğerleri, şok oldum yazıyı okuyunca.”

(Leyla Karaca- “Allah Hiç Kimseye Zulmetmez” adlı yazıya yaptığı yorum)

“İsmet Doğan! Şeytani olan Kur'an'ın tamamını okumak yerine, müteşâbih bir süreyi çarpıtarak, Arap faşizmini dinin gereği gibi göstermektir. Oysa muhkem âyetlere bakıldığında Nebi(a.s) a kendisi ile savaşmayan, anlaşmaları bozmayan, ilk saldırıyı yapmayan toplumlara(kafir dahi olsalar) karşı savaş yapılmaması bildirilmiştir. “Nebî ve Resul kavramları: Nebi Muhammed (a.s) a ait sözler ile, Allaha ait hidayet ve aydınlık yolu olan vahyi kesin çizgilerle birbirinden ayıran muazzam bir sistem, mükemmel bir ayraçtır. Ehl-i Sünnet ve Şia kendi din anlayışlarını İslâm'a giydirebilmek için Allahın elçisine uydurdukları hadislerle hem iftira ettiler, hemde peşle-

rine taktıkları insanları saptırarak büyük bir fitneye sebep oldular. Huzur iklimi olması gereken İslâm coğrafyasının kan gölüne dönmesine neden oldular. Allah sizden razı olsun sayın hocam. Selâm ve muhabbetle...”

(Şaban Kıvrak- “Postacı Sözü” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Hocam! Bunlar kendilerine nasıl Müslümanım diyebiliyorlar...“Sayın yorumcular! Haklısınız diyanet hanif dini uygulamıyor. Bunlar Ehli Sünnet denilen Emevi ve Abbasilerden gelen uydurma dini uyguluyor. Cumhuriyet döneminden önce de aynı din uygulana gelmiş. Camilerin bir kısmı tarikatların istilasına girmiş durumda. Yapılacak işlem nedir? Diyaneti, tarikatları, cemaatleri kapatacak yiğitler ufukta görünmüyor. Bunların camilerine gitmeyeceksiniz, hatta cuma günü bile gitmeyeceksiniz. Kur’an’da var olan hanif İslamı toplantı ve panellerle anlatmak gerekiyor. Selam Olsun Kur’an’ı okuyup hayatına uygulayanlara” Saygılar.”

(Feyzullah Selcuk “Diyanet, İlâhiyât Fakülteleri, İmam Hatip Okulları ve Kur’an Kursları İsriftır” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Kur’an Kursu” üzerine... Bildiğimiz gibi, kurs; bilgi, beceri ve davranışlar kazandırmak için, kısa süreli eğitim etkinliğidir. Yüce Allah elçisine “Düşünüp anlamanız için biz onu Arapça bir Kur’ân olarak indirdik.” (Zuhruf-3) deyişinden, Kur’an’ın “Arap Diliyle” indiğini de biliyoruz. Açılan “Kur’an Kursları”nda, kurs aldığını düşündüğümüz ve geleceğimiz olan çocuklarımız Arap dilini (okuma-yazma, anlama-anlatım, gramer yapısı vb.) bilmediklerine göre; beceri ve davranış” olarak bilgi dağarcıklarına ne katabilirler? Ve kendi dillerinde hangi eğitim ve etkinliğini kazanacaklar? Sonuç ise yine ezbere dayalı ve ritüel (tekrar edilen) davranışların pekiştirilmesi olacaktır. Kur’an’da; “Halbuki o (Kur’an), âlemler(insanlar) için bir öğüttür.” buyruluyor. “Herkes dürüstçe önce kendini sorgulasın. Kur’an’ı düşünüp akletmeden, soruşturup araştırmadan hiç kimse “ben Müslümanım Elhamdülillâh” demesin ve boşuna da kelime’i şehadet’e güvenip kendini kandırmasın. Kur’an’ı anlamak istemeyenin şahitliği nasıl oluyor ?



(Oğuz Berk “Allah Hiç Kimseye Zulmetmez” adlı yazıya yaptığı yorum)

“... Mehmet Saymaz! Sen hiç aynaya bakmamışsın, empati yapmıyorsun ve aklını da kullanmıyorsun! Hiç bir laik ve demokrat, senin dediğini yani küçük kız çocuğu ile evlenmeyi ve yaşamayı savunmaz. Ama maalesef Kur’an kurslarında, cemaat ve tarikatların yurtlarında bu işler oluyor. Senin gibiler bunu bile görmez. Mısır’da da zengin Araplar içi... “Ali Aydın! Bilgi, aydınlık, aydınlatmak bir ödev, önemli bir görev. Sizin yazdıklarınızı heyecanla okuyor ve okunmasına gayret ediyorum. Ecrini vereceğine Rabbimden bekliyorum, inanıyorum. Çünkü ben sadece O’na güveniyorum. Selam olsun vahye uyanlara, Almanya.”

(İbrahim Serin-“Kur’an’a İhanet Tarihi” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Tam anlamıyla çalışan demokratik laik bir sistem yönetimler için gereklidir. Aksi takdirde ülke yönetilemez yani demokratik ve laik bir sistemde din aranmaz. Devletin dini adalettir. İsteyen İslam ilkeleriyle yaşar, isteyen Hristiyan, Yahudi veya dinsiz olarak yaşama imkanı bulmalı ki, ortak değerler olan hukukta eşitlik, bütün kaynaklar adil dağıtılmalı ve kamuya ait haklar devletin güvencesinde olmalı. Özel mülkiyetler sıkı denetim, kontrol ve koruma altında olmalıdır. Vatandaş nereden kazandığının hesabını verebilmelidir. Allah’ın mülkü bir kaç kurnazın tekelinde olmamalı, laik sistemi Nebi (a.s) Medine sözleşmesi adıyla uygulamıştır. Esasında insani değerler, Kur’an’a ters olan değerler değildir. Bilakis Kur’an’ın önerdiği değerlerdir. Cumhuriyet meclisi yani insanlar halkın ortak aklı ile kendini yönetmelidir. Bu kanunlar kurumsallaşmalı ve kimse aksini yapamayacağı engeller ve kurallar konulmalıdır. Demokrasi ve insan hakları olmadan hiç bir inanç kendini özgürce ifade edemez. Dönüş ancak böyle bir sistemle barış projesine ulaşabilir diye düşünüyorum.”

(Ali Uykur- “Demokrasi, Cumhuriyet, Laiklik” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali hocam! Vallahi yine gerçekleri ortaya çıkarmışsınız. Anlayana ve azıcık tefekkür etmek isteyeneye. Günümüz Müslümanı üzerindeki ölü toprağını atmak istemiyor. Günümüz Müslümanı sürü olmaktan gocunmuyor. Günümüz Müslümanı gerçek iman ve güzel ahlak sahibi olmak istemiyor. Günümüz Müslümanı, Kur’an âyetlerini, tabiat âyetlerini, insan âyetini bilmek, tanımak ve araştırmak istemiyor. Günümüz Müslümanı cahil kalmayı bir makam/şeref görüyor. Bunları düşündükçe ruhum daralıyor, afakanlar basıyor. Allah ilminize, kaleminize, ferasetinize keskinlik versin. Teşekkürler. Tebrikler. Saygılarımla selamlıyorum.”

(Fuat Ceylan Ceylan- “Kur’an’a İhanet Tarihi” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Yüce kitabımız, herkes kendi yaptıklarıyla hesaba çekilir ilkesiyle, insanı bireysel özgürlüğe davet ettiği açıktır. Birey özgür olmadan, irade sahibi olamaz. İradesi olmayan her birey, birilerine sürü ve kul olmaya kendini mahkum eder. Yüce Kur’an yaşanarak okunur. Hayatı ve güzel ahlakı inşa ederek yol alır. Siyasal veya ulusal din, tarikat, cemaat, rivayet, gelenek, ata, kavim, sünnet, mezhep dini uydurulmuş din olur. Bu durumda din onlar için amaç değil araç haline dönüşür ve maalesef dönüştürülmüştür. Müslüman toplumların tarihsel sorunu budur.”

(Ali Uykur- “Kur’an’a İhanet Tarihi” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Böyle nefis bir değerlendirmeden dolayı yüce Allah senden razı olsun kardeşim! Bu güzel yazılarını ön yargıdan azade olarak okuyan mutlak istifade edip kendini sorgulayacaktır. Yüce Rabbim hesaba çekilmeden önce, kendini hesaba çekenlerden eylesin.”

(Mevlüt Özcan “Kur’an’a İhanet Tarihi” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Hocam! Öyle mükemmel derlemiştir ki, tüm bunları kitap haline dönüştürüp daha çok kişi ve kitlelere ulaştırmak iyi olur düşüncesindeyim. Rabbim sizden razı olsun İnşallah. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

(Abdülkadir Demirdizen- “Kur’an’a İhanet Tarihi” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Allah senden razı olsun üstadım... Yıllar önce bu konuyu yazıp, “Afgan uleması dünyanın en cahil ulemasıdır” dediğim için binbir türlü tenkidle karşılaşmıştım. Evet bu paylaşımında değindiğin gibi, fiili livatanın halkın nezdinde kurumsallaştığı tek ülke Afganistan’dır...”

(Murat Karadağ- “Allah Hiç Kimseye Zulmetmez” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ne yazık ki öyle. Hatta Hacca ve Umreye bile gitmiş çok insan, Kur’an’ı, Allah Resulünün hayatını bile merak edip baştan sona okumamıştır. Çoğu çektiği tesbihin, besmelenin, okuduğu Fatiha sûresinin bile manasını bilmiyor ve işin acı tarafı merak bile etmiyor. Allah aşkına! Kim mezhepleri tek tek inceleyerek birini tercih ediyor da,” ben Hanefi- Şâfi-Hanbeli yahut Mâlikî mezhebindenim diyor? Babadan dededen gördüğü gibi uydum kalabalığa gidiliyor!

(Enver Etik-”Diyamet, İlahiyat Fakülteleri ve İmam Hatip Okulları İsriftır” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Kardeşim! Allah razı olsun. İnanın ki, aklını kullanan bir çok insana tercüman oldunuz ve bu konu bundan daha net ve açık anlatılamazdı! Hele cumhuriyet ve laiklik ve diğer ülkelerin(Afganistan v.s) karşılaştırılması! İnanın bu düşünce bunu bile anlamak istemez ve hep bir ama’ları vardır. Müminler ne zaman ki, Kur’an’ı anlayarak okur ve ahlakını hayatlarına geçirirlerse işte o zaman yüce Allah’ın tarif ettiği gerçek Müslümanlardan oluruz! Ben her zaman şunu söylüyorum, Allah’ın tarifine uyan insan tipi, sol ve sosyalist olandır! Evet bu insanları Kur’an’la buluşturmalıyız; akli kullanan, sorgulayan ve eleştiren, Allah’ın dediği sürüden olmayan insanlar bunlardır. Onları kazanırsak daha çok yol almış ve Allah rızasına nail olmuş oluruz. “Emeğine, yüreğine sağlık olsun hocam.

Bakara 285 ve 253 neyi emrediyor?

Camilerde Allah ile Muhammed”i yan yana asanlara soruyoruz.

1-) Muhammed Allah'ın ortağı mı?

2 -) Yok saygıdan olduğunu söylüyorsanız neden diğer elçilerin isimlerini yazmıyorsunuz?

3-) Bazı camilerde Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali yazılması, Emevi Ehl-i Sünnet dininden kaynaklanıyor?

Tevhid isyanla başlar.

Lâ ilahe illallah yolu tevhid olanlara selam olsun” (Salim Baykara- “Mezhepçilere” adlı yazıya yaptığı yorum)

“İki Muhammed ancak bu kadar tarif edilebilir. Hocam yüreğimizin tercümanı oldunuz. Allah razı olsun. Uyandırmaya devam inşallah”

(Adem Gölen- “Mezhepçilere” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Selamünaleyküm, Ali hocam! Şöyle avazım çıktığı kadar bağır-mak, haykırmak istediğim ne kadar eğri doğru varsa siz tercüman oldunuz adeta. Size bu fırsatı veren Rabbime hamdolsun yüreğinize sağlık hanenize bereket”

(Akif Kaya- “Mezhepçilere” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali Hocam! Yine dopdolu yine ezberleri bozan yine din bezirganlarını yerle bir eden muhteşem bir paylaşım olmuş. Tabi biliyorum, bu tacirlerin ve müşterilerinin saldırılarına maruz kalacaksınız. Ama hocam emin olun yalnız kalmayacaksınız. Sizin Kur'an'dan aldığınız feyz ve ilham, hem bizlere yol olacak hemde sizi bu tüccarlar karşısında hep güçlü kılacak inşallah. Ali Hocam! Allah sizden razı olsun, yüreğinize sağlık. Allah sizi daha güçlü kıl-sın inşallah, selamlar.”

(Hayri Sipahi - “Mezhepçilere” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Rükû, Secde, kıyam, kible tavaf vb. kavramlar yerli yerine oturmaya başladığında aydınlanmanın, Rönesans'ın yayılım hızı katsayılarla artacaktır inşallah. Ali hocam! Rabbim sayılarınızı art-tırsın. Şu şarlatan din yobazlarına demir yumruk gibi iniyorsunuz

maşallah.”

(Adem Gölen- “Salat, Rükû, Sujud” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Cihadın binbir yolu ve o kadar da alanı vardır. Bu alanların en önemlisi ve değerlisi ilimle yapılan cihaddır. Zira ilim sahibi olmak emek/zaman bağlamında çok meşakkatli bir yolu yürümeyi gerektirir. Edinilen bilginin tebliği ise, uzun zamanla birlikte şartlara göre, çoğu dönem yüreklilik de ister. İsteyen herkesin ilim sahibi olmasının önünde hiçbir engel yoktur. Ancak, âlim/muallim sıfatıyla her engel ve tehlikeye rağmen tüm çarpıklıkları, Allah’ın nurunu öne çıkararak doğrularıyla birlikte delil/dayanaklarıyla ilan edebilme işi, korkulmaya daha lâyük olan Allah’tan yeterince korkup, Allah’a dayanıp güvenenlere, ecri (rızaî İlahiyi) yalnız Allah’tan bekleyip, kayıtsız şartsız sadece Allah’a teslim olanlara nasip olur. Savaş üzerimize yazıldığında âlim için geride bırakılmanın önemi/anlamı ve sorumluluğu üzerinde hiç mi düşünmezler. Maalesef düşünmezler, zira ahiret, dünyevi kaygı ve menfaat karşılığında çok az bir bedelle satılmıştır. Gerçek müflisler bu gruptakilerdir. Çünkü ilimleri kendilerine hiç bir fayda sağlamamış, tam tersine dünyevi menfaat edinme yolunda hırs ve iştahlarını artırarak hem kalplerini hem akıllarını mühürlemişlerdir. Yazık ki hemde ne yazık.”

(Zihni Dönmez-”Mezhepçilere” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Sayın Hocam! Yazınız çok güzel okuyanlar feyz alır inşaallah. Mesele okumayanlarda veya karşı olanlarda. Yazılarınız için teşekkürler. Rabbim ilminizi artırsın. Bu yazıyı okumayanlara da okumayı nasib etsin. Selam Olsun Kur’an’ı okuyup anlayarak yaşam tarzına uygulayanlara...! Saygılar.”

(Feyzullah Selcuk- “Mezhepçilere” adlı yazıya yaptığı yorum).

“Çok güzel ve gerçekçi bir yazı olmuş. Kalemine sağlık Aydın hocam. Furkan 30.âyet, durumun ne olacağını bize göstermiş zaten. Ama bir kişinin bile uyanışını sağlamak sevaptır diye düşünüyorum. Sevgiyle kal.”

(Ender Ansan “Şia ve Ehl-i Sünnet Din Adamları” adlı yazıya

yaptığı yorum)

“Ali hocam, teşekkürler tebrikler. Akıllı kullanmak zor... Taklitçilik kolay... Ahireti/Cenneti garanti eden dinidar büyüklerimiz olunca... Getir yiyelim, ört uyuyalım... Allah akıl versin diyoruz ya yanlış gibi, aslında Allah akıl vermiş, ama kullanmasını bilmiyoruz”

(Fuat Ceylan- “Şia ve Ehl-i Sünnet Din Adamları” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Kur’an’ın aslından saptıklarından dolayıdır ki, kendi inançlarını cemaatlerine dikta ederek ! Bugünlere gelmiş. Bugün % 95 şii gelenekçi bir yapıya sahip. Namaz bize yeter deyip yan yatanlar. Kur’an’dan hiç bir ilim arayan yok. Bizlerde mescidlerden soğuyoruz. Adeta diyanet hocaları da bir başka sorun. Diğer Allah Resullerinin mescidlerde hiç ismi anılmıyor. Muhammed (a.s) ı nerede ise Allah’a ortak yaptılar. Selam ve saygı ile. Ali Aydın Hocam! Bu benim görüşüm.”

(Hüsamettin Aktaş-“Şia ve Ehl-i Sünnet Din Adamları” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Kadir Mısıroğlu anlatıyor. Bu konuşmasıyla ilgili (videosu var). Konuşmasında diyor ki, “Cinler çok uzun yaşarmış, Allah Resulünün zamanında yaşayan cinler, hadisçi Buhari ve Müslim’in zamanına kadar yaşamışlar. Buhari, uzun yaşayan cinlere bir gün sormuş, “Siz Resulullah (a.s) ı canlı olarak dinlediniz. Benim topladığım hadislerden ona ait olmayan bir hadis var mı? Yani Buhari, Allah Resulü adına topladığı bütün hadisleri cinlere teyid ettikten sonra onları yazmaya başlamıştır. Buyrun size sahih hadis kaynağı, buyrun size Mısıroğlu belgesi, buyrun size ehli sünnet kaynağı. Buyrun size ehli sünnet vel cemaat din kaynağı. İyi ki bu şirk dinini terk ettik, iyi ki Kur’an var, Kur’an’dan sapan sapkıntır. İyi ki Kur’an’daki dine döndük.”

(Bedrettin Köprücü- “Şia ve Ehl-i Sünnet Din Adamları” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Bundan daha güzeli, yine bu olsa gerek değerli hocam, eline,

diline, kalemine sağlık. Rabbim ilminizi artırsın, bedeninize sağlık, ömrünüze ömür katsın. Şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Bunların nezdinde kâfir ilan edildiğinizi de hatırlatmak isterim. Saygı ve sevgilerimle”

(Davut Yazıcı “Mezhepçilere” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Çok açıklayıcı bir yazı olmuş hocam! Allah razı olsun. Şu taklidi iman kısmı benim eskiden beri hep düşündüğüm bir şeydi. Nasıl olur da Hristiyan yada Yahudi bir beldede doğmuş olan bir çocuk cehennemlik olurda, Müslüman bir beldede doğan çocuk cennetlik olur diye. Burada bir adaletsizlik doğuyor çünkü.”

(Buğra Burak- “Gayri Müslimler Cennete Girer Mi? adlı yazıya yaptığı yorum)

“Hocam ne güzel izah etmişsiniz. Allah rahmandır, rahimdir. Bilinçli olarak O’na karşı çıkmayan her insan, Rahîm isminden yararlanacağını söylemek mümkündür diyebilir miyiz? En güzeli Rahman’a bilinçle boyun eğen, teslim olan, bilinç ile teslim olanlardır. Garaz ile Rahman’a karşı çıkan din adamları, onlara (evliya) bilinçle boyun eğip şirke düşenler, Allahın gazabına uğrayacak olanlardır diyebilir miyiz? Selâm ve muhabbetle...” İmanda esas olan, Allah’ın bir oluşu, ortağının olmayışı, ahiret inancı, bireye ve topluma salih ameller yapmaktır. “Şüphesiz, iman edenler; Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sâbiîler’den de Allah’a ve âhiret gününe inanıp sâlih ameller işleyenler için Rableri katında mükâfatları vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur; onlar üzüntü de çekmeyecekler” (Bakara-62) Bu demektir ki, İslam diniyle tanışmayan bir kişi göklerin ve yerin bir yaratıcısı vardır ve yaratıcıyı kendi dilinde isimlendirmesi ve bu Rab bir gün bize hesap soracak demesi iyi işler yapması kişinin “Ey iman edenler!” zümresinden olduğunun kanıtıdır. Dedğiniz gibi Ali Aydın hocam! Arapça “slm” kökünden gelen islâm اسلام “ (özellikle yüce Allah’a) teslim olma, boyun eğme. Arapça sözcük “esleme” (teslim oldu, barıştı) anlamı taşımaktadır. Ahiret hayatının ve cehennemın sonsuz bir azab yurdu olduğunu düşündüğümüzde bu Rabbimizin rahmetidir diye düşünüyorum.

Yani Kuranı tanımayan birisi mümin olabilir en doğrusunu Rab-bimiz bilir.”

(Yaşar Övey- “Gayrı Müslimler Cennete Girer Mi?” adlı yazıya yaptığı yorum)

Hocam, çok teşekkür ederiz. Yine ufkumuzu açan bir makale kaleme almışsınız. Bu mevzu toplumda çokça tartışılan bir mevzu olup, özellikle sünni kesimin kendini cennetlik, diğer herkesi cehennemlik saydığı bir konudur. Mevzu bu güne kadar bu vuzuhlukta açıklanmamıştı. Beynimize, yüreğimize, ilminize sağlık. Rabbim sizlerden razı olsun.”

(Hüseyin Gölgeli- “Gayri Müslimler Cennete Girer Mi? adlı yazıya yaptığı yorum)

Değerli hocam! Şimdiye kadar okuduğum en uzun tebliğ idi ve çok güzel bilgiler edindim. Tavsiyeleriniz çok çok önemli. Vahiy ehli ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususları iyi anladığımı düşünüyorum. Şahsınızla ilgili intibalarım daha bir özellik arz etti size çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah bize dua ediniz lütfen! Selam olsun vahye uyanlara”

(İbrahim Serin- “Kur’an’ı Mübin’in Meâli” adlı yazıya yaptığı yorum”

“Neredeyse ümmet ve millet kavramları yer değiştirmiş. Millet için ulus anlamı kullanılıyorken, ümmet için inanç topluluğu kullanımını vardır. Tam tersi”

(Ali Shahini “Ümmet ile Millet Arasında Bulunan Farklar” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali hocam! Zurnanın zırt dediği yere gelmişsiniz. Tebrik eder ve uğrayacağınız onca eleştiri ve ithama şimdiden hazırlıklı olmanızı dilerim. Umarım Rüştü bey de sizinle aynı düşünceleri paylaşıyordur.”

(Şevket Karaköse- “Salat Kavramı” adlı yazıya yaptığı yorum)



“Osman Çoban! Ankebut 45. âyeti iyi anlamak lazım. “Salat” kavramı özden yoksun, sadece belirli hareketleri ortaya koyma değildir. Nebi(a.s) bizim bu gün kıldığımız namazı mescidde kılmıştır. Sadece farzları ile. Cuma namazının önce hutbesini sonra iki rekat farzını kılmıştır. Fakat dayanışmaya, yardımlaşmaya büyük önem vermiştir. Bu gün cuma namazında binlerce kişi toplandı ve namaz kıldı. Birbirlerinden habersiz olarak camiden dağılıp gittiler. Salat bu değil...”

(Mehmet Baştürk- “Salat Kavramı” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Sevgili Ali Hocam! Olay basit, ama uygulama çok zor. Müslümana diyeceğiz ki, işte Nebi (a.s) karşında, sana senin anlayacağın dil ve şekilde hitap/tebliğ ediyor. İlk defa sana sesleniyor ve ne mutlu sana ki kaynağı vahiy/Kur’an’dan öğrenip Müslüman oluyorsun. Çevrene bakma öyle, yardım alabileceğin/edebilecek kimse yok. Ön koşulsuz, şartsız, art niyet olmaksızın şu Kur’an’ı anlayarak oku...” Selamlar, saygılar. Çok mu zor!?

(Fuat Ceylan Ceylan- “Yalnız Yaşayanlardan Değil Ölülerden De Çekeceğimiz Var” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Çok muhteşem bir yazı! Ömrümün cidarına oturdu. Memnuniyetimi anlatamam Ali hocam! Allah Razı olsun, ilmini âmeli ömrünü aydınlatsın İnşallah.”

(Mücahit Güleç- “Yalnız Yaşayanlardan Değil, Ölülerden De Çekeceğimiz Var” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Sihir gerçek değildir, bir illüzyondur, göz boyamadır. Hiç kimse sihir yapamaz, hiç kimse sihri bozamaz, sihirbazlar ne kadar sahtekarsa, sihri bozduğunu iddia edenler de en az sihir yapanlar kadar sahtekardırlar. Olmayan bir şeyin neyini bozuyorsun. Sihir yapanlara bir tek soru sordun mu, sihir hemen bozular. Bu soruyu ben düşünerek buldum.”

(Bedrettin Köprücü- “Kur’an’ı Mübin’in Meâli” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Yine muhteşem açıklamalar... Ya Rabb..! Ali Aydın kardeşime doğru yolunda sebat ve selamet nasip eyle, ilmini artır ve onu doğru bir meal yazmayı nasip eyle, ömrünü bereketli kıl, son nefesimizde hepimize kamil bir ruh ve haskul imanını nasip eyle...”

(Murat Karadağ- “Kur’an’ı Mübin’in Meâli” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Gerçekten düşününce aslında İsveçlinin küfrü ve hakareti uydurulmuş din algısıyla ilgili bir durumdur. Oysa bu dinin mensupları Allah Resulüne düşüncesizce en büyük hakaret ve zulmü yapar ve kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar.” (Ali Uykur “Sizden Olmayınca Hakaret Etmek Kolay Oluyor” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Hocam! Meal çalışmanızı okudukça ne kadar yerinde bir karar olduğunu anlıyor ve çok istifade ediyorum. Özellikle kavramlara verilen yanlış manalar Kur’an’ın anlaşılmasını önemli ölçüde etkiliyor. Bütün bölümleri sabırsızlıkla bekliyorum. Allah yardımcınız olsun inşallah.”

(Mahmut Pınar İkizek “Kur’an’ı Mübin’in Meâli” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Bugün bir tarikata veya cemaate tabi olan veya hurafe rivayetlere itibar ve itikat etmiş kişilerin fetö hurafecisini gerçek olarak asla tenkit ettiklerini göremezsiniz. Zira onlar taklidi bir imana sahip oldukları için fetö’ye kainat imamı sıfatıyla iltifat ediyorlardı. Hatta diyanette bile bir çok görevli inançlarını Kur’an’ın süzgecinden geçirip fetö’ye eleştirel bakacak durumda değillerdir.

(Mevlüt Özcan “Risâle’i Nur’da Bulunan Şirk, Hurafe ve Yalanlar” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Allah razı olsun hocam! Yıllardır anlatmaya çalıştığım en önemli kavram ve konulardan biri de salat idi. Salat, infak, salihât sanki bir zincirin üç halkası gibi bir birine içten bağlı kavramlar olarak görüyorum saygı değer Hocam! Allah sizden razı olsun, Allah’ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun İnşallah”

(Saim Tohumoglu “Salat Kavramı” adlı yazıya yaptığı yorum)

Çok değerli Ali hocam! Her öğrendiğimiz kavramlar kulaklardan dolma. Bu değerli bilgileri paylaştığınız için memnun oluyor, şahsım adına teşekkür ediyorum.”

(Mücahit Güleş “Ümmet ile Millet Arasında Bulunan Farklar” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Diyanet Emevi Ehli Sünnet, Şia, tarikat vs. ne Müslümana nede insana yalan ve gözyaşından başka verecekleri bir şeyleri yoktur. Bunu tarih bizlere acı bir şekilde gösterdi. Maalesef Müslüman coğrafya kan ağlıyor. Uydurulmuş paralel dine bağlı toplumlar yörüngeden çıkmış bir gezegen misali, peşlerine takılan takılmayan herkesle beraber heran patlamaya hazır bir bomba gibi. Daha da sarmaya devam ediyor. Bu tehlikeli gidişi ancak samimi, sorumluluk bilincine sahip olan Müslümanlar durdurabilir diye düşünüyorum. Yüce Rabbimiz Kur’an rehberliğinde yürüyen kullarına yardım etsin inşallah amin”

(Ali Uykur “Diyanet” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Mehmet Saygaz! Ali hoca yaşanmış İslam tarihindeki realiteleri Kur’an perspektifinden değerlendirmiştir. Ali Hoca’nın temel referansı Mürselat 50 ve Casiye 6. âyetlerdir. Kur’an’ı temel referans kabul ederek yorumlarını ve eleştirilerini ona göre yapıyor. Zuhruf 44. âyetin sorumluluğunu derinden hissediyor. Hocayı takip ettiğim kadarıyla çürük zeminde asla yürümüyor, muvahhid, mü’min sorumluluğu taşıyan bir tebliğci. Allah ondan razı olsun.

(İbrahim Dane- “Muaviye Ehli Sünnet İlişkisi” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali Hocam! Paylaşımlarınızdan ne kadar yararlı bilgiler edindiğimi ve bunlardan haz duyduğumu âdeta ruhumun beslendiğini ve bu nedenle size minnettar olduğumu bilmenizi isterim. Yıllardır içimde biriktirdiğim ve ifade etmekte zorlandığım güzel, değerli, ilham verici bilgiler umarım nice yüreklere de dokunur. Sağolun Allah razı olsun. Selamlar”

(Hayri Sipahi- “Muaviye Ehli Sünnet İlişkisi” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Kardeşim! Emeğine sağlık, inşallah sizin gibi gerçek Kur’an’ı açıklayanların sayesinde dinimizi öğrenecek ve hayatımıza yön vereceğiz! Kendime hep şunu soruyorum. Nasıl oluyor da” namaz” insanları kötülükten korumuyor. Öyle ya, köyü inleyen ağa bile namaz kılıyor, caminin yerini veriyor, hocayı yediriyor vs vs ama köyden hiç yoktan bir kaç aileyi sürmüş, perişan etmiş, aç ve sefil olarak onları kovmuş yerlerini almış! Hem namaz kıl hemde zulmün kiralını yap! Haşa âyet mi yanlış! İşte böyle yanlış çevirirsen Allah’ın âyetlerine takla attırırsın. Kardeşim daha öğrenecek çok şey var ve en önemlisi gerçek Kur’an’ı ve gerçek dini öğrenebilmek! Teşekkürler, sevgiler.”

(Hüseyin Bostan-”Zekata (Arınmaya) Gelin” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali Hocam! Eğitim kurumlarında ders olarak müfredata yerleştirilip zihinlere kazınması gereken bu paylaşımınız, o kadar anlaşılır, o kadar açık olmasına rağmen, bazı zihinler anlamakta güçlük çekiyor diye düşünüyorum. Ali Hocam sizin gibi çıkar amaçlı olmadan bildiklerini toplumla paylaşan az sayıda din bilgini insanlardan birisiniz, her paylaşımınız asırlardır yerleşmiş, kalıplaşmış din ticaretinin ve onu çıkarları için kâr kapısına dönüştürenlerin amaçlarına ket vuruyorsunuz. Ancak üzüntüm o ki, dinden rant devşirenlerin bunu anlamak istememeleri, yüreğinize sağlık Allah yardımcınız olsun.”

(Hayri Sipahi- “İkâme Etme” hangi anlama gelmektedir” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Allah kendi din’ini gönderdiği gibi yine kendi tamamlamıştır. Muhammed (a.s) ın bu oluşumda hiç bir şahsî katkısı yoktur. O sadece indirilen kitabı Nebi olarak muhafaza etmiş, Resul sıfatıyla da tebliğ etmiştir. Kur’an karşısında bir Müslümanın durumu neyse Muhammed (a.s) ın durumu da aynıdır. Bu itibarla din sadece

Allah’a aittir, O ne dediye din O’dur.”

(Mehmet Emin Katrancı- “Orijinal Dinin Önemi” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Hocam! İzahatınız için öncelikle teşekkürler, ancak ifade ettiğiniz kavramlar bizlere çok yabancı geliyor. Bunları ancak iyi derecede Arapça bilen insanlar anlıya bilir. Bizler Türkçe mealden Kur’an’ı anlamaya çalışıyoruz. Ben şahsen Mekke döneminde de Medine döneminde de Kur’an’da evrensel değerlere uymayan âyetlerle karşılaştığımı belirtmek durumundayım. İslam tarihinde ise tiksindiğim konularla yüzleşmek durumunda kalıyorum. Bu kitap gerçekten Allah’ın sözü müdür çelişkiye düşüyorum. Ben bu yolculuğa İbni Arabi ve Şeyh Bedrettinle başladım ve akabinde İslam tarihi, dahası anlamak için Sümer ve Manas destanları ve geldiğim nokta hak sanki başka bir şey gibi. 1400 seneden beri ilimden uzaklaşmış bu dinin mensupları bir türlü hakkı görememelerinin sebebini ise âyetlerin anlaşılmanmış olmakla beraber yaradanın bu kadar anlaşılmasız bir kitap indirmesini mantığım kabul etmiyor. Şayet bu kitap evrensel, herkesin rahatlıkla anlayabileceği değerlere sahip olmalı diye düşünüyorum. Herkes dini kurtarma peşinde lakin sonuç yok.”

(Mustafa Karakaş- “Orijinal Dinin Önemi” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Subhanallah! Çocuklarımızın kurtuluş reçetesi, çok muhteşem paylaşım. Allah razı olsun Ali Hocam. Anlayanlara Allah selametler versin. Keşke bu yazı benim için 30 yıl önceki düşüncem olsaydı. Saygılar sunuyorum hocam!

(Mücahit Güleç “Cehennemın Mutfağında Geçen Bir Hayat” adlı yazıya yaptığı yorum)

“Ali Hocam! Her paylaşımınız, bilgi deryası, ilham kaynağı, (en azından ben öyle düşünüyorum). Ancak beni üzen bu ve diğer hazine değerindeki paylaşımlar ne yazık ki, yeterince okunmuyor olması. Ben bu yazınızı okuduğumda 35 beğeni 10 yorum yapıl-

mıştı. Bana göre muhteşem içeriklerle dolu bu paylaşımlar hak ettiği ilgiyi görmüyor, şu anda milyonlarca insan bunları okumalıydı. Bu nedenle kahroluyorum ve umutlarım kırılıyor. Sağlıklı ömürler dilerim, selamlar.”

(Hayri Sipahi “Cehennemın Mutfağında Geçen Bir Hayat” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Ali Aydın hocam! Dünkü yazının devamı paylaşım yaparak konunun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne koyarak insanların uyanmasına vesile oluyorsunuz. Hocam Allah razı olsun. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Saygılar selamlar.”

(Fatma Elmas “Cehennemın Mutfağında Geçen Bir Hayat” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Şirk inancı bütün amelleri silip süpüren ve boşa çıkaran inanç ve iman şeklidir. Ne yazık ki iman eden çoğunluk bunun farkında bile değiller. Çünkü yaptıklarını şeytan onlara süslü gösteriyor. Kur’an’ın öğüdüne kulak vermeyenler, ona sarılmayanlar hüsrandıdır. Teşekkürler Ali Aydın hocam! Allah razı olsun. Şirk kavramı tevhid inancında en önemli bilgidir.

(Fatma Elmas-” Kur’an-ı Mübin’in Meâli” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Ali Aydın hocam! Bu konuyu sizden daha anlaşılır, daha güzel, daha dünyevi anlatabilecek bir din adamını bilmiyorum. Bilenler beni bağışlasın. Bu paylaşımı ön yargısız, sindirerek okuyunca ne kadar etkili ve bilgilendirici olduğu anlaşılıyor. Umarım Ehl-i Sünnet’in cahil silahşörleri için ilham kaynağı olur. Yüreğinize sağlık”

(Hayri Sipahi “Cehennemın Mutfağında Geçen Bir Hayat” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Allah’tan umduklarını, Kur’an’da arayan ilim- bilim insanları, ilimde derinleşip Allah, vahiy ve Resul farklarını ve bağlantılarını ayrıntılarıyla açığa çıkaran değerli ilim insanlarına benim gibilerin o kadar ihtiyacı var ki. Dinimizi Kur’an’dan, vahiy’den yani Resulden

ayrılmayan değerli hocalarımızdan öğrenmeye gayret ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Önümü yolumu aydınlatıyorsunuz. Sağol varol Ali hocam! Allah'ın selamı, bereketi, affı üzerimize olsun.”

(Mücahit Güleç “Salât ve Secde” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Ali Aydın hocam! Her zamanki gibi anlatım ve paylaşım muhteşem olmuş. Gerçekten çok ayrıntılı anlaşılır bir paylaşım. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Hocam çok faydalanıyoruz. Kur'an kavramlarının anlamları benim için salât-ı ikâme dersi oluyor. Sizin paylaşımlarınızla okuduğum ve anladığım Kur'an âyetlerini tasdiklemiş oluyorum. Her günü iple çekiyorum hocam! Allah razı olsun.”

(Fatma Elmas “Salat ve Secde” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Ali Hocam! Salât, namaz, ritüel, secde, rüku gibi kavramların aslında ne olduğuyla ilgili tespitlerinizi savuna gelen birisiyim. Keşke iman edenler bu kavramların gerçek anlamlarının bilincine sahip olarak yaşasaydı. Maalesef ki artık yalnızca, ahlaksızlığı örtmek için birer kamufle olarak kullanılan simgeler halinde dinin içerisinde yer alıyor...”

(Ahmet Özdemir “Salât ve Secde” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Saygı değer hocam! Ben oğlumu hafızlığa verdim. Dört sene okudu, son sene Adana'nın Karataş ilçesinin Yemişli köyünde diyanetin bir Kur'an kursunda hafızlık eğitimi yaptıran Pozantı kamışlıdan Ahmet hoca diye birisi orada görev yapıyordu. Çocukları okadar çok dövermiş ki” ben kendimi kaybettim mi sizi öldürebilirim, döverken kaçın” diyormuş. Çocuk Kur'an kursunu bırakıp eve gelince, “dört sene Kur'an'ı açıp bir kere bile yüzüne bakmadım diyor. Böyle bir din eğitimi olur mu hocam!”

(Tahsin Yörükoğlu “Cehennemın Mutfağında Geçen Bir Hayat” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Ali Aydın hocam! Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık! Gerçekten çok aydınlatıcı ve çok değerli bilgiler. Âyetleri tebyin ederek, üzeri örtülmüş gerçekleri açığa çıkarttığınız için Allah razı olsun.

Çok teşekkürler hocam. İnsanın öğrendiklerini te'yid etmesi, inancının ve imanının artırmasının verdiği duygunun yani haşyet duygusunu hiçbir şey vermiyor. Gerçekten iman edenlere saygılar, hürmetler. Rabbim yardımcınız olsun.”

(Fatma Elmas “Namaz Vakitleri Diye Bir Şey Yoktur” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Değerli hocam! Allah sizden razı olsun inşaallah! O kadar güzel sıralamışsınız ki, hayran oldum. Şikayetçi olduğunuz hadis adı altındaki kitapların hepsini okudum. Bunları okumak İslam'dan bir vecibe gibi biliyorduk. Dün bir köye ziyaretim oldu. Nereye gitsem aynı felaketi görüyorum. Doğruları anlattım ve söz aldım. Kitabı anlayarak okursanız size iki tane meal hediye edeceğim. Kabul ettiler. Size çok teşekkür ediyorum. İlminize, elinize, gayretinize ve vahye uyanlara selam olsun.”

(İbrahim Serin “Hangi Muhammed?” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Ali hocam! Gerçekten çok anlaşılır bir paylaşım olmuş. Kitap Resul, beşer Resul kavramlarını âyetler ışığında muhteşem anlatmışsınız. Hocam! Allah razı olsun. Tâbi ki” anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az” diye bir söz vardır. Bizim dindar takımı Muhammed’i ve Nebi’yi ölesiye savunurlar. Resul Muhammed’i ve Resul Kur’an’ı ise, maalesef ki anlayamadılar. Kur’an’ın ne dediğinden zerre kadar akletmeyenler Nebi (a.s) adına uydurulan hadislere inanarak, gerçek Resulü sırtlarının arkasına atmaktadırlar. Kur’an’ın öğretisine körleşerek kulak arkası ediyorlar. Bu nasıl bir iman şeklidir. Hayretler içinde kalıyorum. Teşekkürler Ali Bey! Gerçekten her gün paylaşımınızı iple çekiyorum. Gerçekten paylaşımlarınızla öğretilerimi ayrıntılı ve detaylı olarak daha iyi anlıyorum. Allah razı olsun Ali bey”

(Fatma Elmas “Kur’an-ı Mübin’in Anlamı” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

Hocam! Bu paylaşımda muhteşem olmuş, âyetleri içeriğinden



saptırıp kendi uyduruk inançlarına delil yapanlar zalimlerin ta kendileridir. Olayı çok güzel anlatıp, gerçeği ortaya koymuşsunuz. Allah'ın lâneti âyetleri kendi dinlerine uyduranlar, din adına hüküm verenler üzerindedir. Böyle paylaşımlarla bilgi sahibi oluyoruz. İnanın ki şaşkınlık içinde okudum, bu nasıl bir uydurmadır? Bu nasıl bir çarpıtmadır? Hocam! Bu âyet hakkında bu yorumları ilk defa okuyorum. Teşekkürler Ali Bey! Gerçekten bizleri bu konular hakkında da bilgilendirdiğiniz için Allah razı olsun. Bunlar çok önemli bilgiler. Nebi (a.s) a indirilen Allah'ın anayasasını bilimsel temelde insanları bilgilendirdiğin için sana ve senin gibi hocalara teşekkür ederim.”

(Mehmet Turan “Kur'an'ın Resul Anlamında Kullanıldığı Âyetler” Yazısına Yaptığı Yorum)

“Önce aklınıza sağlık diyor, yazdıklarınıza teşekkür ediyorum...” Yazınız düştüğünde; Kur'an bağlamında kurduğunuz her cümlenizi içtenlikle okuyor ve kendimce sorgulayarak, yaşamın her alanında bizlere mürşit olan Kur'an'ı, asla gösteriş olsun anlayışıyla değil, çok daha iyi anlamaya çalıştığımı düşünüyorum...” Ama hâlâ, “cep telefonu ile tualete gidilmez” diyen ‘Kur'an cahilliği’ içinde olan, yakınlarımız da olanlar var. Onlarla birlikte olmak da, onlar adına ne yazık ki bizleri üzüyor...” Tekrar teşekkürler. Kur'an bize yeter. Aklın ve bilimin ışığında hareket ederek, hayata sağlıklı bakanlara esenlikler diliyorum. Saygılar.”

(Hasan Torun)

“Said Nursi kibrinde Firavunu da solladı. Salla sallayabildiğin kadar. Said Nursi'nin müritleri, öncelikle Sultan Abdülhamid'den, cami ve medrese yapacağım diye aldığı paranın akıbetini sorguladılar..!! Bu din tüccarı hırsız, dini ifsad ettiği yetmiyormuş gibi, peşinden yüzlerce cahili de sürüklemiş ve İslam'a Ebu Cehil'den daha fazla zarar vermiş ve muhtemelen yabancı istihbaratların kölesi olmuş (tıpkı öğrencisi fetö gibi) hain ve münafık biridir...”

(Murat Karadağ “Risâle-Nur'da Bulunan Şirk, Hurafe ve Yalan-

lar” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Önal Sevinç! Sen önce git Said Nursi denen taptığın tanrının Abdülhamid den cami yapacağım diye tırtıkladığı paranın akıbetini öğren...” Bu milletin sizin ve tanrılarınızın zırvalarından bıktığını da unutmayın! Kendileri sahtekar olduğu yetmezmiş gibi, birde geride yüzlerce sahtekar bırakıyorlar...” Haa kimse bu gibi budalalara neza-ketle davranmam gerektiğini söylemesin! Herkese anladığı dilden konuşmak Sünnetullahın karakteridir ve biz onu uyguluyoruz!

(Murat Karadağ “Risâle’i Nur Külliyyâtında Bulunan Şirk, Hurafe ve Yalanlar” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Hocam! Rabbim ilminizi artırsın İnşaaallah. Karşı çıkanlara aldırma birkaç gün önce bir köye gittim vallahi köydeki insanlar bile artık anlamaya başladı Ebu Hanifeyi yani Numan bin Sabit’i kafir ilan edenlerin torunları Hüseyin Atay hocayı Yaşar Nuri Öztürk hocayı şimdilerde Ali Aydın ve daha niceleri. Bunlar Kur’an’ı bilen ilim ehli insanlar. Hatasını gören ve düzelten insanı kutlamak yerine onu kınamak ve ona saldırmak ise acizliğin göstergesidir. Selam olsun vahye uyanlara.”

(İbrahim Serin “Salât Namaz Değildir” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Hocam! Artık Kur’an kavramları Allah’ın inayeti ve salih kullarının çabasıyla gün yüzüne çıkıyor. Hurafelerin, hikayelerin, atalardan gelen hezeyanların karanlığı artık vahyin ışığıyla yırtılmakta, fecre kadar melekler bir bir inmekte tan yeri ağarıncaaya kadar. Rabbimiz ibadeti gösterdiğiniz yüzlerce âyette detaylı, yalın ve kolay bir dille anlatmışken, bin yıldır bu âyetler insanların kulaklarında çınlatılmadı.”

(Adem Gölen “İbadet Nedir?” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Allah’ın sizlere vermiş olduğu Kur’an, vahy, Nebi, Resul bağ-lamındaki ilmi derinlikler beni derinden etkiliyor. Subhanallah, Elhamdulillah, Allahul Aliyyul Kebir. Her paylaşımınız beni derin-den etkiliyor. Allah, gönderdiği kitabını açık seçik, menfaat temin

etmeden, çıkar gözetmeden anlayıp anlatan âlimlerimizden ebediyyen razı olsun. Cennetiyle mükafatlandırısın İnşaallah. Saygılar selâmetler sunarım Ali Hocam!

(Mücahit Güleç)

“Hocam! Allah sizden razı olsun. Bu paylaşımda muhteşem olmuş. Her paylaşımınız ibret verici ve o kadar öğüt verici ki, Allah'ın yüce âyetlerini açığa koymak için gösterdiğiniz çabadan, verdiğiniz emekten dolayı sizi kutluyorum. O kadar doğru söylüyorsunuz ki Aydın hocam. Gerçekten bu konu hiç anlaşılmadığı için birçok kardeşimiz ihtilafta ve Kur'an'a rağmen körü körüne Kur'an dışında yani var olmayan bir Muhammed'e tâbi olduklarını zannediyorlar. Yani Kur'an'a muhalefet ediyorlar. Çünkü o kadar çok bilgi kirliliği var ki hocam, siz bu konuyu gerçekten çok detaylı anlatıyorsunuz. Sizin kadar detaylı ve üstüne durarak paylaşım yapanı şimdiye kadar okumadım. Evet çok okudum, ama siz çok detaylı bilgiler veriyorsunuz hocam. Allah razı olsun. Çok emek veriyorsunuz ve yoğun çaba harcıyorsunuz. Rabbim sizi en güzel şekilde ödüllendirsin inşaallah. Çünkü benim için her paylaşımınız çok değerli hocam.

O kadar çok büyük bir emek var ki, çok değerli bilgiler paylaşıyorsunuz. Selam olsun gerçek öğütleri baş tacı yapanlara, selamlar saygılar hocam. Paylaşımlar karşısında zaten söylenecek tek bir kelime dahi kalmıyor hocam. Bizler de bu paylaşımlara destek vererek salât-ı ikame etme görevini üstleniyoruz inşaallah hocam. İşte Kur'an Hakkı Yılmaz çevirisinde bu kavramlara “peygamber, Elçi” diye çevirisi yapmış. Ama Kur'an'ın giriş bölümünde neden böyle yazdığını açıklamış. Yani Nebi'nin Türkçe açıklaması “peygamber” resul'ün Türkçe anlamı “Elçi” anlamına geliyormuş.

İnsanlar anlasınlar diye yapmış! Ama iyice anladım ki doğrusu sizin yapmış olduğunuz paylaşımlar hocam. Allah sizden razı olsun. Çünkü bu konu, Kur'an'ın anlaşılması ve tevhid inancının yerleşmesi için çok önemli olduğunu anlıyoruz. Bu konu anlaşılmadığı için insanlar ne okuduklarını maalesef anlayamıyorlar. Yani Nebi makamını ve Resul misyonunu ayırt edemiyorlar. Bu yüzden hadis

şirkinin içinde kalıyorlar. Saygılar hocam”

(Fatma Elmas “Peygamber” Kelimesi, Nebi ve Resulün Arasında Bulunan Farkları Yok Ediyor” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

Çok önemli bir keşişim noktası! Müthiş bir farkındalık... “Peygambere uymak ve itaat etmek, onun her sözü ve kutsi sözleri âyet niteliğinde” hayır böyle değil, diyorsun...” Dönüp sana “Resul’e ve Allah’a itaat et” âyetlerini örnek olarak veriyor...” İşte kendi diliyle düşünüyor. Bak! Kur’an, Muhammed’e ve Nebi’ye değil, “Resul’e itaat et” diyor...” diye sıkıştırdınca kaçıyor ve bizi peygamberi tanımamak ithamında bulunuyor...” Haktan sıyrılmaya çalışarak tribüne oynuyor... “ Bu durumu “Nebi ve Resul Arasında Bulunan Farklar” isimli eserinizde detaylı açıklamışsınız... Bu iki kavramı neden aynı gaye ve amaçla Kur’an çalışmasında hizmeti olan onlarca tanınmış ve yine cemaat ve dergahlar, tv profları veya vaizleri tarafından, diyanet dahil bir çok kesimce tartaklanan ünlü Kur’an emektarları olan simalar bakıyorum hala peygamber kelimesini kullanıyorlar. Abdulaziz Bayındır hoca, Mehmet Okuyan hoca, Mustafa İslamoğlu, Edip Yüksel, İhsan Eliaçık, Hakkı Yılmaz, Bayraktar Bayraklı ve daha niceleri...” Allah razı olsun...”

(Şahabettin Arslan “Nebi ve Resul Yerine Peygamber Kelimesini Kullanmamalım” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

Allah tarafından açıklanan (muhkem kılıp, tafsilini tebyinini, açıklamasını yaptığı), seçtiği Resul ile bize tebliğ ettirilen Kur’an, inandığımız dinimizdeki tek kaynaktır. Allah’ın sözü en güzel sözdür. Başka kitapları Kur’an’a ekleyemeyiz, ya da Allah’ın sözünü kitabından nesh edemeyiz. Dini koyan, sahibi olan Allah’tır, hiçbir ortağa ihtiyacı yoktur. Güzel bir program olmuş, teşekkürler.”

(Zuhal Uzun” Tek Hüküm Kaynağı Kur’an’dır” Adlı Programa Yaptığı Yorum)

Allah emeklerinizin karşılığını bin kat versin İnşallah. Uslup ve adap erbabı olmakta çok önemli. Allah’a kul, Kur’an’a yani Resul’e talebe olmak şereflerin ve takvanın en büyüğüdür. Allah razı olsun

değerli Ali Hocam. Ben sizlerden çok şeyler öğreniyorum. Teşekkür ederim, saygılarımı hürmetlerimi sunarım.”

(Mücahit Güleç “Bir Mezhebe Bağlı Olmak Şart Mı” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Erdal Koç! Başında sarık, sırtında cübbe, yüzünde kıl var diye, sen nur yüzlü müsün be şarlatan! Senin gibi, keçilerde de sakal var. Ebu Lehep ve Ebu Cehil’de büyük ihtimalle seninle aynı kılıkta idi. O zaman onlara da nur yüzlü demek gerekir be cahil! Adamı zorla kötü konuşturuyorsun! Varsa delilin Kur’an’dan göster! Yoksa otur oturduğun yerde!

(Rıdvan Canbaz-” Salât Namaz Değildir”Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Rıdvan Canbaz kardeş! Bunlar kafirden daha kafir, din pazarlayan şarlatanlardır. Çapına bakmadan gelmiş burda insanları tehdit ediyor. İblisin çocuklarından korkan onlardan kötü olsun. Bu nur kelimesine de takıntılıyım, ona bakarsan, porno film çeviren, Rus, Ukraynalı kızların da yüzlerinden nur akıyor! Mühim olan kalplerin nurlu olması. Bu tiplerin kalpleri de kapkara oluyor.

(Ali Cihan “Salât Namaz Değildir” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Ahmet Akçam bey! Yukarıda Ali Aydın hocanın hanımıyla çekilmiş kara çarşafılı fotoğrafını paylaşman, Ali Aydın hocanın Kur’an’ın başörtüsüne bakışını yazmasına engel değildir. Hatta görevidir. Yukarıda yazdığım gibi Kur’an’a göre, kadına başörtüsü takmak emir değil, Kur’an’ın Ahzab suresi “ ...tanınmanız ve eziyet edilmemeniz için...” İlgili 69. âyetinde olduğu gibi tavsiyedir. Benim eşim ve kızlarım da kara çarşaf değil, ama âyet tavsiyesine uygun bireysel hakkı veya tercih olarak başörtüsü takarlar. Bu konuda bizim yazdıklarımızla başörtüsü hakkında bulunan âyetlerle çelişkiye düştüğümüz anlamına gelmez. Eşlerimize tercih hakkı tanımaktır. İlahiyatçı kimliğimle tekrar ediyorum Kur’an’a göre başörtüsü Kur’an’ın tavsiyesi, kadının özgür bireysel hakkı ve tercihidir. Kur’an’ın emri değildir, nokta. Mümkünse Ali Aydın

hocanın yazısını bir daha lütfen okuyun. Kur'an basiretli herkese mahsus selamlar.”

(Recep Can “İslam'da Başörtüsü Var Mı” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

Ali hocam! Kitabınız ne zaman bitecek. İnşallah sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdilik elimde sekiz mealle Kur'an'ı baştan sona kadar okuyup bitiriyorum. Ama sizin verdiğiniz açıklamalar ve yorumlar bana daha aydınlatıcı ve insanın fıtratına daha uygun geliyor. Rabbim sizlerin sayısını arttırsın. İliminizi gayretinizi daim etsin. Rabbim sizden razı olsun. Selam ve dua ile...”

(Mehmet Tan “Kur'an-ı Mübin'in Meâli” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Ali Aydın hocam kutluyorum ve harika yazınıza teşekkürler. Kur'an'ın ahlakını bırakıp namaz, oruç, hacc, vb ritüelleri yapmayı ve baş örtüsü takmayı din ve dindarlık sananlar varsın şok olsunlar. Hüseyin Atay hocanın deyişiyle “namazı ümmetin başına bela ettiler” sözüne ilave olarak maalesef ifade ettiğiniz gibi evrensel Kuran ahlakını ıskalayıp ekonomik ve politik çıkarlarına son evrensel din İslamı bazı ritüellerle/ ayinlerle geleneksel görsellerle “başörtüsünü de ümmet kadınlarının başına bela ettiler.” İlahiyatçı olarak yazıyorum Kuranda başörtüsü farz değil, tavsiyedir. Başka ifadeyle kadının kendi bireysel hakkı ve aksesuarıdır. Kadını başörtüsü takmaya da çıkarmaya da zorlamak Kur'an'a ve kadına zulüm, Kur'an'da da aykırıdır. Başta zatınıza sadece Kur'an müminlerine mahsus selamlar.”

(Recep Can “İslamda Başörtüsü Var Mı?” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Varlığı var edenin bizlere sunduğu en önemli şey akıl ve vicdandır. Ve her ikisi de birbiriyle doğru orantılı kullanıldığında, sonuç ya yararımıza ya da zararımıza olacaktır. Bireysel ve toplumsal meselelerde bu böyledir diye düşünüyorum. Yazınızı sonuna kadar okudum ve yorumlarınıza aynen katıldığımı ifade etmek isterim. Başörtüsü meselesi de, akıl ve vicdan çalıştırılması sonucunda bağ-

naz bir anlam yüklenerek, Kur'an'dan mış gibi sunulması yobazlık anlayışının tezahürüdür. Kılık kıyafet, her durumda/konumda örf ve adetlerden kaynaklanan görsele dayalı şekilsel bir beşeri tercihlerden biridir. Sonuç olarak, ahlâkî davranışın 'güzele bakmak'ta değil, güzel bakmakta olduğunu anlamaktır... Saygılar.

(Hasan Torun "İslamda Başörtüsü Var Mı?" Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

Teşekkür ediyorum beyefendi, sağolasın, saygılar sunuyorum, Yıllardır bir kadın olarak dikkatle didik didik ettim tüm "örtü" ile alakalı âyetleri. Dünya süsleri ve şehvetine erkeğin daha fazla düşkün olduğu Âli İmran 14. âyette de değinilmiştir! Üzüntü verici olan, kadınların da Kur'an'ı okumadan ikaz önceliğini araştırmadan, bu tuzağa düşmeleri ve kabullenmeleri. Kadınların kullanmakta oldukları geleneksel ve bölgesel olan örtüyü Kur'an getirmemiş, sadece mevcut geleneksel örtününün bir ucunu, ziynetler olan mücevherleri ve göğsü örtmek üzere indirtmiştir! Nur 60. âyette ziynetlerin, ayrıca mahrem yerler olduğu açıkça belirtilmektedir. Ve dikkat edilirse bu emri Allah, kendi rızası için istememekte, kendini bilmez deniz erkekler tarafından rahatsız edilmesinler diye kadınlara tavsiye etmektedir! Yani tesettür, tedbir için önerilmektedir! Ayrıca Nur 31.âyet ile, Müslüman kadınlara özgü ve onları diğer inançlı kadınlardan ayıracak "dini bir kıyafet önerisi" de yoktur. Kıyafetin din temelli olmadığı ve Allah'ın elbiseye değil, takvaya baktığı sizin de yazdığınız gibi Hocam Araf 26.âyette vurgulanmıştır. Size yürekten katılıyorum. Kaleminize sağlık. İyi ki varsınız Hocam. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum..."

(Sems Yazgan "İslam'da Başörtüsü Var mı?" Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

"Değerli hocamın alattıklarını biz canlı olarak yaşayanlardanız. Almanya'da kırk sene kurulmasında önemli katkım olan iki camide istenilen eğitimi veremedik. Biz çalışmak için gittiğimiz ülkede dini yarım yamalak bilenlerin eline düştük. İslamı bilmiyorduk ki, bu şekilde istenileni yapıyorduk. Bunun bir parti programıyla yoğrul-

muş olduğunu nereden bilelim. Bilgisiz oldunuz mu her söyleneni İslamdan zanneder ve cihat olarak vargücünüzle çalıştırırlar. Bu karmaşada çocuklarımız büyüdü evlenecek çağa geldiler. Hristiyanların fanatikleri Müslümanların Hristiyan olmasını istiyor bizde onların Müslüman olmasını. Çocuklarımıza doğru dürüst dini bir bilgi öğretemedik. İslamı bilen bir toplum olmadığımızı Kur'an'ı anlayarak okumaya başladığımızda gördük. İşte o zaman nasıl bir hata yaptığımızı anladık. Fakat çocuklar elimizden gitti. Alman bir gelinimiz oldu adı Mariya iken Meryem oldu. Bu geline İslamı öğreteceğiz! Almanca yazılmış bir meal verdik eline oku diye. Almanya'da tercüme edilmiş, biraz okuduktan sonra dedi ki, bunu bana niçin verdiniz? Bu daha evvel okuduğum İncilin aynısı. Bizlere ilk etapta sahip çıkan olmadı. İleriki yıllarda devletimiz sahip çıktı, ama iki kültür arasında kalan bir melez toplum oluştu. Şahsen ben bir Türk olarak görevimi fazlasıyla yaptığımı inanıyorum. Yurt içinde ve dışında bir çok talebe yetiştirmenin huzurunu yaşıyorum. Selam okuyanlara olsun.”

(İbrahim Serin Gartenlandschaft bau Almanya Niğde İbrahim Serin “Salât ve Secde” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Cemil Akdağ! Yanlışa çağırmak değil beyefendi! Yıllarca doğru bildiği yanlışı düzeltmektir. Herkes bunu yapamaz. Herkes bu cesareti gösteremez. Çünkü işin ucunda toplumdan dışlanmak, ağır hakaretlere maruz kalmak var. Bunlar kolay kabul edilir şeyler değildir. Ali Aydın hoca gerçeği kavradı ve teslim oldu. Allah'ın âyetlerine secde etti. İşte gerçek bu. Bu çok önemli bir eylemdir ve Allah'a kulluktur. Sizleri de gerçek secdeye davet etti diye onu suçlayamazsınız. Çünkü mü'min gerçeği saklayamaz. Selametle. Umarım gerçeği anlarsınız. Bende 50 yaşında salât gerçeği ile haberdar oldum. Gerçekten bu işin yaş ve başla alakası yoktur. Allah'ın âyetlerine iman etme ve onlara teslim olma ile alakası vardır.”

(Fatma Elmas “Salât ve Secde” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Ali Aydın hocam! Gerçekten Allah'ın öğütlerini âyetlerin anlamlarını ne kadar güzel dile getiriyorsunuz. Allah sizden razı



olsun hocam. Gerçekten paylaşımlarınız muhteşem! Her insanın anlayabileceği bir dil ile hitap ediyorsunuz. Kaleminize, elinize, yüreğinize sağlık hocam! Allah ilminizi, ilmimizi arttırsın. Doğru olan, dosdoğru dine ve bilinç sahipleri ile olmamızı bizlere ihsan eylesin İnşallah. İşte bu sizin paylaşımlarınızı gerçekten bilinç sahipleri gerçek manada anlayıp kavrayabiliyorlar. Bu çok açık ve net. Aklını kiraya vermiş kişiler asla bilinç kavramının içine girmeyeceklerdir. Teşekkürler saygılar selamlar.”

(Fatma Elmas “Salât ve Takva” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Yeni bir vizyon ve bakış. Kur’an ışığında müthiş bir tespit. Akla ve mantığa giydirilir bir izahat. Yaşanılanla ve Kuran’da vurgulanan ... ayrı bir dünya. Ne kadarda güzel anlatmışsın. Kalemine ve yüreğine sağlık.. İlmine bereket...”

(Şahabettin Aslan “İnfak, Sadaka ve Zekât” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Ali Aydın hocam! Zekat infak ve sadaka kavramlarını âyetler ışığında muhteşem anlatmışsınız. Allah razı olsun. Emeginize, yüreğinize sağlık hocam. Gerçekten çok çaba harcıyorsunuz ve insanların anlayacakları öğreti ile paylaşımlar yapıyorsunuz. Salât’ı ikâme etmek, dine destek vermek, insanları Kur’an’ın nuru ile aydınlatmaya gösterdiğiniz çaba gerçekten takdire şayandır. Ali Aydın hocam! Tâbi ki, bunu gerçek mümin olan kardeşlerimiz anlayıp takdir edebilir. Kur’an’ın içindeki kavramları anlarsak âyetlerin bize neleri buyurduğunu çok daha iyi kavrayıp anlarız. Bu çok önemli bir çaba ve paylaşım. Ben kendi adıma çok faydalanıyorum. Allah razı olsun. Hocam saygılar selamlar.”

(Fatma Elmas “İnfak, Sadaka ve Zekât” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Bizim sülale olarak bir cemaatimiz, tarikatımız hiç bir zaman olmadı. Mezhep diye hasbel kader üzerimize doğuştan yaftalanan mezhebimiz olsa da, hükmü olmadı. Allah her şeyi bilen, gören, duyandır öğretisi yaşamımızı şekillendirdi. Hoşgörü ortamı haya-

tımızın her yanında hakimdi. Dinde temel olan ne varsa bizle beraberdi. Sizin ki zor bir görev. Sayılarınızın çoğalmasa tek dileğim. Emeginize sağlık.”

(Nihal Erdoğan “Çocuklarımızı Cemaat ve Tarikatlardan Uzak Tatalım” Adlı Yazıya Yaptığı Zorum)

“Ali Aydın hocam! Bütün içimizden geçenleri dökmüşsünüz. Allah razı olsun. Sesimiz olmuşsunuz. Umarım yetkili olanlardan biri okur ve duyar. Bunlarda bir tepki, bir soru işareti oluşur diye ümit ediyorum. Ali hocam! Emeginize, yüreğinize sağlık.”

(Fatma Elmas “Çocuklarımızı Cemaat ve Tarikatlardan Uzak Tatalım” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Ali Hocam! Çok dolu ve aydınlatıcı bir paylaşım olmuş, yüreğinize sağlık. Güncel ama yürek yakan bir konuyu, gerçek bir din adamı kimliğinizle dile getirmişsiniz. Hocam! Paylaşımınızda belirttiğiniz bir konuya nacizâne katkı sunmak istedim. Yaklaşık 35 yıl önce memleketime kısa bir ziyaret için gitmiştim. Memleketim bir ilçe merkezi ve oranın tek camisinin yöreye göre ünlü bir imamı ile karşılaştık, kısa bir hoşgeldin sohbetinden sonra (şu an kendileri rahmetli) ona şöyle bir soru sormuştum. “Hocam bizler sizlerle ilgili gurbette çok güzel şeyler duyuyoruz ve mutlu oluyoruz, yaklaşık yirmi beş yıl burada görevlisiniz. Bu halka bu cemaate ne verdiniz? Hocam biraz düşündükten sonra: Yeğenim çok güzel bir soru, doğrusunu söylemek gerekirse, bir arpa boyu yol alamadık demişti. Ali Hocam! Durum bu günde hiç değişmemiş maalesef. Sağlıklı huzurlu ömürler dilerim.”

(Hayri Sipahi “Salât, Dua ve Namaz” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Ali Aydın hocam! Allah sizden razı olsun. Gerçekten bu konu çok önemli. İki üç yıl önce Kur’an’ın Resul olduğunu, Kur’an’ın âyetlerinden kanaat getirmiştim. Ve bu önemli konuyu âyetlerle te’yid edip açığa çıkardığınız için Allah razı olsun hocam. Gerçekten muhteşem bir çalışma. Rabbim ilminizi ve ilmimizi arttırsın inşallah. Allah’ın âyetlerine secde edenler hakkı batıldan ayıran kişilerdir.

Saygılar selamlar.”

(Fatma Elmas”Kur’an’ın Resul Anlamında Kullanıldığı Âyetler” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

Hüsamettin Aktas! Bu soruya kendiniz cevap vermeniz gerekir. Salat-ı ikâme, salât âyetlerini anlayarak karar vermeniz gerekir. Çünkü insan Allah’ın âyetlerini okuyup kavradığı zaman tam olarak mutmain oluyor. Ve Rabbine hamd ederek yüceltiyor. Salat-ı ikâme etme buyruğu Rabbimizin farz olan âyetlerindedir. Yani Kur’an’la bağ kurma, Kur’an’ı okuyup anlama, kavrama, âyetlerine içtenlikle secde etme, kabullenme ve kıyam edip ayağa kaldırma, destek verme, destekleşme, salatı ikâme etmektir. Ben iki yıldır kılmıyorum ve salât’ı ikame ediyorum. Ama beş yıldır salât âyetlerini incelemeye aldım ve sürekli okuyup anlamaya kavramaya çalıştım. Şu an için kalbim mutmain yani salât’ın namaz olmadığına iman ettim. Tâbi ki referansım ve delillerim Allah’ım âyetleridir. On yıldır Kur’an’ın anlamı ile buluştum ve kendi dilimizde okuyup anlamaya, kavramaya, sorgulamaya çaba gösteren bir insanım ve hâlâ da devam ediyorum. Çünkü salât bir yaşam tarzı ve iman etme öğüdüdür.”

(Fatma Elmas “Salât Namaz Değildir” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Kasım Tümtürk! Holigan ve fanatik değilim. Olsaydım kendimi hiç yormaz, bana çocukluğumdan beri dayatılmış rivayet dinini kabul eder, yedi yaşında anlamadan tıklar tıklar okuduğum Kur’an’ı okur, üfler, namazımı ne dediğimi anlamadan kılar, tesbihimi çeker, duamı eder, çok iyi Müslüman olduğumu zannederek, rahat, huzurlu yaşadım. Niye kafamı kurcalayan sorularıma cevap bulmak için farklı farklı mealler, tefsirler, tebyin okuyayım? Kitabımız gerçekten ne diyor diye uğraşayım acaba. Siz yolunuza, ben yoluma kardeş”

(Handan Ertan “Salât Namaz Değildir” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

Selâmun aleyküm Ali hocam! Yıllardır hep arayış içindeydim.

Kur'an anlayarak nasıl okunur mümkün değildi. Şükür nasip eyleyen Allah'a. Paylaşımlarınızla salât kavramının da üzerine yoğunlaşarak mümkünsüz dediğim, Kur'an'ı anlayarak okumanın sırrını çözdüm İnşallah! Kur'an'ın öğrenilmesini ve anlaşılmasını zorlaştıran, hatta istemeyen, teker teker saymaya gerek yoktur. Tek kelimeyle ilahiyatçı geçinen imam, şeyh alim dünyalık heveslerine yazıklar olsun. Allah'a emanet olun.”

(Avni Yazdıç)

“Bu paylaşımı üç defa okudum. İnanılmaz gerçekçi ve doğru. Uzun bir yazı ama lütfen kavrayana kadar okuyun. Bunu kopyalayıp paylaşacağım. Biraz ağır, herkes anlamaz, sadece bilgi ve iman derecesi yeterli olanlarla paylaşın. Yoksa cehaletlerinden dolayı fitneye düşerler. Ali beye teşekkürler, varolasın. Bazı hususlarınızı eleştiriyorum. Kim bilir belki de seni anlayamıyorum, belki de sen hata yapıyorsun. Her ikisi mümkün ama bu yazın harika...”

(Hikmet Genç “İblis- Şeytan- Melek- Melekler” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Sayın hocam! Allah yardımcınız olsun. Zamanın akımına sıraya girmiş, hipnotize olmuş cehalet sürüsü ile karşı karşıyasınız. Ağzı olan konuşuyor. Bir şeyleri kabul etmeyebilirler. Dediğiniz gibi dinimizin temeli tevhid ve güzel ahlak. Verilen cevapları okuyorum da güzel ahlaktan yoksun oldukları gibi birde cahilce haller sergiliyorlar. Verdiğiniz cevaplar güzel, ahlakınızın insanlığınızın ve onlardan zeki olduğunuzun kanıtıdır. Yürüdüğünüz yolda karşımanızda olan bu sürüyle size sabır diliyorum. Saygılarımla”

(Celal Polat “Salat Namaz Değildir” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Hocam! Dilinize, emeğinize sağlık. Tereddütlü bilgilerimizi pekiştiriyorsunuz. Günümüzde Kur'an, namazın yanında yetim kalmıştır. Çok yazık İslam âlemi büyük bir bataklığa batmış durumdadır.”

(Vedat Güllü “Salât Namaz Değildir” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Ali Aydın hocam! Bu sahtekarların uydurulmuş dinlerini açığa çıkardığınız için Allah sizden razı olsun. Nasıl böyle saçma sapan yalanlara alet olabiliyorlar? Allah’ın elçisine nasıl bu kadar iftira etmişler? Olamaz, pes diyorum. Nasıl akıl almaz yorumlar yazılmış. Bunlar zerre kadar Kur’an’dan ve dinden haberdar değiller. Bu şahıslar gerçekten müşriklerden daha aşağı imişler. Yani söylenecek söz bulamıyorum, şaşkınlık içindeyim. Din adına insanları nasıl zehirlediler? İşte Kur’an’ı okuyup anlamayan insanları kolayca ağlarına düşürüp, doğru yoldan saptırıp, dini yozlaştırarak, sapkın bir hale getirdiler. Gerçekten içim sızlıyor. Bunların yalanlarına, iftiralarına yani hangi birini dile getirelim. Din adına o kadar sapkınlık var ki, güzel dinimizi Allah’ın Resulünü ne duruma düşürdüler. Allah’ım bunları kahru perişan etsin. Yüce Allah, inananları da doğru yola hidayet etsin inşallah.”

(Fatma Elmas “Risâle’i Nurda Bulunan Şirk, Hurafe ve Yalanlar” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Hocam! Allah’ın selamı üzerinize olsun inşallah. Bu paylaşımda zekat kavramını iyice anlamış oldum. Sizin paylaşımlarınızla zekat kavramını sorgulamaya almıştım. Çünkü Hakkı Yılmaz hoca zekat kavramını salât kavramı ile birlikte değerlendirerek, zekat kavramına vergi anlamı olarak yapmıştı. Fakat yazınızı okumaya başladıktan sonra sorgulamaya almıştım. Ama bu paylaşımda taşlar yerine oturdu. Fakat sizin yaptığınız çeviri daha mantıklı geldi ve yerine tam olarak oturuyor. O zaman da sorgulamıştım. Sebebi de insanlar vergiyi isteyerek vermiyorlar. Mecburi oldukları için veriyorlar. Devlet adına bir zorunluluk olduğu için. Ama siz bu paylaşımda zekat kavramını çok güzel ve detaylı anlatmışsınız. Elinize, emeğinize sağlık. Hocam çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Gerçekten Kur’an’ın kavramları doğru anlamlandırıldığı zaman âyetler net bir şekilde anlaşılıyor. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kur’an’ı çeviri yaparken bizler de doğru anlamayı ve kavramayı Rabbim ihsan eylesin inşallah. Hocam! Hakkı Yılmaz hoca da kendisinin bilerek hiç bir yanlış yapmadığını, inşallah Kur’an erlerinin çikacağına, bizlerden daha iyi bir çeviri yapacağını daima söyle-

miştir. Ve mealinin başlığında da bunu yazmıştır. Çünkü Kur'an evrenseldir, okunması ve anlaşılması gereken bir çağrı ve buyruktur. Bu paylaşımınızda kafam tam netleşti. Zekatın tamamen arınma ile ilgili olduğunu anladım. Hocam zaten bunu Tevbe suresi 5 ve 11. âyetler referansı ve delilidir.”

(Fatma Elmas “Salât'ı İkâme ve Zekat” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Mehmet Gül kardeşim! Salât kelimesinin geçtiği her âyette namaza atıfta bulunmanın yanlılığına dair Kur'an'dan yüzlerce dayanak ileri sürülüyor. Bugün (Resulullah vefat ettiğine, ahir hayatta yalnızca Kur'an'dan hesaba çekileceğimize göre ve tek hakem Kur'an olduğuna göre) uymakla emrolduğumuz Ku'ran'a dayanmayan her iş ve görüşü sorgulamak, her görüşe aynı mesafe ile yaklaşp, kullanmamız farz olan aklımızı yeteri kadar zorlayarak ilmin ve ilim sahiplerinin önünü açmak, gerektiğinde ise, zulümlerin en büyüklerinden olan alime zulüm hususunda, zulme uğrayan ilim sahiplerine sahip çıkarak bir başka farzı yerine getirmek zorundayız. Her nereden, her ne konuda, kime karşı yapılırsa yapılsın zulme engel olmak, bırakın İslami sorumluluğu, insani zorunluluktur. Bu vakarlı, basiretli, dirayetli duruşumuz, kendi iç dünyamıza ve inançlarımıza hanel getirmeyeceği gibi, bu gibi durumlarda ortaya koyacağımız tepki ve davranışlarımızı dolayısıyla bizi daha şerefli ve haysiyetli kılacaktır. Nacizane tavsiyem, eleştirmek yerine ne deniyor, neden deniyor, delil ve dayanaklar neler gibi sorulara cevap aramak adına, anlamaya çalışmaya gayret edilmeli.”

(Zihni Dönmez “Namaz Vakitleri Diye Bir Şey Yoktur” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Mehmet Gül! Birisinin fikirlerine katılmıyor olabilirsiniz, onaylamıyor olabilirsiniz. O fikirleri nötr edecek fikirleriniz varsa yazabilirsiniz. Lakin kendiniz gibi düşünmeyi kafirlikle, İslam'a ihanet etmekle ve hatta misyonerlikte suçlamakta neyin nesi oluyor? Bu konudaki düşüncenizi yazın, sizi de okuyalım. İnanın düşüncenizi beğenmezsek size hakaret etmeyiz. Selamlar.”

(Muhittin Kavak “Namaz Vakitleri Diye Bir Şey Yoktur” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Mehmet Gül kardeşim! Ön yargılarımızdan, yıllardır bize dayatılan tercümelere kurtulmadıkça, Kur’an’ın bize vereceği bir şey yoktur. Asıl hak olan bugüne kadar Kur’an’a yapılan tercüme değil, Kur’an’ın kendisidir. Bu nedenle bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak olan tercüme de farklı olacaktır. Aksi takdirde ilmi, bizden öncekilerin fikir ve görüşlerine mahkum etmiş oluruz. Yaşayan ve yaşaması gereken Kur’an’ı bu mahkumiyetle hükümsüz kılmış oluruz. Onu hayatımıza taşımak mümkün olmayacaktır. Bakınız yüzyıllardır din adına insanlığın dimağına boca edilen onca hurafe kısım kısım, hemde hiç güvenmediğim DİB eliyle reddedilmeye başlandı. DİB ölünün arkasından yedisi kırkı bilmem nesi yapılmayacağını bilmiyor olamaz. Öyleyse gerçeği söylemek için neden bugüne kadar bekledi? Tek sebebi olmasa da en önemli sebeplerinden biri, halkın, kendisine giydirilen deli gömleğinden bir anda kurtulamayacağını bildikleri, diğer yandan statülerinin ve saygınlıklarının yara alacağını bildikleri içindir. Bu basit gerçeği itiraf etmelerini de yine cesur ve dirayetli din adamlarımızın vakarlı ve kararlı duruşlarına borçlu olduğumuzu unutmamalıyım. DİB nın halkımızın ve İslam milletinin tepkisinden korktuğunu hatırdan çıkarmamakta fayda var. İnşallah gerçek korku ve endişeleri bundandır, kendi söylediklerine kendileri de inanmıyordur. Aksi takdirde durum çok daha vahimdir.”

(Zihni Dönmez “Namaz Vakitleri Diye Bir Şey Yoktur” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Mehmet Gül! Değerli kardeşim! İşin garip tarafı, bizim vahiy’den başka bir delile ihtiyacımızın olmadığı birçok Müslümanın hadis, rivayet, yabancı dil konusunda bilgisinin olmadığı, araştırmakla görevli ve mesul olanlarında Pers dili kavramlarını gereği gibi anlamadan para kazanmak maksadı ile yazılan tefsir ve kitapların insanlığı doğruya ulaştırmadığını görüyoruz. Ali Aydın hocanın yazdıkları yeni değil ki, bundan evvel bir çok yazar çizer,

ilim ehli bunu anlattı, yazdı. Sizin bunları bilmemeniz bunun yeni olduğu anlamına gelmez. Siz, işin sadece bir tarafına bakar olmanız da ayrı bir vehamet. Bizim derdimiz geleceğimiz, genç nesil, siz hangi eseri veya hangi araştırmayı okuyup gençlik ne düşünüyor? Bizim çocuklarımızın İslam açısından nerede oldukları sizin gibi düşünenleri hiç ilgilendirmiyor. Gençlerin yüzde ellisi ateist ve deist. Bundan haberiniz varmı? Sizin kaç rekat namaz kıldığınız bizi hiç ilgilendirmiyor. İsterseniz sabahlara kadar ne dediğinizi bilmediğinizin âyetleri şarkı okur gibi okuyup kılın. Bizim bir derdimiz var. Yüce Allah'ın dinini parasız öğretmek kitabını da parasız vermek. Bu gençliğe ihtiyacı olan bilgiyi inanılır ve anlaşılır sağlamaktır.”  
Selam olsun.”

(İbrahim Serin Gartenlandschaft bau Almanya İbrahim Serin  
“Namaz Vakitleri Diye Bir Şey Yoktur” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Ali Aydın! Mealinizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Nasıl ki cehalet kuşağı Kur'an'ı evinin başköşesine koyup unuttuysa, bizde onlara inat, mealinizi kalbimizin başköşesine koyup her an hafızamızda taşıyacağız. Yüce Allah, girmiş olduğunuz bu meşakkatli yolda, size ve bize nusret, idrak ve bilinçli olmayı nasip etsin...”

(Murat Karadağ “Kuranı Mübinin Meâli” Adlı Yazıya Yağtığı Yorum)

Ali Hocam! Allah'ın kitabına sadakatin, inanç ifadelerin, melekler ile ilgili bilmediğimiz, yeni öğrendiğimiz, Kur'an, bilim ve anlayış kâbiliyetin, doğruları eğmeden ve bükmeden anlatman, Allah'ın kitab'ı kerimine insan sözü eklemeyen, vahy Nebi ve Resul bağlamında anlatım tarzınız yüreklere ve kalplere tam oturuyor. Genelde saygı duyduğumuz bazı Kur'an meal yazarları, rivayetler olmasa Kur'an'da şu ve bu âyetleri nasıl anlayacaksınız? diyorlar. Ben şahsım adına çok üzülüyorum. Kur'an'da bir tek âyet bile insanın kurtuluşuna sebep oluyor. Allah Zuhuruf suresi 44.âyette buyuruyor ki: “Siz bu kitaptan sorulacaksınız” Muhteşem! Pekala, rivayetler nasıl yüce Allah'ın mübarek sözlerine eklemeler yapılabilir? Şaşıyorum! Ben bir marangoz ustasıyım. Fazla bilgim olmamasına



rağmen Allah'a, kitabına, vahyine, Resulüne iman ettim. Elhamdülillillah. Allah'ul alliyul kebir. Sizi tanıdığım için çok mutluyum! Allah ilminizi, amelinizi bereketli eylesin. Saygılar sevgilerimle! Kur'an ehli muvahhid kardeşlerimize selamlar olsun İnşaaallah."

(Mücahit Güleç "Kur'an'ı Mübin'in Meâli" Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

"Hocam! Rabbimiz sizden razı olsun inshaallah. Şefaath konusunu çok güzel detaylandırmışsınız. Yani şefaath konusunu ayrıntılı bir şekilde açığa koymuşsunuz. Şefaathin sadece Allah'a ait olduğunu âyetlerden biliyorduk ama dünyada olduğunu bilmiyordum. Çünkü şimdiye kadar böyle bir yorum hiç yapılmadı. Daha öncede şefaath konusunda kısa bir paylaşım yapmıştınız. Fakat burada çok detaylı bir paylaşım yapmışsınız. Hocam âyetler ışığında konu daha iyi anlaşıldı. Ve en sonunda nokta ateşi ile âyeti tamamlamışsınız. Gerçekten Müddessir 48. âyet muhteşem. Şefaath konusunda son noktayı koyuyor. Elinize emeğinize sağlık. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Selamlar."

(Fatma Elmas "Kur'an'da Şefaath Sisteminin Çözümü" Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

Sayın hocam! Kur'an-ı Kerim'in adını zikrederken bir Kur'an deyişiniz var, çok manidar. Bu mana Kur'an'ın yetim bırakılması mı desem, Kur'an'ın terk edilmesi mi desem, Kur'an'ın susturulmaya çalışılması mı desem..." Kısacası yapılan ihanetlerin hepsine karşılık, yüreğiniz yanarcasına bir feryat figan ve haykırma ile "bu Kur'an" diye serzenişiniz beni çok etkiledi. Allah için seni seviyorum. Kur'an'ı zikriniz muhteşem bir salât örneği olmuş. Hiç bıkmadan usanmadan sizi dinledim. Sohbet gayet anlaşılır net ve berraktı. Zaten aksi olamaz. Çünkü siz Allah'ın vahyini bizlere anlattınız. Bir bilene sorun âyeti gerçekten muhteşem. Benim gözümde hocam, siz bir bilensiniz. Neden diye sorabilirsin bana. Çünkü sizin elinizde Allah'ın delil olarak indirmiş olduğu bir kitap var, yani Kur'an-ı Kerim var. Kur'an'ı Kerim'i referans alıyorsunuz. En sağlam, en güvenilir delil. Atalar dinine baktığımızda Rabbim onlara "deliliniz

varsa getirin” diyor. Onlar ise 10 tane ravinin birbirine naklettiği tamamı söylenti ve zanlara dayalı, Allah’ın hakkında hüküm verip de işaret etmiş olduğu bir delili olmayan, rivayetlere itibar ediyorlar ve de bunu hak olarak görüyorlar. Bunlara bir bilen denilmez, zalim delinir. Rabbim senin gibilerin sayısını arttırsın. Rabbim bu günümüzü, yarınımızı ve akıbetimizi hayır üzere eylesin. Göstermiş olduğunuz çabaları muhafaza eylesin. Rabbimize hamdolsun. Selametle kalın hocam, gönderinizi paylaştım.”

(Muammer Aydın- “Muhammed (a.s) a Salavât Çekme Diye Bir Şey Yoktur” Adlı Videoya Yaptığı Yorum)

“Allah’ın âyetlerini düşünüp yaşayanlar. Rabbimizin zikir ve hikmetine mazhar olur. Ve dışarıdan gelecek yabancı maddeleri tespit etme yetenek ve tecrübesini edinir. Buna göre Allah’ın yasa ve âyetlerinde taklit yoktur. Her birey bir iradeye tekabül eder. Esas olan iradeyi özgür şekilde kullanmaktır. İster elçilerin getirdiği vahiy olsun, ister fitrat Kur’an’ıyla olsun, ister eşyanın, tabiatın, kainatın gözlem, deney, bilim âyetleri ile olsun aynı kaynaktan gelen, aynı yola çıkararak âyetler ve kitaplardır. Ama beşeri rivayetler asla böyle değildir. O insan ya doğru değilse, ya düşmansa, ya çıkar için bunu yapıyorsa. Yani doğru ve hâlis din yalnız Allah’ın dinidir. Göklerde ve yerde bulunan tüm varlık ister istemez onun dinine yasalarına mecburi bağlıyken, özgür iradenin de tercihi onun dininde olması doğal olanıdır. Selam ve saygılarımla emeğine yüreğine sağlık hocam!”

(Ali Uykur “Kur’an’a İhanet Tarihi” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

Ali Aydın kardeşim! Siz de çocuklarla ilgili din eğitiminden bahsettiğiniz için, kafamı çoktan beri kurcalayan bir konuyu açıklamak istiyorum. Aslında benim Kur’an’dan anladığım gerçek, çocukların özgür iradeleriyle karar verecek yaşa ulaşınca kadar anne ve babaları tarafından din dersine yönlendirilmemeleridir. Çünkü çocuklara verilen din dersi onları ataların dinine mecbur ve mahkum ediyor. Biz hiç birimiz dini kaynağından öğrenmedik ki! Hep Kur’an’ın en çok karşı çıktığı atalar dininden öğreniyoruz.

Ve hiç sorgulama ve doğrulama gereği duymadan! Zaten öyle bir şey yapanı hemen linç ederler! Çünkü cahil insanın en büyük silahı linç kültürüdür! Ben Allah Resulünün çocuklara Kur'an dersi verdiğini düşünmüyorum. Çünkü Kur'an'ın amacı aklını kullanarak, sorgulayarak ve Kur'an'ın bildirdikleri aklına ve kafasına yatarsa ona inanmak, içtenlikle kabul etmek ve o şekilde yaşamaktır! Bizler yaşadığımız örnek hayat tarzıyla çocuklara yön veririz ve onlar da akıllarını kullanacak çağa geldiklerinde yollarını çizerler. Aksi takdirde atalar dinine iman etmek zorunda kalırlar! Şöyle düşünelim ! Almanyadasınız ve çocuğunuzun mahalle, okul, park, gezi arkadaşı Alman ve Hristiyan! O Hristiyan ailede yetiştiği için yani atası Hristiyan olduğu için Şii çocuğun ailesi de Şii olduğu için ata dinini seçmiş oluyor ve seçiyor da! İkisini de Allah yarattı biri Şiiden, biri Hristiyandan ama çocuğun bunda bir dahli yok! Biri cennete öteki cehenneme? Böyle bir şey mümkün mü? Bana göre tüm din dersi eğitimimiz yanlış yani Kur'an'i değil, çok uzattım ama bu konu çok konuşulmalı, akademik olarak incelenmeli ve gerçek eğitim ondan sonra yapılmalıdır! Yoksa İslam dünyasında gördüğümüz gibi kimin neye inandığı belli olmaz. Oysaki tek kitabımız var, değil mi? Sev-giler”

(Hüseyin Bostan “Cehennemın Mutfağında Geçen Bir Hayat” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Eyvallah Hocam. Her makaleniz gibi bu makaleniz de ses getirici düşüncelerle dolu. Ben özellikle belirttiğiniz “Kur'an'ın emir ve yasakları tek tek her bireye yönelik olarak ortaya konulmuştur. Yani din cemaat ve guruplarla değil, bireylerle başlar ve bireylerde son bulur” kısmını manidar bir Allah emri olduğu noktasından hareketle; özellikle cemaat vs. işleri ile uğraşanları ikaz edici bir tebliğ olduğu kanaatindeyim. İnşallah o insanlar şayet bu makaleyi okurlarsa mevzuya o ana fikir çerçevesinde yaklaşarak gayri İslami yolları terkederek Kur'an'a yönecekleri umudunu taşıyorum. Sağo-lun, varolun. Esen kalın.”

(Hüseyin Gölgeli “Kur'an'a İhanet Tarihi” Adlı Yazıya Yaptığı

## Yorum

“Ören.. İzmirin kenar mahallelerinden Çingene bir Ailenin çocuğu.. Sibel Ebru ve benzeri sanatçılara önem vermesi aynı ırka mensup olmaları olabilir mi? Her neyse bu Ören denilen adam hakkında bin sayfalık bir kitap yazılır.. Önkibar’ın yazdıkları deve kulağı. Düşünebiliyor musunuz, böyle bir adam dini bir cemaatin lideri oluyor.. Küresel güçler cemaatleri ve liderleri belirleyen atama yapan güç haline geldi.. Ve Kurân’ın kalbi olan ihlas ismiyle.. Allahla.. Dinle.. İmanla.. Allah’ın Resülü ile aldatıyor da aldatıyor.. Bu tür insanların akıbetini görmek için Mahşeri ölümü özledim desem abartmış olur muyum!”

(Hikmet Genç “Cemaat ve Tarikatların İnanç ve Karakterleri” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Çok kıymetli Ali Hocam! Allah iki cihan saadeti versin. Ceb-rail, Cibril’i Emin, Ruhul kudüs meselesini şimdiye kadar hiç böyle âyetler ışığında meal verene rastlamadım. O kadar muhteşem âyetlerle defalarca muhatabın aklına, kalbine yatkın anlatımınız ruhuma işliyor, mutmain oluyorum. Kur’an, vahiy, Nebi, Kitap ve Resûlde olduğu gibi bu konuda da bir öğrenciniz olarak, sizi çok takdir ediyorum. Allah’ın izni ile öğrenmeyi ve öğretmeyi çok muhteşem şekliyle gösteriyorsunuz. Yüce Allahım ilminizi, amelinizi, ömrünüzü artırsın İnşallah. Saygılar selamlar. Yazılarınızın uzun olması konuyu daha iyi anlatmaya, anlamaya uygun düşüyor.”

(Mücahit Güleç “Cibril Melek Midir Yoksa Vahiy’mi” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Ali Aydın hocam! Şarlatanların daha inandırıcı olması ve sanki dinmiş gibi algılanmaları için hadisın önce Arapçasını okumaları şeytanca bir eylem. Daha da şeytancası hadis okumaya başlarken “kale Resulullah” kalıbıyla başlamalarıdır. Yani hadisı vahiymiş gibi sunmalarıdır. Ben şahsen bu şeytani akli yazınızı okuyana kadar farkedememişim ilminize, ömrünüze bereket”

(Ramazan Yaruk “Hangi Muhammed? Adlı Yazıya Yaptığı

Yorum)

“Önemli olan bizim ne dediğimiz” derken cehaleti övmüş oluyor. Bunların dininin adı tüm dünyada aynı, müşriklik! “Buna itiraz eden var mıdır?” diye soruyor ve cevabı yapıştırıyor “Yoktur!” Devam ediyor “Ben, sizi tanıyorum”.. Ben de tanıdığına inanıyorum/ insan, (yıllardır) karşısında oturan ve ses çıkarmayan “sığırı” tanımaz mı?

(Arif Kılıç “Rabıta” Adlı Videoya Yapmış Olduğu Yorum)

“Medrese eğitimi aldım, sonra beyin yıkama ile 30 yıl bende rabıta yaptım. Kısaca bende şirk içinde bulundum. Ta ki kelime’i tevhid ve Fatıha suresini sorguladığımızda Mezheplerin ve Cemaatların uydurulmuş din olduğunu rabıta durduklarımızı da ilah olarak gördüğümü anladım. Lâilâhe illallâh-- Allah’tan başka ilah yoktur. Allah’tan başka ilahlık iddiasında bulunan insan, put, hayvan, düşünce ve benzeri her şeyi reddetmek ve yalnız Allah’ın ilahlılığını kabul etmek. Ruhban, Allah’tan olmayan hükümleri Allah’tanmış gibi vaaz edenlerdir. Yani din satanlardır. Kur’an’ın Arapça metnini okuyup vaaz kitaplarındaki hurafeleri sanki Kur’an’ın söylemiş gibi anlatanlardır. Bugün bakın Müslümanların tarikat ve cemaatlerdeki gavsları ve evliyaları İlah yerine koyduklarını ilâhı insan olanın dini uydurulmuş dindir. Bunlar ruhban, müşrik din satan riyakarlardır. Dini Kur’an’dan öğrenirseniz din satanların Müslüman olmadıklarını görürsünüz. İman edenlerin çoğu Müslüman değil ki, uydurdukları mezhepçi, tarikatçı, nakşi, nurcu Süleymancı, hizbullahçı, Şii, Sünni veya selefi. Bunların hepsi uydurulmuş dinlerdir.”

(Muammer Ünlüler “Rabıta” Adlı Videoya Yaptığı Yorum)

“Kur’an bilinmeden hiçbir amelin gerçek anlamı bilinemez” Bu şuur ve bilinci gerçekleştirecek olan salâttır, fakat salât’ı namaz ile katlettiler. Kabul edersiniz veya etmezsiniz, samimi olduğuna inandığım Ali hocam. Yazılarınızı takip ediyorum. Bazı hususlar hariç yazılarınız, emek ve samimiyet içerdiği için rabbim gücünüzü artır-

sın. Büyük bir hizmete talip olmuşsunuz. Hocam hiç abartmıyorum. Ceyrek asra yakın diyanette hizmet ettim. Sizi temin ederim. Bazı istisnalar hariç, diyanetin hiç bir toplantısında bir âyet olsun müzakere edilmez, edilmemiştir. Hiç bir kişinin bu toplantıda şu âyeti hep beraber anlayalım dediklerini görmedim. Hiç bir zaman böyle bir şeye şahit olmadım. Zaten ilk başladığından itibaren böyle bir hedef gündeme bile gelmez. Diyanet ve personelinin Kur'an'ı anlama gibi bir istek ve arzularının olmadığı gibi, tarikat ve cemaatlerin zehirli ve ölümcül zihniyeti zaten kanser gibi teşkilatı bloke etmiş durumdadır. Bütün bu kurumlarda Kur'an'ın dini hayatı tanzim etmeye yeterli olmadığına inanılır. Merhum Mehmet Akif yıllar önce bu gerçeği haykırmış, bu devirde ise adeta fetö gibi "Kur'an sapkınlığı diye bir şey çıktı" diyebilen sığ düşünce ve boş teneke konuşmacılar peydah olmuştur. Sanıyorlar ki herkes kendileri gibi Kur'an cahilidir. Varsa yoksa Kur'an şu kıraatle, şu tecvid üzere okunur. Din üzere bildikleri kahır ekseriyeti asla Kur'an'ı değil, tamamen Kur'an'a aykırıdır. (Yusuf-106) Varsa yoksa rivayet şöyle, rivayet böyle, tamamen çelişki ve zandan ibarettir. Zaten kürsülerde monoton bir üslup vardır, ne cami cemaati, nede personel farklı düşünmez, konuşmacıya soru sorulmaz, kâle Resulullah denir, vatandaşın çoğu zaten anlamaz, bilenler de tenkit edilmekten çekindiği için asırlarca bu böyle gelmiş böyle gider modunda hareket eder. Ancak eminim ki "hak geldi batıl zail oldu" Artık soran, sorgulayan bir damar var. Bana göre bu gelenekçi zihniyet artık tıkandı. Kendi vicdanları dahi rahat değil. İşte diyanet ve gelenek, kadını camilerden kovdu. Peki bunu hangi hakla yaptı? Mescitler babanızın malımı? Saçma sapan bir yorumla bunu yaptılar. İşte "zührî ahir" gibi bidat bir namaz, asırlarca bu milletin cuma namazını zanna kurban ettiler. Her hususta binlerce çelişki! Artık Kur'an konuşacak, Kur'an anlaşılacak. Artık Resul konuşacak. Zira Resûl sadece Kur'an'ı tebliğ etti. Zira tek, eşsiz, dünya ahiret rehberimiz sadece odur. Resulümüzün ahlakı Kur'an, behey nankör insan daha ne istersin? "Huden lilmuttekin ve innehü lezikrul leke veli kavmike vesefve tus'elûne" Yani muttakilere hidayettir, ey Nebi! bu Kur'an sana ve kavmine bir hatırlatmadır ileride ondan hesaba

çekileceksiniz” buyuruyor. Gönlu Kur’an aşkıyla çarpan müminlere selam olsun.”

(Mevlüt Özcan “Kur’an’sız Din” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

“Bu ülke ve diğer Müslüman kimliği ile gözüken ülkelerde Pir Ali Baba’lar bitmez, akledemeyen, vahye uymayan bu toplumların pislik içinde yüzdüğünü bile göremiyoruz. Gördüğümüzde de vardır bir hikmeti, deriz. Hatta bazan hikmetin ne olduğunu bile söyleriz (orada zina yaptılar, ondan deprem oldu gibi.) Yüce Allah’ın sözlerinden habersiz olduğumuzdan -- Pir Ali Baba denen ve benzeri cahilleri ilahlaştırarak kendimizi onlardan daha aşağı konuma yerleştirmekten şeref duyarız. Bu kafada olan, düşünemeyen Allah’ın sözlerine itibar etmeyen toplumlar yaşayan ölülerdir, akıllarını kullanacak becerilerine müracaat etmezler ve Allah üzerlerine pislik yağdırır onu bile göremezler maalesef!

(Eyüp Açıktepe “Kur’an’sız Din” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

Ali hocam! Umarım şu kaleme aldığınız, yaralar hatta ne yarası kangren olmuş, sözde İslamla tanışmış iman etmiş kitlelere toplumlara, bir seda, bir çağrı, belki hakka ve doğruya bir adım uğruna yalvarış olur. Allah sizden razı olsun. Yarınlarımız ve akıbetimiz hayırlı olur diyelim inşallah”

(Akif Kaya “Kur’an’sız Din” Adlı Yazıya Yaptığı Yorum)

Bu konuları gerçekten Kur’an’a gönül verenlerin dışında anlatan yani hiç bir hocadan duymadım. İmanı ve İslam’ı bozan konulara hiç değinmiyorlar. İman ve teslimiyet olmadan yapılan hiç bir ibadetin anlamının olmadığını insanlar ne zaman anlayacak? Selâmlar, hürmetler, değerli hocam. Ağzına, ilmine ve kalemine sağlık olsun.

(Ramazan Alptekin “Din ve Hüküm Olarak Kur’an Tek Kaynaktır” adlı yazıya yaptığı yorum)

Değerli hocam, öncelikle bu muhteşem tespitler içeren bu yazı için Allah razı olsun. 1400 yıldır Kur’an’dan kopuk, uydurma rivayetler ve bunlar üzerinden yapılmış içtihatlarla dayalı bir din anla-

yışını yani Ehli Sünnet ve Şiâ'yı ortaya çıkarıp, ümmete İslam diye tanıtıp yaşatanların, günümüzde artık uyanış halindeki bir zümreye yani din olarak sadece Kur'anı kabul eden, rivayetleri dinde kaynak kabul etmeyen, dini yalnız Allah'a has kılarak, tevhid esaslı hanif İslam'ı benimseyen muvahhidlere, sadece Kur'an'a dayalı olarak, Kur'an'daki ilahi mesajları ve açıklamaları, içeriğindeki hidayete götüren hükümlerini, dünya ve ahiret hayatına doğru yön verecek çalışmaları için "Kur'an açıklanmış ve ayrıntılı ise ne diye Kur'an'ı açıklıyorum diyerek bir sürü yazı, yorum ve kitap yazıyorsunuz?" diyerek aşağılamaları, eleştirmeleri, şikayet etmelerinin altında, Kur'an'daki ilahi gerçekler ve hükümlerden tamamen kopuk, Kur'an'a zıt ve aykırı sözlerin olduğu uydurma rivayetler üzerine kurgulanmış gelenekçi mezhepçi din zihniyetine dayalı ehli sünnet ve Şiâ dinlerinin uydurma ve şirke dayalı bir temelde oluşmuş, İslam ile ilgisi olmayan, batıl bir din anlayışına sahip olduğu gerçeğinin ortaya çıkacağı korkusu yatmaktadır. Selam ve saygılar."

(Faruk Fidan - "Kuran Açıkça Ne Diye O Kadar Konuşuyor, Kitap Yazıyorsunuz" adlı yazıya yaptığı yorum)